

## Jordemødre fra Ringkøbing Amt

Version 19. Februar 2018

(Alfabetisk oversigt over jordemødrene ses til sidst. Herved findes nummeret, hvorunder oplysninger om den enkelte kan ses).

Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemoderksamensprotokollen fra 1739 til 1920.

I første omgang er kun fundet jordemødre, hvor det er nævnt, at de kom fra Ringkøbing Amt, men nogen fra andre amter, er så siden flyttet dertil, og de anføres her efter de andre i rækkefølgen i listen her. F.eks. nr. 196, der var fra Ribe amt ved eksamen. Det samme gælder nr. 229, som boede i Kragelund i Lønne sogn, Ribe amt ved eksamen, men som var født i Søndervig og endte i Vorgod i Ringkøbing amt.

Der er fra andre kilder indføjet oplysninger om jordemødre fra Ringkøbing Amt.

Nogle oplysninger er kontrolleret og suppleret ved opslag i folketællinger og kirkebøger.

Det, der er nævnt fra bogen ”Danmarks Jordemødre”, er markeret med Da.Jo. og sidetal. Stavemåden er så vidt muligt bibeholdt.

Oplysninger om jordemødre kan findes i ”Danmarks Jordemødre” udgivet og redigeret af W. Nellemose. I bogens afsnit III er for hvert amt omtale af jordemødre. Ringkøbing amts jordemødre er omtalt side 78-82, hvor billeder af 37 jordemødre også er vist.

Ringkøbing Amts Jordemoderforening omtales i afsnit II side 81-84. Her er blandt andet oplysninger om jordemødre, som rejste fra Ringkøbing amt til andre steder i landet. Det er alt ikke helt bearbejdet her i nedenstående.

Desuden er der i afsnit II i Da.Jo. en redegørelse for jordemoderforeningens historie i amtet.

I bogen ”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 er oplysninger om en række jordemødre, og disse oplysninger er også inføjet (nr. 132 + 140 + 154 + 148 + 159 + 163 + 164 + 167 + 169 + 174 + 181B + 186 + 190 + 191 + 192 + 196 + 197 + 198 + 199 + 203 + 204 + 206 + 210 + 215 + 220).

I bogen ”Og bagefter var der kaffe” har Margrethe Rasch Axelsen (født Hansen i 1917 i Ikast) fortalt om sin uddannelse som jordemoder og siden arbejdet som jordemoder i Ringkøbing fra 1942. Ud af de oprindelige 32 elever var der kun 14 tilbage ved den endelige eksamen efter 3½ års uddannelse. Og de 32 var udvalgt fra 472 ansøgninger. Hun skriver, at skolen fortrinsvis optog enker (side 10).

I bogen Hardsysselfolk II gamle vestjyske erhverv udgivet af Lions Clubber i Hardsyssel 1982 har hun side 59-65 skrevet artiklen ”jordemoder i hjemmefødslerens tid”.

Hun har her i oversigten over jordemødre nummer 221.

I bogen "Kvindefortællinger fra Klitten" af Margrethe Breindahl, Fiskeriets Hus, Hvide Sande 2007 er omtale af Johanne Poulsen født Jensdatter. Se nr. 169.

I bogen "Det gamle Holstebro" af Graugaard og Holm kan i 5. bind side 55 under omtalen af kirurg Drebing ses, at Johan Drebing, der i 1775 afløste Johan Joachim Buchholtz som distriktskirurg (eller feltskærer; se mere om Buchholtz under hustruen, jordemoder Anna Maria Breier, nr. 226 i nedenstående liste) også uddannede jordemødre.

Om afhentning af jordemoder til fødsel i Skjern Enge i periode med højvande og ved hjælp af motorbåd kan læses side 32-33 i Jens Chr. Jensen "Teglbrænderens erindringer". I samme bog fortælles om lægen, der kom kørende i lukket vogn med kusk, og om sygevoغن, der ligeledes var en lukket vogn med hesteforspand.

Om afhentning af jordemoderen, der boede på Holmsland, fortælles en historie under kongebesøget i 1908 i Ringkøbing i Ringkjøbing Aarbog 1977-78 side 36. I stedet for vognen med kongen kørte husmand Niels Chr. Rindom fra Heboltoft med sine to små islændere ind på torvet, så hurtigt hestene kunne løbe på vej efter jordemoderen. Aldrig før var der blevet gjort så megen stads af en husmand.

Under nr. 182 er nævnt noget om amtslægens forslag til nedlæggelse af 12 af amtets distrikter i 1927.

Til sidst noget om ansøgninger til jordemoderskolen om om dødfødsler. I kirkebøgerne under dødfødte børn, der blev noteret efter en forordning fra 1802, kan man finde oplysninger om nogle af de tidligste jordemødre med og uden eksamen. Uanset, om de har haft eksamen, er de noteret i listen over jordemødre, når jeg er stødt på oplysninger om dem. I første omgang er her noteret fra oplysningerne i kirkebogen fra Haderup. Se nr. 222, 253 og 254.

1, Eksamen 10.9.1772: Elisabeth Jørgens fra Lansdrup/Lavsdrup (der er ikke i atlas nogen Lansdrup, men Lavsdrup ved Lønborg i Ringkøbing Amt. Der er ikke fundet nogen jordemoder i Lønborg ved folketællingen i 1787, og kirkebøger eksisterer først fra 1816).

2A, Eksamen 13.9.1786: Marie Dorothea Balling. District Chirurg Kruses Hustrue fra Lemvig.

Hun destingveertes (det vil sige, at hun udmærkede sig). (Carøe "Den danske Lægestand 1479-1900" side II-12: Cruse, Christian Lodberg Friis. Søn af Præst Valentin C. og II Hustru Karen Sophie Bang. Født 6. April 1759 i Grevinge ved Holbæk, død 13. September 1806 i Ringkøbing. I lære hos Amtskirurg R.A. Thonning i København i 1776. Kir. Eksamen i Oktober 1782. Medicinsk Eksamen 11. Januar 1783 haud (karakter). Distriktskirurg i Lemvig 2. April 1783, i Ringkøbing 15. Juni 1795. Gift første gang 23.5.1783 i København med Marie Dorthea Balling (skal være død i Kristiania 1790). Anden gang 12. Oktober 1798 i Ringkøbing med Caroline

Augusta Borch, født 31. Juli 1778 i Varde, Datter af Herredsfoged Søren Borch og Kirstine Marie Øllgaard. Om den anden kone, se under nummer 5 i listen her over jordemødre. Cruse er også nævnt i Lemvig Købstads Historie side 388, men der er ikke yderligere oplysninger, og der nævnes ikke noget om jordemødre).

2B, Eksamen 21.9.1795: Else Kirstine Lauritz Goldsgaars Hustrue fra Bøvling. Alle fortæner at kaldes beqvemme til at være bestaltede Jordemødre.

3, Eksamen 25.9.1797: Maren Christensdatter Madsens fra Hamrum Herred, Tiørring Sogn.

4, Eksamen 26.9.1798: Helene Petersens fra Boris Sogn, Ringkøbing Amt. Hun destingvertes.

5, Eksamen 18.4.1803: Caroline Augusta, Distrikts-Chirurg Kruses Kone fra Ringkøbing (se mere under Kruses eller Cruses første kone under nummer 2 ovenfor).

6, Eksamen 22.4.1807: Inger Christensdatter, Boelsmand Jeppe Willadsens Kone, af Sneiberg Bye og Sogn, Ringkøbing Amt. Hun udmærkede sig.

I kassen med ansøgninger om optagelse på skolen er i omslaget fra 1806 under "Fortegnelse over de Fruentimmer---som have ansøgt ---til Michaeli 1806" nr. 9 Inger Christensdatter, Boelsmand Jeppe Willadsens Hustru af Sneiberg Bye og Sogn, Ringkøbing Amt. Hun er indkommet 21. Okt. 1806 og udgaaet 22. April 1807. 4 sider bilag er kopieret men ikke afskrevet endnu.

7, Eksamen 26.4.1810: Maren Nielsdatter, Gaardmand Søren Christensens fraskilte Kone af Tarm Bye, Egtved Sogn, Ringkøbing Amt (Det må være Egvad sogn i stedet for Egtved). Hun udmærkede sig.

8, Eksamen 26.10.1812: Mette Marie Madsdatter, Langeland, Arbeidsmand Thomas Nielsen Meelborups Hustru af Thiim Sogn, Ringkøbing Amt.

9, Eksamen 28.4.1813: Kirstine Larsdatter, Snedker Niels Henhedes Enke, af Ringkøbing Sogn, Ringkøbing Amt.

I kassen med ansøgninger fra 1812 er i omslag 1812 under "Subjecter som til Paaske 1812 er antagne til frie Oplærelse" som nr. 5 Kirstine Larsdatter, Enke efter Snedker Niels Henhede fra Rindom Sogn i Ringkøbing Amt. Der er Pro Memoria fra Ringkøbing Amtshus 14.4.1812: Hun kaldes her Kirstine Lauridsdatter fød i Rindom, har siden 1809 tjent i København. Hun skal have meldt sig hos professor Saxtorff (er ikke kopieret).

10, Eksamen 26.4.1815: Ellen Marie Pedersdatter, Teglblænder Jens Jensens Kone af Søndre Lem Sogn, Ringkøbing Amt.

I kassen med ansøgninger om optagelse på skolen er under ”Kongekoner som er antagne til Paaske 1814” som nr.1 Ellen Marie Pedersdatter, Teglblænder Jens Jensens Hustru af Søndre Lem i Ringkøbing Amt.

I kassen er attest fra Distriktskirurg Fryd af 10.4.1814: At Jens Jensens Kone, Ellen-Marie i Revstrup Sønder Lem Sogn, 25 aar gammel, ei er befordret med nogen kronisk eller anden Sygdom, lidt ??, og, at hendes Bygning viser nogen Beqvemhed og Lethed til at kunne bære at udøve Jordemodervidenskaben. Attesteres under Haand og Segl Ringkøbing d. 10 april 1814. H. P. Fryd, Distrikts-Chirurg.

Og attest fra præsten i Ølgod:

At Peder Jørgensen og Hustru Maren Kielsdatter af Gammelgaard i Ølgod Sogn har 1789, siger Syttenhundrede og firsindstve paa Midfaste Søndag havt en Datter til Daaben i Ølgod Kirke, som blev døbt Ellen Marie, dette bliver herved Ifølge ministerial Protokollen fra Ølgod Sogn under Haand og Signete bevidnet af Ølgod Præstegaard de 5te Arpiil 1814, Esmann, Pastor Loci.

Der er også brev fra Ringkøbing Amtshus om at hun har fået besked om at indfinde sig i København. (I alt 2 sider kopieret).

Hun udmærkede sig.

H. P. Jensen ”Dejbjerg. Fra Dejbjerg by og sogn” side 161: En ejendom i Uglbjerg. Her boede i 1834 husmand og teglblænder Jens Jensen; han kone, Ellen Marie Pedersdatter, var gjordemoder. Der var 6 børn: Dorthea Marie, Kirsten Marie, Niels, Andreas Vulff Meier, Maren og Mathias; drengene hed til efternavn Jensen og pigerne Jensdatter.. I 1845 var det de samme ejere, men i 1860 var deres datter Dorthea Marie husmoder på stedet, og manden var Iver Larsen. Ellen Marie Pedersdatter boede endnu på stedet og benævntes gjordemoder og aftægtskone. Hun nævnes sidste gang i 1870 og er da 81 år. Hun er altså født omkring 1789 og har været 26 år, da hun fik sin eksamen.

Om hendes afløser, se side 178 i samme bog og under nr. 63 her.

11, Eksamen 28.10.1816: Marie Cathrine Manger, Muurmester Christopher Kegels/Regels? Kone af Tørring Sogn ved Lemvig.

(Er hun den samme som Marie Kathrine Gade af Gudum???, se under nummer 19 og 194).

12, Eksamen 27.4.1818: Ane Larsdatter /:ugivt:/ af Herning Bye, i Ringkøbing Amt. Hun udmærkede sig.

13, Eksamen 29.10.1818: Ane Cathrine Jensdatter, Skrædder Peder Holbeks Kone af Ringkøbing Bye og Amt.

14, Eksamen 28.4.1819: Ingeborg Johnsdatter, Matros Poul Nielsen Gielstrups Enke af Hee Sogn, i Ringkøbing Amt.

Hun udmærkede sig.

En søn fødtes 31.8.1816 i Hee.

Manden døde den 21.9.1817 som 30-årig, da han faldt i brønden og druknede.

15, Eksamen 29.10.1819: Ane Jensdatter, Huusmand Jens Andersens Kone, af Nye Sogn i Ringkøbing Amt.

Hun udmærkede sig.

16, Eksamen 27.4.1820: Ulrikke Antonette Hygom, Snedker Søren Kiildsens Kone af Ringkøbing Bye.

Hun udmærkede sig.

17, Eksamen 27.10.1820: Ane Nielsdatter, Huusmand Christen Møllers Kone, af Bremerhuus, Gudum Sogn, Ringkøbing Amt.

Er det hende, der nævnes som jordemoder Anne Nielsdatter i Borris side 150 i V. Nørlund Christensen "Vorgodbogen": Præstefamilien fik en dødfødt dater i maj 1830. I en anmærkning i kirkebogen har pastor Kjødts skrevet: "Barnet havde efter jordemoder Anne Nielsdatter i Borris en forkert stilling og var død før fødselen. Gnidning og luftindblæsning blev forgæves anvendt".

18, Eksamen 28.10.1820: Erasmie Lillelund, Huusmand Anker Borch Kaalunds Kone, af Lomborg i Ringkøbing Amt.

Ifølge ansøgning om optagelse på skolen fra Severine Christine Sørensdatter af Klinkbyhuus i Hove sogn tjente hun hos jordemoder Erasmie Kaalund i Hove sogn ved Lemvig.

19A, Eksamen 25.10.1821: Else Dump, Skomager Friderik Kejlbergs Kone, af Lemvig, i Ringkøbing Amt.

Hun udmærkede sig.

Om hende er mange oplysninger i Esben Graugaard og Rigmor Lillelunds bog "Naur Sogn 1600-1900" side 184-188. Hun var født 1799 i Lemvig som datter af skomager Christian Dump og Martha Sophie Madsdatter. I 1818 var hun blevet gift med københavneren Frederik Jensen Keilberg, der var skomagervend. Fra 1822 blev Frederik Keilberg imidlertid jordemodermand i det nyoprettede distrikt, som omfattede sognene Naur, Sir, Vejrum og Bur. Et hus på 9 fag blev bygget. I 1829 søgte Else Keilberg væk fra sognet og ville bytte med distriktsjordemoder Marie Kathrine Gade af Gudum, hvilket ikke blev tilladt (se nr. 194 her i oversigten. Marie Kathrine Gade er ikke fundet i eksamensprotokollen under det navn). Else Keilberg blev skilt fra manden og blev gift med en ti år yngre tjenestekarl Stephan Christian Jensen fra Maabjerg. De fik en datter, og i det første ægteskab havde hun 4 børn. Først i 1875 søgte Else om pension, og hun døde i Tradsbjerghus i Maabjerg sogn den 9.12.1880.

Hun blev afløst af jordemoder Ane Husted (se under nr. 74 her i oversigten).

På Struer museum har de noget om hende. Se [www.kulturarv/mussam](http://www.kulturarv/mussam) under arkivfond: Om jordemoder Else Keilberg, som var jordemoder i Vejrum m.v.m. 1822-1875 (ca). s.6 2 sp.

19B, Eksamen 30.4.1822: Mette Kirstine Kyndesen, Snedkermester Poul Friderik Lantz's kone, af Lemvig i Thisted Amt (Lemvig er Ringkøbing Amt).

Hun er ikke fundet i eksamensprotokollen under navnet Mette Kirstine Lauridsdatter eller Christensen fra 1808-1834, og hun må være samme som ovenstående.

Det er meget sandsynligt, da hun ved dåb af en datter i Lemvig i 1818 kaldes Mette Kirstine Lauridsdatter og gift med snedker Poul Frederik Lantz i Lemvig.

Hun er fundet ved folketællingen 1834 i Møborg (opslag 10), nummer 61, Broehuus, hvor hun kaldes Mette Kirstine Lauridsdatter, , 43 år, gift, jordemoder. Gift med Mads Christensen, 30 år, husmand og daglejer. Der var da børn, en søn på 6 år og en datter på 1 år. De er ikke fundet under viede i Møborg.

Ved folketællingen 1840 i Møborg

Ved folketællingen 1845 i Jordemoderhuset i Ulfborg, han husmand og skomager, hun jordemoder. Desuden 3 døtre født i Møborg, 4,11 og 13 år gamle.

Ved folketællingen i 1850 i Jordemoderhuset i Ulfborg: Han 47 år og huns 60 år.

Ved folketællingn 1860 i Ulfborg (opslag 6) i jordemoderhuset:

Mads Christensen, 57 år, født i Flønder??, skomager.

Mette Kirstine Christensen, 69 år, gift, født i Tuborg???, hans kone, jordemoder

To døtre på 34 og 26 år, ugifte, begge født i Møborg. Desuden en plejedatter på 2 år.

Ulfborg kirkebog (opslag 148). Død 5.3.1863, Mette Kirstine Christensen, Jordemoder, gift med Mads Christian Christensen (2det Ægteskab), død i Jordemoderhuset. 71 år.

Ved dåb af datter født 24.3.1818 i Lemvig, Larsine Caroline, kaldes hun Mette Kirstine Lauridsdatter.

20, Eksamen 27.10.1823: Mette Elisabeth Hoyland, Examinatus Juris Johannes Hviid fraskilte Kone, af Ringkøbing.

Hun udmærkede sig.

21, Eksamen 28.10.1823: Ane Pedersdatter, Huusmand Mads Jensens Kone, af Hee Sogn i Ringkøbing Amt.

V. Nørlund Christensen ”Vorgodbogen” side 400: Gjordemoder Ane Pedersdatter ankommer til Vorgod fra Stadil 4.8.1837 med manden, husmand Mads Jensen, og en søn, Niels Madsen født 24.5.1828 og en anden søn, Knud Madsen, 17 år gammel. Manden dør her.

Enken, Else Pedersdatter (Skal vel være Ane Pedersdatter), enke første gang, 46 år gammel, født i Hee, jordemoder i sognet, vies 20. Maj 1839 til enkemand første gang Christen Poulsen forhen husmand i Fj. Han har været gift med Kirstine Jespersdatter. I 1840 kaldes han husmand og uldbinder. Her er der en 11-års dreng, Søren Christensen, der forsørges af manden og kaldes hans slegfredsøn. Der er her endnu i 1845 og 1855.

22, Eksamen 27.10.1824: Kirstine Olsdatter, Fisker Jeppe Sørensen Andrups Kone, af Nye Sogne Klitte, Ringkøbing Amt.

Hun udmærkede sig.

Ved fkt. 1834 (opslag 5), et hus i Aargab:

Jepe Staunin, 45 år og fisker.

Kirsten Olesdatter, 47 år, hans kone.

Tre børn, 7,4 og 1 år samt tjenestepige.

Fkt. 1840 (opslag 34) et hus i Aargab:

Jeppe Sørensen, 51 år, gift, fisker

Kirsten Olesen, 53 år, hans kone, jordemoder. 4 børn på 21,14,11 og 8 år samt Ane Jensen, 36 år, enke, tjenestepige.

Fkt. 1850 (opslag 49). Aargab et hus

Søren Peter Jepsen, 32 år, ugift, født i sognet, ernærer sig af fiskeriet.

Jeppe Sørensen, 63 år, født i Stauning, aftægtsfolk  
Kirsten Olesdatter, 63 år, født i sognet, ”  
m.fl. (svært læseligt).

Begge bor fortsat ved fkt. 1855 hos sønnen.

Fkt. 1860 (opslag 23): Jeppe Sørensen, 71 år, forsørges af møllens ejer, født i Stavning.  
Kirsten Olesen, 73 år, gift, hans kone, jordemoder. De bor da i Aargab Mølle hos sønnen  
Søren Peder Jepsen.

Fkt. 1870, (opslag 89), Aargab Mølle

Hos Søren Peter Jepsen.

Jeppe Sørensen, 81 år, gift, fader, født i Stauning, aftægt.

Kjersten Olesen, 83 år, gift, født i Nysogn, afskediget jordemoder. Hendes afløser  
nævnes i jordemoderboligen lige efter i fkt. 1870: Mette Marie Nielsen (se nr. 69 i listen  
over jordemødre).

(De er ikke fundet under døde i Nysogn 1870-8?, og er ikke nævnt ved fkt. 1880 i  
Aargab, hvor sønnen Søren Peter Jepsen nu er i et hus og ikke i Aargab Mølle. Han lever  
af sit jordlod og er 64 år.

23, Eksamen 29.10.1824: Karen Christiane Pedersdatter, Indsidder Jens Olsen Blesbergs  
Kone, af Breininge Sogn, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 i Haderup (opslag 15):

Jens Olesen Blæsbjerg, 39 år, gift, indsidder og daglejer

Karen Kristine Pedersdatter, 43 år, gift, hans kone, distriktsjordemoder.

Desuden Mette ? ?datter, 14 år, deres plejebarn.

Ved folketællingen i Haderup 1845 (opslag 7) er de fortsat der, nu med Petrine Jensdatter  
som tjenestepige. De er ikke set ved folketællingen 1850 og 1855. I 1855 er der kommet  
en ny jordemoder, nemlig Johanne Kirstine Chryt?? (Knud Christensdatter), der må være  
samme som nummer 53 i denne oversigt. Karen Kristine var selv afløser for Marie  
Andrea Elisabeth Nørager som jordemoder i Haderup (se nr. 222).

Se også under nummer 63. Forbindelsen??

Johannes J. Lund fra arkivet i Brejning oplyser december 2016 følgende:

Stine Blæsbjerg er født 4.12.1797 i Galsgård i Bøvling sogn, døbt 14.1.1798 i kirken.

Som forældre opgives Peder Nielsen Hillerslev skoemarer (sådan står der) og hustru i 1.  
ægteskab Anne Cathrine. I folketællingen 1801 er de tilsyneladende ikke mere i sognet, i  
hvert fald ikke i Galsgårdene, men da Karen Kirstine Pedersdatter i 1823 kom til  
Brejninggaard, kom hun fra Ringkøbing, så antageligt har familien været i området.

Ved at google Karen Kirstine Pedersdatters mand, har Johannes Lund fundet ud af, at de  
er blevet skilt før 1860, idet manden da i folketællingen 1860 er ansat som ”tjenestefolk”  
på Sdr. Pugdal i Vildbjerg, 59 år gl fraskilt og født i Brejning sogn.

24, Eksamen 27.4.1826: Maren Jepsedatter, Husmand Anders Jensens Kone af Ikast  
Kirkeboel, Ringkøbing Amt.

25, Eksamen 31.10.1826: Karen Pedersdatter, Indsidder Jens Andersens Kone, af  
Woldberg, Ringkøbing Amt.

26, Eksamen 27.4.1827: Anne Christine Johannesdatter, Huusmand Ole Glistrups Kone, af Dybbe Sogn, Ringkøbing Amt.

27, Eksamen 28.4.1828: Maren Christensdatter, Skrædder Christen Sørensen Sands Kone af Nissum Sogn, Ringkøbing Amt.

28, Eksamen 29.10.1829: Malene Nielsdatter, forhen Gaardmand Niels Jørgensen Dahlgaards Kone, af Hygum Sogn, Ringkøbing amt.

29, Eksamen 28.4.1831: Sidse Marie Pedersdatter, Skræder Jens Christian Kragelunds Kone af Harboøre Sogn i Ringkøbing Amt.

Hun udmærkede sig.

(En søn, Holstebros første boghandler, Christen Kragelund omtales af Esben Graugaard i Holstebro Museums Årsskrift 1991-92 side 28—som født 20. Juli 1825 på Harboøre som søn af skrædder Jens Christensen Kragelund og hustru Marie, der var jordemoder.

Faderen Jens Kragelund var dog ikke fra disse kanter, idet han var født i Hjerm, medens Christen Kragelunds moder var født på Harboøre. Forældrene flyttede som sønnerne Peter og Christen til Holstebro omkring 1850, hvor de bosatte sig i to lejligheder ved siden af hinanden i Nørregade).

Folketælling Holstebro 1860 (opslag 6) i Nørregade:

Jens Chrestensen Krag-Lund, 65 Aar, gift, født i Gjerm Sogn, Skræder.

Cedsel Marie Krag-Lund, 56 Aar, født i Herboir Sogn, Ringkøbing Amt. Jordemoderen.

Ellen Chrestine Kraglund, 17 Aar, ugift, deres Datter.

(Står der Gjerm eller Hjerm??)

V. Nørlund Christensen ”Vorgodbogen” side 399-400: I jordemoderhuset på Vorgod mark nævnes (seneres kaldet Vorgod Sønderby):

1832 Sidsel Gjerdemoder. Sidsel Marie Pedersdatter gift med Jens Christian Christensen får i august en datter, Marie, der dør en måned gammel.

1834 nævnes gjerdemoder Maria Kragelund, 30 år og skrædder Jens Christen Christensen, 35 år, og børnene Christen og Peter, 9 og 6 år. (Det er den samme jordemoder). I 1837 ankommer en ny jordemoder til Vorgod, se nr.21 og 40.

30, Eksamen 30.4.1831: Elionora Kishendahl, Gaardfæster Christen Laurentsens Kone af Faster Sogn, Ringkøbing Amt.

31, Eksamen 28.10.1831: Christine Claudiane Fisker, Væver Niels Feifers Kone, af Ringkøbing, Ribe Amt (der står således, men det må være Ringkøbing Amt).

32, Eksamen 27.4.1832: Ane Magrethe Nielsdatter, Huusmand Hans Jensens Kone, af Kramshule i Ringkøbing Amt.

Hun udmærkede sig.

Elisabeth Strandbygaard oplyser i mail 9.8.2016, af Anne Margrethe Nielsdatter var datter af Niels Henriksen Kramhusle og Else Lauritzdatter og født i Gudum, Skodborg 11.6.1802. Hun flyttede med sin mand og 2 små børn fra Gudum til Vinding, Ulfborg og døde 11.11.1834. Hendes ældste datter, Else Marie, født 1828, også ane til Elisabeth Strandbygaards svigerdatter, fik en meget sørgelig skæbne. Hun skriver ikke hvilken



33, Eksamen 31.10.1832: Marianne Hansdatter, Skoemager Lars Christensens Kone, af Lemvig, i Ringkøbing Amt.

34, Eksamen 29.4.1833: Ane Marie Jacobsen, Tienestekarl Peter Christian Jepsens Kone, af FASTER Sogn, Ringkøbing Amt.

35, Eksamen 30.10.1833: Anne Marie Madsdatter, Arbeidsmand Jens Sejbergs Kone, af Holstebro, Ringkøbing Amt.

36, Eksamen 30.10.1833: Cathrine Marie Jørgensdatter, Huusmand Peter Christensen Kircks Kone, af Huusbye, Ringkøbing Amt.  
Hun udmærkede sig.

37, Eksamen 24.10.1834: Wilhelmine Nicoline Kaalund, Indsidders Jens Christian Jensen Strandles Kone, Ringkøbing Amt.  
Hun udmærkede sig.

38, Eksamen 30.10.1834: Ane Kirstine Larsdatter, Huusmand Peder Smidstrups Kone, af Huusbye, Ringkøbing Amt.  
Hun udmærkede sig.

39a, Eksamen 30.10.1834: Abelone Jensdatter /:ugift:/ af Sønder-Nisum Sogn, Weile Amt (Det må være Ringkøbing Amt):

39b, Eksamen 30.4.1835: Ane Nielsdatter, Niss Jessens (der står Jessens) Kone af Hemmeth Sogn, Ringkøbing Amt. NB Denne Kone har været **oplært af Stifts Physicus Randerup i Ribe** og været examineret af ham i overværelse af Districts Chirurg Hansen sammesteds samt derefter givet et skriftligt Attestat. Hun har siden selv ønsket Undervisning i Fødselsstiftelsen og opholdt sig der et ½ Aar.

Hun fandtes sammen med de 6 andre duelige til at forestå et jordemoderembede. D.v.s. hun bestod sammen med de andre.

Hun var født i Jernvedlund, Jernved sogn.

Ifølge folketællingen i nr. Bork i 1840 og 1845 var Ane Nielsdatter enke og jordemoder.

Hun var 42 år i 1842. Hun er datter af Niels Nielsen Brorsen i dennes første ægteskab med Marianne Jensdatter. En halvbror til hende, Hans Brodersen, var 20 år og ugift skrædder ved folketællingen i 1840, hvor han boede hos hende. Hun havde været gift med Nis Jensen, der døde 31.12.1836 i Nørre Bork.

Oplysningerne er fra skiftet efter hendes mor og kan ses i Personer fra Jernved Sogn i bindet om Jernvedlund af Magne Juhl. Ifølge skiftet er hun født 11.3.1797.

40, Eksamen 28.4.1836: Johanne Christensdatter, Huusmand Mads Sandahls Kone, fra Stadil, Ringkøbing Amt.

Hun var blandt "især duelige".

V. Nørlund Christensen "Vorgodbogen" side 400: Den 19.2.1837 får jordemoder Johanne Christensdatter og Mads Christensen Sandal en søn, Christen Madsen Sandal. Et

par søskende til jordemoderen fra Hee var faddere. Familien rejser herfra 22.7.1837 til Stadil med en tjenestepige, Persine Jensdatter.  
Hun må være afløst af Ane Pedersdatter, se nummer 21.

41, Eksamen 29.10.1836: Ellen Kirstine Langesdatter, Huusmand Jens Mortensens Kone, af Egvad Bye, Ringkøbing Amt.  
Hun udmærkede sig.

42, Eksamen 28.10.1837: Inger Marie Jensdatter, Huusmand Niels Pedersens Kone, af Ramskov, Winding Sogn, Ringkøbing Amt.  
Hun udmærkede sig.

43, Eksamen 28.4.1838: Maren Nielsdatter, Boelsmand Christian Lauritzen Fiskers Kone, af Vandborg Sogn, Ringkøbing Amt.  
Hun udmærkede sig.

Ifølge ansøgningen om optagelse på skolen i 1837 var hun datter af gmd. Niels Nissen og Maren Jacobsdatter, født i Ferring sogn 3.2.1813.

På [www.herninghistorie.dk](http://www.herninghistorie.dk) er omtale af hende ved Susanne Vestergaard, men der er ikke kildehenvisninger. Der står blandt andet, at hun fik bestalling af amtmand Tillish i Ringkøbing som jordemoder for Skarrild, Arnborg,, Sdr. Felding og Assing sogn fra 1.11.1838. Hun skulle bosætte sig i Skarrild

Hun havde det økonomisk dårligt og søgte flere gange om understøttelse. I november 1858 fik hun bevilget pension fra amtet. Hun var da 45 år og havde to hjemmeboende børn, Jens på 11 år og Juliane på 8. Hun blev skilt i ca 1855 og døde 56 år gammel i 1869

44, Eksamen 29.4.1839: Anne Johanne Mikkelsdatter, tjenestekarl Jens Christensens Kone, af Hee Sogn, Ringkøbing Amt.

45, Eksamen 22.6.1840: Mette Marie Thomasdatter, gift med Skomager Thorndahl fra Lemvig i Ringkøbing Amt.

46, Eksamen 26.11.1840: Christiane Christensdatter, Gaardmand Gregers Strandes Hustru , af Harboøre, Ringkøbing Amt.

47, Eksamen 28.4.1841: Else Sørensdatter Holm, Dagleier Christen Jensens Hustru af Ulfborg.

48, Eksamen 26.4.1843: Nielsine Jensen, Murersvend Jørgen Haars Hustru fra Lønborg i Ringkøbing Amt.  
Hun udmærkede sig.

Fra 1844 blev der givet karakterer. Kun i få tilfælde gaves tredje karakter og ellers første og anden karakter.

49, Eksamen 17.5.1845: Ane Mette Marie Bertelsdatter, Smed N. Nielsens Hustru af Sønderby i Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

50, Eksamen 27.5.1847: Kirstine Henriksdatter, Indsidder Sven Langs hustru af Hee Sogn, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

51, Eksamen 26.10.1849: Inger Marie Thomsen, Grovsmed Thomsens Hustru i Ringkøbing, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

52, Eksamen 31.10.1850: Mette Kirstine Brostrep?, Smed Mogens Andersens Hustru i Breining Bye, Ringkøbing Amt.  
Hun fik anden karakter.  
Hun nævnes side 160 i bogen "Krogstrup-slægten" udgivet i 1959 af Chr. Ildsvad og Jens Krogstrup: Marianne Andersen, født Nielsen, født 9.9.1853 i Haderup, død 26.5.1884 i Snejbjerg, gift 23.10.1877 i Snejbjerg Kirke med Smedemester Simon Andersen, født 29.8.1849 i Stadil eller Tim, død 8.7.1919 i Albæk, Snejbjerg, Søn af Smed Mogens Kristian Andersen, Stadil, og Hustru, Jordemoder Mette Kirstine, Stadil.

53, Eksamen 28.4.1851: Johanne Kerstine Knud-Christensen, Huusmand Nielsens Hustru i Nysogn, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.  
Folketælling 1855 i Haderup (opslag 18):  
Iver Christensen, 34 år, født på Holmsland, indsidder.  
Johanne Kirstine Chryt??, 34 år, gift, født i Skjern sogn, jordemoder.  
Desuden 3 børn på 8+4+2 år, født i (ulæseligt).  
Hun må have afløst Karen Kristine Pedersdatter gift Blæsbjerg (se nr. 23).  
Skjern kirkebog: Født 19.2.1821, Johanne Kirstine Knud Christiansdatter, datter af muremester Knud Christian Christiansen i Marup og Lovisa Nielsdatter. Hun er konfirmeret i 1835 i Skjern.  
Under opholdet i Haderup har hun den 9.5.1856 født Nielsine, der også blev jordemoder, se nr. 180.  
Johanne døde i 1914 i Esbjerg, hvor datteren var jordemoder.

54, Eksamen 30.4.1851: Maren Ingvarsdatter, Peder Smedegaards Hustru i Ulfborg Sogn, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

55, Eksamen 30.4.1852: Birthe Eskesdatter, Indsidder Mads Olesens Hustru i Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

56, Eksamen 30.10.1852: Jensine Johanne Chistiansdatter, gift med Arbejdsmand Christen Jensen i Ringkøbing Amt.  
Hun fik anden karakter.

57, Eksamen 29.10.1853: Karen Marie Sørensdaughter, Enke efter Huusmand Jens Madsen, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

58, Eksamen 3.5.1854: Karen Margrethe Holm, Snedkersvend Holms Hustru i Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

59, Eksamen 27.4.1855: Else Karenstine Sahl, Snedkermester Sahls Hustru i Ringkøbing.

Hun fik første karakter og præmie: Præmien for Flid og Konduite uddeltes til Else Karenstine Sahl, exam. D 27. d.

Er hun i familie med nr. 98, Lovise Kirstine Sahl født i Sønder Nisum i 1847?

Hun må være mor til nr. 98: Sønder Nisum kirkebog (opslag 31) født 17.9.1847, Lovise Kirstine Sahl, datter af indsidder i Gadgaard Snedker Frederik Peder Sahl og hustru Else Karenstine Pedersdaughter, og

Folketælling i Sønder Nisum 1850 (opslag 10): Gadgaard, 33 et hus

Frederik J? Sahl, 25 år, gift, født i Husby sogn, husmand og husfader, ernærer sig noget som snedker og tillige møllebygger.

Else Karenstine Pedersdaughter, 26 år, gift, født her i sognet (ulæseligt efter dette)

Lovise Kirstine Sahl, 3 år, født her i sognet.

De er måske flyttet til Ringkøbing efter 1850, og før hun blev jordemoder. Det passer med, at datteren ikke synes at være konfirmeret i Sønder Nisum.

60, Eksamen 31.10.1855: Hedvig Andrea Hansen, Smed Hansens Hustru i Sønder Skov, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

V. Nørlund Christensen "Vorgodbogen" side 400: Den 4.5.1862 døde jordemoder Hedevig Andrea Nicoline Thomsen Odde. Hun var født i Horsens ca. 1832, datter af daglejer Anders Thomsen Odde og gift med smed Mads Hansen. Denne blev senere gift i Nr. Vium, hvor han levede og døde. Der var en søn, født i Ringkøbing ca. 1851. Denne har et barnebarn i Herning, skrædder Verner Sørensen i firma Erik Jensen konfektion.

61, Eksamen 29.10.1856: Johanne Cathrine Skydsgaard født Pedersen, gift med Huusmand Skydsgaard i Gjørding, Ringkøbing Amt. (Det må være Nørre Gjørding).

Hun fik anden karakter.

62, Eksamen 28.4.1857: Barbara Johansen, gift med Skomager Johannes Johansen i Lemvig, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

63, Eksamen 31.10.1857: Karen Nybo, gift med Rebslager Nybo i Jerning (Herning, se nedenfor), Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Hun kaldtes også Karen Blesberg og Karen Christensdaughter i forskellig sammenhæng.

Det er hende, der omtales side 178 i H.P. Jensen "Dejbjerg. Fra Dejbjerg by og sogn": Et hus ved landevejen i Rabjerg hed manden i 1870 Niels Nielsen Nybo. Han var fra Tjørring og kaldtes rebslager. Hans kone, Karen Kristensen, var fra Raasted, og hun var jordemoder. ( i 1880 havde Nybo ikke blot en ny ejendom, men også en ny kone. Hun var fra Velling og havde tilsyneladende bragt to børn med ind i dette ægteskab. I 1890 boede Nybo alene i et hus i Rabjerg (se under næste hus side 179), og senere havnede han i Uglbjerg, hvor vi allerede har mødt ham (hvor er han da omtalt??)).

Ved folketællingen i 1870 var der to døtre: Maren Elise født i Snejbjerg 8ifølge kirkebogen Marie Elise Nyboe født 20.7.1853, de var da insiddere i Lundmølle), 16 år og Nikoline Nybo født i Herning, 14 år.

Med Jerning i Ringkøbing amt menes sandsynligvis Herning. Her fødtes en datter, Nicoline Nyboe, datter af rebslager og lejehusmand Niels Nielsen Nyboe og hustru Karen Kirstensen i Herning By, moderen 26 år.

Ved fkt. 1880 i Dejbjerg er en ugift tjenestepige, ane Kjerstine Nyboe på 27 år, født i Vinding? Sogn. Formentlig en datter.

Snejbjerg kirkebog (opslag 103), viet 5.10.1847, Ungkarl og Rebslager Niels Nielsen Nyboe født 1816 d 15 Januar søn af Gdmd Niels Johansen Nyboe i Tjørring, conf. 1830. NB ? i Næsthøldt og

Pigen Karen Blesberg, Datter af Christian Mathias Nielsen Blesberg i Raasted Sogn, født d 16 Mai 1829, conf i Raasted 1843. Forlovere: Grdmd Neisl Johansen Nyboe i Tjørring og Grdmd Christian Buur Thuesen i Næsthøldt.

Ved konfirmationen 23.4.1843 i Raasted oplyses, at Karen Blæsbjerg er datter af Gmd. Christian Mathias Nielsen og hustru Ane Sørensdatter i Lille Blæsbjerg (om Blæsbjerg se Graugaard og Lillelunds bog om Raasted sogn).

Død 17.3.1875 (Dejbjerg kirkebog opslag 144) Karen Christensen, Husmand Niels Nielsen Nyboes Hustru i Rabjerg, Jordemoder. Faderen afdøde Husmand i Raasted Sogn, Christian Sørensen, født i Raasted Sogn. 46 Aar. Gulsot. (faderens efternavn er her ikke husket rigtigt. Han er måske død længere tid før).

Efter jordemoderens død blev enkemanden gift igen:

Gift 15.5.1877 (Dejbjerg kirkebog opslag 109) Niels Nielsen, Enkemand efter 1. Ægteskab i Rabjerg, 61 Aar, Maren Jensen, ugift Kvinde for Tiden tjenende i Dejbjerg Degnebolig, 34½ Aar, og det er dem der ved folketællingen i 1880 (opslag 59) (har børnene Jens Peter Pedersen, 10 år ,født i S. Lem og Mads Andersen, 8 år, do.

64, Eksamen 28.4.1858: Kirsten Nielsen født Simonsdatter, Huusmand Nielsens Hustru i Ramme Sogn, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

65, Den 29.10.1858 til eksamen: Nielsine Caroline Schønnemann, gift m. Dreier Schønnemann i Holstebo, Ringkøbing Amt.

No. 6 (nævnte eksaminand) fandtes saa usikker i flere nyttige Punkter, at det vedtoges, at hun en Tid endnu skulde forblive i Fødselsstiftelsen forinden hun dimitteres .

Hun er ikke fundet nævnt senere i eksamensprotokollen, så det er uvist, om hun sin eksamen. Det må kontrolleres via bl.a. folketællingerne, og her ses.

Holstebro folketællingen 1860, Torvet No 92 (opslag 31):

Frederik Schønnemann, 32 Aar, gift, f. Tyholm, Dreier.  
Caroline Schønnemann, 25 aar, gift, født i Kjøbenhavn, Hans Kone, Gjordemoder.  
Nora Schønnemann, 5 Aar, født i Silkeborg.  
Sophie Schønnemann, 3 Aar, født i Raasted.  
Andrea Schønnemann, 1 Aar, født i Holstebro.  
Marie Nielsen, 17 Aar, ugift, født i Sevel, Tjenestepige.  
Graverstorff, 25 Aar, ugift, født i Føgenborg?, Dreiersvend.

66, Eksamen 29.4.1859: Johanne Jensen, g.m. Huusmand Jensen i Sønderbye,  
Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

67, Eksamen 28.10.1859: Maren Bandsberg Lauritzen, Huusmand Lauritzens Hustru i  
Lyhne, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.  
Brørup kirkebog (opslag ): Død 12.6.1910, Brørup Stationsby, begravet i Brørup 17.6.  
Maren Bandsberg Hansen Brink. Enke efter afdøde Henrik Lauridsen af Tarm. Hun var  
pens. Distriktsjordemoder og opholdt sig i sin søns hjem cykelhandler M.B. ???, Brørup.  
Født i Billum 7.9.1829. Sidste fælles bopæl i Tarm. 80 år.  
Gravstenen er på Brørup kirkegård ifølge [www.gravsten.dk](http://www.gravsten.dk).

68, Eksamen 28.4.1860: Ane Steengard Jensen, gift m. Indsidder Jensen i Nordby,  
Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

69, Eksamen 30.4.1861: Mette Marie Pedersen, født Nielsdatter, g.m. Indsidder Petersen i  
Holmsland, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.  
Gravsten set i lapidariet på Stavning kirkegård august 2015:  
Pens. Jordemoder  
Mette M. Pedersen  
Født 1833, død 1918  
Ære være dit Minde  
Rejst af Venner i Stauning  
Ifølge kirkebogen i Stavning er hun død den 16.8.1918 i Kirkebyen, Mette Marie  
Pedersen. Enke. Pensjoneret Jordemoder i Stavning, hvor hun havde boet i 44 Aar. Hun  
var født paa Holmsland, Gammel Sogn, og hendes fader var hed Niels Povlsen og var  
Gaardmand. Hendes afdøde Mand hed Laurids Kristian Pedersen. 84 Aar.  
Ifølge kirkebogen for Gammel sogn var hun født 14.11.1833, Mette Marie Nielsdatter,  
datter af Niels Poulsen og Grethe?? Jens??datter.  
Konfirmeret 30.4.1848 og gift i Gammel sogn 24.?.1858: Ungkarl Laurids Christian  
Pedersen af Thim, 27 Aar---- og Mette Marie Nielsdatter.  
Folketælling 1870 (opslag 89) Nysogn, Hind herred: Jordemoderhuset i Aargab lige ved  
Aargab Mølle, hvor afskediget jordemoder, Kirstine Olesdatter, var på aftægt:  
Laust Christen Nielsen, 36 år, gift, født i Tiim sogn, fisker.  
Mette Marie Nielsen, 36 år, gift, født i Gammelsogn, jordemoder.

+ 3 børn på 12 - 3 år og født i henholdsvis Gammelsohn, Nysohn og Skjern.  
Ved folketællingen 1880 er hun ikke i Aargab, hvor Ingeborg Lauridsen er jordemoder (se nr. 96).

Ansøgninger om optagelse på jordemoderskolen påske 1860: Af 197 ansøgninger fra fruentimmere uden for København fik hun nummer 128:

Ringkøbing Amt, Holmsland pr. Ringkøbing Mette Marie Pedersen f. Nielsdatter, født 14.11.33, 26 (år, gift med) Laurids Christian Pedersen, Indsidder. Har meget god Dom baade for Kundskaber og Opførsel. Er sund og rask og i Stand til at varetage en Jordemoders besværlige Kald; det var særdeles ønskeligt om ? vilde tage Hensyn til denne Kones Ansøgning, da den ansatte Jordemoder, skjønt endnu rørig dog er 70 Aar og derover, og altsaa snart efter Naturens Orden man ? følgelig Vacance vil finde sted.

Hendes ansøgning:

Allerundanigst (stavet således) Ansøgning

Jeg undertegnede tillader mig herved allerærbødigst at ansøge den høie Direction om Tilladelse til at kunne optages til næste Foraar paa den Kongelige Fødselsstiftelse, for at oplæres som Jordemoder. Jeg har, siden jeg første Gang blev Moder, følt Lyst og Trang til at lære det, da jeg tænkte mig det skjønne og glædelige ved at kunne komme mine Lidende Søstre til Hjælp, ikke desmindre har der hidindtil sattet sig Hindringer i Veien for mig, men da disse nu er hævede og jeg nu er 26 Aar Gammel og for ¼ Aar siden for 3die Gang er bleven Moder, saa iler jeg nu med at fremkomme med denne min underdanige Ansøgning, da jeg for tiden er ved god Helbred og føler mig aldeles usvækket. I min Skoletid havde jeg let ved at Lære ligesaavel som Behændighed i de forskjellige Haandarbejder og jeg har derfor det Haab, at vil kunn lære dette uden at forvolde mine Foresatte ualmindelig Uleilighed.

Da jeg forventer mig gode Attester meddelte saavel af min høitagede Præst om min moralske Opførsel som af vor lige saa høitagede Districtslæge om min physiske Dannelse og Behændighed, saa har jeg det Haab, at det høie Amt gunstigst vil understøtte denne min Kjæreste Ønske og Begjæring.

Sluttelig bønfaldes den høie Direction om gunstigst Bønhørelse.

Allerærbødigst

Holmsland pr. Ringkjøbing den 31 Januar 1860 Mette Marie Nielsen  
(Født 14 Novembr 1833)

Præstens attest: Mette Marie Nielsdatter af Gammelsohn, Indsidder Laurids Christian Pedersens Hustru af Nørby i Nysohn, som i Anledning af en Ansøgning fra hende om at optages paa den Kongelige Fødselsstiftelse for at oplæres til Jordemoder har begjæret min Attest, er i 1848 udskrevet af Skolen og confirmeret med meget god Dom baade for Kundskab og Opførsel, og jeg har i de 4 Aar, jeg har været Præst her, intet bragt i Erindring, som kunde stride mod denne Dom, uden at det af hendes og hendes Mands første Barn er født uden for deres Ægteskab.

Holmsland 31 Jan 1860                      ?? Seidelin

Sognepræst for Ny- og Gammelsohns Menighed

Lægens attest:

At Indsidder Laurids Christian Pedersens Hustru af Nørby, Holmsland Nysohn, Ringkjøbing Amt er sund og rask og i stand til at varetage en Jordemoders besværlige Kald, kan jeg hermed med Sandhed bevidne med Tilføjende, at der var særdeles ønskeligt om Directionen vilde tage Hensyn til denne Kones Ansøgning, da den ansatte

Jordemoder, skjøndt endnu rørig, dog er 70 Aar og derover og ventes snart efter Naturens Orden maa fratræde, hvorved en for Beboerne snarlig Vacance vil finde Sted.  
Ringkjøbing d 3 Febr 1860 Arntz.

70, Eksamen 2.5.1861: Ane Margrethe Raupsch f. Holst, g.m. Skomager Raupsch, fra Ringkøbing.

Hun fik første karakter.

Blandt ansøgerne til optagelse på jordemoderskolen Michaelis 1860 fik nu nummer 149: Ane Margrethe Rampach født Holst 27.11.1831, 26 (år, gift med) Frederik Rampach, Skomagermester.

71, Eksamen 29.10.1861: Mariane Petersen f. Chrestensen, g. m. P. Petersen i Dybe Sogn, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

72, Eksamen 29.4.1862: Jacobine Christine Høitofte f. Husted, g. m. Indsidder Høitofte i Huusby, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

73, Eksamen 30.10.1862: Maren Bertelsen f. Korsgaard, g.m. Smed Berthelsen i Ulfborg, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Folketælling 1870, Ulfborg-Holm og Veilstrup:

Lars Bertelsen Lillestenum/Lillestaun?, 40 år, gift, født i Raasted, husfader, smed.

Maren Korsgaard, 35 år, født i Ulfborg, husmoder, Jordemoder.

Der er ikke nævnt nogen børn men en smedesvend og to piger som tjenestetyende og som logerende en hjuler.

Ved folketællingen i 1860 var der en datter på 2 år, og familien omtales side 86-88 med billede af ægteparret side 87 i Lokalthistorisk Årsskrift 2009. Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb. I artiklen nævnes, at ejendommen Nyholm første gang nævnes ved folketællingen 1860 og da er beboet af smed og brøndborer Lars Bertelsen og jordemoder Maren Bertelsen samt deres lille datter Ane samt en smedelærling. Han kom Raasted og hun fra Korsgaard i Ulfborg. De var blevet gift i 1858.

Der er mere om dem i artiklen, men det må fremhæves, at Maren Bertelsen først blev jordemoder i 1862 og kun blev nævnt som "hans kone" i 1860-folketællingen.

Hun skulle ifølge side 88 i artiklen være den tredje kendte jordemoder i Ulfborg. Den første var madam Billerin, der kom til at lægge navn til en ejendom i Ulfborg Kirkeby, som lå nabo til Marens barndomshjem, så det kan godt have haft indflydelse på, at hun valgte netop det fag.

I folketællingen 1860 er en lokalitet med navnet "Billering", og da bor tømmermester Noe i huset. I samme folketælling 1860 nævnes (også i opslag 6) jordemoderhuset med jordemoder Mette Kirstine Christensen født Lauridsdatter (se nr. 234).



74, Eksamen 30.10.1862: Ane Husted Lund f. Jensen, gift m. Huusmand Lund i Nørre Nisum, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Hun er nævnt side 187 i Esben Graugaard og Rigmor Lillelunds ”Naur Sogn 1600-1900” som afløser for jordemoder Else Keilberg tidligst 1875 (se nr. 19 i oversigten her). Hun døde kun 42 år gammel i Naur i 1885.

75, Eksamen 2.5.1864: Kirstine Merrild f. Madsen, g. m. Væver Merrild i Holstebro, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

76, Eksamen 28.10.1864: Karen Marie Bache f. Christensen, g. m. Uhrmager Bache i Sevel, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

77, Eksamen 3.5.1865: Else Kirstine Høgsberg f. Jensen, g. m. Landmand Høgsberg i Raasted, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Esben Graugaard og Rigmor Lillelund ”Råsted sogn 1600-1900” side 83 + 290: Ejer af Ormstrup fra 1860-1865: Peder Vestergaard Høgsberg, født 1829 i Neder Høgsberg, Idom, død 1910, gift 1859 med Else Kirstine Jensen, der døde 1912. Han købte Ormstrup og drev som en driftig mand også vognmandsforretning og tog vejentrepriser ind. Sidstnævnte tabte han en formue på og måtte sælge gården, hvorefter Else Kirstine uddannede sig til jordemoder. Sidst boede de i Bøvling jordemoderbolig. Ormstrup blev overtaget af---

Ifølge side 83 i samme bog rejste den 30-årige Else Kirstine Høgsberg i 1864 til København for at lære jordemodervæsen.

Og side 71 nævnes i samme bog, at der i 1796 blev udpantet jordemoderpenge i Råsted sogn, da ikke alle havde betalt.

Da. Jo. II82: Kirstine Høgsberg, Bøvling, var bestyrelsesmedlem i den først bestyrelse for Ringkøbing Amts Jordemoderforening ved stiftende møde 15.9.1897.

Hun er ikke fundet i folketællingen 1890 og 1901 i Bøvling, hvor der ikke er set nogen jordemoder.

78, Eksamen 4.5.1865: Cathrine Mathilde Skoustrup f. Olsen, g. m. Skolelærer Skoustrup, Nevling, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

79, Eksamen 29.5.1866: Christine Lauritsen f. Christensen, g. m. Skrædder L I Herning, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

80, Eksamen 1.7.1867: Sophie Christine Iversen f. Ulsøe?, g. m. Snedker I i Holstebro, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

81, Eksamen 28.5.1869: Barbara Kirk Pedersen f. Christensen, g. m. Husmand P, Lønborg, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Ifølge hendes ansøgning af 27.4.1868, Lomborg Sogn. Hun mødte på stiftelsen den 25.9.181767, men efter 3 dages ophold måtte hun på grund af svangerskab tilbage til hjemmet.

82, Eksamen 23.5.1870: Kirsten Marie Jakobsen f. Poulsen, g. m. Husmd. J, Veirum, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

I hendes ansøgning af 1.8.1868 står, at hun er 25 år, er gift og har 3 børn. Der er også ansøgning fra 30.1.1869.

Et apparat til kopsætning, der har tilhørt jordemoder fru Marie Jakobsen i Tørring, findes på museet i Lemvig, genstandsnummer 0012x0555 og omtalt på [www.kulturarv/mussam](http://www.kulturarv/mussam). Folketælling Tørring sogn 1880 (opslag 27), et hus:

Peder Christian Jacobsen, 53 år, gift, født i Naur, Ringkøbing amt, husfader, jordbruger.

Kirsten Marie Jacobsen født Paulsen, 37 år, gift, født i Skive, hans hustru, jordemoder.

6 børn i alderen 19-3 år født i 1, Siir, 2-3, Vejrum, 4, Vinding, 5 i How og 6 her i sognet., alle født i Ringkøbing amt.

Vejrum kb (opslag 8): Født 13.7.1871, Jacob Jacobsen. Søn af husmand Peder Christian Jacobsen og hustru Kirsten Marie Poulsen, 28 år.

83, Eksamen 23.5.1870: Inger Nielsen f. Flyvholm Sørensen, g. m. Inds. Nielsen, Øster Ølby, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Er hun i familie med den Maren Flyvholm, der ifølge uddrag af forhandlingsprotokollen for Ringkjøbing amtsraad side 16, november 1935 har været jordemoder på Venø i 42 år.

84, Eksamen 24.5.1870: Mariane Andersen f. Thomsen, g. m. Gdm. A i Aulum, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Ifølge hendes ansøgning dateret Aulum 8.6.1869 har hun i 3½ år været gift med gårdmand Christen Andersen og har født et barn.

85, Eksamen 11.6.1870: Jørgensine Magdalene Møller f. Hansen, g. m. Indsidder Møller, Struer, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Ifølge hendes ansøgning af 2.2.1869 underskriver hun sig Jørgensine Mettelene Hansen.

Hun er gift med Indsidder Christen Madsen Møller i Struer i Gjerning sogn. Hun er 26 år gammel. I ansøgning af 31.5.1869 underskriver hun sig som Sine Hansen.

86, Eksamen 2.6.1871: Christine Marie Korsgaard f. Nielsen, g. m. Snedker K i Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Hendes ansøgning er kopieret. Hun skriver, at manden er snedkermester A. Korsgaard i Ringkøbing. Hun var også mødt året før, men på grund af svangerskab kunne hun ikke optages.

87, Eksamen 2.6.1871: Nielsine Andrea Vollesen f. Hansen, g. m. Skomager V i Staby, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter og præmie: Prof. Levy's Præmie for Flid og Konduite tildeltes Nielsine Andrea Vollesen af Ringkøbing Amt, exam. d 2-6-71 under 6.

Hendes ansøgning af 5.10.1869 om optagelse på skolen er kopieret. Distriktslæge Gleerup af Holstebro anbefalder hende. Der er også en anbefaling fra J. Albr. Sørensen, sognepræst til Staby og Aadum. Heraf fremgår, at hun blev ægteviet i kirken i Staby 29.3.1864 med ungkarl og skomager Johan Christian Vollesen i Staby, og hun blev i dette ægteskab moder den 18.7.1869 til drengen Christian Neislen Dorotheus Vollesen. Hun er mig bekendt som en god og hæderlig kone med takkeligt væsen og god opdragelse.

Der er en meget lang fortælling om hende som stifter af Ringkøbing Amts

Jordemoderforening skrevet af Marie Tholstrup i Da.Jo. II 81-83 med billede af hende.

En søn, dyrlæge Wollesen har givet beskrivelse og oplysninger: Hun fødtes 22.9.1844 og blev gift i 1864 med skomager Johan Christian Wollesen. Efter 6 års ægteskab besluttede hun sig for at blive jordemoder--- Hun fik Professor Levys Flidspræmie: 1 mahogni instrumentkasse med instrumenter (1 klystersprøjte, 1 åreladesneppert, 1 kopsætte do blodglad, seres-fines (af Helen Cliff anført som hæmostatiske klemmer), 1 krummaks til klipning af tungebånd etc) og forsynet med den kendte sølvplade med inskription "Prof. Levy's Præmie tildelt Nielsine Andrea Wollesen født Hansen fra Ringkøbing Amt af Direktionen for den kongelige Fødsels- og Pleje-Stiftelse den 2. Juni 1871".

Fru Wollesen praktiserede et par år som reservejordemoder i Ringkøbing Amt med bopæl i Sunds (lejede sig ind i en af Thorupgårdene); kom derefter til Vinding i 1873 som distriktsjordemoder med bopæl i den gamle jordemoderbolig på Spåbæk Mark, hvortil hørte lidt landbrug, en ko, et par får og en gris, - en meget dyb brønd, men uden vand, der måtte hentes ca 1 km borte; om vinteren smeltede man i stedet sne. En ny bolig blev dog bygget noget sydligere i sognet nær Agerfelt på Damtoft Mark. Omkring 1884 blev "Madam Wollesen" distriktsjordemoder i Holstebro Søndre distrikt med bopæl på Sønderland ("Madam Iversen" var dengang distriktsjordemoder i nordre distrikt), men boligen var så ussel, at hun - efter megen besvær - fik tilladelse til at bo på Nørreland. I Vinding såvel som Holstebro havde fru Wollesen en meget udstrakt praksis "og så længe det var tilladt mange åreladninger og kopsætninger. Det var jo i mine drengeår skik, at folk skulde årelades et par gange om året. -Fortjenesten ringe; har ofte set moder komme hjem med 50 øre indbundet i en knude i et hjørne af et lømmetørklæde. -----I 1914 to Fru Wollesen sin afsked og flyttede til København, men da det var umuligt at formå nogen anden til at søge Askø Distrikt (Maribo Amt) flyttede hun dertil---Hun døde den 1.6.1927 i sit 83. År og hviler nu på Askø kirkegård efter 56 års mere end pligtro arbejde som jordemoder.

(I kassen med ansøgninger om optagelse på jordemoderskolen i året 1896 er en ansøgning fra Karen Marie Rasmussen født Pedersen på Askø, og hun synes optaget som elev).

Forestiller man sig Fru Wollesens arbejde med de lange ture - sommer som vinter - ad ufarbare veje, især i det udstrakte Vinding distrikt, - altid hurtigt i tøjet og op i vognen -

altid elskværdig, men bestemt i praksis, får man et indtryk af forholdene i Ringkøbing amt i slutningen af forrige århundrede. Fortjenesten var ringe, om end der ofte vankede gaver af anden art: æg, fårelår, brød, flæsk og lignende. Man forstår, at Fru Wollesens ihærdighed og klogskab var som skabt til at samle kollegerne i en sammenslutning, og det er med dybtfølt tak, at vi i dag siger: Ære være hendes minde!

Ringkøbing Amts Jordemoderforening var i de først år nærmest en lokalforening, men den 15. September 1897 sammenkaldte Fru Wollesen alle amtets jordemødre til møde i Holstebro, og her dannedes den nuværende forening, hvortil Fru Wollesen var den selvskevne formand med Fru Kirstine Høgsberg, Bøvling og Fru Dorthea Olsen Barbesgaard som bestyrelsesmedlemmer.

Fra Askø Museum er oplyst følgende:

Man kender ikke noget til fru Wollesens præmiekasse, der må være gået til arvinger.

Der vides følgende:

Nielsine Andrea Wollesen født Hansen, født 22.9.1844 i Silbjerg, Staby sogn, død 1.6.1927 i Askø sogn. ( I Staby kirkebog (opslag 75) står Sildberg; er ikke i atlas, men i folketælling 1787 er familie nr. 31 i Silberg).

Forældre: gårdmand Hans Lassen Hansen (1808-79) og Christiane Dorthea Strandbygaard (født 1824).

Viet 29.3.1864 til skomager Johan Christian W, født 6.1.1829 i Tinglev sogn, død 22.8.1910 i Holsteinsborg sogn, søn af indsidder Wolle Wollesen og Johanne Andersen. Manden fraflyttet (skilt i løbet af 1890`erne). I 1914 kom hun som pensionist til Askø og påtog sig jordemoderjobbet – blev på øen til sin død 1927. Børn: Christen (1869) og Ivar (1873).

Elisabeth Strandbygaard skriver i mail 9.8.2016, at fru Wollesen var en kusine til hendes farfar, Niels Strandbygaard (1851-1924).

Tidsskr. Jo. 1927 side 208: Fhv. Distriktsjordemoder Fru Vollesen, Askø, er afgaaet ved Døden. Hun var sikkert et af vore ældste Medlemmer. Muligvis er den første Jordemoderforening dannet af Fru Vollesen og Bolette Barbesgaard, Formanden for Ringkøbing Amt skriver sikkert Fru Vollesens Nekrolog.

Glostrup, den 2. Juni 1927. Johanne Petersen.

Tidskr. Jo. 1927 side 227: Fra formanden for Ringkøbing Amts Jordemoderforening har jeg modtaget følgende oplysninger om fhv. Distriktsjordemoder Fru Vollesen:

Den første lokale Forening her i Amtet stiftedes d 31. August 1891 af Fru Vollesen, Holstebro, som arbejdede ihærdigt for Foreningens Bestaaen; men da Møderne altid afholdtes i Holstebro, blev de som Regel kun besøgt af Omegnens Jordemødre. Fru Vollesen var Foreningens Formand i 3 Aar. Selv mindes jeg Fru Vollesen fra de første store Møder, hvori hun interesseret og livligt deltog i Forhandlingerne. Hos Frk. Lytzhøft Petersen har jeg flere Gange truffet hende og ved, at hun der var en velset Gæst.

Glostrup, d. 20. Juni 27. Johanne Petersen.

88, Eksamen 2.6.1871: Laugette Jensen f. Vandal, g. m. Tømrersvend J, Them, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Hendes ansøgning er kopieret. Hun er født og boende i Thim sogn. Hun er 28 år og har født 2 gange. Manden kan ikke længere arbejde. Anbefaling fra præsten i Stadil.

89, Eksamen 3.6.1872: Margrethe Lauritzen f. Petersen, g. m. Hsmd L I Gjersing, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

90, Eksamen 1.7.1873: Inger Cathrine Jensen, f. Petersen, g. m. Arbdsmd J i Maarbjerg, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.  
Der er en Mårbjerg nær Mønsted i Viborg Amt men ikke nogen i Ringkøbing amt i mit atlas.  
Er det hende, der er billede(r) af i Vinderup egnhistoriske arkiv som nævnt på arkiv.dk?  
Der er også billede af Ane Kirstine Nielsen i samme arkiv. Formentlig nummer 141.

91, Eksamen 30.5.1874: Johanne Frøsig f. Nielsen, g. m. Søren Nielsen, Tjørring, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.  
Personallhistorisk Tidsskrift 2003 side 40: Taknemmelige mødre i Aulum satte dette minde, står der på en meget stor sten over jordemoder Johanne Frøsig, 1845-1907.  
Hendes lærebog fra 1870 købte jeg (Magne Juhl) på bogtræf i Karup 3.4.2016.  
Ryde kirkebog (opslag 3): Født 11.3.1845, Johanne Nielsen, datter af husmand og skrædder Niels Andersen Rohde og hustru Ellen Marie Jensdatter i Gadehuus.  
Aulum kb (opslag 237): Død 17.1.1912 i Stationsbyen, begravet 25.1. Johanne Nielsen.  
Gift med fhv. uldhandler Søren Frøsig, Aulum. Forældre: hmd. Niels Andersen og hustru Ellen Marie Jensdatter, Ryde. 66 år.  
Mandens død, Aulum kb (opslag 176): Død 4.5.1926 i Kirkebyen, Aulum, Søren Frøsig.  
Aldersrentenyder---enke efter Johanne Frøsig født Nielsen. Født 6.12.1835 i Ørre sogn.  
Søn af ugift Else Cathrine Nielsen og anmeldt fader Johan Hoff. 90 år. (Hans dåb er ikke fundet i Ørre sogn i 1835-36).

92, Eksamen 1.6.1874: Ane Katrine Ramskou f. Vestergaard Nielsen, g. m. Tømrer Mads R, Gudum?, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.  
Ifølge oplysninger under nr. 140, Anine Jacobsen, afløste denne Fru Ramskov i Ringkøbing 1.10.1910, da Fru Ramskov tog sin afsked.

93, Eksamen 2.7.1874: Kjerstine Jensen Spangmose, f. Andersen, g. m. Hmd S, Tviis, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

94, Eksamen 6.7.1875: Edel Maria Andersen, f. Jensen, g. m. Indsidder A i Feldborg, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.  
V.Nørlund Christensen "Vorgodbogen" side 400: Den sidste jordemoder i Vorgod var Edel Marie Pedersen gift med Niels Andersen. Stedet har siden været landbrugsejendom. I 1905 var manden i Amerika. Da blev stillingen flyttet til Videbæk.

V. Nørlund Christnesen ”Videbækbogen” side 144: Omkring 1900 var der flere forslag om at få flyttet jordmoderen til Videbæk. Først ca. 1904 blev der givet tilladelse til, at jordmoderen tog ophold i Videbæk, hvorefter distriktsjordmoder Edel Marie Jensen gift med skomager Niels Andersen, flyttede til byen og boede i den gamle lægebolig. Fru Andersen var født 1848 i Nautrup og døde i Videbæk 1922.

95, Eksamen 31.5.1876: Maren Poulsen f. Thomsen, g. m. Bager P, Ringkjøbing, Ringkjøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

96, Eksamen 1.6.1876: Ingeborg Christensen f. Lauritzen, g. m. Gaardm? Chr., Thorsted, Ringkjøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Ifølge oplysninger ved ansøgning om optagelse på jordmoderskolen for Annie Kristine Kristensen i 1895 var denne født i Jordemoderhuset på Højmark i Lem og født i sønder Lem i Thorsted sogn 28.9.1871. Forældrene var indsidder Jens Kristjan Kristensen og hustru Ingeborg Lauridsen.

Om datteren se under nr. 140.

Folketælling Nysogn, Hind Herred 1880 (opslag 120), et hus i Aargab:

Jens Christen Christensen, 43 år, gift, født i Thiim sogn, huusfader, indsidder.

Ingeborg Lauridsen, 32 år, gift, født i Thiim sogn, Jordemoder.

Desuden 5 børn, 4 til 13 år, født i Thorsted sogn.

Ved folketællingen 1870 var Mette Marie Nielsen (se nr. 69) jordemoder i Aargab i Nysogn, så hun må være afløst af Ingeborg Lauridsen.

97, Eksamen 1.7.1876: Dorothea Kirstine Christensen f. Ascanius, g. m. Niels Chr. i Thim, Ringkjøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Rækkermølle, Skifter 1890.95 (set på internettet): Jordemoder Dorthea Christine Christensen af Sædding død 16.9.1890. Enkemanden i uskiftet bo med 1 fælles barn.

V. Nørlund Christensen ”Videbækbogen” side 175: Saxo Ascanius Rejkjær (1875-1934) var født i Thim, søn af Niels Christensen og og jordemoder Dorthea Christine Ascanius.

Han var gift med Maren Christensen og kom til Videbæk i 1900 som skomager. Han blev en kendt skikkelse i byen.

98, Eksamen 6.6.1877: Lovise K. Christensen f. Jahle, g. m. Forpagter Chr., Haurvig, Ringkjøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Efternavnet læses som Jahle og ikke Sahl, som hun må have heddet, idet hun må være den samme som jordmoderen, der ved folketællingen 1901 (opslag 414) i Stadil findes i Jordemoderboligen, hvor der står:

Louise Kristensen født 17.9.1847, enke, jordemoder, født i Nissum.

Ankommet til sognet i 1885. Hun blev gift i 1874 og ægteskabet opløstes i 1892. Der var 5 levende børn i ægteskabet.

Frederik P. Sahl Kristensen, født 13.12.1883 i Idom, barn.

Klara Augusta Kristensen, født 12.8.1886 i Stadil, barn.

At ægteskabet opløstes i 1892 passer med, at hun blev enke. Opslag 147 i Stadil kirkebog: Død 3.2.1892 i Jordemoderboligen, Nørre Nygaard, Stadil Sogn Niels Andreas Kristensen. Husmand i Nørre Nygaard, Stadil. Født paa Holmsland søn af----. Gift med jordemoder i Stadil Lovise Kirstine Sahl. Bopæl: Jordemoderboligen, 50 år. Død af influenza og lungebetændelse.

Hendes fødsel var 17.9.1847 i Sønder Nisum (opslag 31): Datter af indsidder i Gadgaard, Snedker Frederik Peder Sahl og hustru Else Karenstine Pedersdatter.

Forældrene er nok flyttet til Ringkøbing efter folketællingen 1850, idet moderen ved sin eksamen i 1855 var af Ringkøbing (se jordemoder nr 59 i Ringkøbing amt).

Sønnen Frederik er ikke fundet som født i Idom i 1883.

Lovise Sahl er ikke fundet under døde kvinder i Stadil kirkebog 1900-1949 og ikke som gift igen efter 1900 til og med 1916.

Datterens navn anføres ved fødslen (opslag 80 i Stadil) som Clara Augusta Christensen, hvor Christensen er streget ud og erstattet med Sahl (navnebevilling af 5.12.1905 til at føre navnet Sahl i stedet for Christensen). Født 12.8.1886, datter af husmand Niels Andreas Christensen og hustru Lovise Kristine Sahl, 38 år, i Jordemoderhuset.

I bogen "Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt" side 206 er et billede af jordemoderhuset i Stadil. Ifølge teksten skal billedet være fra omkring 1900 og med jordemoder Lovise Sahl, der fodrer høns, medens manden, Niels Andreas Christensen, tager sig af kalvene.

Da han døde i 1892 må billedet være ældre, eller der er tale om en anden mand på billedet.

Kristian Sand oplyser i mail december 2016, at Lovise Sahl var jordemoder i Stadil til 1917, hvor hun som 70-årig blev pensioneret, og hun afløstes af jordemoder Dagmar Troelsen (se under nr. 182). Omkring 1900 havde jordemoderboligen et mindre jordtilliggende, så jordemoderfamilien var selvforsynende med en række daglige fornødenheder. – En nevø til jordemoderparret, Ejgil Sahl, København, berettede for mange år siden i Dagbladets (må være Ringkøbing) bagsiderubrik "Gammel Vestjysk": Min bror skulle have ørerne pustet af doktor Værnø fra Tim. Ved pustningen fik man en slurk vand i munden, og når Værnø sagde "synk", pustede han samtidig luft gennem næsen med en gummibold, hvilket skabte tryk i ørerne. "Det klarede du jo fint", sagde Værnø til min bror. "Det var noget andet med din onkel. Han kunne ikke lide vand, så han fik en slurk vin i stedet. Da jeg sagde "synk", svarede han: "Det hår a gjor!" Og så måtte han jo have et glas vin til--.

99, Eksamen 4.7.1877: Thomasine Foldager f. Petersen, g. m. Skipper F, Struer, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

På [www.kulturarv/mussam](http://www.kulturarv/mussam) er et billede, fotonummer: B-13691 fra Struer Museum af Jordemoder Thomasine Foldager Larsen og 5 andre kvinder (kopieret). Hun fødtes ifølge teksten i Harboøre 23.7.1847 og døde i Struer 15.12.1927. Hun var gift med ekviperingshandler Niels Larsen Foldager og med ham fik hun 4 børn: Anna født 1873, Petrea født 1875, Laurits Peter født 1879 og Christian født 1881. Christian døde som barber i Vinderup 1917.

100, Eksamen 27.5.1878: Mette Kirstine Christensen f. Jakobsen, g. m. Snedker Chr. i Ulfborg, Ringkøbing amt.  
Hun fik første karakter.

101, Eksamen 27.5.1878: Ane Margrethe Sørensen, g. m. Arbejdsmand S, i Fahl, Ringkøbing Amt.  
Hun fik anden karakter.

102: Eksamen 18.6.1878: Mette Marie Jensen, g. m. Sadelmager J, Lemvig, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

103, Eksamen 10.6.1879: Mariane Jensen, f. Petersen, Enke efter Tømrer J, Veirum, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

104, Eksamen 10.6.1879: Kirsten Jensen f. Andersen, g. m. Arbdm J, Haderup, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.  
Det er hende, der som jordemoder i Vildbjerg i 1889 var indlagt på Viborg Sygehus til en strumaoperation (journal nr. 261/89).  
Tidsskr. Jo. 1927 side 157: Fhv. Distriktsjordemoder Fru Kirsten Andersen, Vildbjerg, døde den 31. Marts 1927, 78 Aar gl. Fru Andersen har i ca. 50 aar været Jordemoder i Vildbjerg, hvor hun blev begravet den 6. April.

105, Eksamen 26.6.1880: Karine Johannesen f. Christensen, g. m. Snedker J, Trandom, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

106, Eksamen 1.7.1880: Ane Marie Therkelsen f. Jensen, g. m. Arbdm. T, Aargaab, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.  
Ifølge forhandlingsprotokol for Ringkjøbing Amtsraad (side XVII efter marts 1935) fik Ane M. Therkildsen, Husby, A.T. 1921 Nr. 218 kr 550 i pension som pensioneret jordemoder.  
Ifølge forhandlingsprotokol for do. For 1936 mangler Ane Marie Therkildsen i oversigten, så hun er formentlig død i mellemtiden.  
Tidsskr. Jo. 1934 side 110: Dødsfald. Den 9. Marts begravedes på Husby kirkegård fhv. distriktsjordemoder Fru Marie Terkilsen. Hun blev sænket ned ved siden af sin mand og sit eneste barn, en datter, som døde som voksen. Fru Terkilsen var trods sin høje alder interesseret i alt, hvad der vedrørte jordemodergerningen samt vor forening, jeg kunne nævne flere træk derom, men vil kun til slut sige to kolleger, fru Madsen, Husby, og Fru Damtoft, Vinding, tak fordi de så trofast holdt interessen ved lige ved at aflægge hende besøg og fortælle hende om deres oplevelser, lad os sig til hinanden: glem ikke at gøre ligeså. Marie Tholstrup.



Fru Madsen i Husby er Karen Madsen (se nr. 210), der sikkert har afløst hende den 1.8.1923. Og Fru Damtoft i Vinding (se nr. 197) er født i Husby i 1898 som Marie Græm senere gift Damtoft. Hende har Fru Terkilsen sikkert taget imod ved fødslen og måske senere inspireret hende til at tage uddannelsen.

Husby kirkebog (opslag 301): Død 3.3.1934 Skjoldhus, Kirkebyen, Husby Sogn, Ulfborg Herred Anne Marie Terkilsen født Jensen. Enke, tidligere distriktsjordemoder af Skjoldhus----, født i Aargaab, Holmslands Klit 21.1.1857. D.a. husmand Jens Peder Nielsen og hustru Marie Pedersdatter. Gift med arbejdsmand Johannes Terkilsen, de døde s. St. 27.12.1923.

Mandens død ses under opslag 249, hvoraf fremgår, at han kaldes jordemodermand og var 86 år. Han var født i Nørre Bork.

107, Eksamen 1.7.1880: Ane Marie Eriksen f. Larsen, g. m. Arbd. E, Skarrild, Ringkøbing Amt.

108, Eksamen 30.5.1881: Nielsine Andreasen f. Iversen, g. m. Indsidder A, Holmsland, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

109, Eksamen 5.6.1882: Ane Larsen Byskov f. Rønne, g. m. Slagter B, Harboøre, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. II82 og III78: Byskov, Fru Anna; pensioneret Distriktsjordemoder. Adresse: København.

Tidsskr. Jo. 1926 side 327: Distriktsjordemoderembet. Amtsraadet meddeler, at Distriktsjordemoder Ane Larsen Byskov i Lemvig, efter Ansøgning er afskediget med Pension fra den 1. Juli. Pensionen er fastsat til 1080 Kr. 47 Øre aarlig.

Amtsraadet anmoder Byraadet om at tage stilling til Spørgsmaalet om Betimeligheden af at opretholde et Distrikt, omfattende saavel Købstad som Dele af Landkommuner. Formanden var ikke klar over, om det var nødvendigt at opretholde Embedet. Det vedtoges at lade Sagen gaa til Medicinaludvalgets Behandling. (Lemvig Byraad).

110, Eksamen 28.6.1883: Karen Marie Jensen f. Lausen, g. m. Arbejdsmand J, Estvad, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

111, Eksamen 29.5.1884: Ane Petersen f. Christensen, g. m. Arbedsm. P, Holstebro, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

112, Eksamen 30.6.1885: Edel Kirstine Godskesen f. Villumsen, g. Tømrer G, Vandling, Ringkøbing Amt. (Vandling er lige syd for Haderslev. Skal der stå Vandborg??)

Hun fik første karakter.

Ifølge indstillingen af ansøgere i 1884 skrives fra amtshuset, at nr. 1, Sidsel Kirstine Villumsen af Vandborg må fremhæves.

Hun er ikke fundet i kirkebogen for Vandborg under døde 1885-ca 1950.

113, Eksamen 4.6.1886: Ellen Margrethe Sørensen f. Nielsen, g. Arbejdsm S i Stauning, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

114, Eksamen 5.7.1886: Kirstine Jensen f. Jensen, g. Fisker J, Aargaab, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

114B, Eksamen 5.7.1887: Ane Cathrine Petersen født Vroue, gift Møller Petersen af Bølling, Ribe Amt (Bølling er Ringkøbing amt).

Hun fik første karakter.

115, Eksamen 5.7.1887: Maren Jensen f. Petersen, g. Karetmager J, Bodholt, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Hun søgte også om optagelse på skolen i 1885, hvor hendes ansøgning har nummer 143/85. Heraf fremgår, at manden er karetmager Niels Kristian Jensen i Bodholdt. De har et jordløst hus.

116, Eksamen 5.7.1887: Maren Olesen f. Jensen, g. Arbejdsm. O, Vandborg, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

117, Eksamen 6.7.1887: Marine Kr. M. Thune, g. Maler Th, Holstebro, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Hun søgte også om optagelse på skolen i 1885, hvor hendes ansøgning har nummer 147/85. Hun var da 24 år og gift med malermester Thune i Holstebro. De havde 1 søn.

Tidskr. Jo. 1927 side 117: Distriktsjordemoder M. K. Thune, Holstebro, fik bevilget Afsked. Pensionen fastsattes til 1186 Kr. (Lemvig Folkeblad).

Samme side 157: Den 9. April 1927 døde pens. Distriktsjordemoder Fru Marie thune, 65 Aar gl., og har som Jordemoder virket i Holstebro i 28 Aar. Fru Thune tog sin Afsked i Januar 1927 paa Grund af Svagelighed. Siden Fru Thune for et Par Aar siden kom til Skade ved et Biluheld, har hun ikke været rask. Hun blev begravet paa Holstebro Kirkegaard den 14. April.

118, Eksamen 8.7.1887: Karen Marie Eriksen f. Petersen, g. Kjøbmand E, Breining, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Ifølge forhandlingsprotokol for Ringkøbing Amtsraad (side XVII efter marts 1935) fik Marie Eriksen, Brejning, A.T. 1898 Nr. 640, 1923 Nr 204 kr. 400 i årlig pension som pensioneret jordemoder.

119, Eksamen 1.6.1888: Kirsten Maria Betzer f. Christensen, g. m. ?, Sønder Felding, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

120, Eksamen 3.6.1888: Ane Kathrine Jensen f. Jensen, g. Indsieder J, i Hendrup?, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

121, Eksamen 2.7.1888: Marie Nielsine Nielsen f. Hovge, g. Grdejer N, Ikast, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

122, Eksamen 31.5.1889: Bolette Dorothea Olsen f. Nielsen, g. Arbejdsm. O, Svendgaardshus, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Helen Cliff "Fast ansat ved mysteriet" side 54: Bolette Dorthea Olesen Barbesgaard (1860-1924) havde været distriktsjordemoder på Holmsland i Ringkøbing Amt i halvandet år, da Nielsine Wollesen indbød til det første jordemodermøde i Holstebro i august 1891. Hun tog eksamen med 1. Karakter i maj 1889, nedsatte sig om privatpraktiserende først på Holmsland, senere i Estvad ved Skive for derefter at vende tilbage til Holmsland, hvor hun blev distriktsjordemoder. Bolette var medstifter af Ringkøbing Amts Jordemoderforening, medlem af bestyrelsen fra 1891 til 1920, og "i flere år" foreningens formand. I 1905 blev hun medlem af DADJ's hovedbestyrelse. Bolette Barbesgaard døde i december 1924 af lungebetændelse. Hun var elsket i sit distrikt. Beboerne skænkede en mindesten til hendes grav. I sin nekrolog over Bolette Barbesgaard citerer Maren Holm Martha Kastrup for at have udtalt: "Jeg mindes ved nævnte møde (1901 i Odense), at den lille landbyjordemoder derude fra Vestkysten betrådte talerstolen for at give oplysninger om hvor dårlige kårene var for distriktsjordemødrene derude, og hvor hårdt de trængte til forbedring af forholdene".

Hun var gift med postbud P. Ø. Barbesgaard. (der er foto af hende i bogen side 54). Mere om hende i Da.Jo. side II82: Mange kolleger har udført et stort arbejde for standen; især skal nævnes Fru Barbesgaard, der med sin stille måde at optræde på, - på møder som hos amt og ministerium - altid forstod at præge forhandlingerne til gunst for standen. Fru Barbesgaard sad i bestyrelsen helt op til 1920; hun døde den 6. November 1924 og begravedes den 13. November under meget stor deltagelse og hædredes med krans--.  
Nysogn kirkebog (opslag 199): Død 6.11.1924 i Nørby, Ny Sogn, Hind Herred, begravet 13.11. Ny Sogn Kirkegaard Bolette Dorthea Barbesgaard født Nielsen, Distriktsjordemoder, Nørby, Ny Sogn. Født 23.4.1860 i Agger. Datter af Bødker Ole Christian Nielsen og Hustru Johanne Jensdatter. Gift med efterlevende Landpost Peder Ø Olesen Barbesgaard. Sidst fælles Bopæl: Jordemoderboligen, Nørby, 64 Aar. Nekrologen er i Tidsskr. Jo. 1925 side 16-17. Men også side 223-224 i 1924 (begge kopieret).

I samme tidsskr. Er side 312 oplysninger om distriktsjordemoderembedet Holmsland: 25 a 30 fødsler årligt de sidste 5 år. Gammel bolig men i god stand. Elektrisk lys er ikke indlagt, og der er ikke telefon eller badeværelse. En god have. 5½ km til nærmeste jernbanestation.

123, Eksamen 5.7.1889: Ane Kirstine Jørgensen f. Jørgensen (det synes at være rettet til Madsen), g. J., Ferring, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

Det må være hende der i 1930 er i Herning og ifølge Tidsskr.Jo. side 126 fejrede 40 års jubilæum. Hun kalder sig da Kristine Jørgensen.

Herning kirkebog (opslag 142): Død i Herning 12.2.1932, begravet 18.2. i Herning Ane Kirstine Jørgensen f. Jørgensen. Distriktsjordemoder, Østergade 1, Herning, født i Timring Sogn 27.7.1864. D.a. husmand Jørgen Olesen og hustru Barbara Jensdatter.

Enke efter arbejdsmand Niels Skov Jørgensen, død i Herning 12.12.1910.

Tidsskr.Jo. 1932 side 77: Fredag den 12.2. hensov på Herning sygehus distriktsjordemoder Fru Kirstine Jørgensen, 67 år gammel. Fru Jørgensen blev begravet den 18. Februar under stor deltagelse-----. Hun havde to børn, og de takker

Tidsskr. Jo. 1932 side 95 for deltagelsen den 4. Marts 1932 henholdsvis

J. Jørgensen og Bertha Jørgensen

Odense                      Herning.

124, Eksamen 30.5.1890: Larsine Cathrine Villadsen f. Paulsen, g. Smed V, Struer, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

125, Eksamen 3.7.1890: Karen Maria Petersen f. Sørensen, g. Indsiddet P, Stadil, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter og præmie: Administrationens Præmie for Flid og god Konduite tildeltes efter Samraad med Overjordemoder og Plejemoder Karen Maria Petersen af Stadil, Ringkøbing Amt, ex. D 3-7-90.

Hun søgte også om optagelse på skolen i 1885, hvor hendes ansøgning har nummer 146/85. Hun var gift med Peder Christian Pedersen i Søndervang i Stadil, Tim Station i Jylland. Hun fødtes 5.3.1862 og konfirmeredes 23.4.1876.

Da. Jo. III82: Pedersen, Fru Karen Marie født f. Sørensen; pensioneret Distriktsjordemoder. Født 5.3.1862 i Vedersø; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 4.7.1890; Reservejordemoder ved Ringkøbing Amt 1.11.1890 – 1.11.91; Distriktsjordemoder i Borbjerg 1891-1930. Belønnet med Skolens Præmiekasse. Fhv. Medlem og Voldgiftsmedlem af Ringkøbing Amts Jordemoderforenings Bestyrelse; Bestyrelsesmedlem i ca. 28 Aar i Borbjerg Sygeplejeforening samt ca. 12 Aar i Borbjerg Hjælpekasse. Adresse: Borbjerg pr. Holstebro.

Der er foto af hende i bogen.

Ifølge uddrag af Ringkøbing Amtsrads forhandlingsprotokol (side XVII efter marts 1935) som Karen Marie Pedersen, Borbjerg, A.T. 1929 Nr. 232 kr. 600 i årlig pension som pensioneret jordemoder.

Tidsskr. Jo. 1931 side 358: Til Ringkøbing Amts Jordemoderforening.

Modtag min hjerteligste tak for den dejlige gave, som blev sendt til vores guldbryllup.

Den 10. November 1931, Marie Pedersen, fhv. distriktsjordemoder, Borbjerg pr.

Holstebro.

Hun er måske nævnt ovenfor under andet nr., men hvilket i så fald?

Det er sandsynligvis hende, der som Fru Pedersen den 18.12.1929 var indbugt til afskedsfest i anledning af, at hun har søgt sin afsked og rejser fra sognet (Tidsskr. Jo. 1930 side 46). Hun fik tak for 38 års tro tjeneste. Hun havde været i bestyrelsen for hjælpekassen i 12 år. Der blev talt af pastor Juel Rasmussen, lærer Møller, sognefogden med flere.

Stillingen i Borbjerg blev opslået, så det er sikkert hende.

Tidsskr. Jo. 1937 side 69: Dødsfald. Lørdag den 23.1.1937 begravedes på Borbjerg Kirkegård pensioneret jordemoder Fru Marie Pedersen. Trods det strenge vintervejr, var det et stort ligfølge-----.

Borbjerg kirkebog (opslag 182): Død 16.1.1937 i Borbjerg, Karen Marie Pedersen født Sørensen. Enke, pensioneret jordemoder af Borbjerg Kirkeby. Født i Vedersø Sogn 5.3.1862. Enke efter Peder Chr. Pedersen. Sidste fælles bopæl Borbjerg. Afdøde var datter af pige Ane Sørensdatter. 74 år.

126, Eksamen 4.7.1890: Pedersine Erikline Mikkelsen f. Nielsen, Lem, Ringkøbing Amt. Hun fik anden karakter.

Da. Jo. III80-81: Mikkelsen, Fru Signe f. Nielsen; pens. Distriktsjordemoder i Hammerum. Født 14.1.1861 i Ulfborg; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1890; privat praktiserende Jordemoder i Borris 1890-91; Distriktsjordemoder i Estvad 1891-93; Distriktsjordemoder i Vinding ved Holstebro 1893-97; Distriktsjordemoder i Hee 1897-1901; Distriktsjordemoder i Hammerum 1901-31. Fhv. Bestyrelsesmedlem i Ringkøbing Amts Jordemoderforening; Bestyrelsesmedlem i Hjælpekassen i Hammerum 1921-29. Adresse: Hammerum. Der er foto af hende i bogen.

Ifølge uddrag af Ringkøbing Amtsraads forhandlingsprotokol (Side XVII efter marts 1935) fik P.E. Mikkelsen, Gjellerup, A.T. 1931 Nr 70 kr. 550 om året i pension som pensioneret jordemoder.

På [www.herninghistorie.dk](http://www.herninghistorie.dk) under Hammerum Hovedgade 85 nævnes, at huset var jordemoderbolig. I 1900 blev det efterset og erklæret for dårlig til menneskebolig, og der blev bygget en ny bolig til jordemoderen i Vestergade. Efter at jordemoder Sine Mikkelsen i 1902 flyttede til sin nye bolig, der nu er en del af Hammerum efterskole, indrettedes slagterforretning, og huset, som var erklæret uegnet til menneskebolig, blev brugt som beboelse i yderligere 70 år.

Tidsskr. Jo. 1936 side 55: Min hjerteligste tak til Ringkøbing amts Jordemoderforening for gaven til min 75 års fødselsdag. Med hilsen til kammerater 89-90.

Fhv. distriktsjordemoder Sine Mikkelsen, Hammerup.

127, Eksamen 28.5.1891: Dorothea Fløe f. Andersen, g. Smed F, Vostrup, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Det må være hende, der efterlyses i Da. Jo. Side II 82: Om –Fru Fløe, forhen Sind (Lind?) pr. Herning og---de tre øvrige pensionerede jordemødre kender vi desværre ikke dimissionsår eller øvrige data--.

Henny Wedel, en sønndatter af Dorthea Fløe født Andersen, oplyser i mail 6.10.2015, at Dorthea Fløe er født den 11.4.1866 i Torsted, og hun døde i Lind den 25.9.1936. Hun blev gift 12.11.1886 med smed Anton Sørensen Fløe i Tim.

Den 8.4.1890 fik hun brev om elevplads på jordemoderskolen for Det kongelige Frederiks Hospital samt kongelige fødsels- og plejestiftelse. I 1891 fik hun eksamen og indtil 1.11.1892 praktiserede hun i Herning og var derefter reservejordemoder i Ringkøbing Amt. Den 29.9.1894 beskikkedes hun som distriktsjordemoder i Hjerm og

Handbjerg sogne. I 1929 boede hun og manden i Lind. Hun havde fået 3 børn, før hun blev jordemoder, og hun fik yderligere 11 børn.

Ifølge uddrag af Ringkjøbing Amtsraads forhandlinger 1935 (side XVII efter marts 1935): fik Dorthea Fløe, Gudum, A.T. 1923 nr. 81 kr. 500 i pension som pensioneret jordemoder.

Tidsskr. Jo. 1936 side 377: Den 28.9. blev pensioneret distriktsjordemoder Fru Dorthea Fløe begravet på Ring Kirkegård. Fru Fløe måtte på grund af sygdom tage sin afsked for ca. 15 år siden, og da sygdommen tog til, og der ikke var råd til hjælp i huset, måtte fru Fløe tage ophold på alderdomshjemmet i Lind ved Herning, hvor hun døde 70 år gammel----

128, Eksamen 19.6.1891: Sidsel Hammerich Nielsen f. Gjødesen, g. Arbm. N, Hee, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Tidsskr. Jo. 1927 side 157: Distriktsjordemoder Fru Sidsel Hammerich Julsgaard døde den 31. Marts 1927 efter 4 Maaneders Sygeleje. Afdøde blev 60 Aar gammel og har i 28 Aar virket som Jordemoder i Ramme, hvor hun var meget afholdt. Hun blev begravet den 7 April paa Ramme Kirkegaard, hvor et stort Følge fulgte hende til hendes sidste Hvilested.

Tidsskr.Jo. side 214 er oplysninger om Ramme Distriktsjordemoderembede. Se her under andet.

129, Eksamen 9.5.1892: Mette Marie Andersen f. Faurby, g. Smed Andersen, Husby, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Madum kirkebog (opslag 37): Født 18.6.1862 Mette Marie Fauerby. Datter af indsidder Henrik Jeppesen Fauerby og hustru Kirsten Marie Nielsen af Bjerrum, 23 år.

Husby kirkebog (opslag 20): Gift 15.10.1885 ungarl og smed i Kirkeby Anders Christian Andersen, 25 år. Født i Idum 1.10.1860 og pige Mette Marie Faurby, 23 1/4 år, født i Madum 18.6.1862, tjenestepige i Søgaard her i sognet. Forlovere: Jens Simunstrup af Husby og Henrik Bjerrum af Madum.

Ved en søn, Henrik Fauerby Andersens , dåbsnotat er tilføjet navneændring til Henrik Faverby i 1906. Han fødtes i Husby 15.2.1886. Moderens navn er også ændret til Faverby. En anden søn, Anton Ingvard Andersen, født 11.6.1888 er ikke navneændring, men også her er moderens navn ændret.

Folketælling Husby sogn 1890:

Anders Kristian Andersen, 29 år, født i Idum, husfader, smed.

Mette Marie Faurby, 27 år, født i Madum, husmoder.

Samt to børn på 3 og 1 år, begge født i Husby.

Folketælling Sunds sogn 1906 (opslag 26): Skophusmark

Anders Kr. Andersen, født 1.10.1860, gift, husfader, landmand, husmand.

Mette Marie Faverby, født 19.6.1862, jordemoder.

130, Eksamen 30.6.1892: Mette Lene Lauritzen f. Jensen, g. Arbds. L, Skjærn, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Det er hende, der nævnes side 180 i H. P. Jensen "Dejbjerg. Fra Dejbjerg by og sogn": I Rabjerg på en ældre gård var i 1860 Jens Ibsen Pedersen husfader og enkemand. Han havde i sit brød en karl, Niels Grave, og en dreng, Christen Strandby. Laruids Korsholm og hans kone forsørgedes af stedsønnen. Jens Ibsen, kaldet Jens Korsholm, blev snart gift med Ane Katrine Pedersen fra Ulfborg. ----. Jens Korsholm døde 1902, Katrine 1918: Børn: Laurids, se tidligere under Rabjerg, Mette Lene, jordemoder i Ulfborg, gift med Jens Graversen, -----.

Tidsskr. Jo. 1927 side 20: Dødsfald i Ringkøbing Amt. Den 29. November 1926 afgik Distriktsjordemoder Fru Mette Lauridsen, Ulfborg ved Døden efter en Maanedes Sygdom. Afdøde blev 62 Aar, og havde i de sidste 14 aar virket som Jordemoder i Ulfborg, hun blev begravet paa Holstebro Kirkegaard d. 3. Decbr. Foreningen sendte en signeret Krans til hendes Baare. Ære være hendes Minde!

Dybe d. 13-12.26 M. Amstrup, Fmd.

Samme side 24: Beskrivelse af distriktsjordemoderembedet. (Her noteret under andet).

Samme side 59: Afdøde Distriktsjordemoder i Ulfborg Fru Mette Lauridsens Efterladte, beder Ringkøbing Amts Jordemoderforening modtage en hjertelig Tak for den smukke Krans, der blev sendt til hendes Baare.

Ulfborg kirkebog (opslag 264 og Holstebro opslag 252): Død 19.11.1926 i Ulfkær, Ulfborg, begravet på Holstebro Kirkegård 3.12.1926 Mette Lene Lauridsen f. Jensen. Jordemoder i Ulfkær, gift med arbejdsmand Jens Lauridsen. Født i Dejbjerg 18. Febr. 1864. D.a. gmd. Jens Ibsen Pedersen og hustru Ane Kathrine. 62 år.

131, Eksamen 29.5.1893: Anna Hansine Lange f. Andersen, g. Cigarmager L, Ringkjøbing, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Hun endte som distriktsjordemoder i Viborg. Hun er født 14.2.1865 i Ringkøbing. Se mere i Da. Jo. III123.

132, Eksamen 27.6.1893: Kirstine Maria Grønlund f. Nielsen, g. Arbdm. G i Lem, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Da. Jo. II82 og III79: Grønlund, Fru Kirstine; pensioneret Distriktsjordemoder. Adresse: Tarm St.

Hun fik ifølge uddrag af Ringkjøbing Amtsraads forhandlinger 1935 (side XVI efter marts 1935 570 kr. i pension: Kirsten Marie Grønlund, Tarm, A.T. 1933 Nr. 75.

"Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt" 1932 side 325: Kirsten Marie Grønlund, Distriktsjordemoder, er født den 28. Marts 1863 som Datter af Gaardejer Niels Graversen, Kjærgaard, Tiim, og Hustru Mariane Nielsdatter, Mølgaard. Gift 1882.

Jordemodereksamen 1892-93. Distriktsjordemoder i Tarm. Der er foto af hende.

Side 39 i Hans Rahbek Sørensen "Dreng i Vestjylland efter 1. Verdenskrig" nævnes, at jordemoder fru Grønlund boede i Tarm ved broen. Mere nævnes ikke om hende, men side 113 i samme bog omtales fødsel i dølgsmål.

Tidsskr. Jo. 1933 side 128: Hjertelig tak til Ringkøbing Amts Jordemoderforening for den smukke palme, som blev mig foræret til min 70-års fødselsdag. Kirsten Marie Grønlund, Tarm. Hun må altså være født i 1863.

133, Eksamen 29.6.1893: Mariane Christiansen f. Madsen, g. Husm., Taphede, Ringkøbing Amt.  
Hun fik anden karakter.

134, Eksamen 28.6.1893: Maren Johanne Jensen, ugift, Venø pr. Struer, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Uddrag af Ringkjøbing Amtsraads forhandlinger 1935 November 1935 side 16:

Andragende fra prakt. Jordemoder paa Venø Maren Flyvholm om en Understøttelse ved hendes Ophør med Gerningen. Den paagældende har været Jordemoder paa Venø i 42 Aar med et aarligt Tilskud fra Amtsfonden, for Tiden 350 Kr. Fra 1. April 1927 (A.T.1933 Nr. 233).

Bevilgedes en aarlig Understøttelse paa 200 Kr (60-1935).

Folketælling Venø 1901 (opslag 115:

Peder Flyvholm Pedersen, født 30.7.1873, Jegindø, Thisted Amt, kom til Sognet i 1896 fra Jegindø, Husfader, Fisker.

Maren Johanne Pedersen, født 26.9.1870, Venø, Ringkøbing Amt. Husmoder, Jordemoder.

Desuden 3 børn født i 1897, 1899 og 1900 samt 1 tjenestetyende og 1 syjomfru.

I Hardsyssel Årbog 19. Bind 1925 side 130-32 omtales, hvordan man fik den første jordemoder på Venø. Med i bestræbelserne var sognepræst Konstantin Hansen, senere præst i blandt andet Jernved i Ribe amt, og artiklens forfatter M.S.J. Sønderriis. Amtet gik til sidst med til det, såfremt øen kunne skaffe en pige til uddannelse og som ville love at praktisere på øen i mindst 10 år. ” En tjenestepige hos P. Chr. Jensen, Maren Jensen, var villig til at lade sig uddanne, og i 1892 – 8 år efter at vi havde begyndt arbejdet for sagen (med at få en jordemoder på øen), kunne hun begynde sin gerning. Hun er nu gift og praktiserer stadig som jordemoder på øen”.

Hun er omtalt som fru Flyvholm eller ”gammelmor” på internettet under overskriften Maren og Peder Flyvholm i ”Vejsbjerghus” under [www.underregnbuen.dk/Flyvholm](http://www.underregnbuen.dk/Flyvholm). Heraf fremgår, at Maren Johanne Jensen og Peder Flyvholm Pedersen blev gift den 11.12.1896. På hjemmesiden er et billede af deres bolig, Vejsbjerghus, og deres 12 børn er også nævnt ved navn og fødselsdato. Tilsvarende er der oplysninger om forældre og bedsteforældre.

135, Eksamen 1.6.1894: Ane Maria Petersen f. Christensen, Enke Hsmd. P, Frølund, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

136, Eksamen 6.7.1894: Jensine Jensen f. Sørensen, g. Uhrmager J, Tim, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

137, Eksamen 9.7.1895: Inge Maria Aug. Pleidrup f. Jensen, Enke Husm. P, Frøjk, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.



Kopi af hendes ansøgning af 4.5.1894 haves, og her står:

Til Fødselsstiftelsen

Undertegnede Ingeborg Marie Augusta Plejdrup, født den 22. Februar 1863, andrager herved om, ved første Lejlighed, at maatte blive optaget paa Fødselsstiftelsen som Jordmoderelev. Jeg har allerede 2 Gange tidligere ansøgt (understregningen er nok sket ved vurderingen af ansøgningerne, hvor den ofte har fået sat nr. 134 på) om at komme i Betragtning i saa Henseende, idet jeg altid har næret stor Lyst til at optage denne Gerning. Det bliver mig nu saa meget mere Magtpaaliggende, som jeg efter min Mands Død i dette Foraar, hensidder med fem smaa Børn, som jeg ellers ikke har Udsigt til at kunne forsørge og opdrage paa den Maade, som jeg ønsker.

Frøjk i Maabjerg Sogn

ved Holstebro den 4 Maj 1894.

Ærbødigst

Ingeborg Marie Augusta Plejdrup.

Der er tilføjet følgende: Født Jessen, 31 Aar, Enke.

Og anbefaling fra lægen:

Da Andragerinden er udgaet fra en dannet Familie maatte jeg meget ønske at denne hendes Ansøgning maatte kunne komme i Betragtning. Hun er ganske vist over 30 Aar gl, men da hun tidligere 2 Gange forgjæves har søgt om Optagelse paa Jordmoderskolen, (det sidste er ulæseligt)

Physikatet i Ringkjøbing d 18 Maj 1894

E?Holt?

Tidsskr. Jo. 1927 side 387: Den 24.10.1927 døde fhv. distriktsjordemoder Fru Marie Plejdrup, Holstebro, ca. 65 år gammel. Hun fik afsked fra 1. Juli d.å. på grund af svaghed. Fru Plejdrup har været formand for Ringkøbing Amts Jordemoderforening fra 1910 til 1918 og har været medlem af foreningen siden 1906. Det gik hende, som det vil gå de fleste af os: når den længe tiltrængte hviledag kommer, er vi opslidte. Hun døde og blev begravet i Horsens. Jeg beklager meget, at jeg først fik det at vide efter begravelsen. Ære være hendes minde!

Ramme d. 3. Novbr. 1927 Amstrup.

138, Eksamen 10.7.1895: Kirstine Kristensen f. Kristensen, g. Husm. K, Graulund, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Ifølge ansøgningen var hun 23 år.

139, Eksamen 1.9.1896: Inge Maria Pedersen, ugift, af Herning, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Det er formentlig hende, der den 13.3.1901 beskikkes til at være distriktsjordemoder i Vium i Viborg amt fra 1. April samme år. Hun kaldes da jordemoder i Lemvig Inger Marie Pedersen. Se nr. i Viborg amt.

140, Eksamen 29.8.1898: Annine Kristine Jakobsen f. Kristensen, g.m. Indsidder, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter og præmie: Prof. Levy's Præmie for Flid og god Opførsel paa Skolen tildeltes Annine Kristine Jakobsen (eksamen som No 1 d 29. August) af Ringkøbing Amt.

Om moderen se under nr. 96.

Ifølge hendes ansøgning om optagelse på skolen var manden indsidder Jens Jakobsen Højmark i Lem. Det må have været i 1894 eller 1895.

I ansøgningen fra 1897 står en masse (er kopieret): til Direktionen for den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse, Kjøbenhavn.

Jeg Undertegnede Anine Kristine Kristensen, gift med Indsidder Jens Jakobsen ny Mølle lem, tillader mig herved ærbødigt at bønfalde hos den høje Direktion om atter i Aar at forunde mig en Plads som Elev paa den Kgl. Fødselsstiftelse i København. En Ansøgning med Attester fra 1895 maa findes hos Direktionen, da jeg det aar var givet en Plads, og beklædte den i ca 5 uger, men blev saa hjemsendt paa Grund at, at Reservelægen bestemt erklærede mig for at være svanger, men tiden viste, at han havde taget Fejl, da jeg først fødte en lille Søn den 9. August 1896.

I Haab om denne min Ansøgnings naadige Bønhørelse tegner jeg mig

Underdanigst

Anine Kristine Jakobsen

Det bemærkes, at denne min Ansøgning er skrevet af mig selv egenhændig.

Sdr. Lem 9/6 97

Af bilag dateret 17.7.1895 med regnskab for hendes første ophold i København ses, at hun er mødt den 30.8.1895 og har betalt kost frem til den 3.10.1895. Så hun har født over 10 måneder senere.

Sognepræstens attest af 7. Juni 1895: Ifølge Sønder Lems Kirkebog e Annine Kristine Kristensen, Datter af Indsidder Jens Kristjan Kristensen og hustru Ingeborg Lauridsen af Jordemoderhuset pr Højmark i Lem, født i Sønder Lem i Thorsted Sogn, Rind Herred den 28. September 1871, konfirmeret d. 21. Februar 1886 i Sønder Lem Kirke med Karaktererne meget godt for Kundskab og meget godt for Opførsel, er bleven ægteviet d 16. November 1895 født et Pigebarn.

Hendes Mand er Indsidder her i Sognet og tjener som tjenestekarl her i sognet, medens hun hjælper med at ernære sig og barnet ved syning. Der er mig intet ufredelagtigt bekendt om hendes vandel.

Sønder Lem Præstegård d 7. Juni 1895, Valdemar Wahl, sognepræst i Sønder Lem.

Der er også et brev fra Anine til justitsråd Holst, hvor hun skriver:

Til Herr Justitsraad Holst

Undskyld at jeg tager mig den Frihed at ulejlige Dem med at sende denne min Ansøgning videre, da jeg gjerne vil bede Dem gjøre mig den Tjeneste at gennemlæse den, og maaske et par Ord fra Dem vilde gavne mig.

Med Højagtelse

Anine Kristine Jakobsen

Lem den 9/6 97.

Holst skrev (svært læseligt): ---med Bemærkning, at Ansøgerinden forekommer mig at have et billigt krav paa at faa igjen den Elevplads, som man synes at have berøvet hende uden grund.

Amts?? i Ringkøbing den 18 Juni 1897

Holst.

Og udtalelse fra degnen:

At Anine Kirstine Kristensen, Indsieder Jens Jakobsens Hustru af Nymølle i Sdr. Lem Sogn har et godt Liv her i Sognet, samt at der intet ufordelagtigt er mig bekendt om hendes sædelige Vandel, attesteres.

Sdr. Lem Degnebolig den 8de Juni 1897

I Sognepræstens Fraværelse:

L. Lauridsen-Agerskov

Lærer og Kirkesanger.

Der er også udskrift af hendes karakterbog: Ifølge Sdr. Lem Hovedskoles

Eksamensprotokols Udvisende har Anine Kirstine Kristensen ved Eksamen i Roraaret 1885, da hun er 13 aar gl. erholdt følgende Karakterer:

Religion Mg+

Læsning og Sproglære Ug

Skønskrivning Mg

Regning Mg+

Retskrivning Mg+

Historie og Geografi Mg

Sdr. Lem Hovedskole d 8. Juni 1897.

L.Lauridsen-Agerskov, Lærer.

Da. Jo. III79: Jacobsen, Fru Anine f. Christensen; Distriktsjordemoder i Ringkøbing. Født 28.9.1871 i Thorsted ved Ringkøbing; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse, 1.

Karakter, 1898; Amtsreservejordemoder 1.Oktobre 1898 – 1. Maj 1903;

Distriktsjordemoder i Skarrild 1903-1910; Distriktsjordemoder i Ringkøbing siden 1910.

Faaet tildelt Professor Levys Præmietaske. Medlem af Hjælpekassebestyrelsen i Skarrild.

Adresse: Ringkøbing. Der er ikke foto af hende i bogen.

Mogens Ballegaard "Ballegaard" side 37: Ballegaards tvillinger Elna og Jørgen blev født den 3.11.1942---de blev født hjemme under tilsyn af amtslægen og den gamle

jordemoder, fru Jacobsen, en gammel strid dame. Sådan en gammel jordemoder, som vi

var "bange for". Der var ikke noget, der hed fødselsforberedelse, så det var lige på og

hårdt. Amtslægen var ifølge side 34 i bogen Ryan Thede.

"Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt" 1932 side 42: Anine Kristine Jacobsen,

Distriktsjordemoder, er født den 28. September 1871 i Thorsted som Datter af Gaardejer

Jens Chr. Christensen. Uddannet til Jordemoder i 1898, Distriktsjordemoder i Ringkøbing siden 1910. Der er foto af hende i bogen.

Tidsskr. Jo. 1935 side288: Tak! Ringkøbing amts Kredsforening. For venlig opmærksomhed ved mit jubilæum min bedste tak. Anine K. Jacobsen, Ringkøbing.

Tidsskr. Jo. 1938 side 284: 40 år som jordemoder under Ringkøbing Amt. Den 1.

Oktober kan distriktsjordemoder Fru Anine Jacobsen, Vellingvej i Ringkøbing fejre 40

års jubilæum som jordemoder under Ringkøbing Amt, idet hun den 1. Oktober 1898 blev

ansat som amtsreservejordemoder i Ringkøbing efter at have taget eksamen med 1.

Karakter fra jordemoderskolen i København under professor Leopold Meyer. Hun

opnåede en så fin eksamen, at hun som særlig udmærkelse modtog en "prmielkasse" med

instrumenter. 1903 blev Fru Jacobsen jordemoder i Skarrild og virkede her i 7 år. 1.

Oktober 1910 afløste Fru J. jordemoderen i Ringkøbing, Fru Ramskov, der tog sin

afsked.

Fru J varetager stadig sin virksomhed med dygtighed og interesse, og det er adskillige små verdensborgere, hun har hjulpet fre til dagens lys gennem de mange år – det drejer sig om flere tusinde. (Ringkøbing Amts Dagblad, Ringkøbing).

Tidsskr. Jo. 1938 side 299: Marie Tholstrup skriver, at Anine Jensen havde ønsket af fejre sit jubilæum i stilhed med familien, men Marie Tholstrup tillod sig dog på Ringkøbing Amts Jordemoderforenings vegne at sende en milepæl med sølvplader. En med årstallene og en på foden med hilsen fra foreningen.

Tidsskr. Jo. 1941: Til mine kammerater fra 1897-98 sendes de hjerteligste hilsener. Den 28. September i år fylder jeg 70 år og går da fra distriktsjordemødrenes kreds ove i de privat praktiserendes. Det er mange år siden vi i fællesskab passede vores gerning i Amaliegade 25; meget er forandret siden den gang.

For mig er de mange år gået godt. Anine K. Jacobsen, Ringkøbing.

141, Eksamen 29.8.1898: Ane Kirstine Nielsen f. Olesen, g.m. Boelsmand, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Det må være hende, der er billede(r) af i Vinderup egnhistoriske arkiv. Ifølge arkiv.dk er der billeder af Ane Kirstine Nielsen, jordemoder i Sevel fra 1920.

Ifølge ansøgningen fra 1897 var hun gift med boelsmand Frands Nielsen af Trandum Skovby, Sevel sogn. Hun var født 13.10.1867 i Trandum Skovby som datter af Anders Olesen og hustru Maren Nielsdatter, gårdfolk i Trandum Skovby i Sevel sogn.

Hun blev gift i Sevel Kirke 6.6.1889 med enkemand Frands Nielsen, der da var gårdejer i Sevel Sogn. Ved ansøgningen er han boelsmand, forhen gårdejer.

Der var attest fra læge Rambusch i Sjørup.

Tidsskr. Jo. 1932 side 219: Mindeord over jordemoder fru Ane Kirstine Nielsen, Sevel pr. Vinderup. Den 14. April 1932 afgang fru Nielsen ved døden efter længere tids tiltagende svaghed og et par måneders sygeleje.

Fru Nielsen blev før jul ramt af en stor sorg, som hun aldrig forvandt. De havde ventet en søn hjem fra Amerika med sin forlovede; men umiddelbart før hjemrejsen omkom han ved et ulykkestilfælde. Det var et hårdt slag for forældrene at få, men til en lille smule trøst i det svære næde sønnens forlovede at komme hjem og være med til sammen med familien at yde Fru Nielsen en kærlig pleje til det sidste. Afdøde har virket som distriktsjordemoder i Sevel siden september 1915 og har i de forløbne godt 16½ år udført sin ansvarsfulde gerning på en særdeles samvittighedsfuld og god måde og vundet sig mange venner, hvilket gav sig et synligt udtryk derved, at mange mennesker var kommet for at følge hende til hendes sidste hvilested på Sevel Kirkegård. Slægt og venner satte en smuk mindesten på hendes grav. Ringkøbing amts Jordemoderforening nedlagde en dekoration på hendes bære. Æret være Fru Nielsens minde! Aulum den 19.7.1932, Marie Tholstrup.

Ifølge [www.gravminder.dk](http://www.gravminder.dk) er gravstenen i lapidariet i Sevel. Manden, Frands Nielsen, fødtes 27.3.1848 og døde 29.8.1941.

142, Eksamen 30.8.1899: Laura Halskov Kastberg (Nielsen), ugift, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

143, Eksamen 30.8.1899: Mette Margrethe Laugesen, ugift, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

144, Eksamen 30.8.1900: Anne Petersen f. Christensen, g.m. Smed, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

145, Eksamen 26.8.1901: Johanne Marie Johansen f. Hansen, g.m. Murer, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

146, Eksamen 27.8.1901: Ane Johanne Rasmussen f. Andersen, g.m. Skomager, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

147, Eksamen 27.8.1901: Bodil Marie Madsen f. Pedersen, E. e. Fisker, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.  
Da. Jo. III80: Melchiorsen, Fru Bodil Marie f. Madsen; Distriktsjordemoder i Harboøre. Født 18.5.1871 i Harboøre; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1901; privat praktiserende Jordemoder i Harboøre 1901-16; Distriktsjordemoder i Harboøre siden 1916. Adresse: Harboøre. Der er billede af hende i bogen.

148, Eksamen 28.8.1902: Elline Nielsen f. Jensen, g. m. Hegnsmand, Ringkøbing Amt.  
Hun fik anden karakter.  
Da.Jo.III78: Egeslund, Fru Elline f. Jensen; Distriktsjordemoder i Spjald. Født 14.5.1873 i Borbjerg; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1902; Distriktsjordemoder i Spjald siden 1902. Voldgiftsmedlem i Ringkøbing Amts Jordemoderforening fra 1929. Adresse: Spjald. Der er foto af hende i bogen.  
”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt2 1932 side 379: Elline Egeslund, Distriktsjordemoder, er født 13.5.1873 som Datter af Smedemester Søren Jensen og Hustru. Gift 1891 med Chr. Egeslund. Jordemodereksamen fra Rigshospitalet 1902. Distriktsjordemoder i Brejning Kommune siden 1. Maj 1902.

149, Eksamen 29.8.1902: Vilhelmine Christensen, ugift, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

150, Eksamen 30.8.1902: Ane Kirstine Jakobsen f. Iversen, g. m. Landmand, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.  
Danske Byer og Sogne, Ribe Amt 1931 side 396: Anna Kirstine Rasmussen (født Iversen), distriktsjordemoder, er født den 2. Juli 1872 i Staby som datter af gårdejer Kristen Iversen og hustru Kathrine Pedersen. Uddannet på Frederiks Hospital fra 1901-02, distriktsjordemoder i Tistrup fra 1902-03, distriktsjordemoder i Aulum fra 1909-12 og distriktsjordemoder i Billum siden 1913.  
Se også Da.Jo.III76 og under Ribe amt.  
Der er foto af hende i bogen Da.Jo. Her er teksten: Rasmusen, Fra Ane Kerstine f. Iversen; Distriktsjordemoder i Billum. F. 2. Juli 1872 i Stabil pr. Ulfborg; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1902; Distriktsjordemoder i Tistrup 24.10.1902 –

3.3.1909; privat praktiserende Jordemoder i Aulum Sogn 3.3.1909 – 23.6.1912; Distriktsjordemoder i Ho pr. Oksby 23.6.1912 – 28.11.1913; Distriktsjordemoder i Billum siden 28. 11.1913. Adresse: Billum.  
Hendes lærebrev fra jordemoderskolen findes på Varde Museum under genstandnummer V12698.

151, Eksamen 22.8.1903: Ane Katrine Sørensen f. Christensen. E. e. Husmand, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

152, Eksamen 24.8.1903: Nielsine Pedersen, ugift, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

153, Eksamen 25.8.1903: Ane Marie Kristine Amstrup f. Bømler, g. m. Opsynsmand, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

Da. Jo. III78: Amstrup, Fru Ane Marie Kirstine f. Bømler; Distriktsjordemoder i Ramme. Født 22.6.1871 i Holstebro; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 25.8.1903; Reservejordemoder i Ringkøbing Amt 1.10.1903-1905; Distriktsjordemoder i Dybe 15.1.1905 – 1927; Distriktsjordemoder i Dybe og Ramme siden 1.8.1927. Fhv. Formand for Ringkøbing Amts Jordemoderforening. Adresse: Ramme St.  
Der er foto af hende i bogen.

Arkiv.dk: Lemvigegnens arkiv U481, Lemvig Folkeblad 4.2.1930, 25 års jubilæum for distriktsjordemoder Ane Marie Kirstine Amstrup.

Samme U487: Lemvig Folkeblad 5.2.1930, Ane Marie Kirstine Amstrup takker for opmærksomheden.

Tidsskr. Jo. 1927 side 324: Distriktsjordemoder Fru Marie Amstrup, Dybe, er kaldet til at være distriktsjordemoder i Ramme distrikt. Dette omlægges lige som Ulfborg distrikt (se nr. 182).

Tidsskr.Jo. 1930 side 46: Distriktsjordemoder Fru Amstrups jubilæum fejredes lørdag aften ved en overordentlig vellykket fest på afholdshotellet i Ramme. (Om gaver m.m.).

154, Eksamen 27.8.1904: Else Marie Jensen f. Petersen, g. m. Skrædder, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III82: Tholstrup, Fru Else Marie f. Pedersen; Distriktsjordemoder i Aulum. Født 25.11.1880 i Pederstrup Vinderslev Sogn; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1904; Distriktsjordemoder i Sædding 1904-11; Distriktsjordemoder i Aulum siden 1911. Formand for Ringkøbing Amts Jordemoderforening fra 1929; Kasserer i samme F. 1918-21. Adresse: Aulum. Der er foto af hende i bogen.

Hun har forfattet teksten om jordemoderforeningen i Ringkøbing amt side II81-82.

”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 262: Else Marie Tholstrup, Jordemoder, er født den 25. November 1880 i Vinderslev Sogn som Datter af Gaardejer Karl Overgaard og Hustru. Gift 1899 med Skrædder M. Tholstrup, Kibæk. Uddannet i København og Jordemodereksamen 1904 med 1. Karakter. Praksis i Sædding ved Skjern som Distriktsjordemoder 1904-11, siden 1911 Praksis i Aulum.

Der er foto af hende i bogen, men ikke det samme som i Da.Jo.

155, Eksamen 29.8.1904: Ellen Gad, ugift, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

156, Eksamen 22.8.1905: Christine Pedersen f. Nielsen, g. m. Smed, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.  
Da. Jo. III125: Sodborg, Fru Christine f. Nielsen; Distriktsjordemoder i Ørum. Født 24. Maj 1873 i Oure, Feldborg; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1905; Distriktsjordemoder i Stauning 1905 – 1907; Distriktsjordemoder i Kisbæk 1907 – 1917; Distriktsjordemoder i Ørum (Viborg Amt) siden 1917. Voldgiftsmedlem i Viborg Amt fra 1923. Adresse: Ørum, Viborg Amt.  
Der er billede af hende i bogen. Det er formentlig manden, købmand Sodborg i Ørum, der også ses på billedet.  
Se mere under nr. 162 i Viborg Amt.  
Hun var født i Over Feldborg i Haderup sogn.

157, Eksamen 23.8 1905: Anna Marie Graversen f. Lund, g. m. Arbejdsmand, Ringkøbing Amt.  
Hun fik anden karakter.

158, Eksamen 25.8.1906: Sidsel Rasmussen f. Knudsen, g. m. Kusk, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

159, Eksamen 28.8.1906: Jensine Inger Marie Olesen f. Jensen, g. m. Husmand, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.  
Da. Jo. III81: Olesen, Fru Jensigne f. Jensen; Distriktsjordemoder i Videbæk. Født 12.2.1876 i Søby Rind; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1906; Distriktsjordemoder i Aadum 1906-17; Distriktsjordemoder i Videbæk siden 1917.  
Adresse: Videbæk. Der er foto af hende i bogen.  
V.Nørlund Christensen "Videbækbogen" side 144: Efter Edel Marie Andersens død i 1922 virkede jordemoder Jensine Inger Marie Olesen født Jensen her. Hun er født 1876 og dør i 1941.  
"Danske Byer og Sogn, Ringkøbing Amt" 1932 side 371: Jensine I. M.Olesen, Distriktsjordemoder, er født den 12. Februar 1876 i Søby i Rind som Datter af Gaardejer Marcus Jensen. Uddannet paa Fødselsstiftelsen, Amaliegade, København. Eksamen 1906. Distriktsjordemoder i Aadum 1906, siden 1917 Distriktsjordemoder i Videbæk.  
Samme billede i denne bog som i Da.Jo.  
Tidskr. Jo. 1931 side 358: Tak. Min bedste tak til kollegerne, fordi de aflagde mig et besøg på min jubilæumsdag. Tak for gaverne og specielt tak til foreningen. Glædelig jul og godt nytår ønsker jeg Eder alle. Videbæk den 18. November 1931, Jensine Olesen, distriktsjordemoder.

160, Eksamen 29.8.1907: Larsine Camilla Mathilde Troelstrup f. Pedersen, g. m. Agent, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

161, Eksamen 30.8.1907: Augusta Annine Petersen f. Rasmussen, g. m. Arbejdsmand, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III82: Pedersen, Fru Annine f. Rasmussen; Distriktsjordemoder i Snebjerg. Født 18.8.1881 i Søby, Randers Amt; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1907; privat praktiserende jordemoder i Snebjerg 1907-08; Distriktsjordemoder i Snebjerg siden 1.10.1908. Adresse: Snebjerg pr. Herning. Der er foto af hende i bogen.

Tidsskr. Jo. 1937 side 318: Ringkøbing Amtsråd har beskikket distriktsjordemoder Augusta Pedersen, Snebjerg (Snebjerg) til distriktsjordemoder for Ikast Distrikt). (Efter nr. 206).

162, Eksamen 25.8. 1908: Maren Christine Christensen f. Christensen, g. m. Arbejdsmand, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Da.Jo.III78: Christensen, Fru Maren Christine f. Christensen; Distriktsjordemoder I Resen. Født 13.11.1877 i Hodsager Sogn; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1908; Distriktsjordemoder i Nr. Nissum 1908-14; Distriktsjordemoder i Hee-Naa 1914-1923; Distriktsjordemoder i Resen siden 1923. Adresse: Resen pr. Struer. Der er foto af hende i bogen.

Er det hende, der ifølge Tidsskr. Jo. 1936 side 146 : Ringkøbing amtsråd har beskikekt jordemoder Maren C. Christensen, Guddum, som distriktsjordemoder i Gjellerup distrikt fra 1.7.d.a. at regne (Silkeborg Avis).

163, Eksamen 25.8.1908: Anna Marie Nielsen f. Andersen, g. m. Arbejdsmand, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III81: Nielsen, Fru Anna Marie f. Andersen; Distriktsjordemoder i Nørre Bork. Født 4.8.1884 i Hemmet; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1908; Distriktsjordemoder i Stauning 1.10.1908-13; Distriktsjordemoder i Nørre Bork siden 1913. Medlem af Børneværnsudvalget. Bestyrelsesmedlem i Hjælpekassen fra 1925. Adresse: Nørre Bork. Der er ikke foto i bogen.

”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 314: Anna Marie Nielsen, Distriktsjordemoder, er født den 4. August 1884. Uddannet som Jordemoder paa Fødselsanstalten i København.

Der er foto af hende i denne bog.

164, Eksamen 26.8. 1908: Mette Kathrine Nielsen f. Kjær, Enke e Skrædder, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Da. Jo. III79: Hansen, Fru Kathrine f. Kjær; Distriktsjordemoder i Bording. Født 1.1.1880 i Sunds; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1908; privat praktiserende Jordemoder i Ikast 1908-11; Distriktsjordemoder i Bording siden 1911. Adresse: Bording. Der er foto af hende i bogen.



”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 273: M.K. Hansen, Distriktsjordemoder, er født den 1. Januar 1880 i Sunds som Datter af Kroejer Mikkelsen og Hustru. Gift 1909. Eksamen fra Fødselstiftelsen 1908, praktiserende Jordemoder i Ikast 1908-09, siden 1. Januar 1910 ansat som Distriktsjordemoder i Bording. Der er billede af hende i bogen, og billedet viser en ældre udgave end i Da.Jo. Sunds kirkebog (opslag 55). Født 1.1.1880 Mette Kathrine Mikkelsen Kjær. D.a. kroforpagter Enevold Mikkelsen og hustru Johanne Christensen i ? Hun nævnes side 121-123 i bogen ”Krogstrupslægten” samlet af Chr. Ildsvad og Jens Krogstrup, 1959: Da min Mor i aaret 1911 kom til Bording Sogn som Jordemoder, var det vel det største og fattigste Sogn i Ringkøbing Amt. Hendes Distrikt strakte sig fra Kristianshede Stationsby i Sognets sydøstlige Hjørne til Gedhus i Nordvest, vel en strækning paa omkring 50 Kilometer. For Nutidsøren lyder dette som ingenting – gennemkørt paa mindre end en Time.

Dengang var det en betragtelig Afstand med kun Hest og Vogn til Raadighed, og Vejene, dersom der var nogle, var elendige, ensporede Hedeveje. Jeg tænker her særlig paa Vejen Stubkjær – Munklinde og Bivejene fra denne og ind til de smaa Hedehjem, Agerskovhede og de øde Strækninger deromkring. Karup-Fladen var dengang ret uopdyrket, men langt inde i Heden kunne ligge en ensom lille Vaaning med mange Kilometer til nærmeste Nabo, lav og forblæst med Ryggen skudt godt op mod Vestenvinden, for der var ingen Læ, der var Guds frie Natur; intet der hindrede Blæst og Sol i at barke og brune den Flok Unger, der i Reglen langt oversteg Besætningen, der vel oftest indskrænkede sig til en eneste Ko, og mange Gange vel ikke engang det.

Et Billede har i min Barndom brændt sig saa fast i min Erindring, at det aldrig forlader den: Naar Mor i gruelig bælgmørke Nætter i Himmelknog, Øsregn eller andet grimt Vejrlig skulde ud og modtage en ny Verdensborger. Der blev banket paa Vinduet: Hallo Kathrine! Æ do hjem? Ka`do skyn` dæ aa ta` mæ; Maren haar`et reng! Et Øjeblik efter var Mor ude paa Vognen, der kunde være en Arbejdsvogn eller i bedste Fald en Arbejdsfjedervogn. Det saa Mor stort paa; bare der var gode Heste for, saa de kunde komme hurtigt frem. – Efter Timers møjsommeligt Transport naaedes frem til den betrængte, hvor Fødselen, bivaanet af en god Nabokone, kunde være vidt fremskredet eller overstaaet. Var det en første Gang fødende kunde det trække ud i flere Døgn, før Mor igen var hjemme. Var Fødselen lykkeligt overstaaet, var Mor lige saa lykkelig, som Kvinden der havde født; var det derimod en Fødsel med paafølgende Sygdom eller i værste Fald Døden til Følge, da kunde der gaa lang Tid, inden Mor igen var sig selv, og hun undte ikke sig selv Ro, før hun vidste, at hun havde gjort, hvad der menneskeligt kunde gøres fra hendes Side for at mildne Sorgen for de efterladte.

Mor ejede en Fatalismens Ro, som bunder dybest i Ydmyghed overfor det uafvendelige; den Magt, der er større end menneskelig Forstand kan fatte og som har givet sig Udslag i Ordene: De` sku` no saanen vær`. Det er Ord, som mange Generationers forfulgt og udnyttet Almue har formet som en universel Undskyldning for det onde, de var udsat for, og som det ikke stod i menneskelig Magt at ændre en Tøddel ved, men som gav dem Evnen til at tage Livets Tilskikkelser, som de kom, enten de saa var onde eller gode.

Deri har al sand Kristendom sin Rod; at være mod andre, som man ønsker, andre skal være mod en selv. Jeg husker mange af disse stille, graa, forslidte, af mange Barnefødsler alt for tidligt ældede Kvinder, der, naar de en sjælden Gang var i Byen, ikke undlod at bevise Mor deres Taknemmelighed ved at medbringe en Flaske Fløde, et Stykke Flæsk,

nogle Pund Krøsbær eller andre Naturalier, som de af fattig Evne, men rigt Hjerte, gav Mor som Tak for, hvad hun havde været for dem. Penge var en sjælden Vare; mange af disse Mennesker saa dem sjældent eller aldrig, men de var taknemmelige bare for det at være forundt den kostelige Gave at leve. Mor havde en dyb og inderlig Medfølelse med disse Slidere for Samfundet og en udpræget Aversion mod al den sociale Uretfærdighed, hvad der vel gjorde, at hun indenfor visse Kredse fik Prædikatet: skrap.

Det tog Mor sig let; hun var aldrig gladere, end naar hun kunde lindre Nøden for dem, der led. I sin 36 Aar lange Virksomhed som Distriktsjordemoder i Bording Sogn er det adskillige Verdensborgere, hun har hjulpet til Verden, og hun havde den Glæde at virke, kun afbrudt af korte Sygdomsperioder til sin Død.

En tidlig Foraarsdag med fejende Sydvestenvind hen over de sidste Snedriver satte Døden et brat Punktum for et myreflottigt Liv. En Hjerneblødning med paafølgende Lungebetændelse kunde Mors i forvejen daarlige Konstitution ikke overvinde; mange Nætters Agen i uvejsomt Terræn med daarlige, tilfældige Befordringsmidler og i al slags Vejr havde nedbrudt et stærkt Legeme.

Et virksomt Liv, rigt paa gode og daarlige Oplevelser, var tilendebragt. Mor sagde tit: Jeg har haft mange Oplevelser, men de gode er i Overtal.

Jeg er glad for, at jeg i denne Bog har faaet Lejlighed til at ridse Mor denne lille Minderune i dyb Taknemmelighed for mit Hjem og i sønlig Ærbødighed for Mors Minde: Det bedste og fineste Menneske jeg har kendt. John Kjær-Hansen.

I bogen er side 122 et billede af Mette Kathrine Mikkelsen.

Ifølge oplysningerne side 121 under 1h står hun som Mette Katrine Mikkelsen Kjær, Jordemoder i Bording, født 1.1.1880 i Sunds Kro, gift 5.6.1903 med skrædder Christian Nielsen, født 1.5.1879 i Herning, søn af kogekone Karen Marie Nielsen. 2 børn:

2a, Edvard Kristian Kjær Nielsen født 27.4.1905 i Ikast og

2b, John Kjær Hansen, født 25.3.1911, ortopædisk skomager.

Mette Kathrine må være død lige før bogen er blevet trykt og udgivet i 1959.

165, Eksamen 1.9.1909: Anna Sofie Nielsen, ugift, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

166, Eksamen 2.9.1909: Andersine Marie Brunsgaard, ugift, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

167, Eksamen 2.9.1909: Abelone Marie Olesen, g. m. Manufakturhandler. Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III79: Jensen, Fru Abelone Marie f. Petersen; Distriktsjordemoder i Sunds. Født 14.10.1877 i Ølgod; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 2. September 1909; konst. Distriktsjordemoder i Sunds 1. November 1909 – 1910; Distriktsjordemoder i Skarrild 1910-23; Distriktsjordemoder i Sunds siden 1923. Adresse: Sunds. Der er foto af hende i bogen.

Ølgod kirkebog (opslag 196): Født 14.10.1877, Abelone Marie Pedersen, d.a. husmand Poul Pedersen og hustru Josefine Cecilie Krog på Lindberg Mark.

Ølgod kirkebog (opslag 31): Gift 14.10.1898 ungtkarl Ole Mathias Olesen af Troldhede.

Søn af husmand og sognefoged Ole Jensen og hustru Kirsten Pedersdatter af S. Vium by

og sogn, hvor han er født 14.1.1872 og pige Abelone Marie Poulsen af Nordborggaard. Datter af gårdmand ----. Forlovere gårdmand Jens Olesen af Lyne og gårdmand Poul Pedersen af Nordborggaard.

Folketælling Skarrild sogn 1921 (opslag 11):

Abelone Olsen, født 14.10.1877 i Ølgod sogn, Ringkøbing amt (Ølgod er i Ribe amt), S(kilt), ankommet til sognet i 1910, jordemoder.

Olga Olsen, født 23.3.1900 i Troldhede, Ringkøbing amt, datter, sygeplejerske.

Klara Olsen, født 27.2.1905 i Troldhede, datter.

Hun må være blevet afløst i Skarrild af Thora Kristiane Jakobsen (se nr. 189).

”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 265: Abelone Marie Jensen, Jordemoder, er født 1877 i Ølgod. Jordemodereksamen 1909, siden 1929

Distriktsjordemoder i Sunds. Der er foto af hende. Ikke det samme som i Da.Jo.

Tidsskr. Jo. 1930 side 16-18: Artikel af distriktsjordemoder A. Jensen i Sunds af 22.10.1929 om to fødsler med dødsfald.

Tidsskr. Jo. 1935 side 129—Artikel af samme om to fødsler, skråleje og snævert bækken med blødning.

Tidsskr. Jo. 1935 side 125: Skærtorsdag blev distriktsjordemoder, Fru Abelone Jensen, Sunds, begravet på Herning kirkegård under stor deltagelse----- (mere tekst).

168, Eksamen 10.8.1910: Kathrine Marie Frederikke f. Petersen, g. m. Arbejdsmand, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

169, Eksamen 10.8.1910: Ane Jensine Petersen, ugift, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III82: Poulsen, Fru Ane Jensine; født 5.8.1878 i Skjold; dimitteret 1910.

Distriktsjordemoder i Aargab Holmsland Distr. Okt. 1910. Adresse: Aargab pr. Ringkøbing. Der er ikke foto af hende.

Hun er omtalt i bogen ”Kvindefortællinger fra Klitten” side 15--, hvor datteren Lis Hornbæk døbt Elisabeth Poulsen og født 16.3.1922 fortæller, at hendes mor kom til Aargab på Klitten som jordemoder i 1910. Hun kom dertil som menighedssygeplejerske i 1908. Da var hun uddannet som sygeplejerske, og hun boede omme i præstegården. Så gik der en tid, så var der ingen jordemor – om det var amtet eller sognerådet, der er jeg ikke helt klar over, men så kom de og tilbød: ”Vi kautionerer med 500 kr. hvis du vil tage til Rigshospitalet og få den uddannelse som jordemor”. ----Hun blev gift med posten, Chr. Poulsen, den 5.11.1910.----Hun døde i 1963---. Der er billede af hende, manden og naboer side 18 og af jordemoderboligen side 19.

”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 354: Ane Jensine Poulsen, Distriktsjordemoder, er født 5.8.1878, som Datter af Smed Kjerton Pedersen og Hustru. Gift 1910 med Landpost Poul Chr. Poulsen. Var oprindelig Menighedssygeplejerske for Holmsland Klit og virkede som saadan fra 1907 – 09, Elev paa Jordmoderskolen 1909, efter Eksamen ansat som Distriktsjordemoder paa Holmsland Klit med Bopæl i Aargab. Der er ikke billede af hende i bogen.

170, Eksamen 10.8.1910: Kristine Johnsen, ugift, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

171, Eksamen 14.9.1911: Ane Marie Frydendahl, ugift, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

172, Eksamen 14.9.1911: Johanne Kirstine Larsen, ugift, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

Hun er nævnt side 396 i V. Nørlund christensen "Vorgodbogen": Niels Nielsen født 25.6.1886 i Hyllested på Djursland blev købmand i Vorgod. Han var forinden kommis hos købmand Anthon Andersen i Rækkermølle i Hanning. Her i Rækkermølle boede også jordemoder Johanne Kirstine Larsen. Efter uddannelse på Rigshospitalet var hun i 11 år distriktsjordemoder for sognene Bølling, Sædding og Hanning. Hun var født i Hareskov i Assing, datter af Chr. Larsen. De blev gift i Assing og havde først i 10 år en købmandsforretning i Sinding ved Herning. (+ mere tekst). Hun fik fra 42-års alderen leddegigt----. Manden døde 18.1.1962 og hun i 1967.

173, Eksamen 14.9.1911: Frederikke Petersen, ugift, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

174, Eksamen 5.9.1912: Kirstine Herold f. Nielsen, g. m. Modellør, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

Da. Jo. III79: Herold Poulsen, Fru Kirstine f. Nielsen; Distriktsjordemoder i Ørre-Herning. Født 18.3.1882 i Sinding; dimitteret fra Rigshospitalts Jordemoderskole 1912; privat praktiserende Jordemoder på Frederiksberg 1912-23; Distriktsjordemoder i Ørre Pr. Herning siden 1923. Adresse: Ørre pr. Herning. Der er foto af hende i bogen.

Det er formentlig hende, der nævnes som jordemoder fru Hederold på [www.herninghistorie.dk](http://www.herninghistorie.dk) under artiklen "Da bomberne faldt over Ovstrup Hede". Hun boede i Simmelkær og havde et lille hus i et plantageareal lige øst for et stort stykke af Ovstrup Hede. Huset, der kaldtes "Bindstouw" brugtes som sommerhus, og det er nu revet ned. En stor sten markerer, hvor jordemoderhuset lå nær gården Meldgård. "Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt" 1932 side 263: Kirstine Herold Poulsen, Distriktsjordemoder, er født den 18. Marts 1882 i Sinding som Datter af Boelsmand Dinnes Nielsen. Gift 1. Gang med Billedhuggeren Herold. Gift 2. Gang i 1927 med Træhandler Aage Chr. R. Poulsen. Jordemodereksamen 1912 fra Rigshospitalets Fødeafdeling B. Jordemoder i København indtil 1923, siden 1923 Distriktsjordemoder i Ørre.

Der er samme foto her som i Da.Jo.

175, Eksamen 5.9.1912: Karen Villumsen f. Snedker, g. m. Snedker, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter . (Der står Snedker to gange i teksten).

Da. Jo. III82: Villumsen, Fru Karen; Distriktsjordemoder i Vemb. Adresse: Vemb St.  
Hun har ikke givet oplysninger, og der er ikke foto af hende.  
Hun er ikke fundet i Vemb kirkebog under døde 1935-1962.

176, Eksamen 18.9.1913: Nielsine Nielsen, ugift, Ringkøbing Amt.  
Hun fik første karakter.

Da. Jo. III82: Strandbjerg, Fru Nielsine f. Nielsen; Distriktsjordemoder i Sædding. Født 17.2.1882 i Degbjerg; dimitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole 1913; Distriktsjordemoder i Stauning 1.12.1913-1.1.1917; Distriktsjordemoder i Bøvling 1.1.1917 – 1.11.21; Distriktsjordemoder i Sunds 1.11.1921 – 1.11.1923; Distriktsjordemoder i Sædding siden 2.11.1923. Adresse: Astrup pr. Skjern. Der er foto af hende i bogen.

H.P. Jensen "Dejbjerg. Fra Dejbjerg by og sogn" side 210: Gården blev flyttet bort fra Kongsholm mølle, og på møllen fandt vi i 1880 Mikkel Nielsen som forpagter. Her var desuden en tjenestepige, Sara Tang Pedersen, som stammede fra Kongsholm. Ti år senere var de gift med hinanden. Ved siden af det almindelig mølleri lavede Mikkel i mange år benmel. Sara døde først. Mikkel levede til 1928, og derefter ophørte møllерiet. En datter af dem var jordemoder i blandt andet Stauning. Hun hed Nielsine Nielsen. En søn, Peder Chr. Nielsen, er død.

Folketælling 1921 Bøvling (opslag 122) Nielsine Nielsen, ugift, født 17.2.1882 i Dejbjerg, kom til kommunen i 1917 fra Stauning, jordemoder.

Tidsskr. Jo. 1938 side 300: Fru Strandberg, Astrup, havde haft evne til at hemmeligholde sin jubilæumsdag, så hos hende kunne der ikke holdes fest.

Aulug 15.10.1938, Marie Tholstrup.

177, Eksamen 18.9.1913: Jørgine Houe f. Olsen, Enke e. Skibsfører, Ringkøbing Amt. Hun fik første karakter.

Da. Jo. III80: Laursen, Fru Jørgine; Distriktsjordemoder i Nr. Nissum. Adresse: Nr. Nissum pr. Lemvig.

Mere er ikke nævnt, så hun har ikke opgivet oplysninger til bogen.

Tidsskr. Jo. 1938 side 243: Den 17. September 1938 holder distriktsjordemoder Fru Jørgine Laursen, Nørre Nissum, 25 års jubilæum som jordemoder. Fru Laursen begyndte som reservejordemoder i Ringkøbing amt, men fik efter 3 måneders forløb embedet i Nørre Nissum, hvor befolkningen på forskellig måde har vist, at de er glade for deres distriktsjordemoder.

Side 300 i samme tidsskrift er omtale af jubilæumsfesten.

178, Eksamen 25.9.1914: Julie Eriksen f. Brix, sep fra Glarmester, Ringkøbing Amt. Hun fik første karakter.

179, Eksamen 25.9.1914: Johanne Olesen f. Andersen, g. m. Fotograf, Ringkøbing Amt. Hun fik første karakter.

180, Eksamen 23.9.1915: Nielsine Kristine Nielsen f. Nielsen, g. m. Murersvend, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

[www.arkiv.dk](http://www.arkiv.dk): Esbjerg byhistoriske arkiv har udklip fra Vestkysten fra hendes 80- års fødselsdag i 1936 med foto. Heraf fremgår, at hun fødtes i Haderup 9.5.1856 som datter af arbejdsmand Iver Chr. Nielsen og jordemoder Johanne Kirstine Nielsen (se nr. 53), der døde i Esbjerg 96 år gammel i 1914.

Nielsine var først gift med murer Andreasen i Ringkøbing og siden med kaptajn Jensen i Esbjerg, hvor hun var jordemoder til hun ophørte omkring 1930.

181A, Eksamen 23.9.1915: Dagmar Helene Jensen f. Cramer, g. m. Tømrer, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Se mere om hende under jordemødre i Ribe Amt. Hun er datter af nr. 220 i Ringkøbing Amt, Magdalene Hansen gift Cramon og møller i Ansager, Ribe Amt, Ludvig Cramon. Dagmar Helene døde som distriktsjordemoder i Nørre Nebel som 44-årig på Varde Sygehus den 4.9.1931., og gravsten er bevaret.

181B, Eksamen 24.9.1915: Marie Kathrine Madsen f. Nordestgaard, g. m. fhv.

Værtshusholder, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III80: Madsen, Frøken Kathrine; Distriktsjordemoder i Tim. Født 12.6.1884 i Tim; dimitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole 1915; Distriktsjordemoder i Ørre ved Herning 1.11.1915 – 6.7.1920; Distriktsjordemoder i Tim siden 6.7.1920. Adresse: Tim. Der er foto af hende i bogen.

Det er lidt påfaldende, at hun ved eksamen er gift og senere benævnes som frøken. Men det er samme, idet kirkebogen i Tim (opslag 151) har følgende: Gift 21.1.1908, Ungkarl, Ølhandler Martin Madsen af Ringkøbing, Søn af Gmd. Niels Madsen og Hustru Kristine Kirk Pedersen i Østerlang, Rindum Sogn, født dersteds 5. Juli 1863 (der står her 1863, men under dåb i Rindum sogn står 1883), 25 aar. Pige Marie Cathrine Nordestgaard af Gaardstedhus i Thim, Datter af Husmand Niels Nordestgaard og Hustru Maren Madsen af Gaardstedhus, født dersteds 12.6.1884, 24 Aar.

Hun er ikke fundet i Tim kirkebog under døde mellem 1935 og 1955.

Det må være hende, der i Ringkøbing Aarbog 1953-54 side 34 nævnes med: 12. Juni 1954 døde tidligere jordemoder, Fru Kathrine Madsen, Østergade 34, 70 år.

Eller hende, der i Ringkøbing Aarbog 1960-61 side 26 omtales: 10.3.1961 døde jordemoder Marie K. Madsen, Østergade, 76 år.

”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 342: Kathrine Madsen, Jordemoder, er født den 13. Juli 1894 (dato og år er forkert lige som navnet Nordelsgaard) som Datter af Husmand Nordelsgaard og Hustru. Gift 1909 med M. Madsen. Uddannet paa Rigshospitalet i 1914-15, ansat 1915 i Øre-Sinding indtil 1920, da Jordemoderen forflyttedes til sit nuværende Distrikt (nævnt under Tim sogn). Der er billede af hende. Det viser en yngre kvinde end billedet i Da. Jo.

Kirkebogen Tim (opslag 64): Født 12.6.1884 Marie Kathrine Nielsen, datter af husmand Niels Nielsen Nordestgaard og hustru Maren Madsen, 29 år af Gaardstedhus.

Hun fik bevilling 6.7.1905 til at føre navnet Mari Cathrine Nordestgaard.

Tidsskr. Jo. 1929 side 15: Jubilæum i Ringkøbing Amt. Fru Kathrine Madsen, Borris, fejrede den 10. December 40 Aars Jubilæum og i den Anledning modtog Fruen 6 Sølvspiseskeer fra Amtet.

Tidsskr. Jo. 1940 side 355: Min hjerteligste tak til Ringkøbing Amts Jordemoderforening for de smukke lampetter til min jubilæumsdag. Med hilsen til kammeraterne 1914-1915. Katrine Madsen, Tim St.

182, Eksamen 22.9.1916: Dagmar Christiansen, ugift, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Da. Jo. III82: Troelsen, Fru Dagmar f. Christiansen; Distriktsjordemoder i Ulfborg. Født 9.8.1890; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1916; Reservejordemoder i Ringkøbing Amt 1916-20; Distriktsjordemoder i Stauning 1920-21, Reservejordemoder i Ringkøbing Amt og Distriktsjordemoder i Stadil 1921-27; Distriktsjordemoder i Ulfborg siden 1927. Adresse: Ulfborg. Der er foto af hende i bogen.

Fra Kristian Sand er modtaget oplysninger om jordemoderboligen i Stadil: Huset Bjerregårdvej 28 blev sidst i 1800-tallet erhvervet af Ringkøbing Amt som bolig for distriktsjordemoderen i Stadil. Bedst huskes Lovise Christensen – også kendt som Lovise Sahl, der var hendes ungpigenavn. Hun var jordemoder i Stadil i omkring 20 år frem til 1917, da hun blev pensioneret som 70-årig (se ovenfor under nr.98). Den næste jordemoder i Stadil var Dagmar Troelsen, som boede og virkede i sognet frem til 1927, hvorefter hun blev distriktsjordemoder i Ulfborg. Stillingen i Stadil blev ikke genbesat, idet et reformforslag fra amtslægen netop på det tidspunkt skabte usikkerhed om de mindre jordemoderdistrikters fremtid. Amtslægen foreslog nedlægning af 12 af amtets 44 distrikter og begrundede forslaget med tidens bedre befordringsmidler (bilen), samt at større jordemoderdistrikter ville give en mere rimelig årsindtægt til amtets jordemødre. I amtsrådet var der ikke flertal for amtslægens forslag, men Stadil-distriktet, som også indbefattede Vedersø Sogn, blev i realiteten delt mellem jordemødrene i Tim og Husby – selv om distriktet fortsat eksisterede på papiret. Et par år efter, i 1929, købte Stadil Kommune jordemoderboligen af amtet for 5650 kr til anvendelse som bolig for mindrebemidlede familier.

Tidsskr. Jo. 1927 side 324: Distriktsjordemoder Fru Dagmar Truelson, Stadil, er kaldet til at være distriktsjordemoder i Ulfborg distrikt fra 1.8. Distriktet skal omlægges lige som Ramme distrikt (se Marie Amstrup nr. 153).

183, Eksamen 22.9.1916: Anine Lassen f. Poulsen, g. m. Statshusmand, Ringkøbing Amt. Hun fik første karakter.

184, Eksamen 23.9.1916: Johanne Olesen f. Jensen, g. m. Cementstøber, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III81: Olesen, Fru Johanne født Jensen; Distriktsjordemoder i Klinkby. Født 29.11.1886 i Tim; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1916; Distriktsjordemoder i Klinkby siden 1916. Adresse: Klinkby St. Der er foto af hende i bogen.

185, Eksamen 24.9.1917: Eva Kathrine Andersen f. Møller, g. m. Maskinarbejder, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

Hun er nævnt som nr 2 i listen over de 5 af 18 ansøgere, som Ringkøbing amt indstillede i 1916. Hun nævnes her som gift med maskinarbejder Andersen i Lemvig.

186, Eksamen 24.9.1917: Anna Hansen f. Bjerregaard, Enke efter Læge, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Den danske Lægestand 9. Udgave side 217: Jens Hansen f. 15.3.1866 i Tjørring ved Herning, søn af Strømpevæver Hans Kristian Jensen og Anna Marie Rasmussen, Student 85 i Maribo Sk. Med. Eks. V 93 haud I. –Praktiserende ved Vinderup Station Juni 93, død 21.6.1915, gift 2.6.1905 i Karby på Mors med Anna Bjerregaard, født der 30.3.1884, Datter af Gaardejer Andersen Nielsen B. og Kirsten Marie Mikkelsen.

Da. Jo. III79: Hansen, Fru Anna f. Bjerregaard; Distriktsjordemoder i Vinderup. Født 30.3.1884 i Karby; dimitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole 1917; privat praktiserende Jordemoder i Struer 1917-18; Distriktsjordemoder i Vinderup siden 1918. Adresse: Vinderup. Der er foto af hende i bogen.

Hun blev indstillet som nr. 1 af Ringkøbing Amt af i alt 18 ansøgere i 1916, og hun står her som enke efter læge Jens Hansen, Vinderup.

”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 179-80: Anna Hansen, Distriktsjordemoder, er født den 30. Marts 1884 i Karlby, Mors, som Datter af Anders Bjerregaard og Hustru. Gift 1905 med Læge Jens Hansen, Vinderup. Efter sin Mands Død 1915 uddannet som Jordemoder med Eksamen i 1917. Ansat som Distriktsjordemoder i Vinderup 1. Juni 1918. Der er billede af hende i bogen. Samme som i Da.Jo.

187, Eksamen 26.9.1918: Bodil Margrethe Jensen f. Jensen, g. m. Malermester, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Hun blev indstillet som nr. 4 af Ringkøbing Amt blandt i alt 18 ansøgere i 1916, og hun nævnes som gift med maler Jørgen Jensen, Tarm.

Det må være hende, der i Da.Jo.side III 72-73 kaldes Fru Bodil Bøgholt Jensen, praktiserende jordemoder i Esbjerg med adresse: Stormgade 36. Privatpraktiserende i Ringkøbing 1919-21, Esbjerg siden 191. Hun er født 25.5.1889.

188, Eksamen 26.9.1918: Marie Anna Kloster, ugift, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Hun blev indstillet som nr. 5 af Ringkøbing Amt af de i alt 18 ansøgere i 1918, og hun nævnes som ugift Ane Marie Kloster af Vem.

189, Eksamen 15.9.1919: Thora Kristiane Jakobsen, ugift, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III79: Jacobsen, Frøken Thora; Distriktsjordemoder i Skarrild. Født 11.12.1892 i Sdr. Vejen, Rind (det skal være Nørre Vejen i Rind sogn); dimitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole 15.10.1919; Distriktsjordemoder i Stauning 1919-20;

Distriktsjordemoder i Sædding 1920-23; Distriktsjordemoder i Skarrild siden 1923.

Adresse: Skarrild pr. Kibæk. Der er foto af hende i bogen.

Hun har i Skarrild i 1923 afløst jordemoder Abelone Olsen (se nr. 167).

Kirkebogen Rind sogn (opslag 54): Født 11.12.1892 Thora Kristiane Jakobsen. Datter af husmand Poul Jakobsen og hustru Mette Marie Larsen af N. Vejen. Døbt 1.1.1893, moderen 36 år.

Samme kirkebog (opslag 13): Født 9.3.1916 i Slumstrup, Rind sogn, Martin Jakobsen, søn af ugift Thora Kristiane Jakobsen af Slumstrup, 23 år. Faderen nævnes ikke.

Folketælling Skarrild sogn 1926 (opslag 18):



Thora Kristine Jakobsen, født 11.12.1892 i Rind, ugift, husmoder og jordemoder.  
Mette Marie Jakobsen, født 4.1.1856 i Skarrild, enke, slægtning (det må være Thoras mor).

Martin Jakobsen, født 9.3.1916 i Rind sogn, barn.

Thoras far døde 18.2.1924 i Skarrild som aldersrentenyder (opslag 168). Født i Gren, Arnborg sogn 15.4.1855, søn af gmd. Jacob Poulsen og hustru Mette Eskildsen. Gift med efterlevende Mette Marie Larsen, Skarrild by. 68 år gammel, død af hjertesvaghed. Hendes sønnesøn, læge Christian Jakobsen i Aabenraa, oplyser 3.2.2016, at hun den 9.3.1916 uden for ægteskab fødte en søn, Martin Jakobsen, der senere blev læge og far til Christian, der altså også er læge. Hun var ud af en børneflokk på 12. Hendes forældre tog det pænt, at barnet blev født uden for ægteskab – lignende var nok sket før i det lille landsbysamfund i Skarrild (må vel skulle være Rind sogn). Martin havde en god barndom med en stor familie. I september 1932 var Thora på repetitionskursus for jordemødre på Rigshospitalet hos Hauch. Hun blev gift ca. 1946 med barnefaderen og fik efternavnet Rasmussen. Hun døde i 1976.

Ifølge Den danske Lægestand 16. Udgave side 820 fødtes Martin Jakobsen i Slumstrup den 9.3.1916 som søn af jordemoder Thora Kristiane J. Han blev praktiserende læge i Aabenraa og døde 27.11.1991

190, Eksamen 16.9.1919: Marie Amanda Larsen f. Nielsen, Enke efter Købmand, Ringkøbing Amt.

Hun fik anden karakter.

”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 205: Amanda Larsen.

Distriktsjordemoder, er født 16. Oktober 1890 i Aadum som Datter af Gaardejer Søren Bagge og Hustru. Jordemodereksamen 1919, isden 1920 Distriktsjordemoder i Hjerm, Handbjerg og Gimsing. Der er foto af hende i bogen.

191, Eksamen 16.9.1919: Agnes Gejl, ugift, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III81: Nicolaisen, Fru Agnes f. Gejl; praktiserende Jordemoder i Holstebro. Født 14.10.1889 i Møborg, Ringkøbing Amt; dimitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole 1919; Reservejordemoder i Viborg Amt 1919-1920; privat praktiserende Jordemoder i Hjallerup 1920-23; privat praktiserende Jordemoder i Holstebro siden Marts 1925.

Bestyrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund i Holstebro 1929. Adresse: Lægaardsvej 3, Holstebro. Der er foto af hende i bogen.

Folketælling Gedsted, Viborg amt, 1920 (opslag 23): Agnes Gejl, født 14.10.1889, ugift, født i Møborg, Ringkøbing Amt, gæst hos gæstgiver og købmand Anders Jakobsen.

”Danske Byer og Sogn, Ringkøbing Amt” 1932 side 83: A Geil Nicolajsen, Jordemoder, er født den 14. Oktober 1889 i Møborg Sogn. Tog Jordemodereksamen 1909, praktiseret i Holstebro siden 1924. Der er ikke foto i denne bog.

192, Eksamen 23.9.1920: Nanna Kirstine Jørgensen Gaardhøje, ugift, Ringkøbing Amt.

Hun fik første karakter.

Da.Jo III78: Aggerholm, Fru Nanna Kirstine, f. Gaardhøje; Distriktsjordemoder i Borbjerg. Født 7.8.1890 i Vinderup; dimitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole

1920; Distriktsjordemoder i Vinding 1920-1930; Distriktsjordemoder i Borbjerg siden 1930. Adresse: Borbjerg pr. Holstebro. Der er foto af hende i bogen.

”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 200: Nanna Kirstine Aggerholm Distriktsjordemoder, er født den 7. August 1890 i Sahl Sogn som Datter af Glarmester Gaardhøje og Hustru, Vinderup. Gift 1921 med Landmand Niels Christian Aggerholm. Jordemodereksamen fra Rigshospitalet 1920. Distriktsjordemoder i Vind og Vinding 1920-30, siden 1. April 1930 Distriktsjordemoder i Borbjerg. Samme foto i denne bog som i Da.Jo.

### **Jordemødre i Ringkøbing Amt fundet i andre kilder end eksamensprotokollen**

(Om Ane Villadsdatter, jordemoder ved folketælling 1787 i Dejbjerg, se under nummer 227. Om Maren Orloff fra Rindum og af hesteskærerslægt, se under nummer 228).

193, Anne Toft i Holstebro 1794. Holstebro Museums Årsskrift 1978 side 101: Jordemoder Anne Toft var borte den nat, der var brand (det var den 7.7.1794), og alle hendes værdier gik tabt.  
Hun er måske den samme Anne Toft, som hende der nævnes i Ulfborg i 1798, se nr. 237.

194, Marie Kathrine Gade af Gudum.  
Hun er nævnt side 186 i Esben Graugaard og Rigmor Lillelunds bog ”Naur Sogn 1600-1900” som jordemoder i Gudum i 1829, hvor hun og Else Kejlberg (se nr. 19 i denne oversigt) var blevet enige om at bytte distrikter, hvilket dog ikke blev tilladt.  
Hun er ikke fundet som eksamineret i København under det navn i tidsrummet 1810-1829. Måske er hun samme som Marie Kathrine Manger, se nr. 11???.  
En Marie Cathrine Gutz fra Linneballe, Vejle amt blev eksamineret 29.4.1828.  
Folketælling Gudum sogn, Ringkøbing amt 1834 (opslag 6):  
Marie Kathrine Gade, 59 år, enke, jordemoder og  
Ane Kathrine Thomasdatter, 38 år, ugift, tjenestepige.  
Fkt. Gudum 1840 (opslag 7): Samme, enke, 68 år, gjordemoder og  
Bodil Marie Nielsdatter, 50 år, ugift, hendes tjenestepige.  
Fkt. Gudum 1845 (opslag 16), Gjordemoderhuuset:  
Kiersten Marie Graversdatter, 34 år, ugift, født i Vandborg sogn, Ringk. Amt, gjordemoder.  
Marie Kathrine Gad, 73 år, enke, født i Kjøbenhavn, afgaaet gjordemoder.  
Fkt. 1850 Gudum (Opslag 14):  
Samme, 39 år, ugift, gjordemoder  
Marie Kristine Gade, 78 år, enke, født i Kjøbenhavn, afg. gjordemoder  
+ ugift indsidderske på 33 år med en søn på 1 år.  
Gudum kirkebog (opslag 263): Død 28.8.1853 Marie Cathrine Gade, almisselem og afgaaet gjordemoder i Gudum. Død i Christen Hansens huus, alderen er ikke nævnt.

195, Katrine Andersen i Lemvig.

Da. Jo. III78: Andersen, Frøken Katrine; praktiserende Jordemoder i Lemvig.

196, Valborg Rølle.

Da.Jo. III78: Andresen, Fru Valborg Rølle f. Rølle; Distriktsjordemoder i Hee. Født 16.11.1886 i Henne, dimmitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole 1918; pr.pr.Jordemoder Esbjerg 1918-20; pr.pr. Jordemoder i Starup 1920-23; Distriktsjordemoder i Hee siden 1923. Adresse: Hee. Der er foto af hende i bogen. Eksamen 26.9.1918: Valborg Rølle, ugift, Ribe Amt. Hun fik første karakter. "Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt" 1932 side 335: Valborg Rølle Andresen, Distriktsjordemoder, er uddannet paa Rigshospitalet i København 1917-18, derefter praktiserende Jordemoder i Esbjerg i 2 Aar, i Starup ved Varde i 3 Aar, siden 1924 Distriktsjordemoder i Hee-No Distrikt. Der er billede af hende, og det viser en yngre kvinde, end billedet i Da.Jo.. Hee-No Jordemoderdistrikt omfatter de to Sogne samt den vestlige Del af Hover Sogn med Hovergaarde. Der er ingen Bolig for Distriktsjordemoderen.

197, Marie Damtoft f. Græm/Gram.

Da. Jo. III78: Damtoft, Fru Marie f. Gram; Distriktsjordemoder i Vinding. Født 18.4.1898 i Husby; dimmitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole i 1927; privat praktiserende Jordemoder i Ørnholm 1927-30; Distriktsjordemoder i Vinding siden 1930. Adresse: Vinding pr. Holstebro. Der er foto af hende i bogen. "Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt" 1932 side 308: Marie Damtoft, Distriktsjordemoder, er født den 18. April 1898 i Husby som Datter af Tømrermester Græm og Hustru. Gift 1931 med Vognmand Jens P. Damtoft. Jordemodereksamen fra Rigshospitalet 1927, privat Jordemoder i Ørnholm 1928-30, Distriktsjordemoder i Vind siden 1. Juni 1930. Der er billede af hende i bogen. Det er forskelligt fra det i Da.Jo. Husby kirkebog (opslag 62): Marie Græm født 18.4.1898, datter af husmand og snedker i Kirkeby Thomas Jensen Græm og hustru Mette Marie Larsen, 29 år. I mindeordene for fhv. distriktsjordemoder Anna Marie Terkilsen (nr. 106) nævnes, at Fru Damtoft i Vinding besøgte hende, og det passer med, at denne, der er født i Husby, måske endda er taget imod af Fru Terkilsen.

198, Karoline Marie Gamborg f. Jensen.

Da. Jo. III78: Gamborg, Fru Karoline Marie f. Jensen; Distriktsjordemoder i Lem. Født 2.7.1896 i Lem; dimmitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole 1926; privat praktiserende Jordemoder i Lem 1926; Distriktsjordemoder i Lem siden 1.1.1927. Adresse: Lem. Der er foto af hende i bogen. Tidsskr Jo. 1927 side 51: Ny Distriktsjordemoder. Amtet har ansat prakt. Jordemoder Karoline Marie Hansen født Jensen, af Lem, til fra 1. Januar 1927 at være Distriktsjordemoder i Lem Distrikt. I samme tidsskrift side 327 nævnes, at Jensine Gamborg er død 29.9.1926, og distriktet med hus er omtalt side 332. Se under **Andet** her i databasen. Er Karoline Gamborg i familie med Jensine Gamborg (nr. 245). Ja, hun blev gift med enkemanden, se om mandens død under nr. 245. Deres bryllup er ikke fundet i Sdr. Lem sogn 1926-1930.

V. Nørlund Christensen "Videbækbogen" side 144: Den næste jordemoder i Videbæk (efter Jensine Inger Marie Olsen født Jensens død i 1941) er Karoline Marie Gamborg født Jensen. Hun er født 1896 i Nr. Rind og flyttet hertil 1942 fra Sdr. Lem. Hun virkede til hun døde i 1967.

Ifølge side 173 i Videbækbogen boede Jordemoder Karoline Marie Gamborg og manden fra 1942 til 1967 i huset på hjørnet af Gammel Kongevej og Hovedlandevejen.

Hun er nævnt med billede side 385 i bogen "Danske Byer og sogne, Ringkøbing Amt". Her står: Karoline Marie Gamborg. Distriktsjordemoder, er født den 2. Juli 1896 som Datter af Landmand Tobias Jensen. Sygeplejerske paa Amtssygehuset i Holstebro 1925, paa Jordmoderskole 1925-26, Privatpraksis i Sdr. Lem med Bopæl i Højmark, siden 1927 Distriktsjordemoder i Sdr. Lem.

Billedet er her bedre end i Da.Jo.!

Videbæk kirkebog (opslag 54): Død 12.12.1967 i Bredgade 50, Videbæk, begravet 16.12. Karoline Marie Gamborg født Jensen. Fhv. Distriktsjordemoder Bredgade 50, Vinderup. Født i Sdr. Lem 2.7.1896. Datter af tjenestekarl Tobias Jensen og hustru indsidderske Kirstine født Jensen, Reftrup, Sdr. Lem sogn. Var gift med afdøde vognmand Peder Andersen Gamborg, død 28.1.1953. Sidste fælles bopæl Videbæk, 71 år, født 2.7.1896.

199, Anna Grønne.

Da. Jo. III79: Grønne, Frøken Anna; praktiserende Jordemoder i Herning. Født 7.8.1896 i Tim; dimetteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1929; privat praktiserende Jordemoder i Herning siden 1929. Adresse: Bryggergade 9, Herning.

Der er foto af hende i bogen.

"Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt" 1932 side 118: A. Grønne, Jordemoder, er født den 7. August 1896 i Tiim Sogn. Tog Jordmodereksamen 1929 og nedsatte sig i Herning som Jordemoder 1930. Der er ikke foto i denne bog.

200, Andrea Mathilde Jensen født Madsen.

Da. Jo. III79: Jensen, Fru Andrea Mathilde f. Madsen; Distriktsjordemoder i Møborg. Født 21.1.1895 i Skrostrup i Nørre Omme; dimetteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1. Maj 1926; Distriktsjordemoder i Estvad-Rønbjerg 15.8.1926-1929; Distriktsjordemoder i Møborg siden 1.8.1929. Adresse: Møborg pr. Bækmarksbro.

Der er foto af hende i bogen.

Tidsskr.Jo. 1926 side 264: Amtsrådet har beskikket jordemoder Andrea Mathilde Jensen født Madsen til fra den 15. August d.A. at regne, at være distriktsjordemoder i Estvad distrikt.

201, Johanne Jensen født Pedersen.

Da. Jo. III79: Jensen, Fru Johanne f. Pedersen; Distriktsjordemoder i Aadum-Houen. Født 30.1.1900 i Borris; dimetteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 15.10.1930; pr. pr. Jordemoder i Sdr. Felding 15.12.1930-1.1.1933; pr. pr. Jordemoder i Alderslyst 1.1.1933 – 1.10.1933; Distriktsjordemoder i Aadum-Houen siden 1.10.1933. Adresse: Gundersbøl pr. Tarm. Der er foto af hende i bogen.

202, Karen Marie Jensen født Pedersen.

Da. Jo. III80: Jensen, Fru Karen Marie f. Pedersen; Praktiserende Jordemoder i Holstebro. Født 1.4.1892 i Snebjerg Sogn; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1.11.1924; Distriktsjordemoder i Rind 1.11.1924 – 8.8.1927; privat praktiserende Jordemoder i Holstebro siden 8.8.1927. Adresse: Østergade 29, Holstebro. Der er foto af hende i bogen.

Tidsskr. Jo. 1927 side 324: Distriktsjordemoder Fru Karen Jensen, Søby pr. Kølkjær, er ophørt med at være Distriktsjordemoder og har nedsat sig i Holstebro som privat praktiserende.

(nr. 137 ophørte i Holstebro).

203, Anna Johanne Christine Laura Jørn-Sevel født Jørn.

Da. Jo. III80: Jørn-Sevel, Fru Anna Johanne Christine Laura f. Jørn; Distriktsjordemoder i Holmsland. Født 22.2.1890 i København; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1925; Distriktsjordemoder i Holmsland siden Februar 1926.

Næstformand for Ringkøbing Amts Jordemoderforening fra 1932. Adresse: Holmsland pr. Ringkøbing. Der er ikke foto af hende i bogen.

Uddrag af Ringkøbing Amtsraads Forhandlinger Februar 1935 side 23: Tilskud til dækning af udgifter ved rejse til repetitionskursus i København. Hun fik lige som Marie E. Nielsen fra Tarm kr. 30.

”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 354: Anna Jørn-Sevel, Distriktsjordemoder, er født 22.1.1890 som Datter af Murermester Johan Jørn og Hustru, København. Sejlede som Kahytsjomfru paa Grønland med ”Hans Egede” ved Grønlandskompagniet i 2 Perioder a 3 Aar og virkede som Sygeplejerske for Passagerer og Mandskab. Samariterkursus i 1918 under Spansk-Syge Epidemien. Elev paa Rigshospitalets Jordmoderskole 1924-25, Eksamen 1925. Siden 1926 ansat som Distriktsjordemoder i Holmsland Distrikt.

Der er billede af hende i bogen.

204, Ane Marie Caroline Lauritzen Kirkeby.

Da. Jo. III80: Kirkeby, Frøken Ane Marie Caroline Lauritzen; Distriktsjordemoder i Bøvling. Født 12.5.1891 i Houe; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1922; Distriktsjordemoder i Bøvling siden 1922. Adresse: Bøvling pr. Faare St. Der er foto af hende i bogen.

”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 227: Ane Marie Karoline Lauridsen, Distriktsjordemoder, er født den 5. December 1891. Uddannet som Jordemoder 1920, Distriktsjordemoder i Bøvling siden 1921. Der er billede i bogen. Ikke det samme som i Da.Jo.

Folketælling Bøvling 1925 (opslag8):

1, Kirkby, Inger, født 15.10.1864 i Vester Brønderslev, husmoder.

2, Kirkby, Maren, født 12.5.1891 i Hov, ugift, Jordemoder.

3, Andersen, Kirkeby Dagny, født 9.8.1912 i Aarhus, Barn.

Hun må have afløst Nielsine Nielsen, der ved folketællingen 1921 var jordemoder i Bøvling.

Arkiv.dk: Bøvling sognehistoriske forening og arkiv, B1505, foto af sognerådet i Bøvling 1946, hvor jordemoder Marie Kirkeby sidder i midten.

### **205, Olga Nielsen Klausrup.**

Da. Jo. III80: Klausrup, Frøken Olga Nielsen; praktiserende Jordemoder i Skern. Født 7.2.1905 i Nørre Gørding; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1.10.1933; privat praktiserende Jordemoder i Skern siden 15.4.1934. Adresse: Skern.

Der er foto af hende i bogen.

(Byen staves i bogen Skern).

Tidsskr. Jo. 1940 side 137: Ny distriktsjordemoder i Skjern. Amtsrådet har fra 1. April 1940 beskikket jordemoder Frøken Olga Nielsen Klausrup, Skjern, til at være distriktsjordemoder i Skjern distrikt med bopæl i Skjern. (Vestjyllands Soc.Dem, Skjern, 6.4.1940).

206, Karen Kristensen f. Andersen, ved eksamen Karen Marie Sørensen f. Andersen.

Da. Jo. III80: Kristensen, Fru Karen f. Andersen, Distriktsjordemoder i Ikast. Født 15.8.1871 i Øster Ørbæk, Kornum Sogn ved Løgstør; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1902; privat praktiserende Jordemoder i Aars (Aalborg Amt) 1902-03; Distriktsjordemoder i Søby, Ring Sogn 1903-1922; Distriktsjordemoder i Ikast siden 1922. Fhv. Formand for Ringkøbing Amts Jordemoderforening. Adresse: Ikast. Der er billede af hende i bogen.

Eksamensprotokollen fra den kongelige Fødselsstiftelse: Eksamen 28.8.1902 nummer 7: Karen Marie Sørensen født Andersen, g. m. Arbejdsmand, Aalborg Amt. Hun fik første karakter.

”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 276: K. Kristensen, Distriktsjordemoder, er født den 15. August 1871 ved Løgstør, Jordemoder 1902 fra Frederiks Hospital, ansat som Distriktsjordemoder i Rind Sogn fra 1903 til 22, siden da ansat i Ikast som Distriktsjordemoder. Der er ikke foto af hende i denne bog.

Tidsskr. Jo. 1927 side 360: Distriktsjordemoder Fru Karen Kristensen, Ikast, havde 25 års jubilæum den 28. August og var på denne dag genstand for megen opmærksomhed fra beboernes side. Gaver og blomster strømmede ind hele dagen----.

Tidsskr. Jo. 1937 side 286: Distriktsjordemoderen i Ikast. Ringkøbing amtsråd hold i dag møde på rådhuset i Ringkøbing, Karen Marie Kristensen, fik efter ansøgning bevilget afsked på grund af svagelighed fra 1.10. med en årlig pension a 113 kr. (Ringkøbing amts dagblad, Ringkøbing).

Tidsskr. Jo. 1937: Dødsfald. Den 2.9. begravedes Fru Kristensen på Ikast kirkegård. Der var et stort følge----- Lauritz Kristensen og børn bad hilse-----.

Ikast kirkebog (opslag 206): Død 30.8.1937 i Ikast, Karen Marie Christensen født Andersen. Jordemoder i Ikast. Gift med Laust Christensen, som bor i deres sidste fælles bopæl i Ikast. Født i Korning Sogn 15.8.1871, datter af gmd. Anders Kristian Christensen og hustru Claudine Amalie Pedersen af Øster Ørbæk. 66 år.

### **207, Vestergaard, Olga**

Tidsskr. Jo. 1940 side 36: Ny jordemoder i Struer. Struer har i længere tid kun haft én jordemoder, men får nu en til, idet Fru Olga Vestergaard fra Andst ved Lunderskov nedsætter sig her i byen fra 1. November (Holstebro Dagblad, Holstebro, 25.10.1939).

208, Lilly Lilleøre.

Da. Jo. III80: Lilleøre, Frøken Lilly; praktiserende Jordemoder; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1934. Adresse: Harbøre.  
Der er ikke foto af hende i bogen.

209, Dagny Molbech Lund f. Molbech.

Da. Jo. III80: Lund, Fru Dagny Molbech f. Molbech; Distriktsjordemoder i Sevel. Født 10.6.1894 i København; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1926; privat praktiserende i Silkeborg 1926-33; Distriktsjordemoder i Sevel siden 1933. Adresse: Sevel pr. Vinderup. Der er foto af hende i bogen.  
Tidsskr.Jo. 1934 side 99-100 spørgsmål til juridisk konsulent fra Dagny Molbech Lund i Sevel 19.2.1934.

### **210, Karen Madsen.**

Da. Jo. III80: Madsen, Fru Karen; Distriktsjordemoder i Husby. Adresse: Husby pr. Ulfborg. Der er ikke foto af hende i bogen.

”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 293: Karen Madsen, Distriktsjordemoder, er født den 14. September 1893 i Møborg, Jordmodereksamen 1922, Distriktsjordemoder i Husby siden 1. August 1923. Der er heller ikke her foto af hende.

Hun må have afløst Anne Marie Terkilsen født Jensen som distriktsjordemoder i Husby. Hun nævnes som havende aflagt besøg hos fru Terkilsen ( Se under nr. 106).

### **211, Elise Morsing født Schnack.**

Da. Jo. III81: Morsing, Fru Elise f. Schnack; praktiserende Jordemoder i Struer. Født 10.8.1894 i Esbjerg; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1919; privat praktiserende Jordemoder i Struer siden 1919. Adresse: Struer. Der er foto af hende i bogen.

Eksamensprotokollen: Eksamen 16.9.1919, Elise Schnack, ugift, Ribe Amt.

Hun fik anden karakter.

Tidsskr. Jo. 1938 side 194: Dødsfald. Under stor deltagelse jordfæstedes Fru Elise Morsing på Struer Kirkegård den 20. Maj. ----- . Hun blev alt for tidlig taget bort, men savnet vil jo være størst i hendes hjem af mand, mor og søskende-----.

Tidsskr. Jo. 1938 side 347: Jordmodertaske til salg. Afdøde Fru Morsings taske samt håndbog for jordemødre er billigt til salg. N. Morsing, Jyllandsgade 6, Struer.

212, Martha Marie Mørk født Sørensen.

Da. Jo. III81: Mørk, Fru Martha Marie f. Sørensen; praktiserende Jordemoder i Holstebro. Født 3.4.1902 i København; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1931; privat praktiserende Jordemoder i Holstebro siden 1931. Adresse: Nørregade 11, Holstebro.

Der er foto af hende i bogen.

Tidsskr. Jo. 1936 side 73: Jordemoder Fru Martha Mørn (Mørk!), Skivevej 5, Holstebro, har til 1. Februar overtaget Fru Anna Niensens praksis i Herning. Fru Mørn har praktiseret i Holstebro i 4½ år, og har både ved sin dygtighed og sit vindende væsen forstået at gøre sig meget afholdt af sine patienter, skrives der til os fra Holstebro ”Herning Folkeblad”.

213, Anna Nielsen født Ludvigsen.

Da. Jo. III81: Nielsen, Fru Anna f. Ludvigsen; praktiserende Jordemoder i Herning. Født 11.9.1893 i Faxe Ladeplads; dimitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole 1924; Reservejordemoder ved Rigshospitalets Fødeafd. C 1925-26; privat praktiserende Jordemoder i Herning siden 1926. Adresse: Bredgade 37, Herning. Der er foto af hende i bogen.

Tidsskr. Jo. 1936 side 73: Jordemoder Fru Martha Mørn (Mørk?), Skivevej 5, Holstebro, har til 1. Februar overtaget Fru Anna Niensens praksis i Herning. "Herning Folkeblad" (se mere under nr 212).

214, Marie Eline Nielsen født Jensen.

Da. Jo. III81: Nielsen, Fru Marie Eline født Jensen; Distriktsjordemoder i Tarm. Født 26.10.1885 i Sejlstrup Mark; dimitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole 1914; Distriktsjordemoder i Ugilt 1914-17; Distriktsjordemoder i Stadil 1917-19; Distriktsjordemoder i Aadum 1919-33; Distriktsjordemoder i Tarm siden 1933. Adresse: Tarm. Der er foto af hende i bogen.

Eksamensprotokollen: eksamen 24.9.1914, Marie Eline Jensen, sep. fra Muremester, Hjørring Amt.

Uddrag af Ringkjøbing Amtsraads Forhandlinger, februar 1935 side 23: Tilskud på kr. 30 til hende og A. Jørn-Sevel fra Holmsland til tilskud til dækning af udgifter til rejse til repetitionskursus i København.

215, Rasmine Nielsen født Rasmussen.

Eksamensprotokollen: Eksamen 29.8.1907, Rasmine Nielsen f. Rasmussen, g. m. Bødker, Thisted Amt.

Da. Jo. III81: Nielsen, Fru Rasmine f. Rasmussen; Distriktsjordemoder i Vildbjerg. Født 8.11.1879 i Møgelvang, Skjoldborg Sogn; dimitteret fra den kongelige Fødselstiftelse 1907; privat praktiserende Jordemoder i Hurup (Thy) 1907-08; Distriktsjordemoder i Vandet (Thy) 1908-09; Distriktsjordemoder i Flade (Mors) og Tim 1909-20 (kan det passe, idet Mors og Tim er langt fra hinanden??); Distriktsjordemoder i Vildbjerg siden 1920. Fhv. Medlem af Ringkøbing Amts Jordemoderforenings Voldgiftsret. Fhv. Næstformand i Ringkøbing Amts Jordemoderforening. Adresse: Vildbjerg.

Der er foto af hende i bogen.

"Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt" 1932 side 289: Rasmine Nielsen, Distriktsjordemoder, e født som Datter af Smed Søren Chr. Rasmussen og Hustru Anna Kirstine, Thisted. Gift 1897. Uddannet paa den kgl. Fødselstiftelse i Amaliegade, København, 1907-08, Praksis i Timm 1908-19, siden 1919 Distriktsjordemoder i Vildbjerg-Nøvling.

Der er billede af hende, og billedet viser en yngre kvinde end billedet i Da.Jo.

216, Anna Margrethe Pedersen.

Da. Jo. III82: Pedersen, Frøken Anna Margrethe; Distriktsjordemoder i Hjerm. Født 27.6.1901 i Borbjerg; dimitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole 1932; Reservejordemoder ved Rigshospitalets Fødeafd. A 1932-34; Distriktsjordemoder i Hjerm siden 1934. Adresse: Hjerm. Der er foto af hende i bogen.



217, Jenny Strømvig.

Da. Jo. III82: Strømvig, Fru Jenny; praktiserende Jordemoder; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1934. Adresse: Holstebro.

Der er ikke foto af hende i bogen, og hun synes ikke at have givet oplysninger til den.

218, Henriette Pauline Sommer.

Eksamensprotokollen: Eksamen 25.9.1914 Henriette Sommer, ugift, Randers Amt.

Hun fik anden karakter.

Da. Jo. III82: Sommer, Frøken Henriette Pauline; praktiserende Jordemoder i Struer. Født 23.6.1888 i Udbyhøj; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1914; privat praktiserende Jordemoder i Struer siden 1914. Adresse: Struer.

Der er ikke noget foto af hende i bogen.

219, Marie Videbæk Petersen født Videbæk.

Eksamensprotokollen: Eksamen 25.8.1908, Marie Petersen f. Videbæk, g. m.

Manufakturhandler, Vejle Amt. Hun fik første karakter.

Da. Jo. III82: Videbæk Petersen, Fru Marie f. Videbæk; praktiserende Jordemoder i Lemvig. Født 15.3.1877 i Dregstrup; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1908; privat praktiserende Jordemoder i Lemvig siden 1908. Voldgiftsmedlem i Ringkøbing Amts Jordemoderforening. Adresse: Lemvig. Der er foto af hende i bogen.

Arkiv.dk: Lemvigegnens arkiv U4177, nekrolog over repræsentant Frederik Christian Pedersen, Havnegade 8, Lemvig, død 5.4.1949, født 30.8.1866 i Varde, søn af bødker Rasmus Pedersen og hustru Sophie Marie Grøn. Gift med Jordemoder Marie Videbæk.

### **220, Magdalene Chramon/Cramon/Chremon født Hansen.**

”Danske Byer og Sogne, Ringkøbing Amt” 1932 side 410: M. Cramon.

Distriktsjordemoder, er født den 8. Marts 1864 i Holsted. Jordmodereksamen 1888 fra Frederiks Hospital, ansat som Distriktsjordemoder i Skjern.

Jordmodereksamensprotokollen: Eksamen 29.6.1888 med første karakter. Magdalene Chramon født Hansen, g. Møller C. Ansager, Ribe Amt.

Ølgod Museum Årbog 2003 side 74: ”Der findes en jordemoderprotokol fra 1888-89 for praktiserende jordemoder Magdalene Chramon. Der er kun fire fødsler indskrevet, og jeg har ikke kunnet finde flere oplysninger om hende”.

Holsted kirkebog (opslag 70): Født 8.3.1864 Magdalene Hansen, datter af husmand Hans Knudsen og hustru Bodild Hansen, (37) af N. Holsted.

Hun synes ikke at være gift i Holsted.

En datter, Dagmar Helene Jensen f. Cramon (se nr. 181A her i amtet) fødtes i Ansager som datter af møller Ludvig Cramon og hustru Magdalene. Dagmar Helene fik eksamen som jordemoder 2.3.1915 og døde som distriktsjordemoder i Nørre Nebel 4.9.1931.

Tidsskr.Jo. 1931 side 288: Vor kollega, fru Chramons, Skjern, har bedt mig om her i vort blad at sige alle kolleger en hjertelig tak, fordi vi sendte en palmedekoration til hendes datter, Fru Dagmar Jensens bære og på den måde viste hende deltagelse i tabet af en mild og kærlig datter. Aulum St. 1931 Marie Tholstrup.

Folketælling, Skjern 1906 (opslag 159):

Ludvig Herman Cramon, født 4.10.1860, murerarbejdsmand.

Magdalene Cramon, født 8.3.64, jordemoder.

Desuden 4 børn og en tjenestepige.

Tidsskr.Jo. 1934 side 110: Tak. Ringkøbing Amts Jordemoderforening bedes modtage min bedste tak for al venlighed i de mange år, samt opmærksomheden nu ved min fødselsdag. Skjern, den 1. April 1934, Magdalene Chremon. (sådan staves det der).

Samme side: Den 8. Marts fejrede Fru Chremon, Skjern, sin 70 års fødselsdag. Vor gode kollega er iblandt dem, der kan se tilbage på et virksomt liv, og det blev også i dagens løb påskønnet af venner og taknemmelige mødre. Det strømmede ind med blomster og gaver fra morgenstunden. Af gaverne kan nævnes en lænestol, en pengegave og krystalvase m.m., en krysta-opsats fra Skjern gamle læge, Dr. Levinsen, som nu i mange år har boet i Holte, men ikke har glemt sit samarbejde med fru Chremon. Foreningen sendte en palme for dermed at lykønske og takke for den tid fru Chremon har siddet i bestyrelsen.

Marie Tholsterup

Tidsskr. Jo. 1934 side 179: Knap tre uger senere blev fru Chremon indlagt på sygehuset og døde. Mindeord ved Marie Tholstrup 5.6.1934.

Skjern kirkebog (opslag 284): Død 11.5.1934 Skjern, Søndergade 15 Magdalene Cramon født Hansen. Jordemoder, Søndergade 15, Skjern, født 8.3.1864 i Nørre Holsted, Holsted Sogn, datter af husmand Hans Knudsen og hustru Bodil Hansen, Nørre Holsted. Afdøde gift med arbejdsmand Ludvig Herman Cramon, Søndergade 15, Skjern.

I Ringkjøbing Aarbo 1990 side 25 er omtale af en Cramon, der er idrætsmand i 1990.

### **221, Margrethe Rasch Axelsen født Hansen.**

Se hendes bog "Og bagefter var der kaffe" og teksten nævnt her i indledning. Hun er født i Ikast i 1917 i Ikast præstegård, hvor faderen var forpagter. Efter at hun var blevet enke, kom hun på skolen i København i 3½ år. Hun startede som jordemoder i Ringkøbing i 1942.

Hun har også skrevet kapitlet "Jordemoder i hjemmefødslernes tid" i Hardsysselfolk II side 59-65.

### **222, Maria Andrea Elisabeth Engelund født Nørager.**

Hardsyssel Årbog 2010 side 23 om præsten Peter Anthon Christian Nørager i Ferring og Vandborg sogne: Men så kom problemerne med den ældste datter og hendes kæreste.

Den 30.7.1818 født den kun 17-årige Marie Elisabeth en søn. Barnets fader var forpagteren i præstegården, Jens Christiansen Engelund, en ca. 23-årig gårdmandssøn fra Fabjerg, et sogn, der også lå i Vandfuld Herred. De unge blev gift 26. September.

Og side 30 i samme: Ifølge folketællingen 1834 var datteren jordemoder, og ægteparret boede med deres seks børn i Haderup, ca. 30 km øst for Holstebro. Der døde hun i 1817. Folketælling 1834, Haderup (opslag 3, Haderup Bye et Huus.

Jens Engelund, 36 aar, gift, ernærer sig ved den af Gjordemoder(distriktet) indkjøbte Jordlod, da hans (Kone) er Gjordemoder.

Marie Andrea Elisabeth Nørager, 32 aar, gift, hans kone, Gjordemoder. Desuden 6 børn fra 1 til 16 år gamle.

Haderup kirkebog (opslag 238): Død 2.3.1837, begravet 12.3. Maddame Maria Andrea Elisabeth Engelund fød Nørager. Examineret Gjordemoder boende i Gjordemoder Etablissementet paa Haderup Westergaard (står der Vestergaards Mark??), 36½ år gammel.

Ved folketællingen 1840 i Haderup (opslag 16) er manden Jens Engelund, 48 år, enkemand, indsidder og daglejer med 3 børn og en husholderske. Ved de følgende folketællinger er ikke set nogen Engelund i Haderup.

Som ny jordemoder ses i 1840 Karen Kristine Pedersdatter, se nr. 23 i listen over jordemødre.

Eksamineret jordemoder M.A.E.Engelund fra Haderup assisterede ved fødsel af dødfødt barn i Fly i 1836 ifølge kirkebogen for Fly.

I listen over jordemødre i Viborg amt har hun nr. 241.

Under dødfødte børn i Haderup kirkebog nævnes i opslag 115 tredje dødfødte 23.2.1826 eksamineret jordemoder Madame Marie Andrea Elisabeth Engelund. Hun er nævnt ved flere i de følgende år.

Maria Engelund eller Nørager er ikke fundet i eksamensprotokollen i København i tiden 1818 til 1826. Hun er formentlig uddannet og eksamineret lokalt.

### **223, Winding/Vinding, Betty Sophie**

Da.Jo.III77: Winding, Frøken Betty Sophie; Distriktsjordemoder i Oksbøl. Født 21.6.1886 i Vejen; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1913; privat praktiserende Jordemoder i Holstebro jan 1914-marts 1923; i Vejen mart 1923 – juli 1925; Distriktsjordemoder i Vester Nebel juli 1925 – april 1934 og siden April 1934 Distriktsjordemoder i Oksbøl.

Der er foto af hende i bogen.

Mere om hendes eksamen i databasen om jordemødre fra Ribe amt.

### **224, Ane Marie Ranum i Vemb.**

Eksamen 30.6.1885: Ane Marie Sørensen f. Ranum, gift Karetmager S, Sørup, Aalborg Amt.

Hun fik anden karakter.

Hvem Forsker Hvad 2009 nr. 91, Jesper Ratjen, Kolding: Karetmager i Vindblæs, Ålborg Amt, Jens Peter Sørensen, som var født 1853, blev gift med Ane Marie Ranum, som blev distriktsjordemoder i Vemb, Ringkøbing Amt i 1887, men forinden eller kort tid efter var hun blevet skilt fra sin karetmager-mand. Hvornår? Jens Peter Sørensen døde mellem 1906 og 1913. Hvor og hvornår?

Ifølge Jesper Ratjen i mail april 2016 døde Jens Peter Sørensen 18.6.1908 på Nørlund Hovedgård, Ravnkilde sogn og blev begravet i nabosognet Grynderup. Flere oplysninger fra Jesper Ratjen er indføjet i det følgende.

Folketælling Vemb 1890 (opslag 24): I jordemoderboligen

Anne Marie Sørensen, 31 år, S(kilt), født i Løgstør (Det står der, men Ranum er også tæt på Løgstør), Aalborg amt, husmoder, jordemoder. Desuden 4 børn på 10, 8, 5 og 2 år.

Endelig aftægtskone Chredstiane (sådan synes der at stå) Nielsen på 60 år, født i Ranum sogn, Aalborg amt.

Folketælling Vemb 1901 (opslag 288):

Ane Marie Sørensen, F(raskilt), født 18.2.1858 i Bjørnsholm sogn, Aalborg amt. Hun har taget bopæl i sognet i 1887, husmoder, jordemoder, sidste ægteskab 1878, 4 levende børn i ægteskabet.

1, Ane Hillebertha Sørensen, født 11.9.1879 i Vindblæs sogn, Aalborg amt.

2, Kristen Sørensen, født 3.2.1881 i Vindblæs sogn.

3, Jens Christian Sørensen, født 3.3. 1884 i Bjørnsholm sogn, Aalborg amt.

4, Søren Bak Sørensen, født 14.5.1878 i Vemb Sogn, Ringkøbing amt, barn.

De fire børn tog i 1904 navneforandring til: Ranung, mens jordemoderen beholdt sit giftenavn: Sørensen.

Kristiane Nielsen, født 29.10.1829, født i Bjørnsholm sogn, slægtning, understøttelse.

Hendes moder, der som enke i 1888 flyttede til sin jordemoderdatter for at passe hendes 4 små børn.

Bjørnsholm kirkebog (opslag 39). Født 8.2.1858 Ane Marie Ranum, d.a. sognefoged, gårdmand Jens Chr. Nielsen i Ranum og Hustru Christiane Poulsdatter, 28 år.

Samme kirkebog (opslag 149), gift 28.12.1878 i kirken: ungkarl Jens Peter Sørensen af Vindblæs, født i Oudrup sogn 20.1.1853 og pige Ane Marie Ranum af Ranum, født samme sted 8.2.1858.

Både Vindblæs og Bjørnsholm er nær Ranum og lige syd for Løgstør.

Jesper Ratjen har billede af Ane Marie Sørensens gravsten på Vemb kirkegård samt et billede af hende og børnene samt svigersønnen Niels Chr. Helms. Billedet er fra tidsrummet 1909-11.

### **225, Constance Katrine Nielsdatter.**

Konrad Understrup "Ørre Sogn", 1915 side 83: Holmgaard er et mindre sted øst for Nybro Mølle, men med selvstændig matrikulsnummer. Her boede Trine Jordemoder, der begyndte som jordemoder i Ørre 1824 og var det i over 50 år. Folk havde vældig respekt for gamle Trine, der havde en hvas tunge. Hun var fra den tid, da embedsfolkene betød noget. Hendes jordemoderdistrikt var meget stort, og hun fik flere gange en brækket arm ved væltning ad de lange hedeveje, som ikke altid var lette at finde om natten. Hun døde i Sneftrup 8. Maj 1886, 89 år. Hendes hele navn var Constance Katrine Nielsdatter. Hun var gift anden gang med Jens Harreskov (Ottosen), en broder til Søren Lonnebjerg; han var som denne en oplyst mand og var en tid sognefoged. Død i Holmgård 19. Marts 1875, 67 år.

Konrad Understrup "Sinding Sogn" 1917 side 23: En dag de (skytteforeningen) var på marchtur med blankpudsede geværer, tog de opstilling ud for gamle Trine Jordemoders hus og gjorde honnør for hende. Det var jo hendes drenge alle sammen. Trine opvartede derpå med kager og drikke.

Constance Katrine Nielsdatter er ikke fundet i jordemodereksamensprotokollen mellem 1820 og 1834. Hun kan være uddannet i Ringkøbing eller Holstebro hos en lokal læge.

Fkt. Ørre sogn 1850 (opslag 4) Holmgaard

Jens Harreskov Ottesen, 42 år, gift, født i Sinding sogn, husmand, sogneforstander, lever af sin jordlod, husfader.

Constance Cathrine Nielsdatter, 53 år, gift, født i Vorgod sogn, hans kone og jordemoder.

Ellen Marie Ottedatter, 21 år, ugift, født i Sinding sogn, tjenestefolk.

Peder Nielsen Kirkebæk, 24 år, ugift, født i Aulum sogn, ”

### **226, Anna Maria Ussing/Buchholtz/Reichel født Breier.**

Hun blev først gift med distriktskirurg Johan Joachim Buchholtz i Holstebro, derpå med kirurg (nok rettere feldskærsvend) Reichel i Skive og til sidst med klokker i Skive og senere degn i Selde-Åsted Peder Ussing.

Hun assisterede ved fødsel på Spøttrup (se medicinhistorisk årbog 2011).

Hun var døbt 19.2.1752 i Nikolaj Sogn i København, datter af Johan Frederik Breier og Maren Jensdatter.

Det må være hende, der som Anna Maria Buchholtz, bestod eksamen i København 24.8.1773, hvor der står: Blev alle befundne dygtige, og besvarede de vanskeligste Spørsmål med Færdighed.

Se mere om hende under nr. 124 i databasen om jordemødre i Viborg amt.

**227: Ane Villadsdatter** i Alkjærsgig, Dejbjerg sogn.

[www.dejbjerg.dk/dejbjerg+bogen](http://www.dejbjerg.dk/dejbjerg+bogen) under Dejbjerg Byportal om Alkjærsgigvej 3, folketælling 1787: Mikkil Madsen og hans kone, Ane Villadsdatter, benævnt jordemoder. Desuden konens datter af første ægteskab, Kirsten Frandsdatter. De var der også 1801—Noget af familien skal senere findes under Lyagergaard. .

H.P. Jensen "Dejbjerg. Fra Dejbjerg by og sogn" side 205: I en af de gamle Alkjærsgig gårde var i 1787 Mikkil Hansen og hans kone, Ane Villadsdatter, benævnt jordemoder. Desuden taltes Kirsten Frandsdatter, konens datter af første ægteskab. De var her også i 1801, men var da ved at være gamle, og nu kom Niels Christensen fra Lem og hans kone, Sara Christensdatter fra Hanning Hedegaard.

**228. Maren Orloff**

Kr. Susgaard "Rindum Sogn" side 275: Der er grund til at tro, at alle familieoverhoveder i slægten Orloff har videreført slægtens tradition for dyrlægepraksis. I stedet for erhvervet dyrlæge nævnes udtrykket hesteskærer for mændene.

Maren Orloff, en vistnok ganske ung slægtning, var ved 1805 jordemoder.

Hun er ikke fundet i jordemodereksmensprotokollen.

**229. Karen Marie Larsen født Klegod-Kamp.**

Eksamensprotokollen side 402, eksamen 28.5.1875, Karen Marie Larsen f. Klegod-Kamp, g. m. skomager L, Kragelund, Ribe Amt.

(Kragelund er her i Lønne sogn, Ribe amt. I oplysningerne fra Vorgodbogen er tilføjelser og rettelser efter opslag i kirkebøger og folketællinger indføjet i parentes).

V. Nørlund Christensen "Vorgodbogen" side 418: Karen Larsen er født 29.3.1882 i jordemoderbolien og døde 30.3.1962. Hendes fader var Niels Laurits Larsen, født 31.5.1843 i Sdr. Bork. Hans forslægt er i Sdr. Bork og Hee. Han blev gift (i Nysogn den 8.12.1871, manden fra Sdr. Bork og hun af Søndervig) med Karen Marie Klegod, født 16.11.1848 i Søndervig (hun er født i Klegod, datter af Tarben Pedersen og Maren Jacobsdatter), Holmsland. Hun var en tvilling (Karen Marie Klegod, som hun blev døbt den 26.11.1848 i Nysogn kirke, var ikke en tvilling). Moderen var Mette Tarbensdatter og faderen strandsider Jens Madsen Kamp, begge ugifte. Faderen blev året efter gift med Karen Mortensdatter kaldet Karen Kløv (gift i Nysogn kirke 22.4.1849). Og hun voksede op i deres hjem (Hun er ikke fundet ved folketællingen 1850, hvor moderen Maren Tarbensdatter tjente hos Peder Tarbensen i Klegod. Ved folketællingen 1855 er hun i Klegod: Jens Madsen Kamp, 35 år, gift, født i Ringkøbing, strandrider, Karen Mortensen, 28 år, gift, født i sognet og Karen Marie Jensen, 7 år, født i sognet, deres barn. Ved hendes konfirmation den 12.4.1862 var hun i Søndervig og datter af ugift Mette Tarbensdatter af Klegod og strandrider og gårdmand Jens Madsen Kamp af Søndervig.

Hun fik mg og mg). Karen Marie Klegod blev gift 8.12.1871 i Ny Sogn (Ungkarl skomager Niels Laurids Larsen af Sønder Bork, 28 år gammel og pigen Karen Marie Klegod af Søndervig, 23 år gammel. Forlovere: gmd Peder Chr. Mortensen af Søndervig og husmand Johan Christian Nikolaj Larsen af Klegod). De boede først i Lønne. Han var skomager, men hans arbejde første ikke til ret meget. Men hun var energisk og tog så uddannelse som jordemoder. De havde da to drenge, der kom til hendes barndomshjem i Søndervig (det må have været under hendes læretid på skolen i København). Den ene druknede som voksen i Ringkøbing Fjord. Den anden blev lærer på Nr. Nissum, men rejste til USA. I Lønne er også Jens Kamp Larsen født 16.9.1872 og Lars Larsen 31.1.1874 (ved begge sønners dåb i Lønne var blandt fadderne, deres mormors mand, indsidder Christen Jensen Kløve ved Nymindegab, så der må have været forbindelse til denne del af familien). Her i Lønne blev hun jordemoder. (Det har næppe været andet end som privatpraktiserende, idet der var en fast jordemoder, se min artikel i Vardesyssel Aarbog 2011 om jordemødre i Henne og Lønne) Derpå fik hun stillingen som distriktsjordemoder i Vorgod med bolig i jordemoderhuset på Vorgod bymark. Manden syede fodtøj og reparerede støvler. Men han var kvartalsdranker, og så var det rigtig galt, ellers var han en god fader. Han døde 24.2.1885 af drikkældighed. Men jordemoderen giftede sig igen den 24.2.1885. Manden hed Peder Christensen, født 21.5.1846 i Nr. Vium. Det var en opofrende gerning at være jordemoder. Ofte blev hun hentet i stiv vogn og skulle køre langt i al slags vejr. Jordemoderhjemmet var fattigt. Landbruget gav ikke ret meget. Hun fik som regel en daler for at assistere ved en fødsel, og hun måtte ofte vente i flere døgn. Kom det højt kunne hun hos en gårdmand få 6 kr. Hos en ung pige kun 1 krone. Stedfaderen (til Karen Larsen) var også drikkældig. Hans svirede sammen med ligesindede mænd. Var en rigtig jordemodermand, der lod kone og børn om arbejdet. Karen passede for det meste hjemmet fra hun var 12 år-----.

Via moderen, Mette Tarbensdatter, var Karen Marie Klegod-Kamp af Tarbensenslægten på Holmsland Klit. Mette Tarbensens var datter af mine (Magne Juhls) aner nr. 46 og 47, Torben/Tarben Pedersen og Maren Jacobsdatter, og således kusine til oldemor, Mette Jensen gift med smed Christen Hansen Pedersen i Dyreby, Henne sogn, der havde været gift med en jordemoderdatter i første ægteskab (datter af jordemoder Vestphal på Fanø).

### **230, Solveig Sandfeld Pedersen.**

V. Nørlund Christensen "Videbækbogen" side 144: Siden forgængereren, Karoline Marie Gamborg (nr. 198) døde i 1967 har jordemoder Solveig Sandfeld Pedersen, født 1933, haft sit virke i distriktet.

### **231, Anne Jepsdatter.**

V. Nørlund Christensen "Vorgodbogen" side 136: Der var et par kvinder i sognet, der kaldtes jordemoder. Således benævnes Anne Jepsdatter i Herreborg 1719 og 1725. (Der er ikke oplysninger om nogen uddannelse).

### **232, Maren Jørgensdatter.**

V. Nørlund Christensen "Vorgodbogen" side 136: Der var et par kvinder i sognet, der kaldtes jordemoder. Således benævnes Maren Jørgensdatter i Vorgod by i 1720 og flere gange. (Der er ikke oplysninger om nogen uddannelse).

### **233, Marie Kirstine Bjerg.**

V. Nørlund Christensen "Vorgodbogen" side 522: Marie Kirstine Bjerg, født i Ringkøbing 1742, datter af glarmester Mads Justesen og Else Jochumsdatter Købke, der var degnedatter fra Vorgod. Hun blev gift med Christen Mogensen i Abildtrup i Vorgod, og hun var en dygtig og energisk kvinde, der kendte til lægemidler og blev brugt som jordemoder.

(Der er ikke oplysninger om nogen uddannelse.)

### **Nr 234, Ana Marie Kirstine Pedersen gift Iversen.**

Da.Jo.III117: Iversen, Fru Ane Maria Kirstine født Pedersen, Distriktsjordemoder i Sdr. Omme. Født 10.7.1870 i Lille Nørlund, Ikast Sogn; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 30.8.1899; Distriktsjordemoder i Sædding, Ringkøbing Amt 1.10.1899-15.11.1903; i Sdr. Omme siden 15.11.1903; har i de 35 Aar assisteret ved ca. 3000 Fødsler. Adresse: Sdr. Omme St.

Der er billede af hende i bogen.

Eksamensprotokollen: Eksamen 30.8.1899 nr. 3: Ane Maria Kirstine Iversen født Pedersen, gift med møller, Vejle Amt. Hun fik første karakter.

### **Nr. 235: Agathe Hansdatter Holm**

Folketælling 1834, Ulfborg (opslag 16): Nr. 61, Jordemoderhuus Søren Jepsen Holm, 50 år, gift, huusmand, dagleier.

Agate Hansdatter, 46 år, gift, hans Kone, Jordemoder.

Christensen Sørensen, 20 år, ugift (noget ulæseligt) deres børn.

Else Sørensdatter, 25 år ugift, deres børn.

Ved folketællingen 1840 læses mandens navn som Søren Jessen Holm, de er da 56 og 52 år, og i hjemmet er en gift datter med sin søn.

Ulfborg kirkebog (opslag 133), død 31.8.1840, Agathe Hansdatter Holm, Jordemoder i Jordemoderhuset, 52 år.

Hun efterfulgtes af Mette Kirstine Lauridsdatter gift Christensen, se under nummer 234. Senere nævnes en Mette Lene gift med Jens Graversen. Formentlig nummer 130.

I Råsted kirkebog (opslag 10) nævnes ved dødfødsel 2.11.1826 på Stenumgaard, at jordemoder Agatha Holm anmeldte, at Fødselen ?? efter at Fosteret allerede var dødt i Følge af en kraftig Moderen i Forvejen fremkommet?

Tilsvarende ved dødfødsel i Råsted 10.7.1828 var Agathe Holm jordemoder.

### **Nr. 236: Inger Marie Billering/Madam Billering**

Ifølge Lokalhistorisk Årsskrift 2009, Egnshistorisk Studiecenter Ulfborg-Vemb side 88 skulle en madam Billering have været den første jordemoder i Ulfborg.

Hun er ikke fundet som eksamineret.

Ved folketællingen i Ulfborg 1801 (opslag 7): Inger Marie Billering, 48 år, givt 1. Gang Jordemoder (mandens navn ikke nævnt) og datter Antonette Billering, 10 år (datterens dåb og konfirmation er ikke fundet i Ulfborg kirkebog.

Ulfborg kirkebog (opslag 61): Død 19.8.1818 Inger Marie Billering, Gjardemoder, 58 Aar, Hun er ikke fundet ved folketælling 1787 i Ulfborg, og den er meget svær at læse.

Senere jordemødre i Ulfborg, se under nr. 235, 236 og 73 samt 210 i Husby, som også må dække Ulfborg.

Alfred Kaa "Staby Sogn" side 381: Ved en vanskelig fødsel i 1824 var Marie Billering fra Ulfborg jordemoder, men ifølge kirkebogen var hun jo død i 1818??

Der må stå noget om dødfødte børn i kirkebogen i Staby i en periode før 1824, idet Kaa må have haft det som kilde til beskrivelse af fødsler på Sønder Siig, matrikel nr. 50.

Jordemoder Anne Toft nævnes herunder.

Alfred Kaa "Ulfborg I" side 151: I 1791 fik Ulfborg sin første autoriserede jordemoder, idet Marie Billering af Ringkøbing med attest fra stiftsfysikus, for hvem hun havde vist sin duellighed, blev ansat som jordemoder for Ulfborg, Torsted, Råsted, Vem, Gørding og Staby sogne, hvor beboerne havde pligt til at skaffe hende husveje med have og græsning til en ko (note 30: Tgb. 1792 10. 11.31). Hun skal også have betaling af enhver i disse sogne, selv om de søger en anden jordemoder. Det fastsattes, at hun skulle have bopæl i Ulfborg sogn. Hun boede ved Ulfborg kirke, men senere flyttede jordemoderen til et hus ved Nyholm og derfra til stationsbyen. Det er vist Marie Billering, som har givet navn til ejendommen Billering ved Ulfborg kirke; ejendommen har nok noget af den jord, som oprindeligt blev udlagt til jordemoderhuset; men om huset lå på ejendommens plads, er ikke sikkert.

Side 110 i Alfred Kaa "Ulfborg II" skriver han: Billering (figur 34 side 179) nyder den ære at være opnævnt efter egnens første autoriserede jordemoder, Marie Billering, der blev ansat 1792, ikke som der stod i I del 1791. Huset, hun fik at bo i, lå dog vist ikke hvor der nuværende ejendom ligger.

Side 205 i samme: Da byen Ulfborg begyndte at vokse til måtte også jordemoderen flyttes hertil fra det lille idylliske hus ved landevejen ved Vejlstrop kro.

### **Nr. 237, Anne Toft.**

Alfred Kaa "Staby Sogn" side 381: Søren Chr. Lauridsen på Sønder Siig, matrikel 50, blev gift året efter, at hans hustru Anne Marie Hovnisdatter i 1798 døde i barselsseng, nu med Anne Maries søster, Kirsten Hovnisdatter, der overlevede 4 svære fødsler, hvor børnene alle døde i fødselen. Om den tredje fødsel skriver jordemoderen Anne Toft, at fødselstiden var rigtig nok, slutningen af 40. Uge. Fødselen gik også naturligt til, men med stor besværlighed formedelst den indvendige benbygningens snævre dannelse, så at ingen liv var at kende eller kunne skaffes enten ved bad eller de midler, som i skriften er anført (hvor er det fundet? Det synes ikke umiddelbart at være i kirkebogen). Al flid var forgæves. Den sidste fødsel i 1824 var lige så vanskelig. Da var Marie Billering i Ulfborg jordemoder (?? Inger Marie Billering døde i 1818, se under nr. 236). Resultatet var det samme. Efterfølgerne på gården fik 5 dødfødte børn, den sidste i 1837.

Er denne Anne Toft den samme som nr. 193, der i 1794 nævnes i Holstebro. Tidsmæssigt kan det godt passe.

### **Nr. 238, Kirsten Kirkebye**

Råsted kirkebog (opslag 6) dødfødsel 5.2.1826: Faderen anmeldte at Kirsten Kirkebye en Kone fra Idom havde været tilstæde som Gjardemoder, at Fosteret var Fuldkommen men havde været dødt et par Dage før Fødselen, hvorfor ingen Midler anvendtes for at bringe det til Live.



**Nr. 239, Kristine Sørensen født Lauritzen**

Se nummer 116 under Thisted amt. Hun fik eksamen 27.5.1893 og var da gift med købmand Sørensen, Flovlev, Thisted amt.

Ifølge Heibergs protokol (B149,49) side 43 ansattes 1. August som 2.

Distriktsjordemoder i Viborg Kristina Sørensen født Lauritzen gift med maskinstrikker J. E. Sørensen, 3 børn. Hun havde været ansat i Holstebro fra 1.11.1894 – maj 1895 og i Hjern fra august 1893 til november 94. November 1902 flyttede hun fra Viborg til Lanstinge??

**Nr 240, Johanne Marie Gyldenhegn født Pedersen.**

Da.Jo. III68: Gyldenhegn, Fru Johanne Marie født Pedersen; Distriktsjordemoder paa Anholt. Født 12.1.1880 i Hillerslev, Thy; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1.9.1909; Distriktsjordemoder i Thisted Amt 1909-1921, i Sandvad 1921-1923, i Bramminge 1923-24, i Sdr. Felding 1924-1930 og paa Anholt siden 12.9.1930. Adresse: Anholt Havn.

Der er foto af hende i bogen.

Se også nr. 143 i Thisted amt.

**Nr. 241, Maren Christine Sørensen Jensen gift Hald.**

Da.Jo.III68: Hald, Fru Maren Christine Sørensen født Jensen; Distriktsjordemoder i Ryomgaard. Født 6.4.1874 i Smidie pr. Bælum; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1901; privat praktiserende Jordemoder i Balling pr. Skive 1901-1902; privat praktiserende Jordemoder i Lemvig 1902-1914; Distriktsjordemoder i Ryomgaard siden 1914. Adresse: Ryomgaard.

Der er foto af hende i bogen.

Eksamensprotokollen: Eksamen 26.8.1901 nr. 7 Marie Kristine Sørensen Hald født Jensen, gift med smed, Viborg amt. Hun fik præmie og første karakter. Se også nr. 101 i Viborg amt.

**242, Maren Borch.**

Torsten Sørensen ”Træk af jordemodervæsenets udvikling i provinsen indtil 1850” side 383: En af de jordemødre, der blev oplært af Fridsch i Ribe, var enken Maren Borck, som blev ansat i Sdr. Omme og Hoven sogne, efter at Fridsch den 6.12.1799 havde bevidnet, at hun ”ved nogen øvelse vil blive en duelig Gjordemoder”. Udgifterne til hendes oplæring var blevet afholdt af de to nævnte sogne, der også bekostede en jordemoderstol. Hun passede sit distrikt i en menneskealder.

**243, Ulla Frank.**

Arkiv dk: Vildbjerg lokalhistoriske arkiv, A122. Arkivalier for jordemoder Ulla Frank, Vildbjerg, dateret 1973.

**244. Jacobine Kastrup født Vogelius**

B118-53 side 110 om Laastrup jordemoderdistrikt i Viborg Amt: Jacobine Kastrup født Vogelius, hidtilværende distriktsjordemoder i S. Omme, ansat i distriktet (i Laastrup) 1.2.1897. Entlediget 15.11.98.

#### **245, Jensine Christine Jensen gift Gamborg.**

Eksamen 11.8.1910: Jensen, Jensine Kirstine, ugift, Aarhus Amt. Hun fik første karakter. Tidsskr.Jo. 1926 side 327: Dødsfald i Ringkøbing Amt: Den 29. September 1926 døde Distriktsjordemoder Fru Jensine Gamborg, Lem St., og blev begravet den 3. Oktober Foreningen sendte en signeret Krans til hendes Baar. Fru Gamborg var i sin bedste Alder, godt 40 Aar, men har været en Del hjemsøgt af Sygdom i den Tid, hun har virket som Jordemoder. Hendes sidste Sygdom begyndte i Januar d. A. med Sukkersyge, som senere gik over til Tuberkulose, der fik Døden til Følge. Hun var en afholdt Jordemoder i sin Virkekreds.

Ære være hendes Minde. M. Amstrup.

Side 359 i samme tidsskrift er tak fra familien.

Sønder Lem kirkebog: Død 29.9.1926 i Højmark, Sønder Lem, Bølling Herred Jensine Kirstine Jensen. Distriktsjordemoder gift med efterlevende Husmand og Bilejer, Peder Andersen Gamborg af Højmark, hvor deres sidste fælles Bopæl var. Afdøde var Datter af Karetmager Niels Christian Jensen og Hustru Maren Pedersen af Bording Sogn, Hammerum Herred, hvor hun blev født den 12. Januar 1885, 41 Aar.

Hendes efterfølger som distriktsjordemoder i Sdr. Lem, Karoline Marie Hansen, se nr. 198. Det ses af mandens død og begravelse (Sdr. Lem kirkebog opslag 256): Død 28.1.1953 på Centralsygehuset i Herning, Peder Andersen Gamborg, vognmand af Videbæk. Født i Nørre Rind Sogn 19.3.1883, søn af indsidder Chresten Andersen og hustru Ane Andersdatter. Gift 1. Gang med Jensine Jensen, der døde 1926 i Sdr. Lem. Gift 2. Gang med efterlevende distriktsjordemoder Karoline Marie Hansen, Videbæk By, 69 år.

#### **246, Birthe Kirstine Nielsen født Jensen Vestergaard**

Tidsskr. Jo. 1926 side 40: Ringkøbing Amtsraad har fra den 1. Januar 1927 at regne beskikket Jordemoder Birthe Kirstine Nielsen, født Jensen Vestergaard, af O. Feldborg, til at være Distriktsjordemoder i Grove Distrikt. (Herning Folkeblad).

Tidsskr. Jo. 1940 side 21: En kreds af beboere i Feldborg købte for en del år siden den afdøde entreprenør Thomas Hansen, Over Feldborg, tilhørende husejendom i Over Feldborg til bolig for distriktsjordemoderen. Den nuværende jordemoder, Fru Nielsen, har nu ønsket at få sin egen bolig og har derfor købt handelsmand Charles Agerskovs villa beliggende ved brugsforeningen "Fremad" for 7.500 kr. Amtet har nu givet tilladelse til flytningen og godkendt den købte ejendom til jordemoderbolig. (Skive Folkeblad, Skive den 29.12.1939).

#### **247, Jensen, Astrid Agnethe Nørrevej født**

Tidsskr. Jo. 1938 side 94: Ny distriktsjordemoder i Aadum. Amtsrådet har fra 1. Marts beskikket distriktsjordemoder fru Astrid Agnethe Nørrevej født Jensen, Nordby på Samsø, til at være distriktsjordemoder i Aadum distrikt. (Ringkøbing Amts Dagblad, Ringkøbing).

Tidsskr. Jo. 1940 side 36: Ny distriktsjordemoder i Astrup. Amtsrådet har fra 1.1.1940 beskikket distriktsjordemoder Fru Astrid Agnethe Nørrevej, Hoven, til at være distriktsjordemoder i Borris-Sædding distrikt med bopæl i Astrup (Ringkøbing Amts Dagblad, Ringkøbing, 28.11.1939).

### **248, Olga Kirstine Olesen**

Tidsskr. Jo. 1931 side 13: Dødsfald. Jordemoder Frøken Olga Olesen, Hering, er afgået ved døden, kun 30 år gammel. Frøken Olesen har boet i Herning i 6 år og har vundet sig mange venner. Begravelsen foregik den 15. December på Herning kirkegård, ca 200 mennesker var til stede, hvoraf de fleste var kvinder, for at vise deres jordemoder den sidste ære. F-----.

Herning kirkebog (opslag 125): Død 11.12.1930 i Sunds, begravet i Herning 15.12. Olga Kirstine Olesen. Ugift jordemoder, Bryggergade 9, Herning, født i Nr. Vium 23. April 1900. D.a. skrædder Ole Mathias Olesen og hustru Abelone Marie Pedersen af Sunds.

### **249, Melkorsen, Fru**

Tidsskr.Jo. 1932 side 167: Efter at det var blevet oplyst, at en af vore kolleger, Fru Melkorsen, Harboør, i al stilhed havde haft 25 års jubilæum, blev vi ved mødet den 6.5.1932 i Ringkøbing amts jordemoderforening enige om at overraske hende med en krystalvase som gave fra foreningen, og da fru melkorsen bevæget takkede for den, så måtte vi sande det gamle or: sent er bedre end aldrig.

Hun er ikke fundet under eksamen 1904-1907. Må have skiftet efternavn siden.

### **250, Munk, Fru**

Tidsskr. Jo. 1935 side 171: Distriktsjordemoder Fru Munk, Naur og distriktsjordemoder Fru Nielsen Felborg (nr. 246) er ikke opført på medlemslisten fra Ringkøbing Amt for 15. Maj, hvorfor man bedes selv tilføje disse navne. M.Th.

### **251, Mikkelsen, Hansine Margrethe Dorthea**

Tidsskr. Jo. 1936 side 145: Amtsrådet har fra 1. Juni d.a. beskikket jordemoder Fru Hansine Margrethe Dorthea Mikkelsen, Løgstør, til at være distriktsjordemoder i Sevel Distrikt. Ringkøbing Amts Avis, Ringkøbing.

Side 161 i samme tidsskr.: Hun havde fået anden ansættelse, så om afløseren se nr. 252.

### **252, Nissen, Kristiane Marie**

Tidsskr. Jo. 1936 side 161: Amtsrådet har fra 1. Juli beskikket reservejordemoder i Frederiksborg amt, Kristiane Marie Nissen, Hillerød, til at være distriktsjordemoder i Sevel distrikt, efter at den tidligere beskikkede har fået anden ansættelse. "Holstebro Soc.demokrat".

Den tidligere var nr. 251.

### **253, Knudsdatter, Kiesten**

Haderup kirkebog (opslag 115) om dødfødte børn. I 1824 nævnes ueksamineret jordemoder Kiesten Knudsdatter i Over Feldborg.

### **254, Hedegaard, Inger Pedersdatter**

I Haderup kirkebog (opslag 115) om dødfødte børn. I 1823 nævnes ueksamineret jordemoder Inger Pedersdatter Hedegaard.

Det er svært at se, om navnet er Hedegaard, eller om hun kommer derfra.

### **255, Jensen, Loise Kirstine**

Skive Kommunes Historie 1880 til 1940 bind 2 side 168: Skomager og jordemodermand Peder Anton Pedersen var fyrmester i kirken i Estvad til 1912.

Hun er primært registreret som nr. 98 i Thisted, da eksamensprotokollen ved eksamen har Lucie (eller Loise??) Kirstine Jensen født Jensen gift med fisker J, Helliis, Thisted Amt. Folketælling Estvad 1901 (opslag 118):

Peder Anton Pedersen, født 5.8.1871, skomager, kom til sognet i 1893 fra Sevel.

Loise K. Jensen, født 2.1.1856 i Gimsing, Jordemoder, kom 1892 til sognet fra Sevel.

Desuden 4 børn, hvoraf de første 3 hedder Jensen til efternavn og er født i Sevel sogn.

Den sidste, en søn, er født 16.11.1895 i Estvad sogn og hedder Pedersen.

Folketælling Estvad 1911 (opslag 16):

Peder Anton Pedersen, født 5.8.1871 i Sevel, husfader

Loise Kirsten Jensen, født 2.1.1856 i Gimsing, husmoder.

Estvad kirkebog (opslag 94): Gift 18.10.1895, ungkarl og skomager Peder Anton Pedersen af Estvad By---født 5.8.1871--- og enke og jordemoder Louise Kirstine Jensen af Estvad by og sogn født i Gimsing sogn 2.1.1856. Datter af nu afdøde Jens Pedersen og efterlevende hustru Else Marie Christensdatter, Gimsing. Enke efter sømand Christen Jensen Tommerup, død 22.12.1894 ved "Stanlays" forlis på Jyllands Vestkyst.

Estvad kirkebog (opslag 94), død 18.10.1926 Kisum Hede, Estvad sogn Louise Kirstine Petersen født Jensen. Gift pens. Distriktsjordemoder født i Gimsing 2.1.1856----. Gift første gang med fisker Kristen Jensen Tommerup og anden gang med skomager Peter Anton Petersen. Sidste fælles bopæl Kissum Hede. 70 år.

### **256, Johanne Erichsdatter**

Rind kirkebog (opslag 162): Aar 1813 den 27. Novbr gav ?examineret Gjardemoder Johanne Erichsdatter følgende mundtlige Anmeldelse om et dødfødt Barn-----.

Noget tyder på, at der skal stå examineret, men i så fald hvor? Er ikke nærmere undersøgt.

### **257, Inger Heiselberg**

Gjellerup kirkebog (opslag 52): Den examinerede jordemoder Inger Heiselberg har for mig andraget følgende 1812 d. 7de juny blev jeg hentet---til dødfødsel---med ført Pen, Inger Heiselberg.

### **Ægteskabelig stand**

Af de 197, der er nævnt i eksamensprotokollen (der er både 3A og 3B, 19A og 19B, 39A og 39B, 114 og 114B samt 181A og 181B) er den ægteskabelige stand således:

Gift: 163

Ugift: 22 (nr.12+39+134+139+142+143+149+152+155+ 165+166  
+169+170+171+172+173+176+182+188+189+191+192)

Enker: 10 (nr.14+103+135+137+147+151+164+177+186+190)  
Skilt: 1 (nr. 7)  
Separeret: 1 (nr. 178)

Af de 22 ugifte er 20 eksaminerede fra 1890 og senere. De øvrige 2 i henholdsvis 1818 og 1839.

Af de 10 enker er 8 eksamineret fra 1894 og senere, medens de to første blev det i 1819 og 1879. Så før 1894 har man næppe i væsentlig grad fra Ringkøbing Amt hjulpet enker til en uddannelse til selvforsørgelse som jordemoder.

### **Eksamenskarakterer**

Karakterer blev givet fra 1844, og af de 145, der blev eksamineret fra 1844 var fordelingen:

Første karakter: 117, heraf fik 3 præmie (nr.59 + 87 + 125)

Anden karakter: 28 (nr. 52+56+57+61+62+72+75+83+85+97+101+115+124+126+  
127+128+129+130+132+133+134+135+138+148+157+  
164+185+190)

Ingen karakter: 1 (nr. 65, Nielsine Caroline Schønnemann, der måtte blive længere tid på skolen).

Det er påfaldende, hvor mange "anden karakter", der blev givet i tidsrummet 1890-1895 (nr. 124-135) altså 11 af de 28.

### **Præmierne:**

Nr. 59 i 1855, fik præmie for flid og konduite.

Nr. 87 i 1871, fik professor Levys præmiekasse, der beskrives under hende (fru Vollesen).

Nr. 125 i 1890, fik administrationens præmie. Der står i Da.Jo. præmiekasse.

### **Andet om de nævnte jordemødre eller andre. Også om de enkelte distrikter.**

Nr. 39B var først uddannet i Ribe ved stiftsfysikus Randrup.

Side 36 i "Dørken, Havbo, Mulvadslægten, 1978" er omtale af Sofie Dothea Hansen født i Staby Skole 4.3.1884. Der står, at hun er sygeplejerske, uddannet jordemoder på Rigshospitalet, København. Hun blev smittet med tuberkulose på Riisskov Hospital og kom hjem med sin sygdom. Flere søskende blev smittet. Hun døde ugift, Østerbjerg 22, Lemvig 27.4.1910, 26 år gammel.

Hun er ikke fundet i jordemodereksaminationsprotokollen og har formentlig kun været sygeplejerske og ikke også jordemoder som 26-årig. Lemvig kirkebog har ved begravelsen (opslag 184) Sofie Dorthea Hansen, ugift sygepl., født i Staby, 26 Aar.

I bogen "Råsted sogn 1600-1900" af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund nævnes side 71, at herredsfoged Fuglsang i 1796 måtte udpante ikke betalte jordemoderpenge. I samme bog omtales jordemoder Else Kirstine Høgsberg født Jensen, se under nummer 77.

I Vejle Amts Aarbøger 1920 side 63—er artikel med titlen "Noget mere om C.A.Thyregod og hans fædrene slægt", hvor noget sker i Ulfborg (side 63), hvor Thyregods bedstefar, Niels Pedersen var født i gården Neder Høgsbjerg og under navnet Niels Høvsbjerg blev gift og bosat i gården Katborg i samme sogn.---Anders Katborg--- der var så fattigt på Katborg, at de ikke kunne evne at hente jordemoder, når konen skulle gøre barsel, men hjalp sig med Peder Katborgs gamle moder fra Katborg---.  
Er det omtalt af Alfred Kaa??

Alfred Kaa "Staby sogn" side 381 jordemoder Anne Toft og Marie Billering. Samme bog side 301: I 1844-45 forlanger stænderdeputeret Ole Kirk jordemoderhuset synet. Jordemoderhuset synes ellers ikke nævnt i bogen. Måske har jeg overset eventuelle notater. Side 233: Navnet Katborg og navnet Tekla. Se ovenfor om C.A. Thyregods aner.

I uddrag af Ringkjøbing Amtsrads forhandlinger 1935 er side XV (efter marts 1935) en **oversigt over jordemoderdistrikter i amtet** med lønninger. Side XVII er oversigt over pension til afskedigede jordemødre, hvor 9 er nævnt ved navn. Der er tale om nr. 106, 118, 127, 125, 126, 132 samt måske 181B?? Sidstnævnte er Kathrine Madsen, Borris, A.T. 1929 Nr 232 med pension på kr. 550. Desuden: Kirsten Jensen, Lyne, A.T. 1930 Nr 66 med pension på kr. 550. Det kan være nr. 104 eller 114. Samt: Marie Dam, Møborg, A.T. 1927 Nr. 368 med pension på 600 kr.

Tidsskr. Jo. 1937 side 364+1: Bestillingen som distriktsjordemoder **i Aadum Distrikt** omfattende **Aadum og Hoven Sogne** er ledig. Foruden fri bolig i Aadum sogn tillægges der jordemoderen i årlig lønning 700 kr.---- ansøgning inden 5.5.1938.

Tidskr. Jo. 1930 side 12: **Beskrivelse af Borbjerg distrikt.** Bestillingen som distriktsjordemoder i Borbjerg og Ryde sogne er ledig. Foruden fri bolig tilkommer der distriktsjordemoderen i årlig lønning 700 kr med alderstillæg 100 kr hvert år indtil 1000 kr. Jordemoderen er pligtig til at finde sig i eventuelle forandringer vedrørende distriktets omfang og boligforholdet. Ansøgning---- inden den 1.2.1930. Ringkjøbing Amt den 19.12.1929, Hunborg. Tidsskr.Jo. 1930 side 40: Fru Pedersen forlader sognet (nr. 125?).

### **Boligforhold i Feldborg**

Se under nr.246, Birthe Nielsen.

### **Gjellerup distrikt med bopæl i Hammerum.**

Tidsskr. Jo. 1936 side 76+1: Bestillingen som distriktsjordemoder i Gjellerup distrikt med bopæl i Hammerum By er ledig. Foruden boliggodtgørelse f.t. 500 kr. årlig tillægges der jordemoderen i årlig lønning 700 kr stigende med 100 kr hvert 3. År indtil 1000 kr.---ansøgning inden 26.3.d.a. (Maren C. Christensen blev ansat fra 1.7.1936).

**Holmsland og Holmslands Klit samt Ørre distrikter:** Tidsskr.Jo. 1930 side 170: Fra indenrigsministeriet har Ringkøbing Amtsråd fået besked om at der itidsrummet 1.4.1930 til 31.3.1935 årligt ydes et tilskud på 400 af statskassen til distriktsjordemødrene i Holmsland og Holmslands Klit distrikter samt Ørre distrikt.

Tidsskr. Jo. 1937 side 216+1: Stillingen som distriktsjordemoder i **Ikast Distrikt** bliver ledig fra 1. Oktober d.a. at regne. Distriktet omfatter Ikast sogn. Foruden boliggodtgørelse---ansøgninger inden 28.8.d.a. (Nr. 206 blev afløst af Augusta Pedersen fra Snejbjerg (nr. 161)).

Tidsskr.Jo. 1926 side 332: Oplysninger om **Lem Distriktsjordemoderembede:** 60 – 70 fødsler årligt de sidste 5 år. Der er ikke nogen bolig. Der ydes 500 kr i årlig boligydelse, og det bliver vanskeligt at få bolig der. Boligens afstand fra nærmeste jernbanestation er 3- 4 km. Jordemoderboligen ligger i Højmark, og den er solgt. Den afdøde distriktsjordemoder havde selv købt hus der, men der kan jo nok fås bolig ved Lem St. Den afdøde var Jensine Jensen gift Gamborg (nr. 245 ) og hun blev afløst af nr. 198, der giftede sig med enkemanden  
I uddrag af Ringkjøbing Amtsrads forhandlinger 1936 nævnes februar 1935, at der var udbetalt distriktsjordemoder Birthe Nielsen, O. Feldborg, et tilskud på 30 kr. til dækning af udgifter ved rejse til Repetitionskursus i København.  
På samme side nævnes, at amtsrådet har afhændet **Nr. Nissum jordemoderbolig.** Side XV i samme er oversigt over udgifter til jordemodervæsenet i de forskellige distrikter. Og side XVII er oversigt over pensioner til afskedigede jordemødre. Sammenlignet med året før, må formodes, at nr. 106, må være død i mellemtiden.

Tidsskr. Jo. 1927 side 214: ledigt embede. Oplysning om **Ramme distriktsjordemoderembede:** Ca 50 fødsler om året de sidste 5 år. Ny bolig med elektrisk lys og telefon men ikke badeværelse. Der er have, og boligen ligger i stationsbyen. Den tidligere distriktsjordemoder vedbliver ikke at praktisere (hun døde, se nr. 128).

Tidsskr. Jo. 1936 side 112+1: Bestillingen som distriktsjordemoder i Sevel distrikt er ledig. Foruden fri bolig tillægges der distriktsjordemoderen i lønning 700 kr stigende hvert 3. År med 100 kr indtil 1000 kr.----ansøgn inden 6.5.da. (Hansine Margrethe Dorthea Mikkelsen fra Løgstør blev ansat.

Tidsskr. Jo. 1927 side 24: ledigt Embede. Oplysning om **Ulfborg Distriktsjordemoderembede** i Ringkøbing Amt: Ca 60 fødsler årligt de sidste 5 år. Gammel bolig med indlagt elektrisk lys og telefon men ikke badeværelse. Der er have og

boligen er beliggende i stationsbyen. Den tidligere distriktsjordemoder vedbliver ikke med at praktisere (Mette Lauridsen var død 29.11.1926).

Samme kilde 1927 side 226: I amtsrådets møde i lørdags oplæste amtmanden et uddrag af en indstilling, han havde modtaget fra amtslæge Bendix Poulsen angående en nyordning med hensyn til amtets jordemoderdistrikter. Der findes i amtet **44 distrikter**, hvor der gennemsnitligt fødes ca. 50 til godt 100 børn om året. De jordemødre, som har det største antal fødsler, mener derfor, at der er grundlag for en omlægning af distrikterne, således at de kommer til at omfatte større områder end nu, hvilket godt kan forsvares, når henses til de bedre befordringsmidler, man har nu i forhold til ældre tider. Han mener, at man kan forsvare efterhånden at nedlægge 12 af de 44 distrikter, og da hver distriktsjordemoder gennemsnitligt koster det offentlige ca. 2.00 kr, er der jo tale om ret store besparelser, og de jordemødre, som bliver tilbage, vil få bedre udnyttelse af deres arbejdskraft og en bedre indtægt.

Amtslægen mener, man bør tage denne sag op til overvejelse, idet han dog vil forudskikke, at der ikke er tale om at afskedige nogen jordemoder, før hendes tid er udløbet.

Det vedtoges at henvise sagen til et udvalg bestående af jordemoderudvalget, formanden, Sjørvad og Kjærgaard, samt Rasmussen-Byskov, Andr. Christiansen og J. Nederby. (Ringkøbing Amt).

### **Omlægning af jordemoderdistrikterne**

Tidsskr. Jo. 1941 side 198-199: Omlægning af jordemoderdistrikter i Ringkøbing Amt. Bl.a. omlægning på Holmslands Klit! (Er kopieret men ikke afskrevet).

## **Oplysninger fra ansøgninger om optagelse på jordemoderskolen**

### **Ansøgninger til påske 1837:**

Ane Cathrine Christensdatter, skrædder Peder Højland Friises Hustru i Hygom, 33 år. Hun synes ikke at være optaget.

Til michaelis 1837:

Karen Andersdatter af Lundbye, forrige Møller af froek Mølle Schous hustru 24 år, har 2 børn. Formedelst mandens drukkenskab. Veirum kirke: Karen Andersdatter født 4.6.1812, datter af Anders Pedersen og hustru Maren Jensdatter. Hun synes ikke at være blevet optaget på skolen.

Severine Christine Sørens datter af Klinkbyhuus, Hove sogn ved Lemvig. 24 år, tjenende hos jordemoder Erasmie Kallund i Klinkbyhuus (se nr. 18). Hun synes ikke at være optaget på skolen.

### **Ansøgninger i**

Fra nr. 179-193, i alt 15. Nr. 182 + 183 optaget. Fik nr. 183 eksamen?

Nogle synes ikke umiddelbart at bo i Ringkøbing amt (nr. 179+190)? Lyhne er i Ringkøbing amt.



- 179, Løgstør, Caroline Frederikke Evers fød Christensen, 29, Evers, Snedkermester. Hun har født, men kan ikke skrive.
- 180, Gadehus, Humlum pr. Struer, Mette Kristine Jensen fød Andersen, 22, Jacob Peter Jensen, Huusmand.
- 181, Nørre Lemb pr. Lemvig, Caroline Bruunsgaard fød Andreasen, 35, Enke efter Niels Jensen Bruunsgaard.
- 182, Lomborg Sogn, Skodborg Herred, Barbara Kirk Pedersen fød Christensen, 25, Henning Pedersen, Huusmand. Hun var hjemsendt året før, hvor hun var frugtsommelig. Tilføjet X for optaget og teksten afgang fra Amtet 6/6.
- 183, Madum, Ane Marie Else Christine Gravesen, 23, Peder Gravesen, Huusmand.
- 184, Houen pr. Tarm, Anne Kirstine Jensen fød Christensen, 25, Niels Christian Vilhelm Jensen, Huusm.
- 185, Lyhne pr. Varde, Ingeborg Simonsen fød Christensen, 29, Jacob Jørgensen Simonsen.
- 186, Thim, Laugette Jensen fød Sandahl, 25, Lars Jensen, Arbm.
- 187, Lyne, Maren Cathrine Christensen fød Pedersen, 26, Jens Chr. Christensen.
- 188, Visgaardshuus, Varnum Sogn, Kirsten Marie Jacobsen fød Poulsen, 25, Peder Christian Jacobsen, Huusmand.
- 189, Lemb, Frederikke Karoline Warret fød Niemann, 28, Robert Warret, ---hun har født men kan ikke skrive.
- 190, Aarhus, Kirstine Madsen fød Pedersen, 20, Christen Madsen.
- 191, Holstebro, Dorthea Poulsen fød Andersen, 25, Jens Christian Poulsen, Dagleier.
- 192, Ringkjøbing, Gravesine Madsen, 28, Christian Madsen, Murer.
- 193, Ringkjøbing, Johanne Marie Nielsen fød Poulsen, 26, Gregers Thomas Nielsen, Skrædder.

### **Ansøgninger i 1870**

- Ansøgningerne fra Ringkøbing amt er med numrene 178 til og med 188:
- 178/1, Breining v. Ringkøbing, Ida Malene Madsen fød Lauridsen, 19.9.42, 27, Niels Madsen, Huusfæster. Hun var antaget både forår og efterår 1868, men var frugtsommelig. Der er tilføjet: Møder ikke, er frugtsommelig.
- 179/2, Ringkøbing, Christine Marie Korsgaard, 22, A.K.Korsgaard, Snedkermester. Antaget f. A men afgik som frugtsommelig d 31. Aug.(Hun fik eksameni 1871, se nr. 86)
- 180/3, Staby, Nielsine Andrea Vollesen fød Hansen, 25, John Christian Vollesen, Skomager. Er en god og hæderlig kone med takkeligt Væsen og god Opdragelse. (Hun fik eksamen 1871, se nr. 87).
- 181/4, Nørre Lem, Ane Cecilie Jensen fød Johansen, 21, Poul Jensen, Indsidder.
- 182/5, Thim Sogn, Laugette Jensen, 28, Laurs Jensen, Tømmermand. (Hun fik eksamen i 1871, se nr. 88).
- 183/6, St. Høiland, Hou Sogn, Graversine Nielsen, 24, ugift.
- 184/7, Faster Sogn, Marie Caroline Mikkelsen fød Skram, 34, Laurids Peder Mikkelsen. De har to børn og kun et lille sted. Præsten i Borris skriver, at Marie Caroline Skram den 10.2.1864 blev ført til tilgang i Faster sogn fra Skjærbæk, den 9.4.samme år blev hun ægteviet, 27 år gammel, til ung ungarl Laurids Peder Mikkelsen af Faster sogn. De har 3 børn.

Der er en lang udtalelse fra Ringkøbing Amt: Betydelig trang. Stillinger har ikke kunnet besættes----- (Bad om at få 4 indstillet, men 3 fik eksamen).

185 P.t. i Ferring pr. Lemvig, Maren Jensen Kirkeby, 29, ugift.

186, Gjørding pr. Holstebro, Anne Skallebæk Poulsen, 25. Hun blev optaget forrige år men kunne ikke møde, var frugtsommelig.

187, Gimsing Sogn, Margrethe Laussen fød Petersen, 23, Peder Lausen, Husmand.

188, Holstebro, Johanne Marie Repsholdt, meget over 32 (år), Conrad Emil Repsholdt, Dagleier. (skrevet på en lap papir stilet til kongen, bønsskrift om dispensation fra alder.

#### **Ansøgninger i 1884**

I mappen er noteret "Fysici Erklæring findes ikke vedlagt." Der er et brev fra amtshuset i Ringkøbing dateret 30.Mai 1884, hvori står:

Ved at fremsende hoslagte 8 Andragender om Optagelse som Elever paa den Kongelige Fødsels – og Pleiestiftelse, skulde jeg med Bemærkning, at der for Tiden kun findes 1 disponibel practiserende Jordemoder her i Amtet, tjenstligt tillader mig indtrængende at anmode om, at der iaar maa optages mindst 2 Elever.

Iblandt Andrageninderne skal jeg tillade mig at fremhæve No 1 Sidsel Kirstine Villumsen af Vandborg, No 2 Vilhelmine Abrahamsen af No og No 3 Maren Støvlbæk Petersen af Vem, hvorimod jeg ikke kan finde mig foranlediget til saaledes som Physicus har gjort, at frehæve No 4, ugift Margrethe Jensen af No, 17 Aar gammel.

Kun nummer 1 synes at være blevet optaget, og hendes ansøgning er ikke blandt de andre ansøgninger, som er:

114/84: Vilhelmine Abrahamsen, indsidder Jens Andreas Lensberg Pedersens Hustru af No, 26 år, 2 børn.

115/84: Maren Støvlbæk Madsen gift med skomager Lars Hebsgaard Pedersen i Vemb. Manden har svagt helbred, brystsvaghed. Der er 3 børn.

116/84: Margarethe Jensen af No, Hee sogn, ugift.

117/84: Anna Jensen gift med skomage S? Jensen, 1 bran, 24 år. Bopæl ikke nævnt.

118/84: Ellen Kirstine Mikkelsen gift med husmand Jes Andreasen i Velling. Blev optaget som elev 5 år før, men kunne ikke tage mod tilbuddet grundet andre omstændigheder. Født 13.12.1853, 4 børn, hvoraf 3 lerver.

119/84: Laurens Kirstine Sofie Nikoline Rørsgaard, gift med gårdmand Andreas Rørsgaard Østergaard i Vemb.

120/84: Maren Pedersen gift med Niels Christian Jensen i Bodholt, Bording sogn. 26 år, 3 børn. De bor i små kår. Hun er født i sognet. Se også nr. 143/85. Hun fik eksamen i 1887, se nr. 115.

#### **Ansøgninger i 1885:**

Brev fra amtshuset i Ringkøbing 13. Juni 1885: Ved at fremsende hoslagte 6 Andragender om Optagelse paa den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse i Kjøbenhavn for at oplæres som Jordemødre tillader jeg mig tjenstligst at indstille, at der af Andragerinderne optages 3, idet der for Tiden ikke her i Amtet findes en eneste disponibel praktiserende Jordemoder, hvorhos jeg som formentlig særlig kvalificerede blandt Andragerinderne skal fremhæve 1, Kirstine Jensen i Aargab, 2, Johanne Hansen i Struer og 3, Maren Pedersen i Bodholt.

Ringkøbing Amtshus----

Nummer 1 blev optaget. Se nr. 114 i listen ovenfor.

Nummer 3 blev optaget senere, se nr. 115.

142/85: Johanne Hansen f. i Graasten i Nordslesvig, 29. Januar 29 år før, gift i Struer, har en søn på ½ år. Manden er sadelmager med tiltagende svaghed. Han er født i Rønbjerg ved Skive, og han døde før ansøgningen blev endeligt ekspederet.

143/85: Maren Petersen, Bodholdt, Bording. Gift med karetmager Niels Kristian Jensen i Bodholdt. De har et jordløst hus. Hun fik eksamen i 1887, se nr. 115.

145/85: Karen Madsen i Struer, født 8.8.1858 i Timring, gift og har 4 børn. Hun er konfirmeret i Timring kirke 6.10.1872, datter af gårdmand Mads Nielsen og hustru Maria Ane Cecilie Pedersen af Najbjerg.

146/85: Karen Marie Sørensen gift med Peder Christian Pedersen i Søndervang i Stadil, Tim Station i Jylland. Hun er født 5.3.1862 og konfirmeret 23.4.1876. Hun fik eksamen i 1890, se nr. 125 i listen over jordemødre fra Ringkøbing amt.

147/85: Mariane Krestine Marie Thune, 24 år, gift med malermester Thune i Holstebro. De har 1 søn. Hun fik eksamen i 1887, se nr. 117.

#### **Ansøgninger 1895:**

Ane Marie Jensen født Andersen, gift med murer Johannes Jensen i Ulfborg. Hun synes ikke at være optaget på skolen.

#### **Ansøgninger 1897 (kasse 266):**

Omslaget er kopieret og de supplerende oplysninger fra ansøgningerne er afskrevet og tilføjet her med numrene sagerne fik i København:

90, Gaardejer Anders Rasmussens Hustru Pauline Christensen af Meldbjerg, Bøvling Sogn. Hun er 23 år, gift med fhv. gdr (der for tiden har beskæftigelse i Kolding). Der er 2 børn. Hun er datter af gmd Jens Christensen og hustru Bennet Lund Poulsen af Smedegaard, født i Bøvling sogn 1.9.1873.

91, Smed Christen S. Petersens Hustru Christine Nielsen af Over Feldborg, Haderup Sogn. Familien har indtil nu sat sig imod uddannelsen. Hun er datter af gdr i Over-Feldborg Christen Nielsen og hustru Nicoline Nielsen født--- i Over-Feldborg, Haderup sogn 24.5.1873, gift i Haderup kirke 2.12.1892. Manden er Kristen Storberg Petesen, og der er attest fra Rambusch (kopieret og fotograferet 17.6.2016).

92, Boelsmand Frands Nielsens Hustru Ane Kirstine Olesen af Trandum Skovby, Sevel Sogn. Herup i Sevel pr. Vinderup. Født 13.10.1867 i Trandum Skovby. Også attest fra Rambusch (ikke kopieret/fotograferet). Forældre Anders Olesen og hustru Maren Nielsdatter, gaardfolk i Trandum Skovly i Sevel Sogn. Manden er boelsmand i Sevel Sogn og forhenværende gårdejer i Karstoft, Sevel Sogn. Enkemand Frands Nielsen, gaardeier i Sevel Sogn og pigen Ane Kirstine Olesen hjemme i Rørbæk i Sevel Sogn er den 6.6.1889 bleven ægteviede i Sevel Kirke. **Se nr. 141 i Ringkøbing amt.**

93, Indsieder Jens Jakobsens Hustru, Anine Kristine Kristensen af Nymølle, Sdr. Lem Sogn. Hendes ansøgning er kopieret. Hun var blevet hjemsendt efter 5 ugers undervisning i 1895. **Se nr. 140 i Ringkøbing amt.**

94, Smed Jens Chr. Jensens Hustru Jenny Mette Nielsen af Sunds Sogn. Har boet i Sunds sogn i 4½ år. Født 6.9.1870 i Erritsø. Hun har 3 børn.

95, Gaardejer Jens L. Gades Hustru, Mette Kathrine Madsen af Tjørring Sogn. Hun er 34 år og har 6 børn. Hun er født Gade 2.10.1862 i Timring(?) sogn.

Det tilføjes, at der for tiden overvejes at oprette flere nye jordemoderdistrikter, og der ønskes derfor, at der kan antages et noget større antal til uddannelse end der i de senere år er antaget fra amtet.

*Før ca. 1910 var den på Den kongelige Fødselsstiftelse og derefter søgtes om optagelse på Rigshospitalets Jordemoderskole.*

Kasse 12, ansøgniger til Rigshospitalets Jordemoderskole i 1916:

Brev fra Ringkjøbing Amt, Rindumgaard, Ringkjøbing den 23. Maj 1916

Til Rigshospitalet

Ved at fremsende hoslagte 18 Andragender med Bilag om Optagelse som Elever i Jordemoderskolen paa Rigshospitalet paa Efteraarskursus i Aar skal man efter stedfunden Forhandling med Amtslægen i Ringkjøbing tjenstlig tillade sig at henlede Opmærksomheden paa efternævnte Ansøgere som formentlig særligt egnede til at komme i Betragtning, nemlig:

1, Enkefru Anna Hansen af Vinderup, Enke efter Læge Jens Hansen, Vinderup (Løbe Nr. 13)

2, Fru Eva Kathrine Andersen af Lemvig (Løbe Nr 17).

3, Enkefru Marie Amanda Larsen af Hemmet (Løbe Nr. 12).

4, Fru Bodil Margrethe Jensen af Tarm (Løbe Nr. 7).

5, Ane Marie Kloster af Vem (Løbe Nr. 6).

En Fortegnelse over Ansøgerne vedlægges.

Med Hensyn til fornævnte Enkefru Anna Hansen tillader man sig at henvise til Rigshospitalets Skrivelse af 23. September 1915 (F.J.NR 1/9 15-16), idet bemærkes, at der ifølge Meddelelse fra Amtslægen tidligere af Overaccoucheuren er givet Tilsagn om at indrømme denne Ansøgerinde fortrinsvis Adgang til det nu forestaaende Kursus.

Af Hensyn til Vanskeligheden ved at besætte Distriktsjordemoder-Bestillingerne, af hvilke for Tiden 2 er ledige her i Amtet, maa Amtet indtrængende anbefale, at samtlige ovennævnte Ansøgerinder, som man formener særligt at kunne anbefale, optages til Uddannelse paa Jordemoderskole.

V Haarløv

Og den vedlagte liste:

1, Anine Nikoline Kristensen Bjerg, ugift, Vejrum.

2, Kristine Katrine Nielsen, gift med Murer Chr. P. Christensen, Bording.

3, Olga Anthonia Margrethe Jensen, gift med Arbejdsmand J. Chr. Mikkelsen, Skave i Borbjerg.

4, Ingeborg Nissen, ugift, Struer.

5, Olga Johanne Magdalene Bisgaard, ugift, Estvad.

6, Ane Marie Kloster, ugift, Vem.

7, Bodil Magdalene Jensen, gift med Maler Jørgen Jensen, Tarm.

8, Frasepareret Hustru Inger Karoline Lystlund gift med Skomager Kristen Peder Kristensen, Lystlundgaard, Ulvborg.

9, Helene Marie Jensen gift med Arbejdsmand Sørensen, Borris.

10, Bertha Katrine Marie Andrea Børgesen, gift med Arbejdsmand Emil Holmgren, Nøvling.

11, Anna Katrine Hviid, gift, Sdr. Lem.

12, Enke Marie Amanda Larsen, Hemmet.

13, Enke Anna Hansen, Vinderup.

14, Sine Bendtsen, ugift, Neder Feldborg, Haderup.

15, Erna Nielsen, ugift, Thim.

16, Karen Sørensen, ugift, Brejning.

17, Eva Kathrine Andersen gift med Maskinarbejder Andersen, Lemvig.

18, Thora Kristiana Jakobsen, ugift, Slumstrup, Rind.

Ansøgningerne er ikke gennemgået. Kun ovennævnte er kopieret og afskrevet.

Nr. 1 af de indstillede fik eksamen 24.9.1917, se nr. 185.

Nr. 2 fik eksamen samme dag, se nr. 186.

Nr. 4 af de indstillede fik eksamen 26.9.1918, se nr. 187.

Nr. 5 fik eksamen samme dag i 1918, se nr. 188, medens

Den tredje af de indstillede, Marie Amanda Larsen, ikke synes at være blevet jordemoder.

Nr. 18 fik eksamen senere og må have søgt igen, se nr. 189 i ovenstående liste over eksaminerede jordemødre.

## **Jordemødre nævnt ved dødfødte børn nævnt i kirkebøgerne**

**Gjellerup kirkebog** (opslag 52): Den examinerede jordemoder Inger Heiselberg har for mig andraget følgende--- 1812 d 7de juny blev jeg hentet--- med ført Pen, Inger Heiselberg.

På opslag 56 er nævnt, at en gift kone anmeldte en dødfødsel i jordemoderens forfald. Kirkebogen er ikke systematisk undersøgt. En sådan undersøgelse vil sikkert give flere oplysninger om jordemoderen.

**Haderup kirkebog** (opslag 115--):

1, 1823, jordemoder Inger Pedersdatter Hedegaard, ueksamineret (nr. 254).

2, 1824, Kiesten Knudsdatter i Over Feldborg, ueksamineret (nr. 253).

3, 23. Februar 1826, Madam Marie Andrea Elisabeth Engelund, eksamineret (nr. 222)

Flere i 1827 + 28 + 29.

Kiesten Knudsdatter igen i 1830 og jordemoder Kirsten Christensdatter fra Fly (se under jordemødre i Viborg Amt) ved fødsel i 1833.

Opslag 122: Distriktskirurg Kjær fra Holstebro var til stede.

Flere nævnes med mere tekst-----.

## **Rind kirkebog**

27.11.1813 ?examineret jordemoder Johanne Erichsdatter

## **Alfabetisk oversigt over jordemødrene**

Her er tilstræbt, at alle efternavne er medtaget.

Oplysningerne om jordemødrenes fødested og arbejdssteder er ikke kendt for alle, og oplysningerne er derfor ikke fuldstændige.

**Aggerholm, Nanna Kirstine Jørgensen Gaardhøje gift**

Se nr. 192, Nanna Kirstine Jørgensen Gaardhøje gift Aggerholm (Vinderup, Borbjerg).

**Akselsen**

Se Axelsen.

**Amstrup, Ane Marie Kristine Bømler gift**

Se nr. 153, Ane Marie Kristine Bømler gift med opsynsmand Amstrup, Ringkøbing amt.

**Andersen, Ane Hansigne**

Se nr. 131, Ane Hansigne Andersen gift Lange.

**Andersen, Ane Jensdatter gift**

Se nr. 15, Ane Jensdatter gift med Jens Andersen af Ny Sogn.

**Andersen, Ane Johanne**

Se nr. 146, Ane Johanne Andersen gift Rasmussen.

**Andersen, Anna Marie**

Se nr. 163, Anna Marie Andersen gift Nielsen.

**Andersen, Dorothea**

Se nr. 127, Dorothea Andersen gift Fløe.

**Andersen, Edel Maria Jensen gift**

Se nr. 94, Edel Maria Jensen gift med indsidder Andersen i Feldborg.

**Andersen, Eva Kathrine Møller gift**

Se nr. 185, Eva Kathrine Andersen gift med maskinarbejder Møller i Lemvig.

**Andersen, Johanne**

Se nr. 179, Johanne Andersen gift Olesen.

**Andersen, Karen**

Se nr. 206, Karen Andersen gift Sørensen og senere Kristensen.

**Andersen, Karen Pedersdatter gift**

Se nr. 25, Karen Pedersdatter gift med Jens Andersen af Voldbjerg.

**Andersen, Katrine**

Se nr. 195, Katrine Andersen i Lemvig.

**Andersen, Kirsten**

Se nr. 104, Kirsten Andersen gift Jensen.

**Andersen, Kjerstine Jensen**

Se nr. 93, Kjerstine Jensen Andersen gift Spangmose.

**Andersen, Mariane Thomsen gift**

Se nr. 84, Mariane Thomsen gift med gmd. Andersen i Aulum.

**Andersen, Mette Kirstine Brostrep gift**

Se nr. 52, Mette Kirstine Brostrep? Gift med Mogens Andersen i Breining.

**Andersen, Mette Marie Faurby gift**

Se nr. 129, Mette Marie Faurby gift med smed Andersen, Husby.

**Andreasen, Nielsine Iversen gift**

Se nr. 108, Nielsine Iversen gift med indsidder Andreasen, Holmsland.

**Andresen, Valborg Rølle gift**

Se nr. 196, Valborg Rølle gift Andersen (Henne, Hee, Esbjerg, Starup).

**Andrup, Kirstine Olsdatter gift Sørensen**

Se nr. 22, Kirstine Olsdatter gift med Jeppe Sørensen Andrup i Ny Sogn.

**Ascanius, Dorothea Kirstine**

Se nr. 97, Dorothea Kirstine Ascanius gift Christensen.

**Axelsen, Margrethe Hansen Rasch gift**

Se nr. 221, Margrethe Hansen gift først Rasch og siden Axelsen, Ikast og Ringkøbing.

**Backe, Karen Marie Christensen gift**

Se nr. 76, Karen Marie Christensen gift med urmager Backe i Sevel.

**Bagge,**

Se nr. 190, Faderen nævnes som Søren Bagge.

**Balling, Marie Dorothea**

Se nr. 2A, Marie Dorothea Balling gift Cruse/Kruse.

**Bandsberg**

Se nr. 67, Maren Bandsberg Lauritzen.

**Barbesgaard, Bolette Dorthea Nielsen gift Olsen og**

Se nr. 122, Bolette Dorthea Nielsen gift Olsen og Barbesgaard.

**Bertelsdatter, Ane Mette Marie**

Se nr. 49, Ane Mette Marie Bertelsdatter gift Nielsen.

**Bertelsen, Maren Korsgaard gift**

Se nr. 73, Maren Korsgaard gift med smed Bertelsen i Ulfborg.

**Betzer, Kirsten Marie Christensen gift**

Se nr. 119, Kirsten Marie Christensen gift med Betzer, Sønder Felding.

**Billering, Inger Marie**

Se nr. 236, Inger Marie Billering i Ulfborg.

**Bjerg, Marie Kirstine**

Se nr. 233, Marie Kirstine Bjerg gift Mogensen.

**Bjerregaard, Anna**

Se nr. 186, Anna Bjerregaard, enke efter Hansen.

**Blesbjerg, Karen Christiane Pedersdatter gift Olsen**

Se nr. 23, Karen Christiane Pedersdatter gift med Jens Olsen Blesbjerg i Breininge.  
Se også under nr. 63, Karen Nybo i Herning.

**Borch**

Se nr. 18, Erasmine Lillelund gift med Ancher Borch Kaalund i Lomborg.

**Borch, Caroline Augusta**

Se nr. 5, Caroline Augusta Borch gift Cruse/Kruse.

**Borck, Maren**

Se nr. 242 i Hoven og Sdr. Omme.

**Breir, Anna Marie**

Se nr. 226, Anna Marie Breir gift Buchholtz, Reichel og Ussing.

**Brix, Julie**

Se nr. 178, Julie Brix separeret fra Eriksen.

**Brostrep?, Mette Kirstine**

Se nr. 52, Mette Kirstine Brostrep? Gift Andersen.

**Bruunsgaard, Andersine Marie**

Se nr. 166, Andersine Marie Bruunsgaard, ugift af Ringkøbing amt.

**Buchholtz, Anna Maria Breir gift**

Se nr. 226, Anna Maria Breir gift Buchholtz og senere Reichel og Ussing.

**Byskov, Ane Larsen Rønne gift**

Se nr. 109, Ane Larsen Rønne gift med slagter Byskov, Harboøre.



**Bømner, Ane Marie Kristine**

Se nr. 153, Ane Marie Kristine Bømner gift Amstrup.

**Chramon, Magdalene Hansen gift**

Se nr. 220, Magdalene Hansen gift Chramon eller Cramon i Skjern.

**Chrestensen, Mariane**

Se nr. 71, Mariane Chrestensen gift Petersen.

**Christensdatter, Christiane**

Se nr. 46, Christiane Christensdatter gift Strande.

**Christensdatter, Inger**

Se nr. 6, Inger Christensdatter gift Willadsen.

**Christensdatter, Johanne**

Se nr. 40, Johanne Christensdatter gift Sanddahl.

**Christensdatter, Maren**

Se nr. 27, Maren Christensdatter gift Sørensen Sand.

**Christensdatter, Karen**

Se nr. 63, Karen Nybo og Karen Blesbjerg.

**Christensdatter, Maren**

Se nr. 3, Maren Christensdatter Madsens.

**Christensen, Ane**

Se nr. 111, Ane Christensen gift Petersen.

**Christensen, Ane Katrine**

Se nr. 151, Ane Katrine Christensen gift Sørensen.

**Christensen, Anne**

Se nr. 144, Anne Christensen gift Petersen.

**Christensen, Anne Johanne Mikkelsdatter gift**

Se nr. 44, Anne Johanne Mikkelsdatter gift med Jens Christensen i Hee.

**Christensen, Barbara Kirk**

Se nr. 81, Barbara Kirk Christensen gift Pedersen.

**Christensen, Christine**

Se nr. 79, Christine Christensen gift Lauritsen.

**Christensen, Dorothea Kirstine Ascanius gift**

Se nr. 97, Dorothea Kirstine Ascanius gift med Niels Christensen i Thim.

**Christensen/ Christiansen, Johanne Kerstine Knud-**

Se nr. 53, Johanne Kirstine Knud-Christensen eller Christiansen gift Nielsen.

**Christensen, Ingeborg Lauritzen gift**

Se nr. 96, Ingeborg Lauritzen gift Thomsen.

**Christensen, Karen Marie**

Se nr. 76, Karen Marie Christensen gift Backe.

**Christensen, Karen Marie Klegod-Kamp gift**

Se nr. 229, Karen Marie Klegod-Kamp gift Larsen og senere Christensen, Lønne, Klegod, Søndervig og Vorgod.

**Christensen, Karine**

Se nr. 105, Karine Christensen gift Johannesen.

**Christensen, Kirsten Marie**

Se nr. 119, Kirsten Marie Christensen gift Betzer.

**Christensen, Lovise K. Jahle gift**

Se nr. 98, Lovise K. Jahle gift med forpagter Christensen i Haurvig.  
Navnet var nok Sahl i stedet for Jahle

**Christensen, Maren Christine**

Se nr. 162, Maren Christine Christensen gift med arbejdsmand Christensen i Ringkøbing amt (Resen, Hodsager, Nr. Nissum, Hee-Naa). Gjellerup, Guddum.

**Christensen Kirck, Marie Jørgensdatter gift**

Se nr. 36, Cathrine Marie Jørgensdatter gift med Peter Christensen Kirck i Husby.

**Christensen, Maren Nielsdatter**

Se nr. 7, Maren Nielsdatter, skilt fra Christensen i Tarm.

**Christensen, Marianne Hansdatter gift**

Se nr. 33, Marianne Hansdatter gift med Lars Christensen i Lemvig.

**Christensen, Mette Kirstine Jakobsen gift**

Se nr. 100, Mette Kirstine Jakobsen gift med snedker Christensen i Ulfborg.

**Christensen, Mette Kirstine Lauritsdatter eller Kyndesen gift**

Se nr. 19b, Mette Kirstine Lauritsdatter eller Kyndesen først gift Lantz i Lemvig og siden Christensen i Møborg og Ulfborg.

**Christensen, Vilhelmine**

Se nr. 149, Vilhelmine Christensen fra Ringkøbing amt.

**Christiansdatter, Jensine Johanne**

Se nr. 56, Jensine Johanne Christiansdatter gift Jensen.

**Christiansen, Dagmar**

Se nr. 182, Dagmar Christiansen gift Troelsen.

**Christiansen, Mariane Madsen gift**

Se nr. 133, Mariane Madsen gift med husmand Christiansen, Taphede.

**Cramer, Dagmar Helene**

Se nr. 181A, Dagmar Helene Cramer gift Jensen.

**Cramon, Magdalene Hansen gift**

Se nr. 220, Magdalene Hansen gift Cramon eller Chramon i Skjern.

**Cruse, Caroline Augusta**

Se nr. 5, Caroline Augusta Borch gift Cruse/Kruse fra Ringkøbing.

**Cruse, Marie Dorothea**

Se nr. 2A, Marie Dorothea Balling gift Cruse/Kruse fra Lemvig.

**Dahlgaard, Malene Nielsdatter gift Jørgensen**

Se nr. 28, Malene Nielsdatter, gift med Niels Jørgensen Dahlgaard i Hygum.

**Damtoft, Marie Gram gift**

Se nr. 197, Marie Gram gift Damtoft (Vinding, Husby, Ørnhøj).

**Dump, Else**

Se nr. 19A, Else Dump gift med Friderik Kejlberg og senere gift Jensen.

**Egeslund, Elline Jensen gift**

Se nr. 148, Elline Jensen gift Nielsen og Egeslund, Spjald og Brejning.

**Engelund, Andrea Elisabeth Nørager gift**

Se nr. 222, Andrea Elisabeth Nørager gift Engelund, Ferring og Haderup.

**Erichsdatter, Johanne**

Se nr. 256, Johanne Erichsdatter, nævnt i Rind 1813 ved dødfødt.

**Eriksen, Ane Marie Larsen gift**

Se nr. 107, Ane Marie Larsen gift med arbejdsmand Eriksen i Skarrild.

**Eriksen, Julie Brix separeret fra**

Se nr. 178, Julie Brix separeret fra glarmester Eriksen, Ringkøbing amt.

**Eriksen, Karen Marie Petersen gift**

Se nr. 118, Karen Marie Petersen gift med købmand Eriksen i Breining.

**Eskesdatter, Birthe**

Se nr. 55, Birthe Eskesdatter gift Olesen.

**Faurby, Mette Marie**

Se nr. 129, Mette Marie Faurby gift Andersen.

**Feifer, Christine Claudiane Fisker gift**

Se nr. 31, Christine Claudiane Fisker gift med Niels Feifer af Ringkøbing.

**Fisker, Christine Claudiane**

Se nr. 31, Christine Claudiane Fisker gift Feifer.

**Fisker, Maren Nielsdatter gift Lauritzen**

Se nr. 43, Maren Nielsdatter gift med Christian Lauritzen Fisker i Vandborg.

**Flyvholm Pedersen, Maren Johanne Jensen gift**

Se nr. 134, Maren Johanne Petersen, Venø, der senere synes at være gift Flyvholm Pedersen.

**Flyvholm Sørensen, Inger**

Se nr. 83, Inger Flyvholm Sørensen gift Nielsen.

**Fløe, Dorothea Andersen gift**

Se nr. 127, Dorothea Andersen gift med smed Fløe i Vostrup.

**Foldager, Thomasine Petersen gift**

Se nr. 99, Thomasine Petersen gift med skipper Foldager i Struer.

**Frydendahl, Ane Marie**

Se nr. 171, Ane Marie Frydendahl, ugift af Ringkøbing amt.

**Frank, Ulla**

Se nr. 243 i Vildbjerg.

**Frøsig, Johanne Nielsen gift**

Se nr. 91, Johanne Nielsen gift med Frøsig i Tjørring.

**Gaardhøje, Nanna Kirstine Jørgensen**

Se nr. 192, Nanna Kirstine Jørgensen Gaardhøje gift Aggerholm.

**Gad, Ellen**

Se nr. 155, Ellen Gad, ugift i Ringkøbing amt.

**Gade, Marie Kathrine**

Se nr. 194, Marie Kathrine Gade af Gudum (se også nr. 11).

**Gamborg, Jensine Christine**

Se nr. 245 ,Jensine Jensen gift Gamborg i Lem.

**Gamborg, Karoline Marie Jensen gift**

Se nr. 198, Karoline Marie Jensen gift Gamborg i Lem og Nr. Rind.

**Geje, Anges**

Se nr. 191, Agnes Geje gift Nicolaisen.

**Gielstrup, Ingeborg Johnsdatter gift**

Se nr. 14, Ingeborg Johnsdatter, enke efter Poul Nielsen Gielstrup af Hee.

**Gjødesen, Sidsel Hammerich**

Se nr. 128, Sidsel Hammerich Gjødesen gift Nielsen.

**Glistrup, Ane Christine Johannesdatter gift**

Se nr. 26, Ane Christine Johannesdatter gift med Ole Glistrup i Dybbe/Dybe.

**Godskesen, Edel Kirstine Villumsen gift**

Se nr. 112, Edel Kirstine Villumsen gift med tømrer Godskesen i Vandling.

**Goldsgaars, Else Kirstine Lauritz**

Se nr. 2B, Else Kirstine Lauritz Goldsgaars hustru af Bøvling.

**Gram, Marie**

Se nr. 197, Marie Gram gift Damtoft.

**Graversen, Anna Marie Lund gift**

Se nr. 157, Anna Marie Lund gift med arbejdsmand Graversen i Ringkøbing amt.

**Grøm, Marie**

Se nr. 197, Marie Grøm gift Damtoft.

**Grønlund, Kristine Maria Nielsen gift**

Se nr. 132, Kirstine Maria Nielsen gift med arbejdsmand Grønlund i Lem.

**Grønne, Anna**

Se nr. 199, Anna Grønne i Tim og Herning.

**Gyldenhegn, Johanne Marie**

Se nr. 240, Johanne Marie Gyldenhegn født Pedersen.

**Haar, Nielsine Jensen gift**

Se nr. 48, Nielsine Jensen gift med Jørgen Haar fra Lønborg.

**Hald, Maren Christine Sørensen**

Se nr. 241, Maren Christine Sørensen Jensen gift Hald i Lemvig og senere Ryomgaard.

**Halskov Kastberg (Nielsen), Laura**

Se nr. 142, Laura Halskov Kastberg (Nielsen).

**Hammerich Gjødesen, Sidsel**

Se nr. 128, Sidsel Hammerich Gjødesen gift Nielsen.

**Hansdatter, Agathe**

Se nr. 235, Agathe Hansdatter gift Holm.

**Hansdatter, Marianne**

Se nr. 33, Marianne Hansdatter gift Christensen.

**Hansen, Anna Bjerregaard enke efter**

Se nr. 186, Anna Bjerregaard, enke efter læge Jens Hansen i Vinderup, Struer.

**Hansen, Hedvig Andrea**

Se nr. 60, Hedvig Andreas Hansen gift med smed Hansen i Sønderskov.

**Hansen, Johanne Marie**

Se nr. 145, Johanne Marie Hansen gift Johansen.

**Hansen, Jørgensine Magdalene**

Se nr. 85, Jørgensine Magdalene Hansen gift Møller.

**Hansen, Karoline Marie**

Se nr. 198 Karoline Marie Gamborg født Jensen i Lem, nævnt som Hansen i 1927.

**Hansen, Magdalene**

Se nr. 220, Magdalene Hansen gift Chramon eller Cramon i Skjern.

**Hansen, Margrethe**

Se nr. 221, Margrethe Hansen gift Rasch og siden Rasch Axelsen i Ikast og Ringkøbing.

**Hansen, Mette Kathrine**

Se nr. 164, Mette Kathrine Kjær gift Nielsen og Hansen.

**Hansen, Nielsine Andrea**

Se nr. 87, Nielsine Andrea Hansen gift Vollesen.

**Hedegaard, Inger Pedersdatter**

Se nr. 254 Inger Pedersdatter Hedegaard i Haderup.

**Hederold**

Se nr. 174, Herold--.

**Heiselberg, Inger**

Se nr. 257, Inger Heiselberg i Gjellerup.

**Henhede, Kirstine Larsdatter**

Se nr. 9, Kirstine Larsdatter, enke efter Niels Enhede, Ringkøbing.

**Henriksdatter, Kirstine**

Se nr. 50, Kirstine Henriksdatter gift Lang.

**Herold**

Se nr. 174, Kirstine Herold Nielsen gift Herold Poulsen.

**Holbek, Ane Cathrine Jensdatter gift**

Se nr. 13, Ane Cathrine Jensdatter gift med Peder Holbek af Ringkøbing.

**Holm, Agathe Hansdatter gift**

Se nr. 235, Agathe Hansdatter gift Holm i Ulfborg.

**Holm, Else Sørensdatter**

Se nr. 47, Else Sørensdatter Holm gift Jensen.

**Holm, Karen Margrethe**

Se nr. 58, Karen Margrethe Holm, snedker Holms hustru i Ringkøbing amt.

**Holst, Ane Margrethe**

Se nr. 70, Ane Margrethe Holst gift Raupsch.

**Houe, Jørgine Olsen enke efter**

Se nr. 177, Jørgine Olsen enke efter Houe. Samme som nr. 207??

**Hovge?, Marie Nielsine**

Se nr. 121, Marie Nielsine Hovge? Gift med gdr. Nielsen, Ikast.

**Hoyland, Mette Elisabeth**

Se nr. 20, Mette Elisabeth Hoyland skilt fra Hviid.

**Husted Lund, Ane Jensen gift**

Se nr. 74, Ane Jensen gift med husmand Lund i Nørre Nisum.

**Husted, Jacobine Christine**

Se nr. 72, Jacobine Christine Husted gift Høitofte.

**Hviid, Mette Elisabeth skilt fra**

Se nr. 20, Mette Elisabeth Hoyland skilt fra Johannes Hviid af Ringkøbing.

**Hygom, Ulrikke Antonette**

Se nr. 16, Ulrikke Antonette Hygom gift Kiøldsen.

**Høitofte, Jacobine Christine Husted gift**

Se nr. 72, Jacobine Christine Husted gift med indsidder Høitofte i Husby.

**Høgsberg, Else Kirstine Jensen gift**

Se nr. 77, Else Kirstine Jensen gift med landmand Høgsberg i Raasted.

**Ingvarsdatter, Maren**

Se nr. 54, Maren Ingvarsdatter gift Smedegaard.

**Iversen, Ane Kirstine**

Se nr. 150, Ane Kirstine Iversen gift Jakobsen.

**Iversen, Ane Maria Kirstine**

Se nr. 234, Ane Marie Kirstine Iversen født Pedersen i Sædding og senere Sdr. Omme.

**Iversen, Nielsine**

Se nr. 108, Nielsine Iversen gift Andreassen.

**Iversen, Sophie Christine Ulsøe gift**

Se nr. 80, Sophie Christine Ulsøe gift med snedker Iversen i Holstebro.

**Jacobsen, Ane Marie**

Se nr. 34, Ane Marie Jacobsen gift Jepsen.

**Jahle, Lovise k.**

Se nr. 98, Lovise K. Jahle gift Christensen.

**Jakobsen, Ane Kirstine Iversen gift**

Se nr. 150, Ane Kirstine Iversen gift med landmand Jakobsen, Ringkøbing amt.

**Jakobsen, Annine Kristine Kristensen gift**

Se nr. 140, Annine Kristine Kristensen gift med indsidder Jakobsen i Ringkøbing amt.

**Jakobsen, Kirsten Marie Poulsen gift**

Se nr. 82, Kirsten Marie Poulsen gift med husmand Jakobsen i Veirum.

**Jakobsen, Mette Kirstine**

Se nr. 100, Mette Kirstine Jakobsen gift Christensen.



**Jakobsen, Thora Kristiane**

Se nr. 189, Thora Kristiane Jakobsen gift Rasmussen.

**Jensdatter, Abelone**

Se nr. 39A, Abelone Jensdatter af Sønder Nissum.

**Jensdatter, Ane**

Se nr. 15, Ane Jensdatter gift med Jens Andersen.

**Jensdatter, Ane Cathrine**

Se nr. 13, Ane Cathrine Jensdatter gift Holbek.

**Jensdatter, Inger Marie**

Se nr. 42, Inger Marie Jensdatter gift Pedersen.

**Jensen, Abelone Marie**

Se nr. 167, Abelone Marie Petersen gift Olesen og senere Jensen. I Sunds.

**Jensen, Andrea Mathilde Madsen gift**

Se nr. 200, Andrea Mathilde Madsen gift Jensen (Nørre Omme, Møborg, Estvad-Rønbjerg).

**Jensen, Ane Husted**

Se nr. 74, Ane Husted Jensen gift Lund.

**Jensen, Ane Kathrine**

Se nr. 120, Ane Kathrine Jensen gift med indsidder Jensen i Hendrup?

**Jensen, Ane Magrethe Nielsdatter gift**

Se nr. 32, Ane Magrethe Nielsdatter gift med Hans Jensen af Kramshule.

**Jensen, Ane Marie**

Se nr. 106, Ane Marie Jensen gift Therkelsen.

**Jensen, Ane Pedersdatter gift**

Se nr. 21, ane Pedersdatter, gift med Mads Jensen i Hee, senere med Christen Poulsen i Hee.

**Jensen, Ane Steengard**

Se nr. 68, Ane Steengard Jensen, gift med indsidder Jensen i Nordby.

**Jensen, Astrid Agnete**

Se nr. 247, Astrid Agnete Jensen gift Nørrevej på Samsø og i Aadum fra 1938.

**Jensen Vestergaard, Birthe Kirstine**

Se nr. 246 Birthe Kirstine Nielsen født Jensen Vestergaard i O. Feldborg og Grove.

**Jensen, Bodil Margrethe**

Se nr. 187, Bodil Margrethe Jensen, gift med malermester Jensen, Tarm.

**Jensen, Dagmar Helene Cramer gift**

Se nr. 181A, Dagmar Helene Cramer gift med tømrer Jensen i Ringkøbing amt.

**Jensen, Edel Maria**

S nr. 94, Edel Maria Jensen gift Andersen.

**Jensen, Ellen Marie Pedersdatter gift**

Se nr. 10, Ellen Marie Pedersdatter, gift Jensen af Sønder Lem.

**Jensen, Elline**

Se nr. 148, Elline Jensen gift Nielsen.

**Jensen, Else Dump gift**

Se nr. 19A, Else Dump først gift Kejlberg siden Jensen i Måbjerg.

**Jensen, Else Kirstine**

Se nr. 77, Else Kirstine Jensen gift Høgsberg.

**Jensen, Else Marie Petersen gift**

Se nr. 154, Else Marie Petersen gift med skrædder Jensen i Ringkøbing amt (Aulum, Vinderslev, Sædding). Se også Else Marie Tholstrup.

**Jensen, Else Sørensdatter**

Se nr. 47, Else Sørensdatter gift med Christen Jensen af Ulfborg.

**Jensen, Inge Maria Aug.**

Se nr. 137, Inge Marie Aug. Jensen gift Pleidrup.

**Jensen, Inger Cathrine Petersen gift**

Se nr. 90, Inger Cathrine Petersen gift med arbejdsmand Jensen i Maarbjerger.

**Jensen, Jensine Christine**

Se nr. 245, Jensine Christine Jensen gift Gamborg i Lem.

**Jensen, Jensine Inger Marie**

Se nr. 159, Jensine Inger Marie Jensen gift Olesen.

**Jensen, Jensine Sørensen gift**

Se nr. 136, Jensine Sørensen gift med urmager Jensen i Tim.

**Jensen, Jensine Johanne Christiansdatter gift**

Se nr. 56, Jensine Johanne Christiansdatter gift med Christen Jensen i Ringkøbing amt.

**Jensen, Johanne**

Se nr. 66, Johanne Jensen gift med husmand Jensen i Sønderby.

**Jensen, Johanne**

Se nr. 184, Johanne Jensen gift Olesen.

**Jensen, Johanne Pedersen gift**

Se nr. 201, Johanne Pedersen gift Jensen (Aadum, Houen, Borris, Sdr. Felding).

**Jensen, Karen Marie Lausen gift**

Se nr. 110, Karen Marie Lausen gift med arbejdsmand Jensen, Estvad.

**Jensen, Karen Marie Pedersen gift**

Se nr. 202, Karen Marie Pedersen gift Jensen (Snebjerg, Holstebro, Rind).

**Jensen, Karoline Marie**

Se nr. 198, Karoline Marie Jensen gift Gamborg.

**Jensen, Kirsten Andersen gift**

Se nr. 104, Kirsten Andersen gift med arbejdsmand Jensen i Haderup.

**Jensen Andersen, Kjerstine**

Se nr. 93, Kjerstine Jensen Andersen gift Spangmose.

**Jensen, Kristine**

Se nr. 114, Kristine Jensen gift med fisker Jensen i Aargab.

**Jensen, Laugette Vandal gift**

Se nr. 88, Laugette Vandal gift med tømrersvend Jensen i Them.

**Jensen, Loise Kirstine**

Se nr. 255, Loise Kirstine Jensen i Sevel og Estvad.

**Jensen, Maren**

Se nr. 116, Maren Jensen gift Olesen.

**Jensen, Maren**

Se nr. 134, Maren Jensen gift Flyvholm Pedersen.

**Jensen, Maren Christine Sørensen**

Se nr. 241, Maren Christine Sørensen Jensen gift Hald i Lemvig og senere Ryomgaard.

**Jensen, Maren Jeppesdatter gift**

Se nr. 24, Maren Jeppesdatter gift med Anders Jensen i Ikast.

**Jensen, Maren Johanne**

Se nr. 134, Maren Johanne Jensen som senere synes at være gift Flyvholm Pedersen.

**Jensen, Maren Petersen gift**

Se nr. 115, Maren Petersen gift med karetmager Jensen i Bodholt.

**Jensen, Mariane Petersen enke efter**

Se nr. 103, Mariane Petersen enke efter tømrer Jensen i Veirum.

**Jensen, Marie Eline**

Se nr. 214, Marie Eline Jensen gift Nielsen.

**Jensen, Mette Lene**

Se nr. 130, Mette Lene Jensen gift Lauritzen.

**Jensen, Mette Marie**

Se nr. 102, Mette Marie Jensen gift med sadelmager Jensen i Lemvig.

**Jensen, Nielsine**

Se nr. 48, Nielsine Jensen gift Haar.

**Jensen Strandle, Wilhelmine Nicoline Kaalund gift**

Se nr. 37, Wilhelmine Nicoline Kaalund gift med Jens Christen Jensen Strandle i Ringkøbing amt.

**Jeppesdatter, Maren**

Se nr. 24, Maren Jeppesdatter gift Jensen.

**Jepsdatter, Anna**

Se nr. 231, Anna Jepsdatter i Herreborg.

**Jepsen, Ane Marie Jacobsen gift**

Se nr. 34, Ane Marie Jacobsen gift med Peter Christian Jepsen i Faster.

**Jessen, Ane Nielsdatter gift**

Se nr. 39B, Ane Nielsdatter gift med Niss Jessen af Hemmet.

**Johansen, Barbara**

Se nr. 62, Barbara Johansen gift med skomager Johannes Johansen i Lemvig.

**Johansen, Johanne Marie Hansen gift**

Se nr. 145, Johanne Marie Hansen gift med murer Johansen, Ringkøbing amt.

**Johannesdatter, Ane Christine**

Se nr. 26, Ane Christine Johannesdatter gift Glistrup.

**Johannesen, Karine Christensen gift**

Se nr. 105, Karine Christensen gift med snedker Johannesen i Trandom.

**Johnsdatter, Ingeborg**

Se nr. 14, Ingeborg Johnsdatter gift Gielstrup.

**Johnsen, Kristine**

Se nr. 170, Kristine Johnsen, ugift af Ringkøbing amt.

**Julsgaard, Sidsel Hammerich**

Se nr. 128, Sidsel Hammerich Gjødeseu gift Nielsen i Ramme.

**Jørgens, Elisabeth**

Se nr. 1 fra Lavsdруп.

**Jørgensdatter, Cathrine Marie**

Se nr. 36, Cathrine Marie Jørgensdatter gift Christensen Kirck.

**Jørgensdatter, Maren**

Se nr. 232, Maren Jørgensdatter i Vorgod.

**Jørgensen Aggerholm**

Se nr. 192.

**Jørgensen, Ane Kirstine Madsen/Jørgensen gift**

Se nr. 123, Ane Kirstine Madsen/Jørgensen gift med Jørgensen i Ferring. I 1930 kalder hun sig Kristine Jørgensen. Distriktsjordemoder i Herning.

**Jørgensen Dahlgaard, Malene Nielsdatter gift**

Se nr. 28, Malene Nielsdatter, gift med Niels Jørgensen Dahlgaard i Hygum.

**Jørgensen Gaardhøje**

Se nr. 192.

**Jørn, Anna Johanne Christine Laura**

Se nr. 203, Anna Johanne Christine Laura Jørn gift Jørn-Sevel.

**Kaalund, Erasmie Lillelund gift Borch**

Se nr. 18, Erasmie Lillelund gift med Ancher Borch Kaalund i Lomborg.

**Kaalund, Wilhelmine Nicoline**

Se nr. 37, Wilhelmine Nicoline Kaalund gift Jensen Strandle.

**Kamp**

Se nr. 229, Klegod-Kamp.

**Kastberg, Laura Halskov**

Se nr. 142, Laura Halskov Kastberg (Nielsen).

**Kastrup, Jacobine**

Se nr. 237 Viborg Amt og nr. 244 her, Jacobine Kastrup født Vogelius. Hun kom fra S. Omme til Laastrup i Viborg amt 1.2.1897.

**Kegel/Regel, Marie Cathrine**

Se nr. 11, Marie Cathrine Manger, gift med Christopher Kegel/Regel af Tørring sogn ved Lemvig.

**Kejlberg, Else Dump gift**

Se nr. 19A, Else Dump gift med Friderik Kejlberg i Lemvig. Senere med Jensen i Måbjerg.

**Kieldsen, Ulrikke Antonette Hygom gift**

Se nr. 16, Ulrikke Antonette Hygom gift med Søren Kieldsen i Ringkøbing.

**Kirck, Cathrine Marie Jørgensdatter gift Christensen**

Se nr. 36, Cathrine Marie Jørgensdatter, gift med Peter Christensen Kirck af Husby.

**Kirk Pedersen**

Se nr. 81, Barbara Kirk Christensen gift Pedersen.

**Kirkebye, Ane Marie Caroline Lauritzen**

Se nr. 204, Ane Marie Caroline Lauritzen Kirkebye i Houe og Bøvling.

**Kirkebye, Kirsten**

Se nr. 238, Kirsten Kirkebye, Raasted.

**Kiskendahl, Elionora**

Se nr. 30, Elionora Kiskendahl gift Laurentsen.

**Kjær, Mette Kathrine**

Se nr. 164, Mette Kathrine Kjær, enke efter Nielsen. Se også Mette Kathrine Hansen.

**Klaustrup, Olga Nielsen**

Se nr. 205, Olga Nielsen Klaustrup i Nørre Gørding og Skjern.

**Klegod-Kamp, Karen Marie**

Se nr. 229, Karen Marie Klegod-Kamp gift Larsen og senere Christensen.

**Kloster, Marie Anna**

Se nr. 188, Marie Anna Kloster, ugift fra Ringkøbing amt.

**Knud-Christensen/Christiansen**

Se nr. 53.

**Knudsdatter, Kiesten**

Se nr. 253, Kiesten Knudsdatter i Over Feldborg og Haderup.

**Knudsen, Sidsel**

Se nr. 158, Sidsel Knudsen gift Rasmussen.

**Korsgaard, Christine Marie Nielsen gift**

Se nr. 86, Christine Marie Nielsen gift med snedker Korsgaard i Ringkøbing amt.

**Korsgaard, Maren**

Se nr. 73, Maren Korsgaard gift Bertelsen.

**Kragelund, Sidse Marie Pedersdatter gift**

Se nr. 29, Sidse Marie Pedersdatter gift med Jens Christian Kragelund af Harboøre.

**Kristensen, Annine Kristine**

Se nr. 140, Annine Kristine Kristensen gift Jakobsen.

**Kristensen, Karen Andersen gift**

Se nr. 206, Karen Andersen gift Sørensen og senere gift Kristensen.

**Kristensen, Kirstine**

Se nr. 138, Kirstine Kristensen gift med husmand Kristensen, Graulund.

**Kristensen, Lovise Christine**

Se under nr. 98. Jahle eller Sahl.

**Kruse, Caroline Augusta**

Se nr. 5, Caroline Augusta Borch gift Cruse/Kruse fra Ringkøbing.

**Kruse, Marie Dorothea**

Se nr. 2A, Marie Dorothea Ballin gift Cruse/Kruse fra Lemvig.

**Kyndesen, Mette Kirstine**

Se nr. 19B, Mette Kirstine Kyndesen gift med Poul Friderik Lantz. Hun hed også Mette Kirstine Lauritsdatter og anden gang gift Christensen..

**Lang, Kirstine Henriksdatter gift**

Se nr. 50, Kirstine Henriksdatter gift med Svend Lang i Hee.

**Lange, Ane Hansigne Andersen gift**

Se nr. 131, Ane Hansigne Andersen gift med cigarmager Lange i Ringkøbing.

**Langeland**

Se nr. 8, Mette Marie Madsdatter, Langeland gift Nielsen Meelbarup.

**Langesdatter, Ellen Kirstine**

Se nr. 41, Ellen Kirstine Langesdatter gift Mortensen.

**Lantz, Mette Kirstine Kyndesen gift**

Se nr. 19B, Mette Kirstine Kyndesen gift med Poul Friderik Lantz/Lentz i Lemvig. Hun blev senere gift Christensen.

**Larsdatter, Ane**

Se nr. 12, Ane Larsdatter af Herning.

**Larsdatter, Ane Kirstine**

Se nr. 38, Ane Kirstine Larsdatter gift Smidstrup.

**Larsdatter, Kirstine**

Se nr. 9, Kirstine Larsdatter enke efter Niels Henhede.

**Larsen, Marie Amanda Nielsen , enke efter**

Se nr. 190, Marie Amanda Nielsen enke efter købmand Larsen i Ringkøbing amt.

**Larsen Rønne, Ane**

Se nr. 109, Ane Larsen Rønne gift Byskov.

**Larsen, Ane Marie**

Se nr. 107, Ane Marie Larsen gift Eriksen.

**Larsen, Johanne Kirstine**

Se nr. 172, Johanne Kirstine Larsen gift Nielsen.

**Larsen, Karen Marie Klegod-Kamp gift**

Se nr. 229, Karen Marie Klegod-Kamp gift med skomager Larsen, senere gift Christensen, født i Kragelund i Lønne sogn, senere i Klegod, Søndervig og Vorgod.

**Lassen, Anine Poulsen gift**

Se nr. 183, Anine Poulsen gift med statshusmand Lassen i Ringkøbing amt.

**Laugesen, Mette Margrethe**

Se nr. 143, Mette Margrethe Laugesen, Ringkøbing amt.

**Laurensen, Elionora Kiskendahl gift**

Se nr. 30, Elionora Kiskendahl gift med Christen Laurensen af Faster.

**Lauridsen, A.M.K.**

Se nr. 204, Ane Marie Caroline Lauritzen Kirkebye.



**Lauridsen, Mette**

Se nr. 130 Mette Lene Jensen gift Lauritsen/Lauridsen i Ulfborg.

**Lauritsen, Christine Christensen gift**

Se nr. 79, Christine Christensen gift med skrædder Lauritsen i Herning.

**Lauritzen, Ingeborg**

Se nr. 96, Ingeborg Lauridsen gift med Jens Kristjan Kristensen i Sdr. Lem.

**Lauritzen Kirkebye, Ane Marie Caroline**

Se nr. 204, Ane Marie Caroline Lauritzen Kirkebye.

**Lauritzen, Kirstine**

Se nr. 239, Kirstine Lauritzen gift Sørensen.

**Lauritzen, Maren Bandsberg**

Se nr. 67, Maren Bandsberg Lauritzen gift med husmand Lauritzen i Lyhne.

**Lauritzen Fisker, Maren Nielsdatter gift**

Se nr. 43, Maren Nielsdatter gift med Christian Lauritzen Fisker i Vandborg.

**Lauritzen, Ingeborg**

Se nr. 96, Ingeborg Lauritzen gift Christensen.

**Lauritzen, Margrethe Petersen gift**

Se nr. 89, Margrethe Petersen gift med husmand Lauritzen i Gjersing.

**Lauritzen, Mette Lene Jensen gift**

Se nr. 130, Mette Lene Jensen gift med arbejdsmand Lauritzen i Skjern.

**Laursen, Jørgine**

Se nr. 177, Jørgine Laursen, Nr. Nissum.

**Lausen, Karen Marie**

Se nr. 110, Karen Marie Lausen gift Jensen.

**Lillelund, Erasmine**

Se nr. 18, Erasmine Lillelund gift med Ancher Borch Kaalund.

**Lilleøre, Lilly**

Se nr. 208, Lilly Lilleøre i Harboøre.

**Ludvigsen, Anna**

Se nr. 213, Anna Ludvigsen gift Nielsen.

**Lund, Ane Husted Jensen gift**

Se nr. 74, Ane Husted Jensen gift med husmand Lund i Nørre Nissum.

**Lund, Anna Marie**

Se nr. 157, Anna Marie Lund gift Graversen.

**Lund, Dagny**

Se nr. 209, Dagny Lund gift Molbech.

**Madsdatter, Ane Marie**

Se nr. 35, Ane Marie Madsdatter gift Sebjerg.

**Madsdatter, Mette Marie**

Se nr. 8, Mette Marie Madsdatter, Langeland, gift Nielsen Meelbarup.

**Madsen, Andrea Mathilde**

Se nr. 200, Andrea Mathilde Madsen gift Jensen.

**Madsen, Ane Kirstine**

Se nr. 123, Ane Kirstine Madsen gift Jørgensen.

**Madsen, Bodil Marie Pedersen enke efter**

Se nr. 147, Bodil Marie Pedersen enke efter fisker Madsen, Ringkøbing amt.

**Madsen, Karen**

Se nr. 210, Karen Madsen, Husby.

**Madsen, Karen Marie Sørensdaughter enke efter**

Se nr. 57, Karen Marie Sørensdaughter, enke efter Jens Madsen i Ringkøbing amt.

**Madsen, Kathrine**

Se nr. 181B, Kathrine Nordestgaard gift Madsen i Tim tidl. Ørre.

**Madsen, Kirstine**

Se nr. 75, Kirstine Madsen gift Merrild.

**Madsen, Mariane**

Se nr. 133, Mariane Madsen gift Christiansen.

**Madsen, Marie Kathrine Nordestgaard gift**

Se nr. 181B, Marie Kathrine Madsen gift med fhv. værtshusholder Nordestgaard i Ringkøbing amt (Rindum, Ringkøbing).

**Madsen, Maren Christensdatter**

Se nr. 3, Maren Christensdatter Madsen fra Tiørring sogn.

**Manger, Marie Cathrine**

Se nr. 11, Marie Cathrine Manger, Christopher Kegels/Regels kone.

**Meelbarup**

Se nr. 8, Mette Marie Madsdatter, Langeland, gift Nielsen Meelbarup af Tim.

**Melkiorson, Fru**

Se nr. 249, Fru Melkiorson i Harboøre.

**Merrild, Kirstine Madsen gift**

Se nr. 75, Kirstine Madsen gift med væver Merrild i Holstebro.

**Mikkelsdatter, Anne Johanne**

Se nr. 44, Anne Johanne Mikkelsdatter gift Christensen.

**Mikkelsen, Hansine Margrethe Dorthea**

Se nr. 251, Hansine Margrethe Dorthea Mikkelsen i Sevel. Hun hurtigt fik anden ansættelse.

**Mikkelsen, Mette Kathrine**

Se nr. 164, Mette Kathrine Kjær Hansen født Kjær Mikkelsen i Bording.

**Mikkelsen, Pedersine Erikline Nielsen gift**

Se nr. 126, Pedersine Erikline Nielsen gift med Mikkelsen, Lem.

**Mikkelsen, Sine**

Se nr. 126, Pedersine Erikline Nielsen gift Mikkelsen i Lem og Hammerup.

**Mogensen, Marie Kirstine Bjerg**

Se nr. 233, Marie Kirstine Bjerg gift Mogensen i Abildtrup i Vorgod.

**Molbech, Dagny Lund gift**

Se nr. 209, Dagny Lund gift Molbech, Sevel.

**Morsing, Elise Schnack gift**

Se nr. 211, Elise Schnack gift Morsing, Esbjerg og Struer.

**Mortensen, Ellen Kirstine Langesdatter gift**

Se nr. 41, Ellen Kirstine Langesdatter gift med Jens Mortensen af Egvad.

**Munk, Fru**

Se nr. 250, Fru Munk i Naur.

**Møller, Ane Nielsdatter gift**

Se nr. 17, Ane Nielsdatter gift med Christen Møller i Gudum sogn.

**Møller, Eva Kathrine**

Se nr. 185, Eva Kathrine Møller gift Andersen.

**Møller, Jørgensine Magdalene Hansen gift**

Se nr. 85, Jørgensine Magdalene Hansen gift med indsidder Møller i Struer.

**Mørk, Martha Marie Sørensen gift**

Se nr. 212, Martha Marie Sørensen gift Mørk, Holstebro, senere Herning.

**Nicolaisen, Agne Geje gift**

Se nr. 191, Agnes Geje gift Nicolaisen (Møborg, Holstebro).

**Nielsdatter, Ane**

Se nr. 17, Ane Nielsdatter gift med Christen Møller.

**Nielsdatter, Ane**

Se nr. 39B, Ane Nielsdatter gift Jessen.

**Nielsdatter, Ane Margrethe**

Se nr. 32, Ane Margrethe Nielsdatter gift Jensen.

**Nielsdatter, Constance Kathrine**

Se nr. 225, Constance Kathrine Nielsdatter i Ørre sogn.

**Nielsdatter, Malene**

Se nr. 28, Malene Nielsdatter gift Jørgensen Dahlgaard.

**Nielsdatter, Maren**

Se nr. 7, Maren Nielsdatter, skilt fra Christensen.

**Nielsdatter, Maren**

Se nr. 43, Maren Nielsdatter gift Lauritzen Fisker.

**Nielsdatter, Mette Marie**

Se nr. 69, Mette Marie Nielsdatter gift Pedersen.

**Nielsen, Ane Kathrine Vestergaard**

Se nr. 92, Ane Kathrine Vestergaard Nielsen gift Ramskou.

**Nielsen, Ane Kirstine Olesen gift**

Se nr. 141, Ane Kirstine Olesen gift med boelsmand Nielsen i Ringkøbing amt.

**Nielsen, Ane Mette Marie Bertelsdatter gift**

Se nr. 49, Ane Mette Marie Bertelsdatter gift med N. Nielsen af Sønderby.

**Nielsen, Anna Ludvigsen gift**

Se nr. 213, Anna Ludvigsen gift Nielsen, Herning.

**Nielsen, Anna Marie Andersen gift**

Se nr. 163, Anna Marie Andersen gift med arbejdsmand Nielsen i Ringkøbing amt (Nørre Bork, Hemmet).

**Nielsen, Anna Sofie**

Se nr. 165, Anna Sofie Nielsen, ugift, af Ringkøbing amt.

**Nielsen, Birthe Kirstine**

Se nr. 246 Birthe Kirstine Nielsen født Jensen Vestergaard i O. Feldborg og Grove.

**Nielsen, Bolette Dorthea**

Se nr. 122, Bolette Dorthea Nielsen gift Olsen. Se også under Barbesgaard.

**Nielsen, Christine**

Se nr. 156, Christine Nielsen gift Pedersen og senere Sodborg.

**Nielsen, Christine Marie**

Se nr. 86, Christine Marie Nielsen gift Korsgaard.

**Nielsen, Ellen Margrethe**

Se nr. 113, Ellen Margrethe Nielsen gift Sørensen.

**Nielsen, Eline Jensen gift**

Se nr. 148, Eline Jensen gift med husmand Nielsen i Ringkøbing amt. Hun må også være gift Egeslund.

**Nielsen, Inger Flyvholm Sørensen gift**

Se nr. 83, Inger Flyvholm Sørensen gift med indsidder Nielsen i Øster Ølby.

**Nielsen, Johanne**

Se nr. 91, Johanne Nielsen gift Frøsig.

**Nielsen, Johanne Kerstine Knud-Christensen/Christiansen gift**

Se nr. 53, Johanne Kerstine Knud-Christensen/Christiansen gift med husmand Nielsen i Ny Sogn.

**Nielsen, Johanne Kirstine Larsen gift**

Se nr. 172, Johanne Kirstine Larsen gift med købmand Nielsen i Sinding (Bølling, Sædding, Hanning, Assing og Sinding).

**Nielsen, Kirsten Simonsdatter gift**

Se nr. 64, Kirsten Simonsdatter gift med husmand Nielsen i Ramme.

**Nielsen, Kirstine Herold**

Se nr. 174, Kirstine Herold Nielsen gift Herold Poulsen.

**Nielsen, Kirstine Maria**

Se nr. 132, Kirstine Maria Nielsen gift Grønlund.

**Nielsen, Laura Halskov Kastberg**

Se nr. 142 Laura Halskov Kastberg (Nielsen), ugift af Ringkøbing amt.

**Nielsen, Marie Amanda**

Se nr. 190, Marie Amanda Nielsen gift Larsen.

**Nielsen, Marie Eline Jensen gift**

Se nr. 214, Marie Eline Jensen gift Nielsen (Tarm, Sejlstrup, Ugilt, Stadil, Aadum).

**Nielsen, Marie Nielsine Hovge? Gift**

Se nr. 121, Marie Nielsine Hovge? Gift med gdr. Nielsen, Ikast.

**Nielsen, Mette Kathrine Kjær, enke efter**

S enr. 164, Mette Kathrine Kjær, enke efter skrædder Nielsen i Ringkøbing amt (Bording, Sunds, Ikast).

**Nielsen, Mette Marie Madsdatter gift**

Se nr. 8, Mette Marie Madsdatter , Langeland, gift Nielsen Meelbarup af Tim.

**Nielsen, Nielsine**

Se nr. 176, Nielsine Nielsen gift Strandbjerg.

**Nielsen, Nielsine Kristine**

Se nr. 180, Nielsine Kristine Nielsen gift med murersvend Nielsen i Ringkøbing amt.

**Nielsen Klastrup, Olga**

Se nr. 205, Olga Nielsen Klastrup.

**Nielsen, Pedersine Erikline**

Se nr. 126, Pedersine Erikline Nielsen gift Mikkelsen.

**Nielsen, Rasmine Rasmussen gift**

Se nr. 215, Rasmine Rasmussen gift med bødker Nielsen i Thisted amt (Vildbjerg, Mors, Thy, Tim).

**Nielsen, Sidsel Hammerich Gjødese gift**

Se nr. 128, Sidsel Hammerich Gjødese gift med arbejdsmand Nielsen i Hee.

**Nissen, Kristiane Marie**

Se nr. 252, Kristiane Marie Nissen i Sevel, fra Hillerød.

**Nordestgaard, Marie Kathrine**

Se nr. 181B, Marie Kathrine Nordestgaard gift Madsen.

**Nybo, Karen**

Se nr. 63, Karen Nybo gift med rebslager Nybo i Herning. Se også Karen Blesberg og Karen Christensdatter.

**Nørager, Andrea Elisabeth**

Se nr. 222, Andrea Elisabeth Nørager gift Engelund.

**Nørrevej, Astrid Agnethe**

Se nr. 247, Astrid Agnethe Nørrevej født Jensen fra Samsø og fra 1938 i Aadum. Fra Hoven til Borris-Sædding med bopæl i Astrup 1940.

**Olesen, Abelone Marie Petersen gift**

Se nr. 167, Abelone Marie Petersen gift med manufakturhandler Olesen i Ringkøbing amt (Sunds, Skarrild, Ølgod, Troldhede). Senere gift Jensen.

**Olesen, Ane Kirstine**

Se nr. 141, Ane Kirstine Olesen gift Nielsen.

**Olesen, Birthe Eskesdatter gift**

S nr. 55, Birthe Eskesdatter gift med Mads Olesen i Ringkøbing amt.

**Olesen, Jensine Inger Marie Jensen gift**

Se nr. 159, Jensine Inger Marie Jensen gift med husmand Olesen i Ringkøbin amt (Videbæk, Søby Rind og Aadum).

**Olesen, Johanne Andersen gift**

Se nr. 179, Johanne Andersen gift med fotograf Olesen i Ringkøbing amt.

**Olesen, Johanne Jensen gift**

Se nr. 184, Johanne Jensen gift med cementstøber Olesen i Ringkøbing amt (Tim, Klinkby).

**Olesen, Maren Jensen gift**

Se nr. 116, Maren Jensen gift med arbejdsmand Olesen, Vandborg.

**Olesen, Olga Kirstine**

Se nr. 248, Olga Kirstine Olesen i Herning.

**Olsdatter, Kirstine**

Se nr. 22, Kirstine Olsdatter gift Sørensen Andrup.

**Olsen, Bolette Dorthea Nielsen gift**

Se nr. 122, Bolette Dorthea Nielsen gift med arbejdsmand Olsen, Svendgaardshus.

Se også under Bolette Barbesgaard.

**Olsen, Cathrine Mathilde**

Se nr. 78, Cathrine Mathilde Olsen gift Skoustrup.

**Olsen, Jørgine**

Se nr. 177, Jørgine Olsen, enke efter skibsfører Houe i Ringkøbing amt.  
Hun er senere Jørgine Laursen i Nørre Nissum.

**Olsen Blesbjerg, Karen Christiane Pedersdatter gift**

Se nr. 23, Karen Christiane Pedersdatter gift med Jens Olsen Blesbjerg i Breininge.

**Orloff, Maren**

Se nr. 228, Maren Orloff, Rindum sogn.

**Overgaard**

Se under nr. 154, Else Marie Petersen gift Jensen og Tholstrup.

**Pedersdatter, Ane**

Se nr. 21, Ane Pedersdatter gift Jensen.

**Pedersdatter, Ellen Marie**

Se nr. 10, Ellen Marie Pedersdatter gift Jensen.

**Pedersdatter Hedegaard, Inger**

Se nr. 254, Inger Pedersdatter Hedegaard i Haderup.

**Pedersdatter, Karen**

Se nr. 25, Karen Pedersdatter gift Andersen.

**Pedersdatter, Sidse Marie**

Se nr. 29, Sidse Marie Pedersdatter gift Kragelund.

**Pedersen, Ane Marie Kirstine**

Se nr. 234, Ane Marie Kirstine Pedersen gift Iversen i Sædding og senere Sdr. Omme.

**Pedersen, Anna Margrethe**

Se nr. 216, Anna Margrethe Pedersen, Borbjerg, Hjerm.

**Pedersen, Barbara Kirk Christensen gift**

Se nr. 81, Barbara Kirk Christensen gift med husmand Pedersen i Lønborg.

**Pedersen, Bodil Marie**

Se nr. 147, Bodil Marie Pedersen enke efter Madsen.

**Pedersen, Christine Nielsen gift**



Se nr. 156, Christine Nielsen gift med smed Pedersen i Ringkøbing amt (Stauning, Kisbæk, Ørum. Senere gift Søborg (se nr. 162 i Viborg amt).

**Pedersen, Inge Maria**

Se nr. 139, Inge Maria Pedersen af Herning.

**Pedersen, Inger Marie Jensdatter gift**

Se nr. 42, Inger Marie Jensdatter gift med Niels Pedersen af Ramskov, Vinding sogn.

**Pedersen, Johanne**

Se nr. 201, Johanne Pedersen gift Jensen.

**Pedersen, Johanne Cathrine**

Se nr. 61, Johanne Cathrine Pedersen gift Skydsgaard.

**Pedersen, Johanne Marie**

Se nr. 240, Johanne Marie Pedersen gift Gyldenhegn i Sdr. Felding senere på Anholt.

**Pedersen, Karen Marie**

Se nr. 202, Karen Marie Pedersen gift Jensen.

**Pedersen, Karen Marie**

Se nr. 125, Karen Marie Sørensen gift Pedersen i Borbjerg.

**Pedersen, Larsine Camilla Mathilde**

Se nr. 160, Larsine Camilla Mathilde Pedersen gift Troelstrup.

**Pedersen, Maren Johanne Jensen gift Flyvholm**

Se nr. 134, Maren Johanne Jensen, Venø, som senere synes at være gift Flyvholm Pedersen.

**Pedersen, Marie**

Se nr. 125, Marie Pedersen født Sørensen i Borbjerg pr. Holstebro.

**Pedersen, Mette Marie Nielsdatter gift**

Se nr. 69, Mette Marie Nielsdatter gift med indsidder Pedersen i Holmsland.

**Pedersen, Nielsine**

Se nr. 152, Nielsine Pedersen, Ringkøbing amt.

**Pedersen, Solveig Sandfeld**

Se nr. 230, Solveig Sandfeld Pedersen i Videbæk.

**Petersen, Abelone Marie**

Se nr. 167, Abelone Marie Petersen gift Olesen og senere Jensen.

**Petersen, Ane Christensen gift**

Se nr. 111, Ane Christensen gift med arbejdsmand Petersen, Holstebro.

**Petersen, Ane Cathrine Vroue gift**

Se nr. 114B, Ane Cathrine Vroue gift med møller Petersen i Bølling.

**Petersen, Ane Jensine**

Se nr. 169, Ane Jensine Petersen gift Poulsen.

**Petersen, Ane Marie Christensen, enke efter**

Se nr. 135, Ane Marie Christensen, enke efter husmand Petersen, Frølund.

**Petersen, Anne Christensen gift**

Se nr. 144, Anne Christensen gift med smed Petersen, Ringkøbing amt.

**Petersen, Augusta Annine Rasmussen gift**

Se nr. 161, Augusta Annine Rasmussen gift med arbejdsmand Petersen, Snejbjerg.  
Senere Ikast.

**Petersen, Else Marie**

Se nr. 154, Else Marie Petersen gift Jensen.

**Petersen, Frederikke**

Se nr. 173, Frederikke Petersen, ugift i Ringkøbing amt.

**Petersens, Helene**

Se nr. 4, Helene Petersens fra Boris.

**Petersen, Inger Cathrine**

Se nr. 90, Inger Cathrine Petersen gift Jensen.

**Petersen, Karen Marie**

Se nr. 118, Karen Marie Petersen gift Eriksen.

**Petersen, Karen Marie Sørensen gift**

Se nr. 125, Karen Marie Sørensen gift med indsidder Petersen i Stadil.

**Petersen, Kathrine Marie Frederikke**

Se nr. 168, Kathrine Marie Frederikke Petersen, gift med arbejdsmand Petersen i Ringkøbing amt.

**Petersen, Margrethe**

Se nr. 89, Margethe Petersen gift Lauritzen.

**Petersen, Maren**

Se nr. 115, Maren Petersen gift Jensen.

**Petersen, Mariane**

Se nr. 103, Mariane Petersen, enke efter tømrer Jensen i Veirum.

**Petersen, Mariane Chrestensen gift**

Se nr. 71, Mariane Chrestensen gift med P. Petersen i Dybe.

**Petersen, Marie Videbæk gift**

Se nr. 219, Marie Videbæk gift Petersen, Lemvig.

**Petersen, Thomasine**

Se nr. 99, Thomasine Petersen gift Foldager.

**Pleidrup, Inge Maria Aug. Jensen enke efter**

Se nr. 137, Inge Maria Aug. Jensen enke efter husmand Pleidrup, Frøjk.

**Poulsen, Ane Jensine Petersen gift**

Se nr. 169, Ane Jensine Petersen gift Poulsen af Ringkøbing amt (Aargab, Skjold).

**Poulsen, Ane Pedersdatter gift Jensen, senere gift**

Se nr. 21, Ane Pedersdatter gift med Mads Jensen i Hee og senere med Christen Poulsen i Hee.

**Poulsen, Anine**

Se nr. 183, Anine Poulsen gift Lassen.

**Poulsen, Kirsten Marie**

Se nr. 82, Kirsten Marie Jakobsen gift Poulsen.

**Poulsen, Kirstine Herold Nielsen gift**

Se nr. 174, Kirstine Herold Nielsen gift Herold Poulsen. Hun kaldes også Hederold. (Ørre, Herning, Sinding, Simmelkær).

**Poulsen, Larsine Cathrine**

Se nr. 124, Larsine Cathrine Poulsen gift Villadsen.

**Poulsen, Maren Thomsen gift**

Se nr. 95, Maren Thomsen gift med bager Poulsen i Ringkøbing.

**Ramskou, Ane Kathrine Vestergaard Nielsen gift**

Se nr. 92, Ane Kathrine Vestergaard Nielsen gift med tømrer Mads Ramskou i Gudum? I Ringkøbing til 1910.

**Ranum, Ane Marie**

Se nr. 224, Ane Marie Ranum gift Sørensen.

**Rasch, Margrethe Hansen gift**

Se nr. 221, Margrethe Hansen gift Rasch og siden Axelsen.

**Rasmussen, Ane Johanne Andersen gift**

S nr. 146, Ane Johanne Andersen gift med skomager Rasmussen, Ringkøbing amt.

**Rasmussen, Augusta Annine**

Se nr. 161, Augusta Annine Rasmussen gift Petersen.

**Rasmussen, Rasmine**

Se nr. 215, Rasmine Rasmussen gift Nielsen.

**Rasmussen, Sidsel Knudsen gift**

Se nr. 158, Sidsel Knudsen gift med kusk Rasmussen i Ringkøbing amt.

**Rasmussen, Thora Kristiane Jakobsen gift**

Se nr. 189, Thora Kristiane Jakobsen gift Rasmussen (Nørre Vejen, Sædding, Skarrild).

**Raupsch, Ane Margrethe Holst gift**

S nr. 70, Ane Margrethe Holst gift med skomager Raupsch i Ringkøbing.

**Regel/Kegel, Marie Cathrine Manger**

Se nr. 11, Marie Cathrine Manger gift med Christopher Kegel/Regel af Tørring sogn ved Lemvig.

**Reichel, Anna Maria Breir gift**

Se nr. 226, Anna Maria Breir gift Buchholtz, Reichel og Ussing, Holstebro, Skive, Selde (nr. 124 blandt jordemødre i Viborg amt.).

**Rølle, Valborg**

Se nr. 196, Valborg Rølle gift Andresen.

**Rønne, Ane Larsen**

Se nr. 109, Ane Larsen Rønne gift Byskov.

**Sahl, Else Karenstine**

Se nr. 59, Else Karenstine Sahl gift med snedkermester Sahl i Ringkøbing.

**Sahl, Lovise Kirstine**

Se nr. 98.

**Sand**

Se nr. 27, under Sørensen Sand,.

**Sanddahl, Johanne Christensdatter gift**

Se nr. 40, Johanne Christensdatter gift med Mads Sanddahl fra Stadil.

**Sandfeld Pedersen, Solveig**

Se nr. 230, Solveig Sandfeld Pedersen i Videbæk.

**Schnack, Elise**

Se nr. 211, Elise Schnack gift Morsin.

**Schønnemann, Nielsine Caroline**

SE nr. 65, Nielsine Caroline Schønnemann gift med drejer Schrønnemann i Holstebro.

**Sejbjerg, Ane Marie Madsdatter gift**

Se nr. 35, Ane Marie Madsdatter, gift med Jens Sejbjerg af Holstebro.

**Sevel, Anna Johanne Christine Laura Jørn gift Jørn-**

Se nr. 203, Anna Johanne Christine Laura Jørn gift Jørn-Sevel, Holmsland.

**Simonsdatter, Kirsten**

Se nr. 64, Kirsten Simonsdatter gift Nielsen.

**Skoustrup, Cathrine Mathilde Olsen gift**

Se nr. 78, Cathrine Mathilde Olsen gift med skolelærer Skoustrup i Nevling.

**Skydsgaard, Johanne Cathrine Pedersen gift**

Se nr. 61, Johanne Cathrine Pedersen gift med husmand Skydsgaard i Giørding (Nørre Gørding).

**Smedegaard, Maren Ingvarsdatter gift**

Se nr. 54, Maren Ingvarsdatter gift med Peder Smedegaard i Ulfborg.

**Smidstrup, Ane Kirstine Larsdatter gift**

Se nr. 38, Ane Kirstien Larsdatter gift med Peder Smidstrup af Husby.

**Snedker, Karen**

Se nr. 175, Karen Snedker gift Villumsen.

**Sodborg, Christine Nielsen gift**

Se nr. 156, Christine Nielsen gift Pedersen og senere Sodborg.

**Sommer, Henriette Pauline**

Se nr. 218, Henriette Pauline Sommer, Struer.

**Spangmose, Kjerstine Jensen Andersen gift**

Se nr. 93, Kjerstine Jensen Andersen gift med husmand Spangmose, Tvis.

**Steengaard**

Se nr. 68, Ane Steengaard Jensen.

**Stine Jordemoder**

Se nr. 225, Constance Cathrine Nielsdatter i Ørre.

**Strandbjerg, Nielsine Nielsen gift**

Se nr. 176, Nielsine Nielsen gift med Strandbjerg (Sædding, Degbjerg, Stauning, Bøvling, Sunds). Også i Astrup.

**Strande, Christiane Christensdatter gift**

Se nr. 46, Christiane Christensdatter gift med Gregers Strande af Harboøre.

**Strandle, Wilhelmine Nicoline Kaalund gift Jensen**

Se nr. 37, Wilhelmine Nicoline Kaalund gift med Jens Christen Jensen Strandle, Ringkøbing amt.

**Strømvig, Jenny**

Se nr. 217, Jenny Strømvig, Holstebro.

**Sørensdatter, Karen Marie**

Se nr. 57, Karen Marie Sørensdatter, enke efter Madsen.

**Sørensen, Ane Katrine Christensen gift**

Se nr. 151, Ane Katrine Christensen gift med husmand Sørensen, Ringkøbing amt.

**Sørensen, Ane Margrethe**

Se nr. 101, Ane Margrethe Sørensen, gift med arbejdsmand Sørensen i Sahl.

**Sørensen, Ane Marie Ranum gift**

Se nr. 224, Ane Marie Ranum gift med karetmager Sørensen, Løgstør m.m. samt Vemb.

**Sørensen, Ellen Margrethe Nielsen gift**

Se nr. 113, Ellen Margrethe Nielsen gift med arbejdsmand Sørensen i Stauning.

**Sørensen, Inger Flyvholm**

Se nr. 83, Inger Flyvholm Sørensen gift Nielsen.

**Sørensen, Jensine**

Se nr. 136, Jensine Sørensen gift Jensen.

**Sørensen, Karen Andersen gift**

Se nr. 206, Karen Andersen gift Sørensen og senere gift Kristensen (Aars, Søby, Ikast).

**Sørensen, Karen Marie**

Se nr. 125, Karen Marie Sørensen gift Petersen i Borbjerg.

**Sørensen, Kirstine Lauritzen gift**

Se nr. 239, Kirstine Lauritzen gift med købmand Sørensen i Flevlev i Thisted amt, senere Holstebro og Viborg.

**Sørensen Andrup, Kirstine Olsdatter gift**

Se nr. 22, Kirstine Olsdatter gift med Jeppe Sørensen Andrup i Ny Sogn.

**Sørensen Sand, Maren Christensdatter gift**

Se nr. 27, Maren Christensdatter, gift med Christen Sørensen Sand i Nissum.

**Sørensen, Martha Marie**

Se nr. 212, Martha Marie Sørensen gift Mørk.

**Therkelsen/Therkilsen, Ane Marie Jensen gift**

Se nr. 106, Ane Marie Jensen gift med arbejdsmand Therkelsen, Aargab. Senere i Husby.

**Tholstrup, Else Marie**

Se nr. 154, Else Marie Petersen gift Jensen og Tholstrup. I Aulum.

**Thomasdatter, Mette Marie**

Se nr. 45, Mette Marie Thomasdatter gift Thorndahl.

**Thomsen, Inger Marie**

Se nr. 51, Inger Marie Thomsen gift med grovsmed Thomsen i Ringkøbing.

**Thomsen, Maren**

Se nr. 95, Maren Thomsen gift Poulsen.

**Thomsen, Mariane**

Se nr. 84, Mariane Thomsen gift Andersen.

**Thorndahl, Mette Marie Thomasdatter gift**

Se nr. 45, Mette Marie Thomasdatter gift med skomager Thorndahl i Lemvig.

**Thune, Marine Kr. M.**

Se nr. 117, Marine Kr. M. Thune gift med maler Thune, Holstebro.

**Toft, Anna**

Se nr. 193, Anna Toft af Holstebro og nr. 237, Anne Toft af Ulfborg. Det er måske den samme.

**Troelsen, Dagmar Christiansen gift**

Se nr. 182, Dagmar Christiansen gift Troelsen (Stauning, Stadil, Ulfborg).

**Troelstrup, Larsine Camilla Mathilde Pedersen gift**

Se nr. 160, Larsine Camilla Mathilde Pedersen gift med agent Troelstrup i Ringkøbing amt.

**Ulsøe, Sophie Christine**

Se nr. 80, Sophie Christine Ulsøe gift Iversen.

**Ussing, Anna Maria Breir gift**

Se nr. 226, Anna Maria Breir gift Buchholtz, Reichel og Ussing, Holstebro, Skive og Selde.

**Vandal, Laugette**

Se nr. 88, Laugette Vandal gift Jensen.

**Vestergaard Nielsen, Ane Kathrine**

Se nr. 92, Ane Kathrine Vestergaard Nielsen gift Ramskou.

**Vestergaard Jensen, Birthe Kirstine Nielsen født**

Se nr. 246 i O. Feldborg og Grove.

**Vestergaard, Olga**

Se nr. 207, Olga Vestergaard i Struer (fra Andst).

**Videbæk, Marie**

Se nr. 219, Marie Videbæk gift Petersen.

**Villadsdatter, Ane**

Se nr. 227, Ane Villadsdatter, Dejbjerg.

**Villadsen, Larsine Cathrine Poulsen gift**

Se nr. 124, Larsine Cathrine Poulsen gift med smed Villadsen i Struer.

**Villumsen, Edel Kirstine**

Se nr. 112, Edel Kirstine Villumsen gift Godskesen.

**Villumsen, Karen Snedker gift**

Se nr. 175, Karen Snedker gift med snedker Villumsen i Ringkøbing amt, Vemb.

**Vogelius, Jacobine Kastrup født**

Se nr. 244 i S. Omme og nr. 237 i Viborg Amt.

**Vollesen, Nielsine Andrea Hansen gift**

Se nr. 87, Nielsine Andrea Hansen gift med skomager Vollesen i Staby.

**Vroue, Ane Cathrine**

Se nr. 114B, Ane Cathrine Vroue gift med møller Petersen i Bølling.

**Willadsen, Inger Christensdatter**

Se nr. 6, Inger Christensdatter gift Willadsen af Snejbjerg.



**Winding/Vinding, Betty Sophie**

Se nr. 223, Betty Sophie Winding i Holstebro og i Ribe amt.