

Jordemødre fra Thisted Amt

Status pr. 19.2.2018

Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemodereksamensprotokollen fra 1739 til 1920.

I første omgang er kun fundet jordemødre, hvor det er nævnt, at de kom fra Thisted Amt, men nogen fra andre amter er så siden flyttet dertil, og de anføres her efter de andre i rækkefølgen i listen her. F. eks. nr. 178, der ved eksamen nævntes som værende fra Københavns amt. Andre er før uddannelsen flyttet fra amtet, men har alligevel rod der, hvorfor de medtages; se f.eks. Nielly Edela Juul født Overgaard fra Thyholm men boende i Hjørring ved eksamen i 1901 (nr. 165).

I parentes er indsat kommentarer. Det, der er nævnt fra bogen "Danmarks Jordemødre" er markeret med Da. Jo. og sidetal.

Stavemåden er så vidt muligt bibeholdt, når det gælder afskrift fra eksamensprotokollen.

Oplysninger om jordemødre kan findes i "Danmarks Jordemødre" udgivet og redigeret af W. Nellemose. I bogens afsnit III er for hvert amt omtale af jordemødre. Thisted amts jordemødre er omtalt side 110 – 114, hvor billeder af 32 jordemødre er vist. Thisted Amts Jordemoderforening omtales i afsnit II side 102 – 104. Her er blandt andet oplysninger om jordemødre, som rejste fra Thisted amt til andre steder i landet. Det er ikke bearbejdet i nedenstående.

Carøe er forkortelse for bogen Kristian Carøe "Den danske Lægestand 1479-1900".

Efter listen over jordemødre er lidt om ansøgninger om optagelse på jordemoderskolen.

Vær opmærksom på, at der er to med nr. 38; anført som 38a og 38b.

1, Eksamen 24.3.1751: Blev af den Kongl Jorde-Moder-Commission Deliana Andreae, som bragte Skudsmaal med sig fra Velærværdige Hr. Røhns? Pastor til Tyes Menighed, og agter sig til Westerviig udi Jylland, udi nærværelse af Mette Christine Svirig, Inger Peders Enke, Susanne Sving og Margrethe Samuels, Jorde-Mødre her i Staden, i Jorde-Moder-Konsten overhørt, og da hun tilbørlig hafde svaret de til hende givne Spørsmal, blev hun som Jorde-Moder antaget, dog at hun for Stædets Øvrighed, hvor hun henkommer, aflægger sin Eed, og Attest hende meddelt.

2, Eksamen 4.4.1791: Anne Kirstine Ostenfeldt fra Nyekiøbing paa Mors.
Alle fandtes duelige.

3, Eksamen 3.10.1793: Anna Christine Magdalene Linds fra Thye.
Alle fandtes duelige. Hun destingveertes. (D.v.s. hun udmærkede sig).
I kassen med ansøgninger om optagelse på Jordemoderskolen er bilag med teksten:
Efter Forlangende bliver hermed attesteret at Velædle Madamme Lind, Velærværdige Hr. Jacob Linds, Sogne Præst for Hassing og Willerslef Menigheder i Thy Land, hans

Kiæreste fød Clementin har i de Aar, hun sig som Præstekone her i Herredet har opholdt opført sig meget anstændig og honet, saavel i hendes get huus, hvor hun med den største Kiærlighed og Omhyggelighed omgikkes hendes Mand samt hendes Moder og Børn, saa endog viste en overordentlig Fliid, Lyst og Habilitet i at fabriqvare, Spinde og Farve mange forter ??, paa én deels paa adskilliger maader tilberedte ??? , som og uden Huuset, hvor hun meget artig omgikkes hendes lige, ? unkladende og ydesyg hvad os Sogne Folk, ???? saa hende med ald Sandhed tilkommer det Vidnersbyrd: Hun var her i Landet en agtet og elsket Dame Tilstaaes Roesholm d. 10 de Martij 1793 Woyez, Provst i Hassing Herred.

Mad. Lind som har kommunikeret i Nicolaj Kirke, har ført her et saa uskyldigt og dydigt Levnet at intet herpaa kan være at sige.

Khavn d 26 Sept. 1793. ?atting Røbye

4, Eksamen 27.4.1796: Mette Cathrine Smidt fra Thisted i Thye.

Alle befandtes beqvemme til at beskikkes til Jordemødre.

5, Eksamen 18.10.1806: Anne Magrethe JohansD, Huusmand Jørgen Jensen Gaardahls Kone fra Rhær Bye i Thisted Amt.

Alle var duelige.

I kassen med ansøgninger om optagelse på skolen i København er pro memoria fra Thisted Amtshus om Anna Magrethe Johansdatter af 25.9.1805 i (omslag 1805). Hun er 32 år gammel (det er ikke kopieret). Det er også noteret i papirerne, at hun er indkommet 21.10.1805. der står da Ane Magrethe Johansdatter, Fisker Jørgen Jensen Holms hustru af Ræhr sogn i Thisted amt.

6, Eksamen 26.10.1809: Karen ChristensD Aggerboe, Tienestekarl Anders Larsens Kone, af Kietterup Sogn, Thisted Amt.

Befandtes duelige.

7, Eksamen 28.4.1810: Ane ChristensD, Gaardmand Søren Aases Kone, af Gallerup Bye, Bierbye Sogn, paa Morsøe i Thisted Amt.

Alle var duelige.

8, Eksamen 28.10.1811: Kirstine OlsD, Huusmand Mikkel Nielsens Kone, af Hundborg, Thisted Amt.

Alle var duelige. Hun udmærkede sig.

9, Eksamen 1.5.1813: Ane Marie Frydstyk, Skomager Jens Wodstrups Kone, af Nyekiøbing paa Morsøe, Thisted Amt.

Alle var duelige.

I kassen med ansøgninger om optagelse er i omslaget med 1812-papirer oplysninger om, at skomager Svend Madsens hustru af Nykøbing Mors, Anne Marie Frydstyk at hun som nr. 5 på listen over koner til betaling indkommen til Mikkelsdag på Fødselsstiftelsen. Hun ankom den 30. Oktober. Hun nævnes til sidst som enke. Der er også et brev fra Thisted Amtshus dateret 26.9.1812, hvor hun nævnes.

I samme kasse er ansøgning fra Anne Marie Andersdatter af Hørdum sogn og by i Thisted amt dateret 25.2.1812. Om det er den samme er uvist.

10, Eksamen 27.10.1813: Marie NielsD, Skipper Svend Madsens Enke, fra Nyekiøbing paa Morsøe, Thisted Amt.
Alle var duelige. Hun udmærkede sig.

11, Eksamen 25.4.1814: Else Andersdatter, Gaardmand Lars Sørensens Enke, af Katterup Sogn, Thisted Amt.
Alle var duelige.
Hendes ansøgning findes ikke i kassen med ansøgninger. Kun er omtale af hende i omslag 1813 under ansøgninger tik påske 1813, hvor hun som nr. 39 er Else Andersdatter af Thisted amt, og at hun af amtmanden anbefales til optagelse.

12, Eksamen 28.10.1816: Clara JohansD, Skrædder Thomas Christians Kone, af Selstrup Sogn og Bye, Thisted Amt.
Alle var duelige. Hun udmærkede sig.

13, Eksamen 30.10.1816: Maren PedersD, Arbeidsmand Niels Larsen Wævers Kone, af Snedsted i Thisted Amt.
Alle var duelige. Hun udmærkede sig.

14, Eksamen 28.4.1817: Petronelle Kirstine JensD, Huusmand Jens Hansens Kone, af Snedsted Sogn, Thisted Amt.
Alle var duelige.

15, Eksamen 27.10.1817: Kirsten NielsD, Huusmand Henrik Henriksens Kone, af Snedsted Sogn, Thisted Amt.
Alle var duelige
Historisk Årbog for Thisted Amt 1942 side 278: Else Henriksen var datter af husmand Henriksen og jordemoder Kirsten Nielsdatter af Refs og var født 12.3.1819. Forældrene flyttede senere til Hørdum, og da Elses moder døde, kom faderen til at bo i Tøttrup----. (Side 239 i samme årbog om degneost, vidt bekendt Thyboost):

16, Eksamen 29.4.1818: Johanne AndersD, Søemand Søren Christensen Møllers Kone i Thisted Amt.
Alle var duelige.

17, Eksamen 27.10.1818: Ane Marie JørgensD, Tømmermand Kristen Gravesens Kone, af Hillerslev, Thisted Amt.
Alle var duelige.

18, Eksamen 28.4.1819: Else SørensD, Smaahandler Jens Isens? Kone, af Nyekiøbing paa Morsøe.
Alle var duelige. Hun udmærkede sig.

19, Eksamen 27.10.1819: Johanne ChristensD Roll, Snedker Andreas Lundorps Kone, af Thisted Bye.

Alle var duelige. Hun udmærkede sig.

20, Eksamen 27.10.1820: Ane Marie PedersD, Skolelærer Johannes Bechs Kone, af Thorup i Thisted Amt.

Alle var duelige. Hun udmærkede sig.

21, Eksamen 25.10.1821: Mette AndreasD, Arbejdsmand og Fisker Niels Lauritzens Kone, af Udbye i Thisted Amt.

Alle var duelige.

22, Eksamen 27.10.1823: Ingeborg Munch, Tømmermand Marius Christensens Kone af Thisted.

Alle var duelige.

23, Eksamen 28.10.1823: Maren Renberg, forhen Kiømand Peter Rasmus Brincks Kone af Thisted i Viborg Stift.

Alle var duelige.

24, Eksamen 28.4.1825: Anne JacobsD, Skoemager Niels Andreas Bimblers Kone, af Nyekiøbing paa Morsøe, Thisted Amt.

Alle var duelige.

25, Eksamen 29.10.1825: Christine Marie Schmith, Værtshuusholder Poul Justesens Kone, af Thisted Bye og Amt.

Alle var duelige.

26, Eksamen 27.4.1826: Mariane Larsen, Snedkersvend Friderik Christian Hansens Kone af Thisted Amt.

Alle var duelige.

Det må være hende, der omtales i Historisk Årbog for Thy og Vesterhanherred 1996 side 47: Oscar Madsen "Jordemoderens strid om jord i Kjelstrup". Her omtales jordemoder Mariane Hansen, der fødtes i Thisted 7.2.1797. Gift 2.8.1823, jordemoder i Thisted, senere i Øsløs og senere i Kjelstrup.

27, Eksamen 29.10.1827: Johanne Marie JeppesD Sylt, Daglejer Christen Christensens Kone af Thisted.

Alle var duelige.

28, Eksamen 30.10.1827: Dorthea BertelsD, Under-Officer Anders Mourtzen Hiortvangs Kone af Westervig i Thisted Amt.

Alle var duelige.

29, Eksamen 28.10.1828: Sara Caroline Hancke, Jæger ved Jydske Jæger-Corps Lars Jensens Kone, af Sennels Bye og Sogn, Thisted Amt.

Alle var duelige.

Er hun i familie med den Inger Hancke, der som jordemoder i 1841 var med til at undersøge mistænkte fødekvinder ved drabssag i Snedsted i 1841 (Historisk Årbog for Thy og Vesterhanherred 1990 side 8. Se under nr. 35.

30, Eksamen 29.10.1829: Carlotte Amalie Jensen, Skrædermester Jens Madsen Calums Kone af Nyekøbing paa Morsøe i Thisted Amt.

Alle var duelige. Hun udmærkede sig.

31, Eksamen 28.10.1830: Mariane ChristensD Hvidberg, Smedesvend Henrik Nielsens Kone af Thisted Amt.

Alle var duelige.

32, Eksamen 28.10.1831: Karen ChristensD Søe, Arbejdsmand Mads Heilbergs Kone af Thisted Bye og Amt.

Alle var duelige. Hun udmærkede sig.

33, Eksamen 28.4.1832: Dorthea Clausine Bøgh, forrige Toldbetient Ernst Eberhard Willaumes Kone, af Thisted.

Alle var duelige.

34, Eksamen 28.4.1834: Bolette Cathrine Ibsen, Enke efter Arbejdsmand Niels Ibsen, af Øsløse og Vesløs Sogn, Thisted Amt.

Alle var duelige.

35, Eksamen 30.10.1834: Inger AndersD, Skoemager Carl Hanckes Kone, af Thisted Bye, Thisted Amt.

Alle var duelige.

Ifølge Historisk årbog for Thisted og Vesterhanherred 1990 side 8 var distriktsjordemoder Inger Hancke deltager i undersøgelse af mistænkte fødekvinder ved undersøgelse af drabssag i Snedsted i 1841.

Ved folketællingen i Snedsted 1840 var hun 31 år, jordemoder og gift med husmand Carl Hancke på 31 år. Ved de følgende folketællinger i 1845, 1850 og 1860 var de fortsat i Snedsted, og der var ikke ved nogen af folketællinger omtale af børn. De var begge født i Thisted.

Er hun eller nok nærmere manden i familie med nr. 29, Sara Caroline Hancke ?

36, Eksamen 28.4.1835: Maren PedersD, Sadelmager Levins fraskildte Kone, af Tibring Sogn paa Morsøe, Thisted Amt.

Alle var duelige.

37, Eksamen 28.10.1836: Karen Holm, Skoemager Nicolai Andersen Dahls Kone, at Thisted Bye, Thisted Amt.

Alle var duelige.

38a, Eksamen 29.10.1836: Johanne Christiane Constantine Bendix, Skolelærer Sætofts fraskildte Kone af Sandborg, Thisted Amt.

Alle var duelige. Hun udmærkede sig.

38b, Eksamen 30.10.1838: Mariane AndersD Lundorph, Huusmand Niels Pedersens Kone, fra Morsøe, Thisted Amt.

39, Eksamen 29.4.1839: Kristine JensD Saarup, Skoemager Anders Petersens Kone af Thisted Bye, Thisted Amt.

Alle var duelige. Hun udmærkede sig.

40, Eksamen 28.4.1842: Marie Caroline Winding, Jens Mikkelsen Høys Hustru fra Lyngs Sogn i Thisted Amt.

Alle var duelige. Professor Levy bemærkede ved No 5 (Marie Caroline Winding), der ??, at hun ? den/de daarligste af alle ?? i dette Semester havde nydt Undervisning ved stiftelsen (der er tale om en meget gnidret og svært læselig skrift).

41, Eksamen 17.5.1845: Maren Sørensd, Indsidders Christensens Hustru af Jegindø, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred 1983 side 78: Af Jegindø Præstekalds kirkebøger fremgår, at tre af øens beboere – fisker Kr. A. Kristensen, stedet afskedigede (!) jordemoder Maren Sørensen og ”Kr. Olsens hustru” – i henholdsvis 1873 og 1875 emigrerede til mormonstaten Utah i USA.

Folketælling Jegindø 1860 (opslag 10):

Christen Christensen, 49 år, gift, født i sognet, husmand, husfader.

Maren Sørensdatter, 45 år, gift, født i sognet.

Christen Christensen, 14 år, ugift, født i sognet, deres børn.

Christen Anton Christensen, 4 år, ” ”.

Alle i familien var lutheranere.

Folketælling Jegindø 1870 (opslag 13)

Christen Christensen, 52 år, gift, mormon.

Maren Sørensdatter, 53 år, gift, lutheraner, jordemoder.

Christian Anton Christensen, 13 år, søn, lutheraner.

(Manden er den eneste, der er noteret som mormon ved folketællingen 1870 på Jegindø)

Den anden søn kan være den Christen Christensen, der som 23-årig fisker fra Jegindø, den foreviste billet 05-03-1869 til New York ifølge udvandrerskriveret, hvor de øvrige ikke er nævnt ved søgning på navnene og under Jegindø.

Han tog måske i forvejen til Amerika, hvorpå de tre ovenfor nævnte i 1873 og 1875 fulgte. Var jordemoderens mand død før udvandringen?

Hendes fødsel: Jegindø kirkebog (opslag 24): Født 1.2.1816, Maren, forældre Søren Mikelsen og hustru Ane Iversdatter. Gaardsfolk i Gadlø.

Mandens fødsel: Jegindø kirkebog (opslag 6): Christen Christensen søn af Christen Olesen og hustru Else Magrethe Christensdatter i Ibstedt(?).

Første søns fødsel: Jegindø kirkebog (opsalg 28): Født 6.2.1846, Christen Christensen, søn af indsidder Christen Christensen og hustru Maren Sørensdatter i Nørby.
Den yngste søn fødsel: Jegindø kirkebog (opsalg 14) født 10.2.1856, Christian Anton Christensen. Forældre husmand Christen Christensen og hustru Maren Sørensdatter i T??, 40 år gammel.
De blev gift 10.4.1844 i kirken på Jegindø (opsalg 98).
Afgangslisterne går kun til og med 1872 eller 1873, og af de tre nævt i årbogen som værende rejst til Utah er kun fundet én:
Jegingø kirkebog (opsalg 206): Afgang nr. 23, 22. Juni 1872, Kristian Anton Kristensen, 17 år, fisker, hjemme, afgang til Utah.

42, Eksamen 31.10.1845: Karen Marie Jensdatter Vodstrup, Skoemage Hansens Hustru i Thisted.
Hun fik første karakter.

43, Eksamen 27.5.1847: Ane Jensdatter fra Thisted Amt, som examineredes men befandtes umoden til Afgang ved Examen d 27de November 1846 (der nævntes hun som Ane Jensdatter, Tjenestekarl Christen Damgaards Hustru af Kløv, Hvastrup Sogn (Vr Torup?)).
Hun fik anden karakter.

44, Eksamen 4.5.1848: Ane Thøgersdatter, ugift, fra Seierslev paa Morsøe.
Hun fik første karakter.

45, Eksamen 27.10. 1849: Christine Frühstück, Skrædder Christensen Flovlevs Hustru fra Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

46, Eksamen 2.5.1850: Else Jørgensen, Væver Jørgensens Hustru, fra Thisted Bye.
Hun fik anden karakter.

47, Eksamen 30.10.1850: Mariane Steen, Muuermester Bisgaards Hustru af Nykiøbing paa Morsøe, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

48, Eksamen 30.10.1852: Kirsten Andersdatter, gift med Indsidder Bertel Christensen Thorup i Thisted-Viborg Amt (jeg har registreret hende under Thisted Amt, korrekt??)
Hun fik første karakter.
Se mere om hende under nr. 191 i Viborg amt, hvor hun var jordemoder i Mønsted.

49, Eksamen 28.4.1857: Marthe? Nielsen, gift med Grovsmed Peder Nielsen, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

50, Eksamen 28.4.1858: Sidsel Christine Christensen, Indsidder Christensens Hustru i Hundborg, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

51, Eksamen 28.8.1858 med dimission 31.8.1858: Dorthea Marie Madsen, Tømmermand Madsens Hustru i Nors, Thisted Amt. Hun viste saa megen usikkerhed i sine Svar, at det fandtes væsentligt, at hun endnu i nogen Tid vedblev at deltage i Undervisningen i Stiftelsen (Hun dimitterede 31. August).

52, Eksamen 29.10.1858: Marie Cathrine Paulsen, g. m. Mølleforpagter Paulsen i Klat-Mølle, Thisted Amt.
Hun fik anden karakter.

53, Eksamen 27.4.1859: Mette Johanne Christiansen, Forpagter Christiansens Hustru af Aarup, Thisted Amt.
Hun fik anden karakter.

54, Eksamen 27.4.1859: Cathrine Marie Christiansen født Olsdatter, Husm. Christiansens Hustru i Kjestrup, Thisted Amt.
Hun fik anden karakter.

55, Eksamen 28.10.1859: Nicolone Hedegaard født Andersen, Smed Hedegaards Hustru i Ræhr, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

56, Eksamen 30.4.1860: Karen Vestergaard født Jensen, gift med Huusm? Vestergaard af Sundby, Thisted Amt.

57, Eksamen 2.5.1861: Juliane Caroline Christensen f. Kronholm, g. m. Smed Christensen i Kaastrup fra Thisted.
Hun fik anden karakter.

58, Eksamen 4.5.1861: Hanne Hyldahl f. Christensen, g. m. Huusmand Hyldahl i Thisted.
Hun fik første karakter.
Er hun i familie med den Fru G.M. Hyldahl (nr. 166 her), der omtales i Da. Jo. III 110 som formand for Thisted Amts Jordemoderforening fra 1905-8 + 1911-16?

59, Eksamen 31.10.1861: Ane Sophie Andersen f. Nielsen, g. m. Arbeidsmand Andersen i Søndberg, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

60, Eksamen 31.10.1861: Johanne Marie Nielsen f. Jørgensen, g. m. Sømand Nielsen i Giøllerup, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

61, Eksamen 29.4.1862: Else Marie Mortensen f. Hals. Enke efter Skipper Mortensen i Nykiøbing paa Mors, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

62, Eksamen 1.5.1862: Mette Cathrine Kirk f. Christensen, g. m. Huusmand Kirk i Skioldborg, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

63, Eksamen 29.10.1862: Mette Kirstine Hansen f. Scharff. Enke efter Skipper Hansen i Thisted, Thisted Amt.
Hun fik første karakter og præmie: Præmien for Flid og god Conduite meddeltes Mette Kirstine Hansen af Thisted Amt.

64, Eksamen 30.10.1862: Maren Kirstine Kjeldstrup f. Agerholm, g. m. Joh? Kiøbmand Kjeldstrup i Thisted, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

65, Eksamen 30.4.1863: Mariane Christensen f. Josephdatter, g. m. Smed Christensen, Øsløv/Øsløs, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

66, Eksamen 2.5.1863: Johanne Marie Larsen f. Christensen, g. m. Christen Villesen i Giersbølle, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

67, Eksamen 30.10.1863: Kirstine Andersen f. Eriksen, g. m. Dagleier Andersen i Ullerup, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

68, Eksamen 3.5.1864: Stine Larsen f. Jensen, g. m. Tømrer Niels Larsen i Halberg, Thisted Amt.
Hun fik anden karakter.

69, Eleonora Oline Schjøtz gift Christensen

Eksamen 2.5. 1865: Eleonora Oline Christensen f. Schjøtz, g. m. Maler Christensen I Flomlev, Thisted Amt.
Hun fik anden karakter.

Hun er omtalt side 259 i Maria Hellebergs ”Kvinderne fra Thy” som Mariane Sørensens forgænger i embedet i Hurup. Mariane skal have været tilkaldt, da Teodora blev født. Der står også, at Eleonora Schjøtz døde halvfjerds år gammel i sit embede.

Hurup kirkebog (opslag 284): Død 18.4.1904 i Refs by Eleonora Oline Schjøtz.

Pensioneret jordemoder i Hurup---- 69 4/12 år.

Folketælling Hurup 1890 (opslag 60):

Lars Larsen Kristensen, 56 år, født i Hvidberg, husmand.

Eleonora Oline Sjøts, 58 år, gift, født i Holstebro, jordemoder.

Samt 2 børn.

70, Eksamen 3.5.1865: Kirsten Marie Pedersen f. Andersen, g. m. Karl Pedersen i Nykiøbing, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

71, Eksamen 4.5.1865: Mette Cathrine Hansen f. Jensdatter, g. m. Indsidder Hansen i Kollerup, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

72, Eksamen 28.5.1866: Maren Cathrine Christensen f. Christensen, g. m. Indsidder Chr., Thaarsted, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Knud Erik Pedersen skriver på mail 18.11.2016, at hun er født i 1837 og boede på det tidspunkt, hvor han formoder, hun søgte om optagelse på jordemoderskolen, i Sjørring i Thisted amt. Hun voksede op i Sjørring men var født i Skjoldborg i Thisted amt. Hun var gift med krigsinvalid Lars Christensen (Spanggaard), der var invalid efter krigen 1848-50.

Ansøgninger fra 1865 kan ikke lånes, formentlig på grund af svamp i papirerne.

73, Eksamen 28.5.1866: Iversine Pedersen f. Iversen, g.m. Huusmand P i Villerslev, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

74, Eksamen 29.6.1867: Nicoline Moser f. Nielsen, g. m. Husmand Poul M i Bindled (Bedsted), Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Oplysninger fra Lene Majlandt, lemi@mail.dk, i 2015 til brug for efterkommer af Nicoline og manden Poul, Paul Baker i USA: Nicoline Nielsen født 30.8.1836 i Oksenbøl, Vestervig sogn, datter af afdøde gårdejer Niels Berthelsen og efterlevende hustru Karen Jensdatter af Oksenbøl. Viet 8.4.1856 i Vestervig kirke med ungarl og indsidder Poul Christensen i Skaarup, Vestervig sogn, 26 ¼ år. Hun da tjenende i Vestervig Kro, 19½ år. De fik 7 børn, der alle (der er tvivl om den ene) emigrerede til Amerika. Nicoline blev skilt fra Poul Christensen (Moser/Mose) og gift igen 16.4.1878 i Snedsted kirke med ungarl og husejer Peder Nielsen af Aarup, 26 år. De fik en datter 4.12.1878. Nicoline døde 1.12.1902 i Aarup og blev begravet på Snedsted kirkegård. Folketælling Snedsted sogn 1901 (opslag 1729: Jordemoderboligen.

Peter Nielsen, født 1851, 11/11, gift, født i Aarup, kom til sognet i 1868.

Negoline Nielsen, født 1837 30/8, gift, født i Oxenbøl, jordemoder, til sognet 1870.

Ane Maria Nielsen, født 1878 4/12, ugift, født i sognet, husbestyrerinde.

Inger Maria Pederdatter, født 1814 26/6, enke, født i Aas, til sognet 1839.

75, Eksamen 1.7.1867: Christine Hanne Christensen f. Nielsdatter, g. m. Hsmd Chr. I Gjøttrup, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

76, Eksamen 15.6.1868: Inger Marie Petersen f. Jespersen, g. m. Huusmd P, Brund, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

I jordemoderprotokol B149-143 på Rigsarkivet i Viborg findes to løse bilag.

A, Om tiledling af elevplads dateret Kbh. 14.8.1867 stilet til Inger Marie Pedersen født Jespersen g.m. husmand Jens Pedersen Korsgaard i Brund, Hillerslev Sogn pr. Thisted.
B, Attest med følgende tekst: At Gjordemoder Inger Petersen paa det kongelige Frederiks Hospital har lært at paasætte Blodkopper samt deri erholdt en saadan Øvelse, at ovennævnte af mig anses duelig og velskikket til foranførte Bestilling, hvortil hun paa det bedste anbefales.

Bevidnes af
E. Nielsen

Barber ved Frederiks Hospital
Kjøbenhavn d 12te Juni 1868.

Til Gjordemoder Inger Petersen.

(hun må have lært kopsætning af en barber. Sådan tydes teksten i hvert fald).

I oversigten over jordemødre i Viborg Amt har hun nr. 212, og hun ses i oversigt over jordemødre i Viborg lægedistrikt som værende "Jens Pedersens H, ansat 11.6.70 Astrup/Astorp, og hun blev afløst af fru Bundgaard i Haurbak, 19. Distrikt.

77, Eksamen 15.6.1868: Ane Kirstine Petersen f. Henrichsen, g. m. ?P, Sønderhave, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

Ifølge folketællingen 1880 på Jegindø, citeret af Danish Family Search, var Ane Kirstine født Henriksen, 35 år, født ca 1845. Ved opslag (opslag 43) ses, at der er 3 personer i husstanden i et hus i Bøhle By:

Nr. 45, Niels Kristian Pedersen, 44 år, gift, født i Nørhaa sogn, Thisted amt, husfader, jordbruger.

Nr. 46, Ane Kirstine født Henriksen, 35 år, gift, født i Hørdum sogn, Thisted amt, hans hustru, jordemoder.

Nr. 47, Mette Marie Pedesen, 7 år, født i Agger sogn, Thisted amt. Deres barn.

78, Eksamen 22.6.1869: Johanna Marie Johansen f. Pedersen, g. m. Politebetj J, Svanskjær, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Hendes ansøgning om optagelse på skolen i 1868 var nr. 155: Svankjær i Hvidberg v. A. Sogn, Hassing Herred, Johanne Marie Johansen fød Pedersen, 26, Hans Jørgen Johansen. Hun er gift med en Slesviger, men deres kår er trange.

Hun er sandsynligvis mor til nr.121, Margrethe Dorthea Pedersen født Johansen.

Hendes forældre er Hans Jørgen Johansen og Johanne Marie Johansen, distriktsjordemoder i Hørdum.

79, Eksamen 23.5.1870: Dorthea Madsen f. Larsen, g. m. Arbdm M, Bedsted, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Hun er ansøger nr. 137 i 1869, og blev som den eneste fra Thisted Amt optaget på skolen. Hun var 25 år, gift med Lars Madsen Grøndal, Underkorporal v 6 Batal. 2, Komp. I Viborg, Arbejdsmand.

I sin ansøgning skriver hun ,at hun er født 24.10.1843 og gift med underkorporal Lars Madsen Grøndal. Hun er moder til 2 børn

80, Eksamen 2.6.1871: Marie Kirstine Jensen Wuust f. Christensen, g. m. Arbdm W i Kjettrup, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

Hendes ansøgning er kopieret. Hun søgte om optagelse, Kjettrup d 11. Juni 1870.

Hun var født den 1.10.1845 i Thorup sogn, Thisted amt Hun blev gift den 11.3.1870 med Niels Jensen Vuust og har en søn i ægteskabet med ham. Distriktslægen og sognepræsten anbefaler hende. Se kopien.

81, Eksamen 3.7.1872: Else Kirstine Nielsen f. Pedersen, g. m. Kt?? Ped i Villerslev, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

82, Eksamen 29.5.1873: Kirsten Lauritsen Vestergaard f. Christensen, g. m. Hsmd V i Visby, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

83, Eksamen 1.7.1873: Maren Kirstine Christensen f. Hansen, g. m. Husmd Chr fra Mors, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

84, Eksamen 29.5.1874: Marie S Elisabeth Katrine Mikkelsen f. Hank, g. m. Grdm? M, Morsø, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Folketælling Erslev, Mors 1901 (opslag 76):

Mikkel Kr. Mikkelsen, født 15.3.1841, gift, født i Erslev, kom til sognet 1871. Landbrug og Husflid.

Marie Sophie Elisabeth Katrine Haack, født 27.1.1847 i Lilde/Kilde?, Thisted Amt og kom til sognet i 1871. Jordemoder.

To børn født i Erslev 1881 og 1889.

Forældrene kaldes da gartner Mikkel Kristian Mikkelsen og hustru distriktsjordemoder Marie Elisabeth Sofie Katrine Haack i Erslev.

85, Eksamen 30.5.1874: Maria Kirstine Sørensen f. Morsing, g. m. afdøde Murer S i Koldby, Thisted Amt. (*Hun må så være enke*).

Hun fik anden karakter.

86, Eksamen 4.7.1874: Margrethe Knorr f. Jakobsen, g. m. Maler Knorr i Thisted, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

Hun findes i Heibergs protocol (B149,49) som distriktsjordemoder i Fiskbæk (districts 15) i Viborg amt. (Se nr. 190 i oversigten over jordemødre i Viborg amt).

87, Eksamen 29.5.1875: Johanne Kristensen f. Madsen, g. m. Murer K, Erslev paa Morsø, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

88, Eksamen 29.5.1875: Johanne Marie Jensen f. Poulsen, g. m. Arbdm J i Nykjøbing Morsø, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

89, Eksamen 5.7.1875: Ane Poulsen f. Jensen, g. m. Murer P, i Serup, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

90, Eksamen 5.7.1875: Christine Christensen f. Nielsen, g. m. Arbdm Chr. i Bedsted, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

Det er formentlig hende, der findes i folketællingen 1890 for Jegindø (opslag 46):

Mads Kristen Kristensen, 54 år, gift, født på Jegindø, Fisker.

Kristine Kristensen, 38 år, gift, født på Jegindø, jordemoder.

Desuden 6 børn i alderen 5-14 år.

Hun må være afløst som jordemoder på Jegindø i 1901 af Ane Kathrine Nielsen gift Møller, se nr.103.

91, Eksamen 30.5.1876: Ane Elisabeth Jensen f. Nielsen, Enke efter Hmd. J Jensen, Hjardemaal, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III 12: Kristensen, Fru Ane Elisabeth f. Nielsen; pens. Distriktsjordemoder. Født

14. September 1848 i Lild; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1876;

Distriktsjordemoder i Øsløs 1876 – 1881; i Søndbjerg 1881; Distriktsjordemoder i

Bjerget 1881 – 1918. Adresse: Frøstrup.

Der er billede af hende i bogen.

92, Eksamen 1.7.1876: Marie Bedsted f. Madsen, g. m. Husmd Bedsted, Thisted, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

93, Eksamen 3.7.1876: Karen Jensen f. Petersen, sep tjente i Kjøbenh (sådan læses det), Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

94, Eksamen 27.5.1878: Karen Andersen f. Petersen, g. m. Indsidder A, Hvidberg, Thisted Amt.

Hun fik første karakter og præmie: Professor Levys Præmie for Flid og god Konduite tildeltes Karen Marie Andersen f. Petersen af Thisted Amt, exam. 27. Mai som No 2.

95, Ane Johanne Dybdahl gift Christoffersen

Eksamen 18.6.1878: Ane Johanne Christoffersen, g. m. Hmd. Chr, Elsted, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Folketælling V. Vandet sogn 1890 (opslag 13) i Bleghule et hus.

Christen Christoffersen, 41 år, født i Snedsted sogn, Thisted amt. Jordbruger

Ane Johanne Dybdahl, 35 år, født i do, jordemoder.

+ fem børn.

96, Eksamen 9.6.1879: Mariane Mikkelsen f. Svenningsen, g. m. Møllersv? M, Silleslev, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

97, Eksamen 30.6.1879: Maren Kirstine Olesen f. Nielsen, g. m. Hmd O, Hvidbjerg, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

98, Eksamen 30.5.1881: Lucie Kirstine Jensen f. Jensen, g. m. Fisker J i Helliis, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Se mere under Loise Kirstine Jensen i Ringkøbing Amt, nr. 255.

99, Eksamen 6.6.1882: Gjertrud Marie Christensen f. Andersen. Enke efter Fisker C, Haring, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

100, Eksamen 26.6.1883: Dorthea Marie Andersen f. Pedersen, g. m. Skærdde A, Thorsted, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

101, Eksamen 29.6.1883: Martina Christine Sørensen f. Jensen. Enke efter Vognmand S, Nykjøbing Mors, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

Hun kom til Skive som distriktsjordemoder, se mere under nr. 219 i Viborg amt.

102, Eksamen 23.5.1884: Hansine Petrea E. Nielsen f. Haugaard, g. Handelsmnd. Giellerup, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

103, Eksamen 5.5.1885: Ane Kathrine Nielsen, ugift, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

Hendes ansøgning er ikke gemt i kassen med ansøgninger fra 1884.

Da. Jo. III113: Møller, Fru Kathrine Ane f. Keller; pensioneret Distriktsjordemoder. Født 19. August 1857 i Hjørdemaal; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1885; praktiserende Jordemoder i Gjettrup 1885 – 1890; Distriktsjordemoder i Jegindø 1890 – 1903; Distriktsjordemoder i Ydby 1903 – 1927. Adresse: Ydby St.

Der er billede af hende i bogen.

Ved folketællingen 1890 i Jegindø er Kristine Kristensen jordemoder, så fru Møller er tiltrådt senere på året. Den 31.10.1893 fødte hun en datter på Bjerregaard Mark, Jegindø. Manden var da tømrer Morten Møller Jensen, og hun Ane Kathrine f. Nielsen, 36 år. Ved folketællingen Jegindø 1901 (opslag 129) står:

Morten Møller Jensen, født 11.3.1866, gift, kom til sognet 1890 fra Amerika, landbrug.

Ane Kathrine Nielsen, født 19.9.1857, gift, kom til sognet 1890 fra Gettrup, født i Hjørdemaal, jordemoder. Et barn, Dorthea Marie Jensen, født 31.10.1903.
Hvor fødenavne, Keller, kommer fra i Da. Jo. er uvis.
Tidsskr. Jo. 1937 side 119: Et af Thisted Amts Jordemoderforenings ældste medlemmer pens. Distriktsjordemoder Fru Kathrine Møller, Udby, er afgået ved døden og blev den 24. Marts begravet fra Udby kirke..

104, Eksamen 7.5.1885: Christine Cathrine Fischer f. Johansen, g. m. Maskinarbejder, Nykjøbing, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.
Hendes ansøgning er ikke gemt i kassen med ansøgninger fra 1884. Det er noteret, at hun var 29 år og gift med maskinarbejder Hans Peter Frederik Fischer.

105, Eksamen 2.7.1885: Nikoline P. Jensen f. Petersen, g. Fisker J, Jegindø, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.
Hendes ansøgning er ikke gemt i kassen med ansøgninger fra 1884. Det er noteret, at hun var 26 år og gift med fisker Morten Kr. Jensen af Jegindø.
Da. Jo. III 12: Jensen, Fru Nicoline; pens. Distriktsjordemoder; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1885; Distriktsjordemoder i Aadum 1885 – 1889; Reservejordemoder i Frederiksborg Amt 1889 – 1890; Distriktsjordemoder i Venslev pr. Skibby 1890 – 1903; Distriktsjordemoder paa Jegindø 1903 – 1924. Adresse: Jegindø, Hvidbjerg, Thyholm.

Der er billede af hende i bogen.

Ifølge søgning på google har Erling Pedersen skrevet en artikel med titlen ”En jordemoderhistorie fra Jegindø” om hende i årbog for Egnshistorisk Forening, Thyholm og Jegindø, årg. 39 (2012). Af denne artikel (side 31-34 i årbogen), fremgår følgende i uddrag:

Nicoline Jensen fødtes i Nykøbing Mors 23.11.1857 og døbt Nicoline Petrine Mikkelsdatter. Faderen var Peder Michelsen og moderen Christance Johansdatter. Hun blev gift på Jegindø den 31.3.1882 med ungarl, fisker Morten Kristian Jensen. Parret bosatte sig i Bøhl på Jegindø men rejste et par år senere til Sjælland, hvor Nicoline tog en jordemoderuddannelse i København.

Der er billede af jordemoderboligen og udsnit af hendes eksamensbevis i bogen foruden billede af ægteparret med og uden børn.

Morten Jensen døde 13.2.1927 og enken købte et lille hus på Kongevejen 32 på Jegindø.
Hun døde 29.6.1944.

Tidsskr. Jo. 1927 side 247: Distriktsjordemoder Nicoline Petrine Jensen, Jegindø, bevilgedes efter ansøgning afsked med pension af 929 kr. fra 1. Juli. Hun fylder 70 år i november.

106, Eksamen 2.6.1886: Maren B? Eriksen, ugift, Kollerup, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Hun er indstillet af Thisted Amt i 1885 som Maren Brun Eriksen af Hvingelbjerg, ugift, 27 år.

107, Eksamen 2.6.1886: Dorothea Jensen f. Madsen, g. Værtshush. J, Thisted, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Hun er nævnt som 23 år gammel ved indstillingen fra Thisted Amt i 1885 og manden som værtshusholder P.C. Jensen i Thisted.

Det er måske?? hende, der ved folketællingen 1890 i Østerild sogn er jordemoder, 28 år, født i Hundborg sogn og gift med Laurits Jensen, 24 år, tømrer, født i Ørum sogn. Der er 4 børn i alderen 2 – 9 år.

108, Eksamen 7.7.1886: Karen Marie Lauritzen, ugift, Visby, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Hun er indstillet af Thisted amt i 1885 som Karin Marie Lauridsen af Visby, ugift, 26 år.

Da. Jo. III112: Kristensen, Fru Karen Marie f. Laursen; pens. Distriktsjordemoder. Født 15. Juli 1859 i Visby; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1886; praktiserende Jordemoder i Øsløs 1886 – 1894; Distriktsjordemoder i Vesløs 1894 – 1929. Adresse: Vesløs St.

Der er ikke billede af hende i bogen.

109, Eksamen 24.5.1887: Kirsten Petersen f. Larsen, g. Skomager P af Hvidbjerg, Thisted Amt.

Hun fik første karakter

110, Eksamen 29.6.1888: Else Maria Laursen f. Nielsen, Enke Snedker L, Nykjøbing Mors, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

111, Eksamen 5.7.1889: Maren Nielsen, ugift, af Hingelberg af Kollerup Sogn, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Er det hende, der ifølge Tidskr. Jo. 1934 som distriktsjordemoder Maren Christensen i Hvidbjerg af Thisted Amtsråd for tilladelse til at anskaffe et badekar til jordemoderboligen?

112, Eksamen 28.5.1890: Dorothea Maria Krogsgaard f. Møller, g. Gaardejer K, Førby, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III113: Krogsgaard, Fru Marie Dorthea f. Møller; pens. Distriktsjordemoder. Født 12. Januar 1860 i Hvidbjerg; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1890;

Distriktsjordemoder i Nørhaa 1891 – 1894; Distriktsjordemoder i Hvidbjerg-Vesterhaa 1894 – 1897; Distriktsjordemoder i Hundborg 1897 – 1925. Fhv. Formand for Thisted Amts Jordemoderforening. Adresse: Nørhaa pr. Snedsted.

Der er billede af hende i bogen.

113, Eksamen 3.7.1890: Kristine Laura Hundahl f. Hald?, g. fhv. Kjøbm. H, Thisted, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

114, Eksamen 17.6.1891: Inger Karstensen f. Pedersen, g. Hmd. K, Stagstrup, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III 12: Kristensen, Fru Inger f. Pedersen; pens. Distriktsjordemoder. Født 28. Januar 1864 i Hjørdemaal; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1891; pr. pr. Jordemoder i Helligsø-Gjettrup 1891 – 1892; Reservejordemoder for Thisted Amt (Agger) 1892 – 1896; Distriktsjordemoder i Hjørdemaal 1896 – 1903; Distriktsjordemoder i Øster Assels (Mors) 1903 – 1929. Adresse: Øster Assels. Der er billede af hende i bogen.

115, Eksamen 9.5.1892: Kirstine Villadsen f. Christensen, g. Fisker V af Ræhr, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

116, Eksamen 27.5.1893: Kirstine Sørensen f. Lauritzen, g. Købmand S, Flovlev, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

I Hiebergs protokol (B149-49) side 43: 1. August 189? (ikke nævnt præcist) ansattes i Viborg som 2. Distriktsjordemoder Kristina Sørensen født Lauritzen, gift med Maskinstrikker J. E. Sørensen, 3 Børn. Eksamen maj 1893 med første Karakter. Hun havde praktiseret i Viborg siden 1.5.1895 og i Holstebro fra 1.11.1894-maj 1895 samt i Hjørring fra august 1893 til nov. 94. Flyttet november 1902 (fra Viborg) til Lanstinge??. (Se under nummer 239 i oversigten over jordemødre i Ringkøbing amt og nummer 189 i Viborg amt).

117, Eksamen 26.6.1893, Mariane Nielsen. Ugift, Glæde, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

Hun kaldes senere (se Thisted Amt Tidende 6.6.1912, artiklen er afskrevet nedenfor) Mariane Roelsgaard og var i 1912 i Aarup, hvor hun bad om alderstillæg, idet hun havde været jordemoder i Ugilt i Hjørring amt fra 2. oktober 1896 til hendes ansættelse i Østerild den 9. April 1898, og alderstillægget for 15 års tjeneste blev af amtsrådet bevilget.

Hjørdemaal kirkebog (opslag 68): Født 22.3.1863, Mariane Nielsen. Datter af husmand Niels Justsen Kjeller eller Roeslgaard og hustru Ane Marie Nielsdatter i Sletten.

Folketælling 1901 Østerild (opslag 94) Jordemoderboligen ejet af Thisted Amtsraads-kreds:

Mariane Nielsen, født 22.3.1863 i Hjørdemaal sogn, bopæl i sognet fra 1898, ugift, husmoder, jordemoder. Kom fra Ugilt i Hjørring amt.

Kristine Nielsen, født 24.10.1890 i Lild sogn, barn. Barnet kom også fra Ugilt.

Datterens fødsel, se under nr. 181, idet hun i 1923 blev jordemoder. Hun brugte da navnet Kristine Roelsgaard.

118, Eksamen 28.6.1893: Birgithe Marie Jespersen f. Nielsen, g. Skrædder J, Snedsted, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

119, Eksamen 4.7.1894: Ane Kirstine Kristensen f. Mikkelsen, g. Murer Chr, Hurup, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Der skrives Kristensen med K hos hende og Chr hos manden.

Da. Jo. III114: Tandrup, Fru Ane Kirstine; Distriktsjordemoder i Hurup. Født 25. August 1869 i Sjørring; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1894; Praktiserende Jordemoder i Hundborg 1894-1896; Distriktsjordemoder i Agger 1896-1899; Distriktsjordemoder i Hvidbjerg-Vestenaå 1899-1909; Distriktsjordemoder i Hurup siden 1909. Adresse: Hurup St.

Der er billede af hende i bogen.

120, Eksamen 6.7.1894: Kirstine Marie Petersen f. Foget, g. Kjøbmand P, Sundby, Mors, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

121, Eksamen 9.7.1895: Margrethe Dorothea Petersen f. Johansen, g. Gartner P, Hørdum, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

Da. Jo. III113: Pedersen, Fru Margrethe Dorthea f. Johansen; Distriktsjordemoder i Koldby. Født 22. Maj 1869 i København; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1895; praktiserende Jordemoder i Kjetterup 1895-1897; Distriktsjordemoder i Vang 1897-1901; Distriktsjordemoder i Flade 1901-1908; Distriktsjordemoder i Thisted 1908-1913; Distriktsjordemoder i Koldby siden 1913. Adresse: Koldby. Hørdum St.

Der er ikke billede af hende i bogen.

Artikel i Thisted Amts Tidende 6.6.1912: Distriktsjordemoder Margrethe Dorthea Pedersen, Thisted, anholdte om alderstillæg for 15 års tjeneste. 40 kr årlig bevilgedes. I kasse 265 med ansøgninger fra 1896 om optagelse på jordemoderskolen er bilag for Margrethe Dorthea Pedersen, datter af Hans Jørgen Johansen og Johanne Marie Johansen, der er distriktsjordemoder i Hørdum. Gift med gartner Kristen Pedersen. Hun er født 22.5.1869, konfirmeret 1883.

Om moderen se nr. 78.

122, Eksamen 26.8.1896: Nielma Breinholt, ugift, af Vestervig, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

123, Eksamen 30.8.1897: Pauline Annine Erichsen f. Povlsen, g. m. Indsidder E, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

124, Eksamen 29.8.1898: Karen Jensen, ugift, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Se mere om hende under jordemødre i Viborg Amt og Da. Jo. III122.

Det er formentlig hende, der i ansøgningerne fra Thisted amt i 1897 er nr. 52; Karen jensen af Nykjøbing, ugift (29 Aar). Datter af håndværker, født i Gullerup på Mors 23.2.1868.

125, Eksamen 31.8.1899: Mette Marie Lauritzen f. Tolbøl, g. m. fhv. Købmand, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

126, Eksamen 28.8.1900: Cathrine Tonnesen, ugift, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

127, Eksamen 31.8.1900: Kirstine Karoline Kjær, ugift, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

128, Eksamen 31.8.1900: Nanna Blichfeldt f. Ingerslev, g. m. Skuespiller, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

129, Eksamen 27.8.1901: Marie Karoline Kirstine Kristensen f. Sørensen, g. m.

Arbejdsmand, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Hun søgte også i 1897: Marie Karoline Kirstine Sørensen gift med Indsidder Christen Christensen af Glæde (24 år). Hun havde da 1 barn.

Da. Jo. III122: Kristensen, Fru Marie Karoline Kristine f. Sørensen; Distriktsjordemoder i Fjerritslev. Født 9. Juni 1872 i Vust Sogn; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1901; Distriktsjordemoder i Kettrup 1901 – 1907; Distriktsjordemoder i Fjerritslev siden 1907. Adresse: Fjerritslev.

Der er billede af hende i bogen.

Artikel i Thisted Amts Tidende 6.6.1912 (I sin fulde udstrækning nedenfor):

Distriktsjordemoder Marie K. K. Kristensen, Fjerritslev anholder om forhøjelse af huslejegodtgørelse fra 200 kr årligt til 300 kr og om alderstillæg for 10 års tjeneste. Kredsudvalget henstiller til det samlede amtsråd, hvorvidt der muligvis kan være anledning til at forhøje huslejegodtgørelsen, samt anbefaler andragendet om alderstillæg. Form.: Hvad huslejegodtgørelsen angår, er der ingen anledning til at imødekomme andragerinden. Hun fik for 2 år siden, hvad hun forlangte i huslejegodtgørelse. Foruden de 200 kr får hun 150 kr for afsavn af jord.

Niels Madsen: Hun giver faktisk 300 kr årlig i husleje på det sted, hvor vi forlangte, hun skulde bo.

Form.: Det vidste hun forud.

Thøgersen: skal vi give mere, må vi hellere selv bygge.

Der gaves afslag på andragendet om huslejegodtgørelse, hvorimod alderstillægget bevilgedes.

Distriktsjordemødrene Marie Kristensen, Fjerritslev, og Marie Madsen, Klim (se nr. 138), anholder om andel i den med Kettrup Jordemoderembede forbundne pengeløn, 130 kr. årlig, under vakancen. Bevilgedes.

130, Eksamen 30.8.1902: Mette Elise Marie Christensen, ugift, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Da.Jo.III113: Søndergaard, Fru Elise Mette Marie f. Christensen; Distriktsjordemoder i Hvidbjerg. Født 15. Februar 1878 i Haring; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1902; Distriktsjordemoder i Nørhaa 1903-1907; Distriktsjordemoder i Erslev 1907-1915; Distriktsjordemoder i Hvidbjerg siden 1915. Adresse: Hvidbjerg, Mors. Der er billede af hende i bogen.

131, Eksamen 24.8.1903: Kirstine Mikkelsen, ugift, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

132, Eksamen 24.8.1903: Jensine Marie Jensen f. Madsen, g. m. Træhandler, Thisted Amt.

Hun fik første karakter og præmie: Desuden tildelte Overacouchøren en Præmie bestaaende af den nye Lærebog for Jordemødre til Jensine Marie Jensen (eks. 24. Aug som No 8).

Da. Jo. III111: Jensen, Fru Marie Jensine f. Madsen; Distriktsjordemoder i Nors. født 10. September 1877 i Tygstrup; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1903; Distriktsjordemoder i Vang-Tvorup 1903 – 1908; Distriktsjordemoder i Nors siden 1908. Fhv. Bestyrelsesmedlem i Thisted Amts Jordemoderforening. Adresse: Nors pr. Thisted. Der er billede af hende i bogen.

133, Eksamen 27.8.1904: Ane Helvig Jensen, ugift, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Det er sikkert hende, der døde 15.2.1935 i Balling i Viborg Amt som Frøken Ane Helvig Pinnerup (Da. Jo.III124). Hun var da distriktsjordemoder i Balling.

Ifølge kirkebogen for Balling (opslag 199) døde hun i Balling By og blev begravet på Jegindø. Hun var født 2. Juli 1875 på Jegindø, datter af gårdmand Jeppe Pinnerup og hustru Maren Pedersen, 59 år.

134, Eksamen 27.8.1904: Dorthea Christiansen, ugift, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Tidskr.Jo. 1932 side 95: Dødsfald. Distriktsjordemoder Fru Bathum, Sennels, er den 15. Februar afgået ved døden. Fru Bathum var først konstitueret i Hvidbjerg-Tyholm i 1½ år, har derefter siden i ca. 25 år været distriktsjordemoder i Sennels. Fru Bathum begravedes den 20. Februar på Sennels kirkegård. Den smukt pyntede kirke, de mange smukke kranse og det store følge bar vidne om, at fru Bathum havde vundet sig mange venner. Flere kolleger var til stede. Foreningen havde sendt en signeret dekoration til hendes bære. Æret være fru Bathums minde. Søndbjerg 4.3.1932, P.B.V. Katrine Meier. Sennels kirkebog (opslag 222): Død 15.2.1932 i Sennels By, Dorthea Bathum f. Kristiansen. Jordemoder af Sennels By og Sogn, Hillerslev Herred født i Spørring, Sjørring Sogn 1874 den 29. August af forældrene husmand Niels Kristian Kristiansen og hustru Mare Kirstine Nielsen. Var gift med efterlevende gaardeier Johannes Bathum af Sennels, 57 år.

135, Eksamen 23.8.1905: Kirstine Marie Christensen f. Johansen, g. m. Forpager, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III110: Christensen, Fru Marie Kirstine f. Johansen; Distriktsjordemoder i Rær. Født 22. Februar 1877 i Hinding; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1906; Distriktsjordemoder i Elling 1906 – 1907; Distriktsjordemoder i V. Vandet 1907 – 1909; Distriktsjordemoder i Rær siden 1909. Adresse: Rær pr. Thisted. Der er billede af hende i bogen.

136, Eksamen 25.8.1906: Anine Jensen f. Nielsen, g. m. Arbejdsmand, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III110: Jensen, Fru Anine f. Nielsen; Distriktsjordemoder i Bedsted. Født 19. August 1876 i Vesløs Huse; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1906, Distriktsjordemoder i Elling 1906 – 1908; Distriktsjordemoder i Vang 1908 – 1909; Distriktsjordemoder i Vestena 1909 – 1912; Distriktsjordemoder i Bedsted siden 1912, Fhv. Næstformand i Thisted Amts Jordemoderforening. Adresse: Bedsted St. Der er billede af hende i bogen.

Ifølge Peter Kudsk 7.12.2015 er hun gift i 1901, og hun fik en datter i 1902 og en søn i 1904. Sønnen døde 8 år gammel. Hun og manden adopterede en søn, der fødtes uægte i Vestervig i 1918. Hun døde 29.12.1939 i Vesløs Huse, Bedsted, 63 år gammel. Hun var gift med efterlevende Karl Elias Jensen. Sidste fælles bopæl Bedsted By og Sogn. Ifølge Peter Kudsk boede hun ved folketællingen 1.2.1906 i København, Garnisons Sogn, Amaliegade, ulige numre i Amaliegade 25, sidehuset 1, 2. Og 3. Sal sammen med 26 andre jordemoderelever.

Hun var kommet til København fra Hovsør i 1905.

Tidsskr. Jo. 1934 side 290: Distriktsjordemoder Anine Jensen, Bedsted, fik af Thisted Amtsråd tilladelse til at indrette et badeværelse i jordemoderboligen.

137, Eksamen 28.8.1906: Else Marie Schade, ugift, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

138, Eksamen 29.8.1907: Karen Marie Madsen f. Madsen, g. m. Karetmager, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

Da. Jo. III113: Madsen, Fru Karen Marie f. Madsen; Distriktsjordemoder i Klim. Født 28. Juni 1879 i Bjerget; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1907; Distriktsjordemoder i Ketterup 1907 – 1910; Distriktsjordemoder i Klim siden 1910. Adresse: Klim.

Der er billede af hende i bogen.

Artikel i Thisted Amts Tidende 6.6.1912 (i sin fulde udstrækning nedenfor):

Distriktsjordemødrene Marie Kristensen, Fjerritslev (nr. 129) og Marie Madsen, Klim, anholder om andel i den med Ketrup jordemoderembede forbundne pengeløn, 130 kr årlig, under vakancen. – bevilgedes.

139, Eksamen 29.8.1907: Rasmine Nielsen født Rasmussen, g. m. Bødker, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III181:

Heiberg (B118-51 side 53) Rasmine Nielsen har nedsat sig i Hurup i september 1907 og fra 1.8.1908 distriktsjordemoder i Vandet.

140, Eksamen 26.8.1908: Inger Marie Mortensen, ugift, Thisted Amt.
Hun fik første karakter og præmie: Prof. Levy's Præmie tildeltes Inge Marie Mortensen af Thisted Amt (eksamineret 26. August som No 2).

Er det hende, der i Da. Jo. III113 kaldes:

Inger, Fru Nissen; Distriktsjordemoder i Thisted. Kasserer i Thisted Amts Jordemoderforening 4. Marts 1913 – 2o. September 1918. Adresse: Thisted.

Der er ikke billede af hende i bogen, og hun har ikke givet oplysninger til den, selv om hun har med i bestyrelsen. Årsag? Se også nr. 173.

141, Eksamen 26.8.1908: Mette Cathrine Jepsen f. Christensen, g. m. Gaardejer, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III112: Jepsen, Fru Kathrine Mette født Christensen; Distriktsjordemoder i Sjørring. Født 10. Maj 1877 i Ydby; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1908; Distriktsjordemoder i Nørhaa 1908 – 1909; Distriktsjordemoder i Rakkerby 1909 – 1915; distriktsjordemoder i Sjørring siden 1915. Adresse: Sjørring St.

Der er billede af hende i bogen.

142, Eksamen 30.8.1909: Ingeborg Laursen, ugift, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

143, Eksamen 1.9.1909: Johanne Marie Pedersen, ugift, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Da.Jo.III side 68: Gyldenhegn, Fru Johanne Marie født Pedersen; Distriktsjordemoder paa Anholt: Født 12.1.1880 i Hillerslev, Thy; dimitteret fra den kongelige Fødselsstiftelse 1.9.1909; Distriktsjordemoder i Thisted Amt 1909-1921, i Sandvad 1921-1923, i Bramminge 1923-24, i Sdr. Felding 1924-1930 og paa Anholt siden 12.9.1930. Adresse: Anholt Havn. Der er foto af hende i bogen.

144, Eksamen 10.8.1910: Ane Paulsen, ugift, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

145, Eksamen 11.8.1910: Marie Westergaard, ugift, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

146, Eksamen 13.9.1911: Emma Ane Kathrine Dorthea Mikkelsen, ugift, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

Da. Jo. III113: Mikkelsen, Frøken Emma Ane Kathrine Dorothea ; Distriktsjordemoder i Nykøbing Mors. Født 6. Februar 1889 i Hjørdemaal Thisted Amt; dimitteret fra Rigshospitalts Jordemoderskole 13. September 1911; Distriktsjordemoder i Kærbølling-Bredsten-Skibets Sogn (Vejle Amt) 1. November 1911 – 1. November 1918; Distriktsjordemoder i Solbjerg-Sundby-Dragstrup og Skallerup Sogne (Thisted amt) 1918

– 1921; Reservejordemoder ved Rigshospitalets Fødeafd. B 1921 – 1922;
Distriktsjordemoder i Solbjerg-Sundby-Dragestrup og Skallerup Sogne 1922 – 1931;
Distriktsjordemoder i Nykøbing M.- Tødsø-Lødderup Sogne siden 1. April 1931. Fhv.
Formand og kasserer i Thisted Amts Jordemoderforening, fhv. Bestyrelsesmedlem i s. F.
Adresse: Nykøbing Mors.
Der er billede af hende i bogen.

147, Eksamen 13.9.1911: Mette Marie Østergaard, ugift, Thisted Amt.
Hun fik første karakter og præmie: Prof. Levy's Præmie tildeltes Mette Marie Østergaard
af Thisted Amt (examineret som No 5 d 13de September).

148, Eksamen 4.9.1912: Kirstine Marie Christensen, ugift, Thisted Amt.
Hun fik anden karakter.

149, Eksamen 4.9.1912: Marie Pedersen Westergaard f. Jensen. Sep. fra fhv. Gaardejer,
Thisted Amt.
Hun fik første karakter.
Da. Jo. III110: Christiansen, Fru Marie f. Jensen; Distriktsjordemoder i Sejerslev. Født
13. Februar 1883 i Sjørring; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole i 192;
Distriktsjordemoder i Sejerslev siden 1912. Adresse: Sejerslev pr. Nykøbing Mors.
Der er billede af hende i bogen.

150, Eksamen 17.9.1913: Ottomine Jensen f. Jensen, g. m. Skomager, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.
Da. Jo. III112: Jensen, Fru Ottomine f. Jensen; Distriktsjordemoder i Nykøbing Mors.
Født 22. Juni 1881 i Toving; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1913;
Distriktsjordemoder i Ræer 1913 – 1915; Distriktsjordemoder i Nykøbing Mors siden
1915. Fhv. Kasserer for Thisted Amts Jordemoderforening. Adresse: Nykøbing Mors.
Der er billede af hende i bogen.

151, Eksamen 17.9.1913: Christiane Nikoline Johanne Rosenberg, ugift, Thisted Amt.
Hun fik første karakter og præmie: Prof. Levy's Præmie tildeltes Christiane Nikoline
Johanne Rosenberg af Thisted Amt, examineret d 17end Sept som No 7.
Da. Jo. III1110: Jensen, Fru Christiane Nicoline Johanne f. Rosenberg;
Distriktsjordemoder i Vesløs. Født 11. Februar 1883 i Thisted; dimitteret fra
Rigshospitalets Jordmoderskole 1913; Distriktsjordemoder i Østerild 1914 – 1930;
Distriktsjordemoder i Vesløs siden 1930. Kasserer i Thisted Amts Jordemoderforening
siden 1930. Adresse: Vesløs St.
Der er billede af hende i bogen.

152, Eksamen 24.9.1914: Thora Nielsen Krogh, ugift, Thisted Amt.
Hun fik anden karakter.
Ca. Jo.III113: Nielsen, Fru Thora f. Krogh; Distriktsjordemoder i Vils. Født 15. Maj
1891 i Flade, Mors; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1914,
Distriktsjordemoder i Vils, Mors siden 1915. Adresse: Vils, Mors.
Der er billede af hende i bogen.

153, Eksamen 24.9.1914: Madsea Sørensen f. Andersen, g. m. Lærer, Thisted Amt.
Hun fik første karakter.

154, Eksamen 23.9.1915: Marie Kristine Selmer f. Mehl. Enke efter Købmand, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

Da.Jo.III113: Selmer, Fru Marie Kristine f. Mehl; Distriktsjordemoder i Jølby-Erslev. Født 19. December 1884 i Tødsø; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1915; Distriktsjordemoder i Erslev 1915-1931; Distriktsjordemoder i Jølby siden 1931.

Adresse: Jølby-Erslev, Mors.

Der er ikke billede af hende i bogen.

155, Eksamen 23.9.1915: Kathrine Neergaard f. Klitgaard, g. m. fhv Skibskaptajn, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

156, Eksamen 21.9.1916: Kirstine Charlotte Jensen, ugift, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

157, Eksamen 22.9.1916: Anna Hansine Petrea Jørgensen født Svendsen, g. m. Smed, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III110: Andersen, Fru Anna f. Svendsen; praktiserende Jordemoder i Nykøbing Mors. Født 23. Februar 1886 i Nykøbing Mors; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1916; praktiserende Jordemoder i Nykøbing Mors siden 1916.

Bestyrelsesmedlem i Thisted Amts Jordemoderforening. Adresse: Grønnegade 22, Nykøbing Mors.

Der er billede af hende i bogen.

158, Eksamen 22.9.1916: Mette Kirstine Købke f. Odgaard, g. m. Børstenbinder, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III113: Købke, Fru Mette Kirstine f. Odgaard; Distriktsjordemoder i Vestervig.

Født 19. Marts 1886 i Helborg; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1916; Distriktsjordemoder i Hvidbjerg-Vestenaå 1916 – 1920; Distriktsjordemoder i Vestervig siden 1920. Adresse: Vestervig.

Der er billede af hende i bogen.

159, Eksamen 22.9.1917, Marianne Jensen f. Andersen, g. m. Arbejdsmand, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

I amtslægens indstilling i 1916 (se nedenfor) var hun indstillet som nr. 2 af 19 ansøgere, og han skriver: Marianne Jensen, Hunborg, som er særlig anbefalet af læge Buus i Hunborg.

160, Eksamen 25.9.1918: Jenny Larsen f. Hatting-Jørgensen, Enke efter Gasmester, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

161, Eksamen 26.9.1918: Marie Juliane Nielsen Kadsted, ugift, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

162, Eksamen 13.9.1919: Nielsine Kristine Carlson f. Nielsen, g. m. fhv. Gaardejer, Thisted Amt.

Hun fik første karakter.

163, Eksamen 22.9. 1920: Signe Marie Nielsen Baksgaard, ugift, Thisted Amt.

Hun fik anden karakter.

Ægteskabelige forhold for de i protokollen fundne:

Giftede: 117

Ugifte: 28 (Nummer 44+103+106+108+111+117+122+124+126+127+130+131+133+134+137+140+142+143+144+145+146+147+148+151+152+156+161+163)

Enker: 12 (Nummer 10+11+34+61+63+85+91+99+101+110+154+160)

Skilte: 1 (Nummer 36)

Separ.: 2 (Nummer 93+149)

Uoplyst: 4 (1+2+3+4)

Den første ugifte fra Thisted Amt blev jordemoder i 1848, medens resten er fra 1885 og senere. Det synes at være samme tendens som i resten af landet.

Karaktergivningen for de i protokollen fundne:

Af de 163 fundne i eksamensprotokollen er 123 eksamineret efter 1844, hvor der indførtes karaktergivning.

Første karakter fik: 91

Anden karakter fik: 32 (Nummer 43+46+52+53+54+57+68+69+76+77+80+81+85+86+87+90+96+97+101+103+117+118+121+138+145+146+147+152+154+155+159+163)

Andet: 1 (Nummer 51, der måtte have uddannelsen forlænget, og der er ikke nævnt nogen karakter til hende i eksamensprotokollen..)

Følgende fik **Præmie:**

Nr. 63 (1862) + 94 (1878) + 147 (1911) + 151 (1913) fik professor Levys præmie, (præmiekasse)

Nr. 132 fik i 1903 en boggave, et eksemplar af den nye lærebog.

Jordemødre i Thisted Amt fundet i andre kilder:

164, Anna Larsdatter.

Årbog for Thy og Mors 1971 side 127--: "En besynderlig hjemmedåb" af Poul Christensen. Jordemoder Anna Larsdatter assisterede 20.5.1756 ved en hård fødsel i Rær sogn. Hun foretog nøddåb, hvor hun brugte øl og ikke vand, hvilket gav problemer. Hun havde været jordemoder i sogent i mere end 25 år.

165, Eksamen 26.8.1901: Nielly Edela Juul f. Overgaard. E. e. Distriktslæge, Hjørring Amt.

Hun fik første karakter.

Historisk Årbog for Thy og Vesterhanherred 1990 side 89: Ved folketællingen i 1901 boede 14 mennesker på Overgårdsminde----desuden boede datterens tre børn hos bedsteforældrene (Mathias og Anne Marie Overgaard), fordi moderen var under uddannelse til jordemoder.

Ifølge folketællingen 1901 for Hvidbjerg, Refs herred (opslag 785) var børnene Marie Amalie Juul født 29.12.1890 i Videbæk, Ringkøbing Amt.

Anna Margrethe Juul, født 17.8.1893, do.

Niels Juul, født 10.9.1895 i Hjørring. De var alle kommet til Hvidbjerg i 1900.

Carøe IV side 53: Juul, Louis Christian Johannes, f. 20.0.1851 i Frederiksberg, død 22.12.1900 på sindssygeanstalten ved Aarhus. Søn af justitsråd Christian Johannes Juul og Amalie Berendsen. Student 1869---lægeeksamen sommer 81, laud. III Reservelæge ved St. Hans Hosp. Dec 81-Dec.82, Kand. Ved Kom.Hosp. Jan 83-Aug 84, Prakt. I Nibe Sept 84, Distriktslæge i Videbæk 11.8.87, distriktslæge i Hjørring fra 18.9.1893. Gift 28.10.1886 i Hvidbjærg på Thyholm med Nielly Edela Overgaard, født 19.2.1864 paa Overgårdsminde ved Lemvig, d.a. Propr. Overgaard og Anna Marie Bernstorff.

166, G.M. Hyldahl.

Da. Jo. III110: Hyldahl, Fru G.M.; pensioneret Distriktsjordemoder. Formand for Thisted Amts Jordemoderforening 20. Maj 1905 – 19. August 1908, samt 28. Juli 1911 – 8. Juni 1916. Adresse: Erslev pr. Nykøbing Mors.

Hun er ikke fundet i eksamensprotokollen.

Er hun samme som nr. 58, Hanne Hyldahl f. Christensen???

167, Anne Michelsdatter.

Historisk årbog for Thisted Amt 1956 side 32: Anne Michelsdatter, salig Jacob Lauridsen Thindstrups efterladte i Thisted, døde 1722 efter at have været gift 2 gane. Hun havde været jordemoder og ved den håndtering bragt 500 børn til verden.

Hendes uddannelse???

168, Maren Christensen

Da. Jo. III110: Christensen, Frøken Maren; Distriktsjordemoder i Hvidbjerg-Thyholm. Født 1. September 1890 i Hurup.; dimetteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1922; Distriktsjordemoder i Agger 1922 – 1925; Distriktsjordemoder i Hvidbjerg-Thyholm siden 1925. Statsaut. Sygeplejerske. Adresse: Hvidbjerg-Thyholm.
Der er billede af hende i bogen.

169, Dagmar Gammelgaard født Jensen

Da. Jo. III110: Gammelgaard, Fru Dagmar f. Jensen; Distriktsjordemoder i Ydby. Født 25. Juli 1894 i Fragtrup; dimetteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1926; praktiserende Jordemoder i Ydby 1926-1928; Distriktsjordemoder i Ydby siden 1928. Adresse: Ydby St.
Der er billede af hende i bogen.

170, Thea Jensen født Villadsen.

Da. Jo. III112: Jensen, Fru Thea f. Villadsen; Distriktsjordemoder i Hundborg. Født 18. December 1896 i Thisted; dimetteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1925; Distriktsjordemoder i Hundborg siden 1925. Adresse: Hundborg pr. Sjørring.
Der er billede af hende i bogen.

171, Asta Klit f. Pedersen.

Da. Jo. III112: Klit, Fru Asta f. Pedersen; Distriktsjordemoder i Bjerget. Født 4. Februar 1897 i Tvilum; dimetteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1924; Distriktsjordemoder i Bjerget Distrikt (Tømmerby-Lild og Vust Sogne) siden 1. November 1924. Adresse: Bjerget, Frøstrup.
Der er ikke billede af hende i bogen.

172, Johanne Marie Knattrup født Morsing.

Da. Jo. III112: Knattrup, Fru Johanne Marie født Morsing; Distriktsjordemoder i V. Vandet. Født 24. Februar 1894 i Skyrum; dimetteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1927; praktiserende Jordemoder i Koldby 1927 – 1934; Distriktsjordemoder i V. Vandet siden 1934. Adresse: Vester Vandet pr. Thisted.
Der er billede af hende i bogen.

173, Kristine Krogager.

Da. Jo. III113: Krogager, Fru Kristine; Distriktsjordemoder i Thisted. Formand for Thisted Amts Jordemoderforening 24. Oktober 1924 – 7. September 1929. Adresse: Thisted.

Der er ikke billede af hende i bogen.

Hun synes ikke at have givet oplysninger til bogen, hvilket er påfaldende som tidligere formand. Årsag?? Se også nr. 140 om manglende oplysninger.

174, Marie Lauritsen

Da. Jo. III113: Lauritsen, Fru Marie. Distriktsjordemoder i Hunstrup. Adresse: Hunstrup St.

Der er ikke billede af hende i bogen.

175, Anne Kristine Lundsby født Østergaard.

Da. Jo. III113: Lundsby, Fru Anna Kristine f. Østergaard; Distriktsjordemoder i Flade-Sdr. Draaby. Født 21. Januar 1898 i Tøving; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1926; praktiserende Jordemoder i Fredsø 1927 – 1928; praktiserende Jordemoder i Fjerritslev 1928 – 1929; praktiserende Jordemoder paa Taasinge 1929 – 1932; Distriktsjordemoder i Flade siden 1932. Adresse: Flade-Sdr. Draaby, Mors. Der er billede af hende i bogen.

176, Anne Mikkelsen født Grave.

Da. Jo. III113: Mikkelsen, Fru Anna f. Grave. Distriktsjordemoder i Aarup. Født 3. Maj 1895 i Bedsted; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1921; Distriktsjordemoder i Nørhaa 1921 – 1924; Distriktsjordemoder i Aarup siden 1924 Bestyrelsesmedlem i Thisted Amts Jordmoderskole. Adresse: Aarup pr. Snedsted. Der er billede af hende i bogen.

177, Katrine Marie Meier.

Jordmodereksmensprotokollen: Eksamen 14. 9. 1911, Katrine Marie Meier, ugift, Aarhus Amt.

Hun fik første karakter.

Da. Jo. III113: Meier, Frk. Katrine Marie; Distriktsjordemoder i Sønderbjerg. Født 8. November 1884 i True; Reservejordemoder ved Dr. Esmanns Klinik 1912 – 1914; Distriktsjordemoder i Agger 1914 – 1918; Distriktsjordemoder i Vestervig 1918 – 1920; Reservejordemoder ved Rigshospitalets Fødeafd. B 1920 – 1921; Reservejordemoder ved Dr. Esmanns Klinik 1921 – 1924; Distriktsjordemoder i Sønderbjerg siden 1924; Formand for Thisted Amts Jordemoderforening fra 1931. Adresse: Sønderbjerg pr. Uglev.

Hun har skrevet Thisted Amts Jordemoderforenings historie side II102 i Da.Jo.

Der er billede af hende i bogen både under II102 og III113

På Struer Museum er flere fotos af hende (www.kulturarv/mussam), og teksten viser:

Jordemoder Kathrine Marie Mejer, Sønderbjerg. Født 8.11.1884 i True, Brabrand sogn.

Forældre arbejdsmand Henrik Mejer og hustru Rasmine Kirstine Poulsen. ---siden 1924 i Sønderbjerg. Hun boede Aalkjærvej 19, Sønderbjerg.

Der er billeder fra både hendes ungdom og som ældre..

178, Elisabeth Marie Nørgaard født Geertsen.

Da. Jo. III113: Nørgaard, Fru Elisabeth Marie f. Geertsen; Distriktsjordemoder i Hillerslev. Født 6. December 1887 i Vesløs; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole 1917; praktiserende Jordemoder i Aalborg 1917-1918; Distriktsjordemoder i Rakkerby 1918 -1919; Distriktsjordemoder i Hillerslev siden 1920. Fhv. Formand for Thisted Amts Jordemoderforening, Næstformand i samme Forening fra 1930. Adresse: Hillerslev St.

Der er billede af hende i bogen.

179, Olinia Nielsine Pedersen f. Rytter.

Da. Jo.III113: Pedersen, Fru Olinia Nielsine f. Rytter; Distriktsjordemoder i Øster Assels. Født 16. December 1893 i Vrenners Sogn; dimitteret fra Rigshospitalets Jordmoderskole

1924; Distriktsjordemoder i Hvidbjerg-Vestenaa 1924-1925; Distriktsjordemoder i Agger 1925-1929; Distriktsjordemoder i Øster Assels siden 1929. Adresse: Øster Assels, Mors. Der er billede af hende i bogen.

180, Jensine Kristiane Petersen.

Da.Jo.III113: Petersen, Frøken Jensine Kristiane; praktiserende Jordemoder i Hurup. Født 6. September 1909 i Ydby; dimitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole 1934; praktiserende Jordemoder i Hørdum 1934, i Hurup siden Dec. 1934. Adresse: Nørregade 16. Hurup St.

Der er billede af hende i bogen.

181, Kristine Roelsgaard.

Da.Jo. III113: Roelsgaard, Frøken Kristine.

Distriktsjordemoder i Skjoldborg. Født 24. Oktober 1890 i Glæde (Lild Sogn); dimitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole 1923; Distriktsjordemoder i Skjoldborg siden 1924. Fhv. Bestyrelsesmedlem i Thisted Amts Jordemoderforening. Adresse: Skjoldborg, V. Vilsund.

Der er billede af hende i bogen.

Hun er datter af jordemoder Mariane Nielsen, der var ugift, da hun fødte datteren. (Se nr.117).

Lild kirkebog (opslag 14): Født 24.10.1890 Christine Nielsen. Datter af ugift

Fruentimmer Mariane Nielsen, K?? i Glæde, 27 Aar. Boende hos forældrene.

Ved folketællingen i 1901 i Østerild var hun alene hos moderen, der da var jordemoder der.

182, Inger Marie Vestergaard født Foged

Da. Jo.III114: Vestergaard, Fru Inger Marie f. Foged, Reservejordemoder i Thisted. Født 8. Februar 1899 i Tingstrup; dimitteret fra Rigshospitalets Jordemoderskole 1928; praktiserende Jordemoder i Thisted siden 1928; Reservejordemoder i Thisted Amt siden 1932. Adresse: I.P. Jacobsensgade 16, Thisted.

Der er billede af hende i bogen.

183, Anne Michelsdatter.

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1956 side 32: Anne Michelsdatter døde 1722 efter at have været gift 2 gange. Hun havde været jordemoder og ved den håndtering bragt 500 børn til verden. Mere om hende side 31, hvor der står, at hun var salig Jacob Lauritzen Thindstrups efterladte i Thisted.

184, Else Christensdatter.

Folketælling 1787, Jegindø, Thisted amt, opslag 4:

7. familie, Christen Jensen, 52 år, gift første gang, skrædder.

Else Christensdatter, 60 år, gift første gang, hans kone, jordemoder.

Der er ikke set nogen jordemoder i folketællingen 1801 for Jegindø, men den er meget svært læselig. Hun kan være død inden.

185, Lyngholm, Cathrine Christensdatter.

Se under Viborg amt. Ifølge notater i protokol over læredøtre 1806-1838 var hun fra Thisted amt.

186, Jakobsen, Anne Møller gift

Hun er nævnt side 22 i Vendsysselske Aarbøger 1953 om jordemoder på Læsø. Hun var født 2.5.1815 i Stagstrup Sogn i Thy som datter af husmand Chr. Lausten Møller, og hendes mand, urmager Søren Chr. Jacobsen var født 12.7.1802 som søn af Gdr. Jacob Larsen i Hørsted Sogn i Thy. Hun blev jordemoder med eksamen 25.10.1844:

Ane Møller, Forpagter Jacobsens Hustru af Sobberhoved?, Aalborg Amt.

Hun og manden var mormoner, i hvert fald en tid. Hun blev jordemoder på Læsø fra 1854. Se mere i artiklen.

187, Ane Kirstine Tandrup

Heiberg (118- side 179): Mariane Sørensen født Madsdatter i Hurup, der døde 11.6.1909, blev den 1.8.1909 afløst af Ane Kirstine Tandrup.

Tidsskr. Jo. 1937 side 28: Distriktsjordemoder Fru Tandrup, Hurup, er den 27. Dec (1936) afgang ved døden. Fru Tandrup døde under udøvelsen af sin gerning, idet hun den 26. Dec. var kaldt ud til en fødsel, som netop var overstået, da hun følte sig syg, så en tilkaldt læge måtte tage sig af både pt. og Fru Tandrup, som førtes til Vestervig Sygehus, hvor hun døde uden at være kommet til bevidsthed. Fru Tandrup begravedes nytårsdag under stor deltagelse. Venner og naboer havde skænket en mindesten-----.

188, Kamilla Jensen

Tidsskr. Jo. 1938 side 259: Ny distriktsjordemoder. Thisted amtsråd vedtog i sit møde den 29. August at ansætte distriktsjordemoder Frk. Kamilla Jensen, Mønsted, som distriktsjordemoder i Klim for Klim, Thorup og Gøttrup sogne. (Thisted Amtstidende, 30. August).

Se mere under nr. 140 blandt jordemødre i Viborg amt.

Hun afløste Marie Madsen, der døde som distriktsjordemoder i Klim 17.5.1938.

189, Mariane Madsdatter gift Sørensen

Eksamen 29.6.1867, Mariane Sørensen født Madsdatter g. m. Mikkell Sørensen i Ertbølle, Aalborg Amt.

Hun må være den jordemoder, der optræder som oldemor til forfatteren Maria Helleberg i romanen "Kvinderne fra Thy".

Heiberg (B118-53 side 179: Hurup jordemoderdistrikt Mariane Sørensen, født Madsen, født 15. Maj 1842. Enke. Ansat 8.2.1870 i Aalborg amt

Ansat 8.4. 1874 til 30.9.1898 i Førby (Hundborg) og fra 1.10.1898 i Hurup, hvor hun blev afløst af Ane Kirstine Tandrup 1.8.1909. Afgang ved døden 11.6.1909.

Hurup kirkebog (opslag 293): Død 11.6.1909 i Jordemoderboligen i Hurup, begravet i Hurup Mariane Madsdatter. Distriktsjordemoder i Hurup. Født i Munksjørup ved Ranum 15.5.1842. Datter af gårdmand s. St. Mads Poulsen og hustru Johanne Paulsdatter. Enke efter Mikkell Peder Sørensen (sidste fælles bopæl i Hundborg), død i Amerika.

Bjørnsholm kirkebog (opslag 67). Født 15.5.1842, Mariane Madsdatter, datter af gmd. do.

Hun synes ikke at være konfirmeret og gift i Bjørnsholms kirke.

Folketælling Hurup 1901 (opslag 349):

Mariane Sørensen, Bjørnsholm sogn, Aalborg amt. Kom til sognet 1898. Gift 1861. Ægteskabet ophørt 1890. 8 levende og 5 døde børn (der står 8 +5, hvor der i romanen nævnes 12 med Marie Dusine som den sidste)..

Desuden Martine Søresnen, født 21.12.1874 i V. Vandet sogn, ugift, (hendes) barn.

Kommentarer og supplerende oplysninger

I 1816 og 1817 var der hele 3 fra Snedsted sogn.

Historisk årbog for Thy Amt 1959 side 92 nævner, at jordemoderen ofte blev tilkaldt for at årelade eller kopsætte i Klim sogn i forrige århundrede (det må være før 1900).

Se under nr. 165 om løsning af børnepasningsproblemer under enkes uddannelse i København.

Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred 1991 side 24: Provst Bendix fra Vestervig-Agger annoncerede i 1810 efter en jordemoder til sognene og efterlyste en kvinde, de ”kunne påtage sig at give pigebørn af bondestanden undervisning i almindelig syning, samt i at vaske og stryge godt”. Det nævnes ikke, om han fandt en sådan.

Fra **Thisted Amt Tidende 6.6.1912** (kopi modtaget 2016 af Peter Kudsk):

Distriktsjordemoder Marie K. K. Kristensen, Fjerristslev (se nr. 129) er holder om forhøjelse af huslejegodtgørelse fra 200 kr årlig til 300 kr og om alderstillæg for 10 års tjeneste.

Kredsudvalget henstiller til det samlede amtsråd, hvorvidt der muligvis kan være anledning til at forhøje huslejegodtgørelsen, samt anbefaler andragendet om alderstillæg. Form.: Hvad huslejegodtgørelsen angår, er der ingen anledning til at imødekomme andragerinden. Hun fik for 2 år siden, hvad hun forlangte i huslejegodtgørelse. Foruden de 200 kr får hun 150 kr for afsavn af jord.

Niels Madsen: Hun giver faktisk 300 kr årlig i husleje på det sted, hvor vi forlangte, hun skulde bo.

Form.: Det vidste hun forud.

Thøgersen: Skal vi give mere, må vi hellere selv bygge.

Der gaves afslag på andragendet om huslejegodtgørelse, hvorimod alderstillægget bevilgedes.

Distriktsjordemødrene Marie Kristensen, Fjerritslev (se nr. 129) og Marie Madsen, Klim (se nr. 138) anholder om andel i den med Kettrup jordemoderembede forbundne pengeløn, 130 kr årlig under vakancen. Bevilgedes.

Form. Benyttede her lejligheden til at udtale en almindelig beklagelse over den vanskelighed, det voldte at få distriktsjordemoderembederne besatte. Alle amter jamrer sig, der uddannes for få, og en væsentlig årsag hertil er, at der ikke i forbindelse med Fødselsstiftelsen i Aarhus blev oprettet en jordemoderskole.

Støvlbæk: Ja, man kan ikke undre sig over, om befolkningstilvæksten tager af, når det er så vanskeligt at få fat i en jordemoder. Folk vil ikke have børn.

Form.: Nå, indretter De dem sådan på Mors? (stormende latter).

Andragende fra distriktsjordemoder Mariane Roelsgaard (se nr. 117), Aarup om alderstillæg for 15 års tjeneste. Har fungeret som praktiserende jordemoder med amtsunderstøttelse i Ugilt i Hjørring amt fra 2. Oktbr 1896 til hendes ansættelse i Østerild den 9. April 1898. – Bevilgedes.

Niels Hansen meddelte, at en jordemoder på Mors ikke holdt pige, og spurgte, om hun ikke var pligtig dertil.

Form.: Jordemødrene får 75 kr til pigehold og er hermed forpligtede til at sørge for, at der altid er et menneske til stede i huset, når hun selv er ude, så der er en, der kan modtage og afgive besked.

Niels Hansen: Det var rart, om det blev mere bekendt for jordemødrene (ikke mere fra avisen).

Om badeværelser og badekar

Tidsskr. Jo. 1930 side 23. Thisted Amtsråd, jordemødrene ifølge Thisted Amts Avis: Andragende fra distriktsjordemoder Fru Tandrup, Hurup, om anskaffelse af **et badekar til jordemoderboligen i Hurup.**

Kredsudvalget anbefalede. Houe: Hvis det bevilges, ved vi konsekvensen, så kommer de alle.

Amtmanden: Det var en god konsekvens.

P. Smed: Ja, jeg synes også, at det vil være rigtigt, at alle jordemødre får badekar. -bevilgedes.

Tidsskr. Jo. 1934 side 290: Distriktsjordemoder Maren Christensen, Hvidbjerg, fik af Thisted Amtsråd tilladelse til anskaffelse af **et badekar** til jordemoderboligen, og distriktsjordemoder Anine Jensen, Bedsted, fik tilladelse til at indrette **et badeværelse** i jordemoderboligen (Thisted Amts Avis).

Oplysninger fra ansøgninger om optagelse på jordemoderskolen

Fra mich. 1837:

Maren Kirstine Pedersdatter, Guldsmed Christensens hustru af Thisted, 23 år, har søgt michaelis 1836. Synes ikke optaget.

Ane Christensdatter Møller, Vognmand Søren Christian Jacobsens hustru i Thisted, 21 år. Synes ikke optaget.

Fra 1868 var 7 ansøgninger, nr. 153-159, og nr. 155 var indstillet. Se

Fra 1869 blev kun optaget nr. 137, Dorthea Madsen født Larsen, 25 år, gift med Lars Madsen Grøndal, underkorporal ved 6 Batal 2 Komp i Viborg, Arbejdsmand. Se under nr. 79 ovenfor i Thisted Amt.

Fra 1870: Thisted Amt dækker nr. 156-165 og over 200 ansøgninger.

Ansøgning for Marie Kirstine Jensen Wuurst født Christensen er kopieret.
Resten er ikke noteret.

Fra 1884

Ddet ser ud til, at ansøgningerne mangler i kassen for de optagne: nr. 103, 104 og 105 i min liste fra Thisted Amt.

Der er følgende nævnt som havende indsendt ansøgninger:

Christiane Cathrine Fischer gift med maskinarbejder Hans Peter Frederik Fischer af Nykjøbing, 20 år (Hun fik eksaen 7.5.1885, se nr. 104).

Maren Kirstine Madsen gift med Bager Johan Peter Jensen af Hvidbjerg på Thyholm, 24 år. Hun har nr. 55/84 og hun er født 12.4.1860 i Jestrup på Thyholm. Hun har en søn født 22.5.1883. Manden er født 9.6.1858 i Bedsted, Thisted amt. Manden har tilføjet. At der er med min Villie og Vidende at min Hustru Maren----har søgt---

Nikoline Petrine Pedersen, gift med Fisker Morten Kr. Jensen af Jegindø, 26 år. Hun fik eksamen 2.7.1885, se nr. 105.

Ane Marie Elisabeth Albretsen gift med Skomager J. C. Jensen af Østerild, 34 år. Hun har nr. 57/84 og er født 13.6.1859. Hun har haft 3 børn, hvoraf 2 er døde som spæde.

Ane Kirstine Andersen, gift med smed Carl Christian Jensen af Kjettrup, 26 år. Hun har nr. 58/84 og var født 20.9.1857. Hun havde 2 børn.

Andrea Andersen, gift med Fisker Niels Peter Jensen af Nykjøbing landsogn, 27 år. Hun har nr. 59/84 og er født på Dueholm Mark 20.12.1856. Gift august 1880, To børn født marts 1881 og februar 1883. Manden er blevet svagelig.

Ane Kirstine Jakkobsen Gade, gift med husmand Peder Andersen af Torup på Mors Hun har nr. 60/84. Manden er ikke stærk af helbred. De har 1 barn på 1½ år.

Ane Kathrine Nielsen af Bjerget, ugift, 26 år. Se nr. 103.

Fra 1885

Følgende ansøgninger er set:

67/85 Petrine Sørensen, 28 år, gift med smed Anton Madsen af Bjerget i Lild Sogn, 3 børn, manden har brystsvagthed.

68/85 Frederikke Dorthea Nielsen gift med smed Sejr Peter Andersen, 23 år, 3 børn, Bor Bjerget pr. Bjerget.

69/85 Marie Brederikke Borggaard, 26 år, gift med tømrer Kristen Pedersen Borggaard af Thisted. Hun født i Thisted 17.1.1859, gift 28.5.1878.

72/85 Mariane Kristensen født i Sjørring 8.4.1863, datter af afdøde husmand Kirsten Bang Kristensen. Hun har tjent hos sognefogeden i Skjoldborg i 7½ år.

Der er indstilling fra Thisted Amt: Ved at tilstede Direktionen hoslagte Ansøgninger om at blive optaget på Fødsels og Plejestiftelsen til Oplærelse i Jordemodervidenskaben nemlig fra:

Dorthea Jensen, gift med Værtshusholder P.C. Jensen af Thisted (23 år).

Petrine Sørensen, igft med Smed Anton Madsen af Bjerget (28 år),

Frederikke Dorthea Nielsen, gift med Smed Sejr Peter Andersen af Bjerget (23 År),

Marie Frederikke Borgårde, gift med Tømrer Kristen Borggaard af Thisted (26 år),

Karin Marie Lauridsen af Visby, ugift (26 år), Maren Brun Eriksen af Hvilgelbjerg, ugift (27 år) og

Mariane Kristensen af Skjoldborg, ugift (22 år), tillader man sig ærbødigst at anmode om, overensstemmende med Justitsministeriets Cirkulære af 29 April 1856 i sin Tid at måtte erholde Underretning om hvilke af Ansøgerinderne, der bliver bevilgede.

(i brevet bruges bolle å).

Af de indstillede fik følgende eksamen:

Nr. 106: Maren Brun Eriksen, nr. 107, Dorthea Jensen og nr. 108, Karin Marie Lauridsen. Deres ansøgninger er ikke set.

Fra 1895:

Johanne Kristiansen Norre født Thomsen, Skyum sogn.

Lene Marie Pedersen, Hjortedal sogn, Hanherred.

Caroline Christine Hermansen, Østerild.

Ingen af dem synes at være optaget på skolen.

Fra 1897, kasse 266:

Indstilling fra Thisted Amt 12. Juni 1897 for 8 ansøgere, hvor jeg har kopieret forsiden og noteret de supplerende oplysninger samt tilføjet nummeret, som de har fået ved behandlingen i ansøgningsrunden i København:

51, Karen Nielsine Damgaard, gift med Husmand Laurits Larsen af Sennels (23 Aar).

Født i Aaby Sogn 15.11.1873.

52, Karen Jensen af Nykjøbing, ugift, (29 Aar). Datter af Håndværker, født i Gullerup paa Mors 23.2.1868.

53, Mette Marie Knudsen af Arup, ugift (27 Aar). Datter af Smed i Aarup, født 10.4.1870. Bor i Arup ved Bjerget.

54, Ane Kirstine Pedersen født Olsen, gift med Husmand Jakob Holbæk Pedersen af Sillerslev (26 Aar). Her 2 Børn. Skolegang i Vester Assels. Manden kaldes også fisker.

55, Johanne Marie Pedersen af Sennels, ugift (30 Aar). Har 1 barn, er selv født 6.9.1866 i Sennes, datter af husmand Peder Larsen og hustru Margrethe Andersen.

56, Lene Marie Pedersen, gift med Murer Kristen Back Kristensen af Kollerup (24 Aar).

57, Severine Pedersen, gift med Arbejdsmand Anders Vestergaard Jensen af Thisted (24 Aar). Har 2 børn. Har søgt 2 gange før. Konfirmeret i rær.

58, Marie Karoline Kirstine Sørensen, gift med Indsidder Christen Christensen af Glæde (24 Aar). Har 1 barn, bor i Glæde pr. Bjerget.

59, er ikke nævnt på omslaget: Elisabeth Marie Jakobsen, datter af landmand Jens Peter Jakobsen, Øsløs sogn, født 18.2.1872. Hun har søgt året før, og adressen er nu Bredgade 21,3. Sal (hos) N. Kristensen, Overgaarden, København.

To af dem kaldes af deres præst for at være af et stille væsen, hvilket næppe har fremmet optagelsen:

Nr. 58 "en stille og alvorlig ung kvinde"

Nr. 55 "en brav pige af et stille og net væsen".

Fra 1910 (eller 1911?!) er det Rigshospitalets jordmoderskole. Før var det Den kongelige Fødselsstiftelse.

Ansøgninger 1916, kasse 12:

Her er kopieret amtslægens brev sendt til Thisted amt 19.5.16:

Til Thisted amt!

Efter at have gennemgaaet tilsendte 19 andragender om optagelse som elev på jordemoderskolen skal jeg udtale:

De fleste andragerinder er mig personlig ubekendte, og deres kvalifikationer synes for de flestes vedkommende ret ensartede, hvorfor det bliver ret vilkaarligt at fremhæve enkelte.

Jeg skal særlig nævne følgende:

1, Johanne Marie Jespersen, Rær, som synes mig, efter personligt kendskab, velskikket.

2, Marianne Jensen, Hunborg, som er særlig anbefalet af læge Buus i Hunborg.

3, Angelica Knudsen, boende Ullerupgaard, som søgte i 1915, og som synes mig, efter personligt kendskab, velskikket.

4, Severine Jensen, Hurup, hvis øvrige kvalifikationer er bedre end de andres, men hvis helbred, efter lægeattesten, maaske gør det betænkeligt at antage hende.

5, Johanne Nielsen, Nors, som ogsaa har særlig gode kvalifikationer, men som er saa ung, at hun formentlig godt kan vente lidt. Hendes ansøgning har den mangel, at det ikke ses, om hun selv har skrevet den.

A Bartsch

(Den danske lægestand, tiende udgave, København 1925 side 43: Axel Bartsch, 1863- , Kredslæge for Thisted Kreds og Amtslæge for Thisted Amt 1.4.1915).

Af de 5 foreslåede af de 19 ansøgere, ser kun 2 ud til at have bestået eksamen, nemlig listens nr. 2, se ovenstående listes nummer 159, der fik eksamen den 22.9.1917, samt listens nr 3, Angelica Knudsen, der fik eksamen 26.9.1918, hvor hun kaldes Angelica Knudsen, ugift, fra Vejle Amt. Hun fik første karakter og blev jordemoder i Viborg amt (se nr. 146 i Viborg amt).