

Oplysninger vedr. matr. 11a.

Just Christensen nævnes første gang, da sønnen Christen i 1728 overtager fæstet på hans gård.

Hans eventuelle børn er fundet i kirkebogen, da de stod faddere ved broderen Christens børn.

1. Christen Justsen. Næste fæster af gården.
2. Anne Justdatter (fadder i 1731).
3. Maren Justdatter (fadder i 1731).
4. Karen Justdatter (fadder i 1738)
5. Niels Justsen (fadder i 1743). Blev Gift i 1745 i Pederstrup med Anne Jensdatter. (To unge tjenestefolk). Christen Justsen var deres forlover.

Christen Justsen fik fæstebrev den 10.1.1728 på faderens helgaard på hartkorn: 6 tønder, 3 skæpper, 2 fjerdingkar og 2 album. Han skulle årligt betale i landgilde (afgift, som en fæstebonde skulle betale til godsejeren). 4 tønder rug, 1 svin, 1 får, 1 lam, 1 gås, 1 høne, 1 læs hø, gæsteri 2 mark (gæsteri: Pligten til at give rejsende bolig og kost i middelalderen).

Christen Justsen blev gift med Birgitte Jacobsdatter, sandsynligvis da han overtog gården.

I 1739 afgav Christen Justsen halvdelen af gården til Christen Pedersen Dalsgaard, matr. 10a, og begge gårde fik hartkorn: 3 tønder, 3 skæpper, 1 fjerdingkar og 1 album. Landgildet blev også halveret. Christen Just beholdt de gamle bygninger, og godsejeren sørgede for bygninger og besætning på den nye halvgård.

Christen Justsen døde i 1761, og samme år også hans hustru Birgitte Jacobsdatter, der blev 62 år gammel.

Børn af Christen Justsen og Birgitte Jacobsdatter: (Kirkebogen er i en dårlig tilstand).

1. Jacob Christensen, født 1731.
2. Peder Christensen, født 1733. Tviling.
3. Just Christensen, født 1733. Tvilling. Død 3 uger gl.
4. Just Christensen, født 1738.
5. Kirsten Christensen, konf. 1755. (dåb ikke indført i kirkebogen).
6. Niels Christensen, født 1743.

Christen Pedersen Syndergaard, der kom fra Løvel, fik fæstebrev på Christen Justsens halvgård den 1.9.1761.

Han blev trolovet den 6.9.1761 i Pederstrup med Maren Christensdatter fra sognet, og de blev gift næste forår.

Christen Pedersen pådrog sig en del gæld og restancer til godsejeren, og i januar 1779 bad han derfor om at få lavet en taksation af gården. Da alt var talt op, blev han spurgt, om han stadig ønskede at forlade gården, og det svarede han ja til. Han havde her i januar ikke korn til at så på marken i foråret, og også kornet til madlavningen var opbrugt. Desuden kunne han ikke se nogen udvej til at betale sin gæld.

Derefter blev gårdens tjenestekarl Anders Jensen ansvarlig for, at der ikke blev fjernet noget af det registrerede fra gården.

Christen Pedersen og Maren Christensdatter flyttede derefter til Rødding, hvor de levede ret fattigt, og på et tidspunkt fik fattighjælp af Sødals legat.

Børn af Christen Pedersen og Maren Christensdatter:

1. Maren Christensdatter, døbt 31/10-1764.
2. Christen Christensen, født 1766. Død i 1768.

Niels Christensen Nørgaard fik den 11.2.1779 fæstebrev på gården. Hartkornet var stadig det samme. På grund af gårdens dårlige forfatning gav godsejeren ham egetømmer fra Sødal skov, som

han kunne bruge til stuehuset, samt lyng til at tække det med. Desuden fik han ler til at kline væggene med foruden hjælp til arbejdet af de andre hovbønder.

Da gårdens avl til såning var brugt i vinterens løb, fik han udleveret: 3 tdr og 1 skp byg, 7 tdr og 7 skp havre og 4 skp boghvede. Da der heller ikke var korn til husholdningen, fik han 3 tdr rug og 3 tdr byg. Desuden fik han en vogn til markarbejdet.

Ifølge folketællingerne blev Niels Christensen født ca. 1745. Da han fik fæstebrevet, blev han kaldt Niels Christensen Laastrup, så muligvis blev han født der.

Den 3. oktober 1779 blev han gift i Bjerregrav kirke med Maren Pedersen fra Hørup i Bjerregrav sogn.

I 1796 blev nævnt i: "Sødal. Fæste- og hoverisager" at 3 af fæstebønderne i Pederstrup ikke selv deltog i hoveriarbejdet på Sødal, men fik en anden til det. Niels Christensen Nørgaard var en af dem og betalte Søren Madsen for at arbejde i sit sted.

Da sønnen Peder havde alderen til at blive soldat, fik Niels Christensen tilladelse til, at han blev godtaget som "gammel mands søn" og derfor blev fritaget til militærtjeneste. I 1811 udbrod der epidemi i sognet, og i løbet af en kort periode døde 5 personer af den "hidsige blodgang", deraf Niels Nørgaards søn Peder, 27 år gammel. På det tidspunkt var Niels Nørgaard sognefoged.

Efter Peder Nørgaards død blev deres yngste søn Anders godkendt som "gammel mands søn" og boede derfor hjemme på gården. Da broderen Jens efter militærtjenesten kom hjem igen, forlod Anders gården og fik arbejde i Hersom.

I Niels Christensen Nørgaards tid blev gården flyttet fra Pederstrup by og ud på sit nuværende sted. Det må være på det tidspunkt, at gårdens hartkorn er ændret til 3 tdr, 3 skp og 3 fdk.

Maren Pedersdatter døde den 11.8.1824, 72 år gammel.

Niels Christensen Nørgaard døde den 27.3.1833, 88 år gammel.

Børn af Niels Christensen Nørgaard og Maren Pedersdatter.

1. Christen Nielsen. Ifølge soldaterpapirerne blev han født ca. 1781; men han er ikke indført i kirkebogen for Pederstrup sogn. Han var hos forældrene ved folketællingen 1801.

2. Peder Nielsen Nørgaard, født 1783. Død af blodgang i 1811, 27 år.

3. Jens Nielsen Nørgaard, født 1787. Overtog gården efter forældrene.

4. Anders Nielsen Nørgaard, født 1793.

Jens Nielsen Nørgaard blev indkaldt som soldat ved 2. jyske regiment i maj 1810 og var hjemme på gården igen inden sessionen 1813. Ved indkaldelsen blev han målt til at være 163 cm høj.

Han blev gift i Pederstrup kirke den 12.5.1818 med Kirsten Christensdatter. Hun blev døbt 1.11.1789 og var datter af Christen Pedersen og Maren Pedersdatter, Matr. 7a i Pederstrup.

Den 24.9.1824 fik Jens Nielsen Nørgaard skøde fra Sødal på sin fæstegård. Købesum: 343 rbd.

Ved gårdens overtagelse fik Jens den brandforsikret. Det var en firlænget bindingsværksgård, hvor alle bygningerne havde ege under og fyr overtømmer.

I 1851 solgte Jens Nielsen Nørgaard gården til sønnen Niels Jensen og fik samtidig en aftægtskontrakt. I forbindelse med kontraktens oprettelse forpligtede Niels Jensen sig til at betale 100 rbd til broderen Peder og til hver af søstrene 25 rbd. Desuden skulle han holde søstrenes bryllup efter egnens skik og brug, og de skulle hver have 1 ko, et sengested og dertil hørende klæder, der bestod af en underdyne, en overdyne, 2 korte og 1 lang hovedpude samt 1 par hørgarns- og et par blågarnslagner.

Kirsten Christensdatter døde den 12.2.1866, 76 år.

Jens Nielsen Nørgaard døde den 13.2.1871, 83 år.

Børn af Jens Nielsen Nørgaard og Kirsten Christensdatter:

1. Peder Jensen Nørgaard, født 8.7.1819. Gift 26.11.1849 i Skals med enken Ane Jørgensdatter.
2. Anders Jensen Nørgaard, født 13.5.1821. Død 12.2.1832, 10 år.
3. Maren Jensdatter, født 21.3.1823.
4. Niels Jensen, født 13.6.1825. Næste ejer af gården.
5. Johanne Marie Jensdatter, født 14.6.1828. Gift 20.6.1857 i Pederstrup med husmand Jens Nielsen i Rødding.
6. Thrine (kaldt Cathrine ved konfirmationen og vielsen) Jensdatter, født 24.9.1833. Gift 1.3.1859 i Pederstrup med husmand Christen Christensen i Rødding.

Niels Jensen Nørgaard fik læst skøde på forældrenes gård den 4.10.1851. Købesummen var 475 rbd samt aftægt til forældrene og andre ydelser for 400 rbd.

Den 4.3.1852 blev han gift i Skals kirke med Birthe Bertelsdatter. Hun blev født 27.11.1826 og var datter af gårdmand Bertel Thomasen og Ane Jensdatter i Skals.

I 1858 solgte Niels Jensen Nørgaard en hedeparcel, matr. 11b på hartkorn $\frac{1}{2}$ album til Niels Mortensen, matr. 10b. Købesum: 100 rbd.

Ved folketællingen 1880 boede datteren Ane og hendes mand, Jens Christensen, med et barn hos forældrene. I de forskellige papirer blev hans erhverv beskrevet som tømrer, snedker og murer.

Da Niels Jensen Nørgaard og Birthe Bertelsdatter solgte gården til sønnen Jens Christian i 1884, gik de på aftægt hos ham. I aftægten blev aftalt, at han skulle bygge et hus til forældrene i nærheden af gården på 5 fag. Nogle år senere byggede sønnen et hus; men det blev lejet ud til Christianes farbror Søren Matias Nielsen for 40 kr. årligt.

Da sønnen mageskiftede gården med Laurids Marius Andreas Pallesen, blev han sammen med aftægtsfolkene enige om at forandre aftægtskontrakten. Der skulle ikke bygges et aftægtshus til parret; men til gengæld skulle der laves en aftægtslejlighed i den vestre ende af stuehuset bestående af en stue og et spisekammer, som de kunne benytte, når de skulle til deres fælles bryggers. Her boede Niels og Birthe i en del år på aftægt, indtil de flyttede til sønnen, der i mellemtiden var flyttet til Batum.

Birthe Bertelsdatter døde den 21.6.1915, 88 år i Batum, og blev begravet i Rødding.

Niels Jensen Nørgaard døde 11.2.1918, 93 år. Han døde også hos sønnen Jens Christian Nielsen i Batum, og blev som hustruen begravet i Rødding.

Børn af Niels Jensen Nørgaard og Birthe Bertelsdatter:

1. Ane Nielsen, født 12.6.1857. Gift 4.10.1879 i Pederstrup med Jens Christensen Thy. Han var født den 20.8.1850 og var søn af husmand og murer Christen Jensen og hustru Dorthe Christensdatter af Oksenbøl, Vestervig sogn.
2. Jens Christian Nielsen, født 1.10.1862. Blev næste ejer af gården.

Jens Christian Nielsen fik skøde læst 23.12.1884. Gårdens hartkorn var nu på 2 tønder og $\frac{3}{4}$ album. Forældrene gik samtidig på aftægt hos ham.

Jens Christian Nielsen blev gift den 15.9.1885 i Pederstrup med pigen Christiane Christiansen. Hun var født den 13.6.1866 og var datter af gårdmand Christian Nielsen og Maren Pedersdatter, matr. 2a i Pederstrup.

I maj måned 1889 blev gården takseret. Gårdens jord var på 92 tønder land. Deraf var 64 tønder agermarker. 20 tønder land var eng, kær og mose. 8 tønder hede, hvoraf det meste var opdyrket, men udlejet. Besætningen bestod af 2 heste, 6 køer, 2 stude, 6 ungvæg, 14 får og 4 svin.

Nogle år senere byggede Jens Christian Nielsen et bindingsværkshus med stråtag og bræddeloft af ældre materialer på marken. Huset var 20 alen lang, 8 alen dyb og var på 8 fag, hvoraf de 4 var til beboelse. Til huset lagde han 8 tønder land hede. Huset lå på Normandshede. (Stedet blev senere til matr. 11c).

Jens Christian Niensens søster Ane og hendes mand, Jens Christensen Thy, fik fæstebrev på matr. 11c læst den 9.7.1889 (side 310). Der skulle lægges nyt tag på huset. Ejeren skulle betale tækkemanden, men fæsteren skulle give tækkemanden føden.

Fæsteafgiften var på 40 kr. om året. De 30 kr betalte ejerens forældre, så længe en af dem var i live, og de 10 kr. skulle fæsteren betale. Efter forældrenes død bortfaldt de 30 kr., og fæsteren skulle derefter stadig kun betale 10 kr. om året.

Jens Christensen Thy købte matr. 11c af svogeren. Læst den 18.8.1896 (side 327)

I 1898 (læst 10.7.1900 nr. 317) mageskiftede Jens Christian Nielsen gården med Laurids Pallesen fra Mønsted sogn og fik i stedet en mindre gård på Rosborg mark; men allerede året efter opgav han ejendommen, og de flyttede til Batum i Rødding sogn. Jens Christian Nielsen arbejdede derefter som daglejer, og familien flyttede ind hos Christianes forældre, der nogle år tidligere var flyttet fra Pederstrup og havde købt en gård i Batum.

Ved folketællingen 1925 boede de stadig på ejendommen sammen med deres yngste datter; men derefter ses de ikke nævnt i sognet.

Børn af Jens Christian Nielsen og Christiane Christensen:

1. Kristine Birgitte Nielsen, født 25.6.1886 i Pederstrup. Død 24.8.1886, 2 mdr. gl.
2. Niels Christian Nielsen, født 12.11.1887 i Pederstrup.
3. Kristian Nielsen, født 29.4.1891 i Pederstrup.
4. Marie Birgitte Nielsen, født 9.11.1892 i Pederstrup. Gift 12.11.1912 i Rødding med tjenestekarl Marinus Vestergaard af Tisted, født i Vammen.
5. Bertheline Petrine Nielsen, født 27.11.1895 i Pederstrup. Gift 26.11.1918 i Rødding med gårdmand Søren Tange Sørensen i Ingstrup, født i Højbjerg.
6. Karl Marinus Nielsen, født 25.2.1898 i Pederstrup. Død 26.3.1903 i Batum, Rødding sogn, 5 år.
7. Jensine Kristine Nielsen, født 25.12.1899 på Rosborg mark, Mønsted sogn. Gift i Rødding 23.5.1922 med statshusmand Theodor Sofus Larsen af Aastrup, Løvel sogn.
8. Anna Laurine Nielsen, født 27.6.1902 i Batum, Rødding sogn.
9. Karl Marinus Nielsen, født 16.5.1904 i Batum, Rødding sogn.

Laurids Marius Andreas Pallesen fik læst mageskifteskøde med Jens Christian Nielsen den 10.7.1900 (nr. 317).

Han blev født 1.11.1858 og var søn af murer Niels Christian Pallesen og hustru i Resdal, Serup sogn. Ved folketællingen 1880 var han tjenestekarl og møllersvend hos mølleforpagter Troels Jensen i Kragelund.

Den 30.10.1885 blev han gift i Vorde kirke med Ane Marie Christensen. Hun blev født 13.2.1864 og var datter af gårdmand Christen Poulsen og hustru Inger Marie Nielsen i Kølsen, Vorde sogn. Ved vielsen var Laurids Pallesen møllersvend i Serup, og da de fik deres første barn i 1886 i Vorde, var han stadig møllersvend. Året efter havde de overtaget et husmandssted på Rosborg mark i Mønsted sogn.

I 1911 fik datteren Ane Pallesen et barn, Ejner Nielsen, uden for ægteskab, som voksede op på gården.

Laurids Pallesen solgte en parcel, matr. 11d til Christen Sørensen, der sammenlagde den med matr. 12d og 12e. Læst 28.6.1918.

Ved folketællingen 1925 var der igen et barn på gården, Laurids Vinkler, der var født 1.11.1913. Han var søn af Johan Vinkler og Anna Pallesen på Haurdal hede.

Efter Laurids Pallesens død ønskede hans enke Ane Marie at sidde i uskiftet bo, og hun fik adkomst til gården. (Den blev først læst den 7.4.1926 (side 90), da sønnen overtog gården). Ane Marie Pallesen drev gården videre med hjælp af sønnerne Niels og Alfred samt en tjenestepige.

Ved folketællingen 1925 var det sønnen Niels Kristian, der stod for gårdens drift, og året efter overtog han den, og Ane Marie gik samtidig på aftægt hos ham.

Laurids Marius Andreas Pallesen døde den 11.12.1919, 61 år, på Viborg sygehus.
Ane Marie Christensen døde 17.3.1945, 81 år.

Børn af Laurids Pallesen og Ane Marie Christensen:

1. Niels Kristian Pallesen, født 13.1.1886 i Vorde. Næste ejer af gården.
2. Kristen Pallesen, født 15.10.1887 i Mønsted sogn.
3. Ane Pallesen, født 2.10.1889 på Rosborg mark i Mønsted sogn. Gift 2. gang den 6.5.1913 i Frederiks med husejer Johan Vinkler af Haurdal hede.
4. Laura Andrea Inger Marie Pallesen, født 22.9.1891 på Rosborg mark i Mønsted sogn. Gift 3.7.1917 i Pederstrup med gårdmand Kristian Pedersen Thorsgaard i Hvilsom.
5. Søren Peder Pallesen, født 27.6.1893. Død 2.7.1893 på Rosborg mark i Mønsted sogn.
6. Sofie Petrea Pallesen, født 12.8.1894 på Rosborg mark, Mønsted sogn. Gift 21.5.1920 i Viborg domkirke med landmand Niels Peter Tovgaard i Vammen. De bosatte sig i Hvilsom.
7. Alfred Marius Pallesen, født 5.1.1897 på Rosborg mark, Mønsted sogn.

Niels Christian Pallesen fik læst skøde på gården den 7.4.1926 (side 90b). På det tidspunkt var gårdens besætning på: 5 heste, 12 køer, 23 ungkreaturer, 27 svin, 4 får og ca. 30 høns.

Niels Pallesen blev gift med Karen Kathrine Jensen, der blev født den 20.3.1894 og var datter af gårdmand Niels Chr. Jensen og hustru Else Johanne Marie.
Niels Pallesen blev sognefoged i 1935.

Den 18.4.1950 solgte Niels Christian Pallesen en særskilt beliggende parcel, matr. 11e til Morten Riisgaard Mortensen, matr. 12a i Pederstrup. Købesum: 300 kr.

Da Niels Christian Pallesen solgte gården til Niels Chr. Dejligbjerg i 1961, flyttede han og hustruen til Hvilsom by. Her døde Niels Christian Pallesen den 1.1.1967, 80 år gammel. Han blev begravet på Pederstrup kirkegård.

Niels Chr. Dejligbjerg, proprietær i Syd Hadsund fik skøde fra Niels Christian Pallesen læst den 17.8.1961. Overtagelse pr. 1.8.1961.

Besætningen bestod på det tidspunkt af: 1 hest, 15 køer, 8 kælvekvier, 17 kalve, 1 so, 2 polte, 5 fedesvin over 4 måneder, 26 grise under 4 måneder, og nogle fjerkræ. Købesummen var 180.000 kr. Der var ingen skov på grunden.

Aage Østergaard i Hobro fik skøde fra Niels Chr. Dejligbjerg læst den 3.1.1964. Købesum: 146.000 kr. Der var ingen besætning på gården.

Eggert Møller, civilingeniør i Odense, fik skøde fra Aage Østergaard læst den 26.3.1965. Overtagelse 12.3.1965. Købesum: 165.000 kr. Der var ingen besætning på gården.