

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn

Nyhedsmail nr 143

Juli 2023

Kære medlemmer

Denne lille hilsen handler mest om foreningens tur til Himmerland, for nu er det tid at tilmelde sig!

Turen går til **Stenaldercenter Ertebølle, Vitskøl kloster** samt herregården **Hessel**.

Tid: Søndag den 3. september 2023

Afgang: Kl. 8.30 fra parkeringspladsen bag rigsarkivet i Viborg.

Hjemkomst: Kl. ca. 18.00.

Pris 400 kr (for turen, entreer, guider, frokost og 2 x kaffe med brød). Drikkevarer ved frokosten for egen regning.

Tilmelding til Poul-Erik Pedersen **senest den 16. august!**

på telefon 30289193 eller mail 08pepe45@gmail.com

Vi mødes ved parkeringspladsen bag Rigsarkivet i Viborg. Derefter går turen mod Himmerland, i første omgang Stenaldercenter Ertebølle.



Stenaldercenter Ertebølle er et museum og oplevelsescenter, som beskæftiger sig med Ertebøllekulturen. Centeret ligger ved Limfjorden og har som idegrundlag at skildre naturen og menneskers livsbetingelser omkring Ertebølle for 6.000-7.000 år siden. Udstillingen rummer en række arkæologiske fund, f.eks. redskaber udført i flint eller i ben.

Et udsnit af en rekonstrueret køkkenmødding fortæller om datidens føde. Her afsløres det, at man fra havet hentede fisk og østers, og at man i de store skove

kunne jage vilde dyr. En rekonstrueret boplads giver eksempler på, hvordan datidens hytter kan have set ud, og man kan her opleve, hvordan flint forarbejdes til økser og andre redskaber.

Vi spiser rundstykker og drikker kaffe i Ertebølle stenaldercenter. Rundvisning ude og inde.

Vi kører til Foulum kirke og omkring Vilsted sø.



Vitskøl Kloster også tidligere kaldt **Bjørnsholm** er et tidligere kloster, der i dag bruges som uddannelsesinstitution af Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). Man kan se de fredede ruiner af klosterkirken, der var planlagt større, end den endte med at blive. Navnet Vitskøl stammer fra navnet på landsbyen Withscuele og latiniseredes af munkene til *Vitae Scholae* = Livets Skole. Klosteret ligger på en vestkyst af Limfjorden med godt udsyn og kan ses langvejs fra, når man er på de kanter.

Vi spiser frokost på Vitskøl kloster.
Halvanden times rundvisning på Vitskøl.

Herregården Hessel



På Hessel får vi et lille foredrag, og her drikker vi også eftermiddagskaffe. Der bliver også tid til at gå rundt på egen hånd.

Herregården Hessel er en af de sidste firlængede, stråtækte herregårde i Danmark. Herregårdens historie går tilbage til middelalderen, og den nævnes første gang ved et salg i 1391. Den ældste bygning er den store lade, en såkaldt højremslade, hvor egetømmer stammer fra omkring 1650. I 1702 nedbrændte stuehus og stalde, men blev kort tid efter opført igen.

Hessels vigtigste indtægt var salg af stude og korn.

Dammen på gårdspladsen er en vandingsdam for studene, men også køer, heste og fjerkræ drak her. Brønd har der aldrig været på Hessel, så vand til husholdningen måtte hentes fra en kilde i nærheden.

I stuehuset ses de originale møbler fra slutningen af 1800-tallet, placeret som de stod i familien Elles tid. Herregården blev museum i 1966.

I dag rummer Hessel et autentisk gårdmiljø fra sidst i 1800-tallet. Gennem sæsonen bliver gamle håndværk og traditioner genoplivet af de mange frivillige.

Vi forventer at være hjemme i Viborg igen kl. 18.00.